

Ατακτη υποχώρηση κυβέρνησης στον ατελή νόμο περί αιγιαλού

Απεσύρθη υπό την απειλή βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι θα τον καταψηφίσουν

Των
Φ. ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
- **Ν. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ**

«Μικρό μήνυμα» στην κυβέρνηση, ένα μόλις μήνα μετά τον ανασχηματισμό και την φαινομενικά εσωκομματικά ηρεμία, απέστειλε χθες από τη Βουλή προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ η αποκαλούμενη «εσωκομματική αντιπολίτευση», ην επικουρούμενη από τον Θεόδωρο Πάγκαλο, κατά την επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου «αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». Την ίδια ώρα, στα μαραθώνια συνεδρίαση - ξεκίνησε το πρωί και έλαξε στις 6 το απόγευμα - το επίμαχο νομοσχέδιο έγινε «φύλλο και φτερό», δικαιώνοντας απολύτως τη στάση και τους χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πέραν της αντιπολίτευσης - θεσμικής και εσωκομματικής - το αμφισβήτησαν ακόμη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Φλ. Κωνσταντίνου, ο εισαγγεστής κ. Θ. Κολλιопάνος και όλοι όσοι έλαβαν τον λόγο!

Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Φωτιάδης ήλθε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς ήταν ο μόνος που υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο (με αναφορές στον Βολταίρο...) και είναι πλέον αναγκασμένος να δεχθεί σειρά αλλαγών στα άρθρα, ώστε η κυβέρνηση να μην υποστεί «βαριά πολιτικά ήττα». Την ανάγκη αλλαγών φαίνεται ότι επεσήμαναν στην κ. Φωτιάδη τόσο ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου κ. Σωκ. Κοσμίδης, με τον οποίον είχε συνομιλία αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης, όσο και ο υπουργός Επικρατείας κ. Στ. Μανίνας.

Ειδικότερα, όταν το πρωί διεξήχθη η εξ αναβολής ψηφοφορία για την αντισυνταγματικότητα, την οποία είχε υποβάλει η Ν.Δ. προχθές το βράδυ,



Η αποκαλούμενη «εσωκομματική αντιπολίτευση» συνεπικουρούμενη από τον Θεόδωρο Πάγκαλο έστειλε ένα «μικρό μήνυμα» στην κυβέρνηση, ένα μόλις μήνα μετά τον ανασχηματισμό.

διά του κ. Πρ. Παυλόπουλου και παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ την κέρδισε με ψήφους 129 έναντι 113, διεφάνησαν τα πρώτα προβλήματα. Κι αυτό διότι τέσσερις βουλευτές του κόμματος, οι κ. Π. Κρητιούνης, Στ. Παπαθεμελής, Κ. Σπυριούνης, Ι. Καψής ψήφισαν «παρών», ενώ και οι κ. Θ. Πάγκαλος, Γ. Αρσένης, Κ. Παπούλιας, Σ. Βαλυράκης, Ι. Διαμαντίδης, Μ. Γικόνου και Η. Παπαηλιάς, αν και παρόντες στη Βουλή, δεν προσήλθαν στην αίθουσα να ψηφίσουν..

Ο κ. Θ. Πάγκαλος

Εν τούτοις, αυτό ήταν ασήμαντο γεγονός σε σχέση με την ομιλία του κ. Πάγκαλου που επακολούθησε: «Αυτό είναι νομοσχέδιο "Αττίλας", από τα καταστροφικότερα που έχουν περάσει από τη Βουλή! Αν σας έλεγα τα ονόματα όσων πλούσιων έχουν αυθαιρέτα στους αιγιαλούς αλλά δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα,

θα λύνετε από τα πρόστιμα το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Το ν/σ έχει παντελώς απαράδεκτα σημεία. Τι κάνουμε; Θέλουμε να καταλήξουμε σε παραλίες με συρματόπλεγμα και θυρωρό που να εισπράττει το αντίτιμο; Λυπηθείτε μας! Τι μας λέτε τόσο ώρα εδώ; Περιφρονείτε τη λογική μας. Τι σημαίνει, δηλαδή, ότι επιτρέπεται η οικοδόμηση στον αιγιαλό για αναπτυξιακούς σκοπούς; Ένα καμπαρέ, δηλαδή, στην παραλία προάγει τους αναπτυξιακούς σκοπούς; Και για συγκοινωνιακούς σκοπούς; Να χτίσουμε και τρένα; Κλείνουμε την πρόσβαση των Ελλήνων στην παραλία; Η παραλία είναι το μισό της ψυχής των Ελλήνων. Αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορώ να το ψηφίσω ούτε επί της αρχής, αποχωρώ και για να μη σας στενοχωρήσω θα φύγω μετά την ομιλία μου...».

Η αίθουσα πάγωσε, ο υφυπουργός Οικονομικών άρχι-

σε να ιδρώνει, εμφανώς αμήχανος.

Και άλλοι βουλευτές

Αλλά και οι άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ζήτησαν το λόγο ήταν αρνητικοί. Ο Γ. Αρσένης ζήτησε αλλαγή του άρθρου 2, όπου ορίζονται οι εξαιρέσεις στα χρήσι του αιγιαλού, όπως και ο κ. Σ. Βαλυράκης. Και οι δύο έκαναν λόγο για «κερκόπορτα» με τις διατάξεις του άρθρου 7, που αφορά στα αυθαίρετα στους αιγιαλούς, απειλώντας με καταψήφισμα του άρθρου εάν δεν προκύψουν αλλαγές.

Ο κ. Σπυριούνης έκανε «μαύρο χιούμορ» προφανώς, καθώς αλλιώς δεν εξαγγίλει η εξής τοποθέτησή του: «Το νομοσχέδιο είναι πολύ καλό. Υπάρχουν όμως ορισμένα μικροπροβλήματα και συγκεκριμένα στα άρθρα 2, 7, 9, 12, 14, 16, 21 και 29. Θα έλεγε κανείς πως επεδόρασαν κάποιοι παραγοντες στη διαμόρφωση

του! Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνου ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 2, τονίζοντας πως τυχόν εμμονή θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά ο υπουργός. Αίσθηση όμως προκάλεσε το ξέσπασμα του εισαγγεστή κ. Κολλιопάνου, ο οποίος, αφού τόνισε πως έχει έρθει σε δύσκολη θέση, πρόσθεσε: «Εάν δει κανείς σκόρπες διατάξεις στα άρθρα 2, 7, 9, 12, 14, 16 και 21, το μυαλό του γεννά υποψίες. Φθάνουμε στο όριο της διαστροφής. Είναι πρωτοφανές ο εισαγγεστής νομοσχεδίου να έχει βάσιμες αντιρρήσεις! Κάντε αλλαγές διότι θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση...».

Ο κ. Πρ. Παυλόπουλος

Η αξιωματική αντιπολίτευση διά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου κ. Πρ. Παυλόπουλου, εμφανώς δικαιωμένη για τις θέσεις της εδώ και μέρες, καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι επιθυμεί ένα «νομοσχέδιο-αγύθ του φιδιού», που ανοίγει την κερκόπορτα για τους καταπατητές και την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Κλείνετε το μάτι στους αυθαιρέτους μέσω διατάξεων που είναι "Δούρειος Ίππος". Πνος τα αυτά άραγε θέλετε να καλοπιάσετε; Πάρτε το πίσω, είναι από τις μελανότερες στιγμές της Βουλής».

Στο ίδιο μήκος κριτικής και οι εισηγήτριες ΚΚΕ και ΣΥΝ κυρίες Λιάνα Κανέλλα και Ασπμίνα Ζερυτήρα, αλλά ο κ. Φωτιάδης εμφανίστηκε άκαμπτος. «Η πρόθεση της Ν.Δ. είναι προφανής, να εμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας για κομματικούς σκοπούς. Αυτό το νομοσχέδιο είναι εκσυγχρονισμός». Είναι απολύτως βέβαιον πως η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή από το να «λάβει το μήνυμα» της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας.

"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001

Υπονόμευση...

Η κατάσταση είναι ακόμα πιο σύνθετη στον Πειραιά...
Όπου μετά την άρνηση Φασούλα, δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος έστω... «υποφερτός» υποψήφιος...
Είναι τόσο μεγάλη η ένδειξη υποψη-

φίων, που κάποιοι στην Χαριλάου Τρικούπη προσανατολίζονται στην επιλογή ενός από τους εν ενεργεία δημάρχους...

Στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά, όπως είναι το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, ο Κορυδαλλός, η Νίκαια και το Πέραμα...

Παρόμοιο σχέδιο είχε προωθήσει το ΠΑΣΟΚ και προ δεκαετίας περίπου με τη... μετεγγραφή Λογοθέτη από τη Νίκαια...

Μπορεί να επαναληφθεί αυτό σήμερα;

Κάποιοι άλλοι, που βρίσκονται κοντά στον Σημίτη του προτείνουν δύο από τους στενούς του συνεργάτες...
Που κατά σύμπτωση είναι Πειραιώτες...

Τον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου Κοσμίδη...

Και τον υπεύθυνο τύπου Πανταγιά...

Αλλά αυτή η περίπτωση δεν είναι η πιθανότερη...

Οχι μόνον γιατί δύσκολα ο πρωθυπουργός θα πρότεινε έναν στενό συνεργάτη του για υποψήφιο δήμαρχο...

Αλλά και γιατί και οι δυο τους είναι αρκετά ρεαλιστές για να μη διακινδυνεύσουν με μια τέτοια υποψηφιότητα...

Που είναι βέβαιον ότι θα υπονομευθεί και μέσα από το ΠΑΣΟΚ...