

Του Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«ΚΟΚΚΙΝΟΣ συναγεμιάς» στην Αθήνα. Στις 21 Νοεμβρίου ο δόκτωρ Ζακ Ρογκ στέλνει στην Αθήνα τον «οκλήρω» πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Ντ. Οσβαλίν, τύπος για να επιθεωρήσει τα έργα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων» κατ' ουσίαν για να αποσπάσει μια καθαρή απάντηση στο

ερώτημα: «Μπορείτε ή δεν μπορείτε;». Υπερβολή; Καθόλου. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ (Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής) σχεδιάζει να έλθει στην Αθήνα τον προσεχή Φεβρουάριο για την «τελική λύση». Εν τω μεταξύ διέβασε επιπαικτικά στην ελληνική κυβέρνηση ένα περίεργο αίτημα. Να του αποστείλουν στη Λαζάνη: πρώτον, όλες τις συμβάσεις των έργων σε μετάφραση, δεύτερον, μια

εμπειριστικώς ανάλυση των κατασκευαστικών δυνατοτήτων της χώρας και, τρίτον, εναλλακτικά σενάρια για ένα προς ένα τα επίμαχα έργα. Βάσει της κοινής λογικής αυτό ένα πράγμα σημαίνει: αμφισβητεί τις δυνατότητες της Ελλάδας να οργανώσει εγκαίρως και πλήρως τους Αγώνες. Εμφύσως πλην σαφώς αμφισβητεί και τις διαβεβαιώσεις που του παρέχονται επισήμως.

BNAK

A/11/01

■ Ο υπουργός Πολιτισμού πρέπει να συνυπάρξει αρμονικά με την υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και την πρόεδρο πής «Αθήνας 2004»

Βενιζέλος - Βάσω - Γιάννα: εκρηκτικό τρίγωνο

Η ολυμπιακή προετοιμασία εξελίσσεται σε πεδίο πολιτικών αναταράξεων μέσα στην κυβέρνηση

Για τους παροικούντες είναι κοινό μυστικό ότι η Λαζάνη δεν αρκείται στην επίσημη επικοινωνία της με την Αθήνα. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πληροφορήσης και ενημερώνεται εξωδίκως για όλα. Υποψιάζεται – και ενδεχομένως γνωρίζει – ότι οι υποσχέσεις που λαμβάνει «μπάδουν» και θέλει χειροπιαστές αποδείξεις, την αξιοπιστία των οποίων θα ελέγξει επιστημονικά. «Πολλά δεν είναι!» λέγεται ότι σχολίασε ο υπουργός Πολιτισμού κ. Ευ. Βενιζέλος όταν πληροφορήθηκε ότι πρέπει να στείλει στα «σφεντικά» των Αγώνων ένα κοντινότερο χαρτί. Πολλά, αλλά τα φέματα τελειώσαν. Από τον προσεχή Φεβρουάριο, που η ΔΟΕ θα ξεμπλέξει με την τρέχουσα χειμερινή Ολυμπιάδα, όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή η ολυμπιακή προετοιμασία τείνει να εξελιχθεί σε πεδίο πολιτικών αναταράξεων στο εσωτερικό της νέας κυβέρνησης του κ. Κ. Σημίτη. Η πρώτη ένδειξη διεφάνη στην τελευταία συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα, όπου η «αγωνία» που εξέφρασε η κύρια Βάσω Παπανδρέου για τρία τουλάχιστον «παράπλευρα» έργα, αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ, εξελίχθηκε ως βολή κατά του προκατόχου της κ. Κ. Λαλιώτη που αντέδρασε ζήτωνα εληγήσεις από την ίδια. Χρειάστηκε να δοθούν δημοσίως διευκρινίσεις από την υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Χρ. Πρωτόπαπα, αλλά το «πεισάδιο» επέτρεψε σε πολλούς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η τοποθέτηση της κυρίας Παπανδρέου – αντί του κ. Δημ. Ρέππα όπως ανεμίζοντο – στο συγκεκριμένο υπουργείο δεν ήταν και τόσο φιλική ενέργεια για τον ισχυρό Γραμματέα της ΚΕ του ΠαΣοΚ. Κατ' αυτόν τον τρόπο τα εσωκομματικά του ΠαΣοΚ δείχνουν να επηρεάζουν την προετοιμασία των Αγώνων και το ίδιο πολιτικό...

■ Πολιτικό πρόβλημα

Πολιτικό πρόβλημα τείνει να αναδείξει και το σχήμα των επτά συναρμόδιων υπουργών, που ίσως αποδειχθεί αιχμές προτού καν λειτουργήσει. Ούτε στη Διυπουργική Επιτροπή κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί ο χάρτης των αρμοδιοτήτων, των ευθών και των εσωτερικών λειτουργιών του σχήματος. Πολλοί φροντίζουν όμως όχι ακόμη και όταν οι «ολυμπιακοί» υφυπουργοί αναλάβουν τις αρμοδιότητες – που ανέγραψε ο κ. Σωκ. Κοσιμάδης για λογαριασμό του Πρωθυπουργού και κοινοποίησε στους δύο στρατηγούς υφυπουργούς – να παρατηρείται το παρόδοιο άλλοι να έχουν την ευθύνη



Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα χέρια του κ. Βενιζέλου και η «δύσκολη» στις συνεργασίες της κυρία Παπανδρέου διαμορφώνουν προϋποθέσεις ρευστότητας σε ένα σύστημα που αναζητεί νέα σημεία ισορροπίας

και άλλοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ήτοι οι υφυπουργοί θα ασκούν τις αρμοδιότητες και οι προϊστάμενοί τους υπουργοί θα μετέχουν στη Διυπουργική Επιτροπή. Είναι θέμα χρόνου να αποδειχθεί τι συμβαίνει με τους πολλούς πεισιτιούς.

Την ίδια στιγμή αναζητούνται νέες ισορροπίες σε ένα νέο τρίγωνο: Βενιζέλος - Παπανδρέου - Αγγελουπούλου... Την προηγούμενη περίοδο

οι ισορροπίες είχαν παγιωθεί με τη μορφή «μια γυναίκα - δύο άνδρες»: Λαλιώτης - Ρογκ - Αγγελουπούλου. Τώρα ο υπουργός Πολιτισμού επεκτείνει τον ρόλο του ασκώντας ένα εμφανές ημίσυ: ανέλαβε την αποκλειστική επαφή με τη ΔΟΕ που διεκδικούσε από το περασμένο θέρους και θα παρίσταται στις συναντήσεις της με την επιτροπή «Αθήνα 2004» εφόσον συζητούνται θέματα κυβερ-

νητικής αρμοδιότητας. Εκ παραλλήλου πρέπει να συνυπάρξει αρμονικά με την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κυρία Γιάννα Αγγελουπούλου και φυσικά με την κυρία Παπανδρέου. Πολλοί δεν τα βλέπουν. Και οι τρεις μαζί σχηματίζουν ένα εκρηκτικό τρίγωνο. Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στα χέρια του κ. Βενιζέλου, η «δύσκολη» στις συνεργασίες της – κυρία Παπανδρέου –

υπό το βλέμμα του κ. Λαλιώτη που κατέστησε σαφές ότι δεν θα δεχθεί ενδεχόμενο «άδειασμα» για το έργο που κατέλειπε – και η μαχητική παρουσία της κυρίας Αγγελουπούλου διαμορφώνουν προϋποθέσεις ρευστότητας σε ένα σύστημα που αναζητεί νέα σημεία ισορροπίας.

■ Περιοριστικός κύκλος

Η πρόεδρος της Επιτροπής κατέχει, φέρει και θέσει, ρόλο σταθεροποιητικού παράγοντα. Υποστηρίζει το νέο κυβερνητικό σχήμα και η εντολή της προς όσους συνεργάτες της δεν ελπίζουν στην αποτελεσματικότητά του ήταν «να κοπιάζουν τη δουλειά τους και να μείνουν μακριά από πολιτικές εκτιμήσεις». Ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης άρχισαν να διαφαίνονται προθέσεις δημιουργίας ενός περιοριστικού κύκλου γύρω από την «Αθήνα 2004», που αν δεν οδηγήσει σε τριβές με την Οργανωτική Επιτροπή θα τις δημιουργήσει σίγουρα με τη ΔΟΕ. Η επιδίωξη είναι προφανής, και ενισχύεται με την απόφαση της ανά διήμερο επισκόπησης του έργου της Επιτροπής: η «κυβερνητικοποίηση» της προετοιμασίας. Η κύρια Αγγελουπούλου αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο αλλά σινοί συνεργάτες της είναι σαφείς: «Της ζήτησαν να αναλάβει ένα βαρύ έργο και θα κάνει ό,τι μπορεί για να το διεκπεραιώσει, χωρίς όμως να κάνει υποχωρήσεις, αφού άλλωστε οι ρόλοι είναι διακριτοί, αλλά αν αντιληφθεί ότι υπάρχουν προβλήματα δεν θα διστάσει να τα θέσει στον Πρωθυπουργό».

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι «ελαφρές» κατασκευές, οι εργολάβοι και η αντιπολίτευση

ΑΥΤΗ καθευτή η προετοιμασία πάντως κρέμεται από μια κλωστή. Αν είναι μια κλωστή που δεν αντέξει θα φανεί από την ευχέρεια της κυβέρνησης να λάβει γενναίες αποφάσεις που θα τροποποιούν τον αρχικό σχεδιασμό των υποδομών και θα αποτρέψουν τον κίνδυνο να αυξηθεί το κόστος της διοργάνωσης πέραν του 1,5 τρισε. δηλ., στο οποίο έχει διαμορφωθεί ρεαλιστικά απελευθέρωτες αναθεωρήσεις του. Η πρώτη από αυτές τις αποφάσεις αφορά την κάλυψη κάποιων διαγωνισμών που ήδη «ρέχουν» και τη συγκέντρωση 8-10 αθλητικών έργων στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, με «ελαφρές» – και πολύ φθηνότερες – κατασκευές. Κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ο κ. Ρογκ κατέστησε σαφές ότι είναι πρόθυμος να αποδεχθεί αυτή τη λύση, αρκεί να προκύψει από ελληνική πρωτοβουλία. Κατ' ουσίαν εξυπηρετεί και τον ίδιο, καθ' όσον από την εποχή του κ. Χ.Α. Σάμαραντ ήταν από αυτούς που πίστευαν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν «εξελιγμένους», παράγουν τηλεοπτικά προϊόντα που δεν μπορεί να πουληθεί και κοστίζουν πολύ με

την κατασκευή μεγάλων σταδίων που δεν γεμίζουν. Η Αθήνα προσφέρει για το νέο μοντέλο, που θα επιθυμούσε ο ίδιος να εγκατασταθεί με την πρώτη Ολυμπιάδα της θητείας του.

Η κυβέρνηση μάλλον πήρε το μήνυμα και – διά της κυρίας Παπανδρέου – άρχισε ήδη να προετοιμάζει το έδαφος γι' αυτές τις αποφάσεις. Αλλά θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει σθεναρά τις πιέσεις από τους επιδοξους αναδόχους των έργων, που τα υπερασπίζονται έστω και αν, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν και να τα κατασκευάσουν εγκαίρως και με το προβλεπόμενο κόστος.

Για την κυβέρνηση η επιμονή σε κάποια δικινητά έργα θα ισοδυναμούσε με πολιτικό αυταρχισμό, καθώς αργά ή γρήγορα θα την υποχρεώσουν να πάει σε απευθείας αναθέσεις και αναθεωρήσεις προϋπολογισμών, τη στιγμή που η αντιπολίτευση την περιμένει στη γωνία, όπως κατέστη σαφές από όσα επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Κ. Καραμανλής προς τους επεταίους του κόμματός του. Άλλωστε ορισμένα στελέχη της αξιο-

μασής αντιπολίτευσης – όπως η πρώην υπουργός κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά – έχουν πλήρη επιστολία την προετοιμασία και ισχυρές διασυνδέσεις στο ολυμπιακό κίνημα, ώστε να γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς διαμορφώνονται τα πράγματα και ποιος είναι ο προδιαγραφές στις υποδομές αλλά και σε τομείς όπως είναι ο εθελοντισμός, η φιλοξενία και αυτή καθευτή η διοργάνωση, όπου υπάρχει ορατή υστέρηση.

Το θέμα είναι πάλι πολιτικό, με την έννοια ότι μένει μετέωρο αν η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη συνάντηση της αντιπολίτευσης στην «εθνική υπόθεση» ή θα το αναγάγει σε πεδίο – προεκλογικής – αναμέτρησης κατά πρότυπα της... ΟΝΕ! Στη Λαζάνη πάντως τους πάντες κρύως ιδρώτας στην ιδέα ότι θα δουν τους Έλληνες να καθησυχάζουν προεκλογικώς για το ποιος μπορεί να διοργανώσει καλύτερα τους «δικούς» τους Αγώνες.

Την Τρίτη: Οι συγκοινωνίες και το χάος στην κυκλοφορία