

ΤΑ ΝΕΑ 24.10.01

## Θεσμικές αλλαγές

Μεγάλες θεσμικές αλλαγές, που συνεπάγονται αναβάθμιση ορισμένων υπουργών, επέφερε ο κ. Σημίτης με τον χθεσινό ανασχηματισμό. Ανεξάρτητα από τα ονόματα, το ποιος εισήλθε στην κυβέρνηση και πού, και το ποιος έμεινε τελικά εκτός, σημασία και μάλιστα μεγάλη έχουν οι θεσμικές αλλαγές που επιφέρει με τον ανασχηματισμό ο κ. Σημίτης. Δεν είναι μόνο η συνένωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με το Οικονομικών. Ούτε ο επανακαθορισμός της σύνθεσης της Κυβερνητικής Επιτροπής η οποία αφήνει εκτός τον πολύτιμο, και πολύπειρο, λόγω των γνώσεών του Ευάγγελο Βενιζέλο (του λοιπού θα μετέχουν οι Ν. Χριστοδουλάκης, Γ. Παπανδρέου, Γ. Παπαντωνίου, Κ. Σκανδαλίδης, Α. Τσοχατζόπουλος, Β. Παπανδρέου, Π. Ευθυμίου, Δ. Ρέππας, Αλ. Παπαδόπουλος).

Ούτε επίσης η συγκρότηση μίας Διυπουργικής Επιτροπής για την Πολιτική Υπαίθρου με τη συμμετοχή των υπουργείων Γεωργίας, Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Εργασίας και Δημόσιας Τάξης.

Είναι και η πλήρης αναβάθμιση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σωκράτη Κοσμίδη, ο οποίος πλέον αναγορεύεται και θεσμικά στο μάτι και στο αυτί του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της κυβέρνησης.

## ης

## Ο ηγεμών και οι «καρέκλες»

ΑΙΧΜΕΣ



Του  
**Δημήτρη  
Μητρόπουλου**

ΣΕ ένα συρτάρι του γραφείου του κ. Σωκράτη Κοσμίδη στη Βουλή υπάρχει μια πρόταση του για δομική ανασυγκρότηση της κυβέρνησης. Συνενώσεις ή καταργήσεις υπουργείων, καθώς και λιγότεροι υφυπουργοί δημιουργούν ένα μικρό και ευέλικτο σχήμα με στόχο την αποτελεσματικότητα. Η αλήθεια είναι πως ο ίδιος ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αισιοδοξούσε ότι η παλαιά αυτή εκσυγχρονιστική πρόταση επρόκειτο να εφαρμοστεί στον χθεσινό ανασχηματισμό. Ωστόσο, η κυβέρνηση 48 προσώπων που θα ορκίσει σήμερα ο κ. Σημίτης δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από μια τέτοια αντίληψη. Ο εκσυγχρονισμός δεν τρώει τα παιδιά του (ακόμη και ο κ.Γ. Πασχάλιδης, «μαύρο πρόβατο» των εκσυγχρονιστών, παραμένει στην κυβέρνηση), τρώει όμως ορισμένες από τις ιδέες του. Η νέα κυβέρνηση ενσωματώνει περίπου το ένα τρίτο των βουλευτών του Κινήματος και το μέγεθός της θυμίζει τα «ηρωικά» πατανδρειακά σχήματα της δεκαετίας του '80. Ασφαλώς, το γεγονός ότι η Κ.Ο. «έβραζε» δεν είναι άμοιρο της απόφασης να δοθούν καρέκλες για τόσους πολλούς. Θα ήταν όμως σφάλμα να θεωρηθεί ότι η επιλογή αυτή είναι ένδειξη αδυναμίας του Πρωθυπουργού. Αν στο κυλικείο της Βουλής περίσσευε χθες η ευφορία, στα κυβερνητικά γραφεία υπήρχε παγωμάρα. Η συμπεριφορά του κ. Σημίτη απέναντι στα μέλη της απελευθέρωσης κυβέρνησης, ιδίως τους υπουργούς, ήταν ηγεμονική. Εκείνοι που τον συναντούσαν τακτικά είχαν τις τελευταίες εβδομάδες την εντύπωση πως είχε λάβει τις αποφάσεις του, καθώς φαινόταν ήρεμος και κατασταλαγμένος. Ουδείς όμως εγγώριζε το περιεχόμενό τους. Ακόμη και η διεθνής κρίση της 11ης Σεπτεμβρίου δεν τον επηρέασε. Έτσι, τα παραδοσιακά τηλεφωνήματα στο «πορτοκαλί» χθες το πρωί έκρυβαν εκπλήξεις, που για ορισμένους ήταν δυσάρεστες. Ουδείς όμως διανοήθηκε να αρνηθεί ή να διαπραγματευθεί. Στο υπουργικό επίπεδο, ο κ. Σημίτης κάποιους μετακίνησε, κάποιους στηρίξε, κάποιους απομάκρυνε και κάποιους δεν χρησιμοποίησε καν. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις ήταν σαφές πως είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού.