

Πολλά τα τηλεφώνια και οι «καραμπόλες» για τα ονόματα

Το Κ. Π. Παπαδιοχού

Πριν αναχωρήσει την περασμένη Πέμπτη για τη συνοδο κορυφής της Γάνδης, ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης είχε οριστικοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε ανασχηματισμό, το κυβερνητικό «παζλ» πήρε την τελική του μορφή λίγο πριν ανακοινωθεί επίσημα.

Το «θρίλερ» του χθεσινού ανασχηματισμού είχε επίκεντρο τον νέο υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλο. Ο πρωθυπουργός επικοινωνήθηκε χθες γύρω στις εννέα το πρωί με τον απερχόμενο υπουργό Αμυνας και του πρόφερε το συγκεκριμένο υπουργείο, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι δεν ήταν διατεθειμένος να εμπλακεί σε μια «διαπραγμάτευση» μαζί του για τη θέση που θα καταλάμβανε στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Δύο ώρες

Ο κ. Τσοχατζόπουλος ζήτησε από τον πρωθυπουργό περιθώριο δύο ωρών ηροκειμένου να λάβει την τελική του απόφαση. Ο κ. Τσοχατζόπουλος, αφού επικοινωνήσε τηλεφωνικά με την κ. Βάσω Παπανδρέου και τον κ. Λαλιώτη, οι οποίοι του επισήμαναν ότι η μετακίνηση στο υπουργείο Ανάπτυξης δεν συνιστά πολιτικά υποβάθμιση, έλαβε την απόφαση να ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση του κ. Σημίτη.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είχε επεξεργαστεί δύο εναλλακτικά σενάρια για την περίπτωση άρνησης του κ. Τσοχατζόπουλου. Το πρώτο ήταν η ανάληψη του υπουργείου Ανάπτυξης από τον κ. Κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος τελικά μετά την αποδοχή του κ.

Τσοχατζόπουλου κατέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο πρόβλεπε την ανάληψη του υπουργείου Ανάπτυξης από τον κ. Χρ. Βερελή.

Με τη Βάσω

Πολύ νωρίς το πρωί, ο κ. Σημίτης επικοινωνήσε και με την κ. Βάσω Παπανδρέου στην οποία ανακοίνωσε ότι την προορίζει για το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, το οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τελική προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κ. Βάσω Παπανδρέου του γνωστοποίησε ότι αποδέχεται την πρόταση. Ετσι, οριστικοποιήθηκε και η ανάληψη του υπουργείου Εργασίας από τον κ. Α. Ρέππα, ο οποίος σε άλλη περίπτωση, με τη θετική γνώμη και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτη, θα διαδεχόταν τον τελευταίο στο ΠΕΧΩΔΕ.

Το «αγκάθι» Πάγκαλος

Το τρίτο και μεγαλύτερο «αγκάθι» του ανασχηματισμού αποδείχθηκε ο κ. Θ. Πάγκαλος. Ο κ. Πάγκαλος, αν και από το περιβάλλον του πρωθυπουργού τονίζεται ότι δεν του έγινε καμία κρούση, φαίνεται ότι προοριζόταν για το υπουργείο Γεωργίας. Όμως, η προχθεσινή του επιλογή να θέσει υποψηφιότητα, παρά την αντίθεση του κ. Σημίτη, για το Ε.Γ. ενόχλησε ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό ο οποίος αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Ο αποκλεισμός του κ. Πάγκαλου οδήγησε στην υπουργοποίηση του κ. Δρυ στο Γεωργίας και παράλληλα δημιούργησε «κενό» στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο και κατέλαβε ο κ. Φλωρίδης. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, εάν ο



Πολλά τηλεφωνήματα και βολιδοσκοπήσεις, ιδιαίτερα προς τα κορυφαία στελέχη, προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του νέου κυβερνητικού σχήματος από το γραφείο του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη.

κ. Δρυς παρέμενε στη θέση του, ο κ. Φλωρίδης θα αναλάμβανε υπουργός Αιγαίου και ο κ. Σηφουνάκης θα έμεινε εκτός κυβέρνησης. Άλλες πηγές αναφέρουν, όμως, ότι ο κ. Φλωρίδης προοριζόταν για υπουργός Μεταφορών στη θέση του κ. Βερελή, στην περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος αναλάμβανε το Ανάπτυξης έπειτα από άρνηση του κ. Τσοχατζόπουλου να μετάσχει στην κυβέρνηση.

Επίσης, «ερωτήματα» φαίνεται ότι υπήρχαν στο πρώτο στάδιο διαμόρφωσης του νέου κυβερνητικού σχήματος για το εάν ο κ. Γιαννίτσης θα αναλάμβανε αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών με ευθύνη την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα πήγαινε ως αναπληρωτής στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με αρμοδιότητα το Γ'

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Τελικώς, ο κ. Γιαννίτσης «μετατέθηκε» στο ΥΠΕΞ, όπως και ο ίδιος επιθυμούσε.

Τέλος, εδώ και ημέρες είχε αποφασίσει ο πρωθυπουργός την ανάληψη του υπουργείου Τύπου από τον κ. Χρ. Πρωτόπαπα, αν και είχε δεχθεί εισηγήσεις περί της αναβάθμισης του κ. Τηλ. Κυτήρη σε υπουργό και της τοποθέτησης του μέχρι χθες υφυπουργού Εργασίας σε άλλη θέση.

Οι... «ήσυχτοι»

Πάντως, οι μόνοι που πέρασαν «ήσυχτοι» τη χθεσινή ημέρα ήταν οι κ. Γ. Παπανδρέου, Χριστοδουλάκης, Χρυσόχοϊδης και Ευθυμίου, οι οποίοι είχαν το τελευταίο διάστημα λάβει συγκεκριμένα μηνύματα για το ότι θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή -όπως έγινε στην περίπτωση του νέου υπουργού

Εθνικής Οικονομίας- θα αναβαθμιστούν. Όλα τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης, πέρασαν ώρες αγωνίας μέχρι να ενημερωθούν προσωπικά από τον πρωθυπουργό ή από στενούς του συνεργάτες για τις θέσεις τους στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Θα πρέπει να επισημανθεί, τέλος, ότι ο κ. Σημίτης δεν είχε γνωστοποιήσει τις τελικές του επιλογές για την πλήρη σύνθεση της κυβέρνησης παρά μόνον στους στενούς του συνεργάτες, όπως οι κ. Θέμελης, Κοσμίδης και Παπανταγιάς. Επίσης, γνώση μερικών από τις επιλογές του πρωθυπουργού είχαν ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτης και ο μέχρι χθες υφυπουργός Τύπου κ. Δ. Ρέππας, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον κ. Σημίτη στη συνοδο κορυφής της Γάνδης.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τηλεφωνικά ο ίδιος τους

κορυφαίους υπουργούς για τις θέσεις που καταλαμβάνουν, χωρίς όμως -με την εξαίρεση του κ. Τσοχατζόπουλου- να διαπραγματεύεται τους υφυπουργούς που θα τοποθετούσε στον τομέα ευθύνης τους.

Ο κ. Σημίτης τους ανακοίνωνε απλώς το υπουργείο που θα αναλάμβαναν και τους υφυπουργούς οι οποίοι θα τους πλαισίωναν. Ενώ ενημέρωνε όσους αφορούσε το θέμα και για τις αλλαγές που επέφερε στην ιεράρχηση των υπουργείων. Αντίθετως, ο πρωθυπουργός απέφυγε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους υπουργούς και υφυπουργούς που απομάκρυνε από την κυβέρνηση στον χθεσινό ανασχηματισμό. Οι τελευταίοι απλώς παρέλαβαν από τον κ. Σημίτη ευχαριστήριες επιστολές για την μέχρι χθες προσφορά τους στην κυβέρνηση.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

24.10.01

"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Η αλλαγή δομής και ιεραρχίας εξυπηρετεί τους στόχους Σημίτη

Οι μεταβολές στις αρμοδιότητες υπουργείων συνδέονται και με παλαιότερες δυσλειτουργίες

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Το παρασκήνιο της επιλογής των ονομάτων της νέας πολυπληθούς κυβέρνησης, αλλά και οι λόγοι που προέτρεψαν ή και υπαγόρευσαν στον πρωθυπουργό να λάβει τις χθεσινές του αποφάσεις θα απασχολήσουν τα Μέσα Ενημέρωσης για καιρό. Από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Ρέππα, ωστόσο, προκύπτει σαφώς ότι ο κ. Σημίτης είχε θέσει δύο κυρίως στόχους: Να ανταποκριθεί σε μια σειρά αντικειμενικών αναγκών στη διακυβέρνηση της χώρας εν όψει της Ολυμπιάδας, καλύπτοντας διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του κυβερνώντος κόμματος, αλλά ταυτοχρόνως και να καταστήσει σαφή την επικυριαρχία του στο ΠΑΣΟΚ, ικανοποιώντας συγκεκριμένα αιτήματα του λεγόμενου εκσωστιστικού μπλοκ.

Οι δύο άξονες

Οι δύο αυτοί άξονες εξηγούν τις περισσότερες από τις «μεταβολές στις αρμοδιότητες των υπουργείων» -έτσι τις ονόμασε ο κ. Ρέππας- πολλές από τις οποίες, συνδέονται ευθέως και με τα πρόσωπα τα οποία επελέγησαν να τις φέρουν εις πέρας. Στο πλαίσιο αυτό καθόλου τυχαία δεν θεωρείται και η αλλαγή στη λεγόμενη σειρά προβαδίσματος των υπουργείων ασχέτως εάν αυτά αποδόθηκε «στη σύγχρονη διεθνή λογική». Έτσι πρώτος τη τάξη στο υπουργικό Συμβούλιο είναι πλέον ο υπεργουvernός Οικονομίας (και στενός συνεργάτης του κ. Σημίτη), κ. Ν. Χριστοδουλάκης, ο οποίος ετέθη έτσι από τον πρωθυπουργό -έστω και με συμβολικό τρόπο- υπέρ των δυναμει εσωκομματικών του αντιπάλων και συγκεκριμένα των κ. Γ. Παπαν-



Ο καιρός έχει γυρίσματα! Ο Χριστοδουλάκης θα παραδώσει στον Τσοχατζόπουλο και θα παραλάβει από τον Παπαντωνίου, ο οποίος θα παραδώσει στον Χριστοδουλάκη και θα παραλάβει από τον Τσοχατζόπουλο, ο οποίος θα παραδώσει στον Παπαντωνίου και θα παραλάβει από τον Χριστοδουλάκη...

δρέου, Γ. Παπαντωνίου και Α. Τσοχατζόπουλου. Ας δούμε όμως αναλυτικά τις νέες αλλαγές:

■ Τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγχωνεύονται σε ένα και πολιτικός υπεύθυνος, όπως προαναφέρθηκε, αναλαμβάνει ο ενδυναμωμένος κ. Ν. Χριστοδουλάκης. Πρόκειται για την πιο αναμενόμενη χθεσινή ανακοίνωση, καθώς η διάκριση των δύο υπουργείων ουδέποτε λειτούργησε ουσιαστικά. Υπενθυμίζεται ότι και στις τρεις κυβερνήσεις Σημίτη (26/9/1996, 18/2/1999 και 13/4/2000) η ανώτατη πολιτική ευθύνη και των δύο υπουργείων ανήκε πάντοτε σε ένα και μόνον πρόσωπο (Γ. Παπαντωνίου).

■ Λόγω της ανάγκης για την καλύτερη διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 2004 προστίθενται υπεργουvernοί στα υπουργεία Αμύνης, Ανάπτυξης, Παι-

δείας, Υγείας, Πολιτισμού και Δημοσίας Τάξεως. Επιπλέον ο νέος υπεργουvernός Πολιτισμού (κ. Ν. Αλευράς) θα ασκείται αποκλειστικά με τα θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων (αναλαμβάνει προφανώς τον τομέα ευθύνης του κ. Φλωρίδη), ενώ και ο υπεργουvernός Τύπου (κ. Τηλ. Χυτήρης) αποκτά ρόλο συντονιστή σε θέματα επικοινωνίας του 2004. Και οι κινήσεις αυτές ήταν κατά το πλείστον αναμενόμενες, αν εξαιρέσει κανείς κάποια σχόλια που ακούστηκαν για την υπερπληθώρα πλέον των κυβερνητικών παραγόντων που θα ασχολούνται με το 2004 και τις πιθανές προστρίβες αρμοδιοτήτων που μπορεί να προκληθούν με τον Οργανισμό «Αθήνα 2004».

■ Η αναπτυξιακή βοήθεια και οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές μεταφέρονται από το υπουργείο Εθνικής

Οικονομίας στο υπουργείο Εξωτερικών, όπως επίσης και ο αντίστοιχος υπεργουvernός (Γ. Ζαφειρόπουλος). Πρόκειται μάλλον περί της ικανοποίησης αιτήματος του κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος κλήθηκε συχνά να υπερκεράσει τα διαδικαστικά προβλήματα που προέκυπταν από την υπαγωγή των συγκεκριμένων κονδυλίων στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (π.χ. οικονομική βοήθεια στο Κόσσο).

■ Αναλόγως ερμηνεύεται και η μεταφορά του Εθνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο αντίστοιχο υπουργείο -αποτελούσε πάγιο αίτημα του κ. Βενιζέλου- όπως και η μετακίνηση της ΕΥΠ από το υπουργείο Εσωτερικών στο Δημοσίας Τάξεως, που αποδίδεται σε αίτημα του κ. Χρυσόκοιδη, ο οποίος μετέφερε και τη διεθνή πρακτική που ακολουθείται, ύστερα από την αμοιβαία συνεργασία του με τους ομολόγους του στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Στο ίδιο πλαίσιο και η ανάθεση του σχεδιασμού, συντονισμού και ποιοτικού ελέγχου του νομοθετικού έργου, στην Γ.Γ. του υπουργικού Συμβουλίου, ερμηνεύεται ως αναβάθμιση της θέσης του κ. Γ. Κοσμίδη, επίσης στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Τέλος στις ανακοινώσεις των νέων αλλαγών περιλαμβάνεται και η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Περιφέρεια με τη συμμετοχή των 9 πρώτων τη τάξη υπεργουvernών. Γεγονός αναμενόμενο, με δεδομένο ότι οι πρόσφατες εκλογές απέδειξαν ότι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται όχι στα «αστικά κέντρα αλλά στην ύπαιθρο και ως εκ τούτου μια εξειδικευμένη επιτροπή προσφέρεται αν μη τι άλλο προκειμένου να καλύψει τη συγκεκριμένη αδυναμία έστω και με προσχηματικό τρόπο...