

Η κρίση «βλάπτει» τον αναρχηματοισμό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Η αυριανή εκλογή των συνέδριων του ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικά η τελευταία πράξη για το 6ο Συνέδριο του Κινήματος που κάποτε βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας και τώρα φαντάζει ως διαδικαστική εξέλιξη. Ακόμη και το πώς θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία δεν φαίνεται να προκύπτει τις ίδιες αναρροφάσεις που είχαν υπάρξει κατά τις ανάλογες διαδικασίες πριν από τα Συνέδρια του 1996 και του 1999. Άλλωστε, η προσοχή των περισσότερων κορυφαίων στελεχών εστιάζεται στο μετά το Συνέδριο (πραγματοποιείται από 11-14 Οκτωβρίου) διάστημα.

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού να προχωρήσει σε αναρχηματοισμό της κυβέρνησης, ακριβώς ενάμιση χρόνο από τη συγκρότησή της (Απρίλιος του 2000), αποτελεί ήδη πολιτικό πρόβλημα για δυνατούς λύτες. Θα κάνει αναρχηματοισμό παρά την κρίση; Κι αν προχωρήσει σε αναρχηματοισμό, πόσο θα επηρεασθούν οι επιλογές του από τις εξελίξεις; Υπάρχει περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί ο αναρχηματοισμός και να συνεχιστεί με την ίδια κυβέρνηση;

Ακολουθώντας αντίστροφη πορεία, οφείλει κανείς να απαντήσει στο τρίτο ερώτημα: ακραία και θα κάνει αναρχηματοισμό. Ο μόνος λόγος που θα απέτρεπε κάτι τέτοιο θα ήταν μια γενικότερη ανάφλεξη εξαιτίας των αμερικανικών αντιποίνων, πράγμα όμως που δεν φαίνεται ορατό. Αυτό που μπορεί να συμβεί, είναι από που απλουστευτικά ανέφερε στενός συνεργάτης του κ. Σημίτη χτες: "Αν πέφτουν βόμβες, είτε, και η προσοχή της κοινωνίας είναι στραμμένη στα γεγονότα, τι αναρχηματοισμός να γίνει; Θα χαθεί μέσα στα γεγονότα. Καλύτερα να αναβληθεί και να γίνει αργότερα". Ο ίδιος παράγοντας πιστεύει ότι θα ήταν λάθος να πραγματοποιηθεί ο αναρχηματοισμός υπό συνθήκες κρίσης, όπως η σημε-

Εκτελεστικό: Ποιοι μπαίνουν, ποιοι φεύγουν

Ο σχηματισμός της κυβέρνησης είναι εξαρτημένος και με τις αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο λόγω της τοποθέτησης του Κώστα Λαλιώτη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός που στο προηγούμενο Εκτελεστικό Γραφείο δεν είχε ούτε έναν άμεσο υποστηρικτή του, σχεδιάζει να έχει τρία τουλάχιστον στελέχη προσκείμενα στο λεγόμενο εκουγχρονιστικό ρεύμα. Εκείνοι που γνωρίζουν τα πρόσωπα, θεωρούν ως φαβορί για μια θέση στο ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του ΠΑΣΟΚ τον σημερινό γραμματέα οργανωτικού Μιχάλη Νεονάκη. Μία θέση θα παιχτεί ανάμεσα στους Δημήτρη Ρέππα και Νίκο Χριστοδουλάκη, ενώ την τρίτη θέση θα καταλάβει μία γυναίκα. Ποια θα είναι αυτή; Μία εκ των Μιλένας Αποστολάκη και Φώφης Γεννηματά.

Ο εκουγχρονιστής διέθεταν επτά στο προηγούμενο Ε.Γ. Για το λόγο αυτό ο κ. Σημίτης θα καλέσει πριν από την συγκρότηση της κυβέρνησης ορισμένα στελέχη να επιλέξουν «Εκτελεστικό ή κυβέρνηση». Ελπίζει ότι οι περισσότεροι θα επιλέξουν κυβερνητική θέση - πράγμα που θα του λύσει τα χέ-

ρια σε σχέση με το ασυμβίβαστο που υπάρχει σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών στο Εκτελεστικό Γραφείο. Υποστηρίζεται ότι από την διαδικασία αυτή, δηλαδή του «διάλεξε τι θέλεις», θα εξαιρεθούν τρεις υπουργοί: δυο νυν και ένας μελλοντικός. Οι νυν είναι η Β. Παπανδρέου και ο Ε. Βενιζέλος (η πρώτη για ευνόητους λόγους, ο δεύτερος γιατί θεωρείται πολύτιμος ως συνταγματολόγος) και ο νέος ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος θα αλλάξει, αμοιβαία, θέση με τον Κώστα Λαλιώτη.

Συν βεβαίως τον πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις εκτός Ε.Γ. θα μείνουν οι Αλ. Παπαδόπουλος και Θ. Πάγκαλος, και πολύ πιθανόν ο Γιώργος Παπανδρέου.

Από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης τα πράγματα είναι μάλλον δεδομένα. Θα εκλεγούν τέσσερις, και ο Άκης Τσοχατζόπουλος θα πλαισιωθεί από την Τόνια Αντωνίου (αμετακίνητη, λόγω της ισχυρής δύναμης που διαθέτει στη Νεολαία), τον

Χρήστο Παπουτσή, και μάλλον τον Αντώνη Κοτσακά, ο οποίος θα καταλάβει τη θέση του Γιώργου Μωραΐτη.



ρηνή. Η άποψή του είναι ότι οι σημερινές συνθήκες "μπορεί να λειτουργήσουν περιοριστικά ως προς τις αλλαγές που προάβεται να πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός". Η εκτίμηση αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των συνεργατών του κ. Σημίτη και εμμέσως απαντάει στα προηγούμενα ερωτήματα, για το αν δηλαδή μπορεί να γίνει αναρχηματοισμός και τι είδους αναρχηματοισμός θα είναι αυτός. Για παράδειγμα, θα είναι δομικός ο αναρχηματοισμός, όπως επιμόνος εισηγάει ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης, που πιστεύει ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία να αλλάξει ριζικά η εικόνα του κυβερνητικού σχήματος; Όχι, απαντούν εκείνοι που γνωρίζουν τις προθέσεις του κ. Σημίτη. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι για αλλαγές αυτού του είδους (δηλαδή συγχωνεύσεις υπουργείων, καταργήσεις άλλων κ.λπ.) απαιτείται γε-

νικότερη συζήτηση και κρίνει ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Δεύτερο παράδειγμα: ο αναρχηματοισμός θα είναι από μηδενική βάση ή θα είναι ένας ευρύς αναρχηματοισμός με αλλαγές υπουργών και μετακινήσεις άλλων; Η απάντηση εδώ δεν είναι απόλυτη. Ο κ. Σημίτης δεν δέχεται όρους όπως ο συγκεκριμένος "από μηδενική βάση". Δεν τον λείπει τίποτε αυτός ο όρος και δεν τον αποδέχεται ως υπαρκτό. Αν μάλιστα αποκρυπτογραφήσει κανείς σωστά αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στη Θεσσαλονίκη, τότε στις προθέσεις του είναι μάλλον ένας αναρχηματοισμός που θα έχει ως βάση εκείνους που κατέχουν σήμερα μερικά βασικά υπουργεία, όπως το Εξωτερικών, το Άμυνας, το Εσωτερικών, το Παιδείας, το Πολιτισμού, το Δημόσιας Τάξης.

Ένας υπουργός, από αυτούς με τους

οποίους ο κ. Σημίτης συχνά συνδιαλέγεται, υποστηρίζει ότι "κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Ό, τι γράφεται προέρχεται είτε από ενδιαφερομένους για συγκεκριμένες θέσεις είτε από άλλους που θέλουν να "κάψουν" όσους θεωρούν ότι είναι εμπόδιο στα πόδια τους".

Πρόκειται για μια δήλωση που κινείται στα όρια του πραγματικού. Μπορεί όμως και να μην έχει πολλή σχέση με την πραγματικότητα μια και ο συγκεκριμένος υπουργός... φέρεται να μετακινήσει! Εξαιτίας των ανείδων όλα τα δεδομένα, μπορεί με ασφάλεια να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν ο αναρχηματοισμός πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες κρίσης λόγω της τρομοκρατίας, ο μόνος που πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα μείνει στη θέση του είναι ο υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Είναι αποδεκτός συνομιλητής για

τον ξένο παράγοντα, έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Ευρώπη και οι Αμερικανοί αυτόν ξέρουν, αυτόν εμπιστεύονται.

Την άποψη αυτή την αποδίδουν στον ίδιο τον κ. Σημίτη με την προσθήκη ότι "δεν αλλάζει υπουργό Εσωτερικών όταν είναι έτσι τα πράγματα". Αλλάζει όμως υπουργό Άμυνας, Εσωτερικών και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους; "Ναι" υποστηρίζουν εκείνοι οι οποίοι επιμένουν ότι οι προθέσεις του κ. Σημίτη μπορεί να μην είναι απόλυτως γνωστές, είναι όμως "αναγνωρίσιμες".

Εδώ το ζητούμενο είναι ποιος ή ποιοι θα δώσουν το χρώμα στην κυβέρνηση. Ασφαλώς από δεν θα το δώσουν οι δύο μεγάλες εισοδοί - του Θ. Πάγκαλου και του Κ. Σκανδαλίδη. Ούτε τα υπουργεία-αιχμής της θέση του Γ. Παοχαλιδή λέγεται ότι θα καταλάβει ο Γ. Φλωρίδης, Ναυτίλας (Χρ. Παπουτσή), και του υπουργού παρά το πρωθυπουργό (Μ. Παπαϊωάννου).

μετακίνηση των "μεγάλων", των "βαρώνων" της κυβέρνησης και του κόμματος. Ο κ. Σημίτης εμφανίζεται αποφασισμένος να το κάνει. Θέλει για παράδειγμα τον Άκη Τσοχατζόπουλο από το Άμυνας στο Εθνικής Οικονομίας, τη Βάσω Παπανδρέου από το Εσωτερικών στο ΠΕΧΩΔΕ για να αναλάβει την επίβλεψη των Ολυμπιακών έργων, τον Γιάννο Παπαγιάννου από το Εθνικής Οικονομίας στο Άμυνας ή το Εσωτερικών. Ερωτηματικά υπάρχουν πολλά: για παράδειγμα τι θα γίνει με τους Χρήστο Βερελή και Νίκο Χριστοδουλάκη. Ο κ. Σημίτης θέλει τον κ. Βερελή να μείνει στο Μεταφορών, αλλά σε κάποια φάση είχε αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να μετακινήσει στο Εθνικής Οικονομίας από το Ανάπτυξης τον Νίκο Χριστοδουλάκη.

Επειδή σε έναν αναρχηματοισμό σπουδαίο ρόλο παίζουν οι καιριμολές, κάποιες τέτοιες θα παίζουν ρόλο σε ό, τι αφορά τους Μιχ. Χριστοδουλάκη, Αλ. Παπαδόπουλο, Πέτρο Ευθυμίου. Τον Αλ. Παπαδόπουλο, που μέχρι πρόσφατα ήταν βέβαιος ότι έμενε στο Υγείας, τώρα οι πληροφορίες τον θέλουν να πηγαίνει στο Δικαιοσύνης ή και το Άμυνας. Και τον Μιχ. Χριστοδουλάκη να οδεύει και πάλι για το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά αυτή τη φορά ως υπουργός. Ο Πέτρος Ευθυμίου φέρεται ως νέος υπουργός Τύπου - χώρο που τον ξέρει καλά. Εκτός κι αν ο Πρωθυπουργός κάνει την έκπληξη, που πολλοί ήδη ψιθυρίζουν, να ορίσει κυβερνητικό εκπρόσωπο τη Μιλένα Αποστολάκη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρά το γεγονός ότι τον φέρουν να μετακινείται στο Παιδείας, δεν πρόκειται να φύγει από το Πολιτισμού. Οι καιθιτορησίες στην Ολυμπιακή προετοιμασία είναι ήδη πολλές για να προστεθούν και άλλες.

Αδιευκρίνιστη παραμένει η τύχη των υπουργών περιφερειακών υπουργείων, όπως Αιγαίου (Ν. Σηφονιάκης), Μακεδονίας-Θράκης (τη θέση του Γ. Παοχαλιδή λέγεται ότι θα καταλάβει ο Γ. Φλωρίδης), Ναυτίλας (Χρ. Παπουτσή), και του υπουργού παρά το πρωθυπουργό (Μ. Παπαϊωάννου).

NEA
29/9/01