

ΣΤΟΙΛΕΤΟΛΟ

ΤΡΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ

γραμμές είχαν ανάψει από Αγίους Θεοδώρους προς Αθήνα και τουμπάλιν, τα



τελευταία 24ωρα... Με Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, Τηλέμαχο Κυτήρη και Σωκράτη Κοσμίδη... Κι όλες οι συζητήσεις είχαν ένα θέμα: ΕΛΑΣ και Πάσασαη...



Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το συνδέαν με την αναβολή του ταξιδιού στη Σίφνο, διότι κάτι περίμεναν να συμβεί τα επόμενα εβδομήντα...



Για καλό μιλάμε, που θα μπορούσε να δώσει ανάσες εν όψει της καλοκαιρινής ραστώνης...

ταξιδιού στη Σίφνο, διότι κάτι περίμεναν να συμβεί τα επόμενα εβδομήντα... Για καλό μιλάμε, που θα μπορούσε να δώσει ανάσες εν όψει της καλοκαιρινής ραστώνης...



Ε, ΝΑ μην ενοχλήθηκε ο Σημίτης από τη συνέντευξη του Ακη Τσοχατζόπουλου στην «Καθημερινή»;.. Ακόμη και για την



εφημερίδα που επέλεξε και για ορισμένες αιχμές που εξαπέλυε ο Ακης... Πάντως, δεν πρόκειται να κρίνει η συνέντευξη αυτή τις σχέσεις των δύο...



Ηταν και παραμένουν σχέσεις αναμονής. Ο Ακης,

έλεγαν στο Μαξίμου, έδωσε ατάκες για το καλοκαίρι, για να διατηρείται στην επικαιρότητα όσο αλεύσει και όσο τα πολιτικά σενάρια θα είναι στην ημερήσια διάταξη λόγω και ελλειψης ειδήσεων... Αρα, περιμένετε μετά τις 20 Αυγούστου για τα περαιτέρω...



Ή ΜΑΛΛΟΝ για Σεπτέμβριο... Τότε ξαναοίγει το ασφαλιστικό, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Ακη, αφού εκεί θα διαφανεί η πρόθεση για κάποια αλλαγή πολιτικής, αλλά και θα συζητηθούν εκ νέου τα εξοπλιστικά, τα οποία ήταν στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Κ. Σημίτη... Στο περίμενε, λοιπόν...



ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ο Ακης, στο περίμενε και ο Σημίτης... «Να



Από Σεπτέμβρη κελαιδούν (του ΠΑΣΟΚ) τα πουλιά...

δούμε τι εννοεί όταν λέει αλλαγή πολιτικής - πρέπει κι αυτός να ανοίξει τα χαρτιά του». Το συμπέρασμα ύστερα απ' όλα αυτά; Μη μετράτε το παιχνίδι εντυπώσεων. Ακόμη και η αποτροπή «με τον Γιώργο Παπανδρέου δεν αισθάνομαι κανέναν ανταγωνισμό» δεν υποκρύπτει ντε και καλά ειδήσεις και ανοίγματα... Το παιχνίδι προετοιμάζεται, χαρτιά δεν ανοίγουν ακόμη και διαμορφώνεται απλώς κλίμα...



ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, πολλά τηλέφωνα ανάμεσα στα ιδιαίτερα γραφεία Ακη-Γιάννου. Ψάχνουν ημερομηνία για ραντεβού. Ο Ακης θέλει να προλάβει την κατάρτιση προϋπο-λογισμού, γιατί κάτι «έπιασαν» οι συνεργάτες του ότι πάει για



την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και πάντως πριν από το Συνέδριο... Ο Γιάννος πάλι θέλει να μάθει αν έχει ελπίδες για το υπουργείο Εθνικής Αμύνης... Για να δούμε τι θα βγει...



ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ ομολογώ του έχει ραντεβού τον Σεπτέμβρη ο Τάσος Γιαννίτσας... Βλέπετε, αυτός τουλάχιστον κατάφερε να πείσει τα συνδικάτα να κάνουν διάλογο - ο δικός μας όχι... Εκείνο που αναρωτιούνται κάποιοι κύκλοι στη Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι επιθυμούν να προκύψει από εκεί ο νέος υπουργός Εργασίας, είναι: «θα προλάβει να τον δει ως υπουργός Εργασίας;»...

ΕΝ ΟΨΕΙ ανασχηματισμού, όποτε κι αν γίνει, κρατήστε και τούτο: την τελευταία σύγκρουση Γιάννου Παπαντωνίου με Λούκα Παπαδήμο για το πώς θα διαμορφωθεί το επενδυτικό κλίμα και τι περιμένει η αγορά από το φορολογικό νομοσχέδιο... «Δεν θα γίνουμε φορολογικός παράδεισος», φώναξε ο Γιάννος. «Πρέπει να πάμε σε ελαφρύνσεις αλλά Ιρλανδία», επισημαίνει ο δεύτερος...



Στο ζουμί τώρα. Κάποιοι λένε ότι ο διοικητής της Τραπεζής της Ελλάδος δεν θα έβλεπε με κακό μάτι τυχόν υπουργοποίησή του... Και το φορολογικό νομοσχέδιο είναι ένα καλό όχημα να προβάλλονται θέσεις και να χρωματίζονται διαφορές...



ΠΑΝΤΩΣ δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες κάποιες ανησυχίες του Μιχάλη Χρυσοχοϊδή... Στην ιεραρχία έπεσε λεπίδι και πήραν δρόμο πολλοί δεξιοί... Τι δεξιοί... Καραδεξιοί... Ετσι δεν αποκλείεται να πυκνώσουν οι επισκέψεις στη Ρηγίλλης...



ΣΤΗ ΔΕ ΡΗΓΙΛΛΗΣ...

ραστώνη. Και μάλιστα με την υπόθεση Πάσασαη απολαμβάνουν ακόμη καλύτερα τις διακοπές τους. Ωστόσο δεν λείπουν και τα σύννεφα που μπορούν να φέρουν φθινοπωρινές μπόρες... Όσο να 'ναι, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν χόρευε και τσάμικο όταν πληροφορήθηκε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς θα είναι στο πόδι του Καραμανλή, όσο ο αρχηγός αρμενίζει...



ΠΑΝΤΩΣ η Ντόρα δεν πρόκειται να κάνει ή να πει οτιδήποτε. Ας όψονται το ταξίδι στην Αμερική (όπου θέλει διακαώς να πάει και η ίδια) και η δημαρχία της Αθήνας, που τη διεκδικεί με κάθε τρόπο. Είναι δυο θέματα που την οδηγούν να κάτσει φρόνιμα και να μη μετακινηθεί ούτε βήμα από τον δρόμο της νομιμοφροσύνης, που έχει επιλέξει τελευταία... Απλώς η άνοδος του Σαρακατσάνου θα χρησιμοποιηθεί ως δικό της διαπραγματευτικό ατού για όσα την ενδιαφέρουν.



ΔΕΧΕΤΑΙ

εισηγήσεις ο Χριστόδουλος να ανοίξει θέμα ταυτοτήτων μέσα στον Σεπτέμβριο και πριν από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, διότι έτσι θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Σημίτη και θα τον αναγκάσει σε υποχωρήσεις. Να ελπίσουμε ότι δεν θα τους ακούσει ο Αρχιεπίσκοπος... Η μικροπολιτική ενίοτε μετατρέπεται σε μπουύμεραγγ... Πάντως, αν κρίνουμε από τον τρόπο που πολιτεύεται ο Χριστόδουλος (δηλώσεις στην Αγία Λαύρα, για παράδειγμα...), δεν έχει ακόμη καταλήξει κάπου... Ανοίγει και μαζεύει, ανοίγει και μαζεύει, για να δει τι θα κάνει στο τέλος...



Και την πίδα ολόκληρη...

Έδωσε ο Θεός και βρέθηκε τελικά, για να μιλήσει σχετικά με το φιάσκο της οδού Ιππάρχου, ο τομεάρχης Δημόσιας Τάξης της Ν.Δ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Πού όμως μίλησε, ξέρετε; Στη... «Χώρα της Κυριακής»!!! Καλά, τόσες μέρες που τον έψαχναν στη Ρηγίλη, αυτός κράταγε την αποκλειστικότητα για την εφημερίδα του Γ. Τράγκα; Και ύστερα σου λέει, ο ίδιος στη συνέντευξή του, ότι «όλοι οι βουλευτές που εκλέγονται στην επαρχία μειονεκτούν έναντι των συναδέλφων τους του Λεκανοπεδίου, στις δυνατότητες προβολής». Ε, βέβαια, Χρήστο μου, οι συλλεηφοί σου του Λεκανοπεδίου δεν κάνουν τρεις μήνες διακοπές το καλοκαίρι...



ποίησαν εν πλω -το μεσημέρι της Παρασκευής- ότι, λόγω των ανέμων, ο πρόεδρος αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι του κι έτσι περάσαμε 14 ώρες μέσα στο "ΜΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ", αφού με το ίδιο πλοίο γυρίσαμε αυθημερόν στον Πειραιά. Και μη χειρότερα...

Εκκλησιαστικές αβροφροσύνες...

«Έχετε το προνόμιο, την τιμή και την ευλογία του Θεού να ανήκετε πνευματικά και δικαιοδοσιακά στην πρωτόθρονη και μαρτυρική Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης». Τάδε έφη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το μπαλκόνι του δημαρχείου στη Νίσυρο, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Αυτά

του κάνει του Χριστόδουλου και τον τρελαίνει.

...και καλοσύνες!

Εν τω μεταξύ, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, από την Αγία Λαύρα όπου βρέθηκε για τα 180 χρόνια από την επανάσταση, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί για μία ακόμη φορά, εμμέσως βεβαίως, στον πρωθυπουργό.

Αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά, «ποιος έχει το ανάστημα να διαχωρίσει τη δημόσια ζωή του τόπου από την ορθόδοξη πίστη» και διεμήνυσε ότι «μπορεί να υπάρχει αυτή η

ενδόμυχη επιθυμία στα μυαλά κάποιων που είναι αποκομμένοι από τον λαό, όμως δεν θα το επιτρέψουν ο Θεός και ο λαός να γίνει διαχωρισμός και να μπει στο περιθώριο η πίστη των πατέρων μας»!



ΚΑΛΟΟ!
Ευάγγελος Γιαννόπουλος: «Μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δυο επικίνδυνοι θεσμοί: τα καπετανάτα στο κόμμα και τα σουλτανάτα στην κυβέρνηση!» Πάσο μας αρέσουν τα τσιτ-άτα.

Κάνουν σχέδια...

Στη «μικρή κυκλωτική κίνηση» (σ.σ.: φράση συνεργάτη του Κώστα Σημίτη) που ετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι το Συνέδριο, οι συνεργάτες του Ακη απαντούν με το θεώρημα «αντίδραση ισοδύναμου αποτελέσματος σε κάθε πρόκληση».

Ρε παιδιά, δεν αφήνετε τον Κλαούζεβιτς και τους άλλους θεωρητικούς του πολέμου στην ησυχία τους να δείτε τι θα κάνετε με την οικονομία και την κοινωνία, γιατί η πολλή θεωρία κάνει κακό...

Θα καούν στο ζέσταμα...

Μπορεί οι εκλογές να είναι μακριά, αλλά «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Ετσι λοιπόν, στη Χίο, με το που κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι πρόκειται να πολιτευθεί εκεί ο Σ. Τζούμας, τοπικοί παράγοντες, τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη Ν.Δ. (με την οποία αναφέρουν οι πληροφορίες πως θα πολιτευθεί), δεδομένης της επηροής που έχει στο μικροαστικό στοιχείο, ξεκίνησαν τις επιθέσεις, «πολλές από τις οποίες ανήθικες και κακόβουλες». Τι για σχέσεις με τον πάλα ποτέ Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο (γνωστό ως CIAΚΩΒΟ) του καταμαρτυρούν, τι για περιέργες σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο (τον οποίο φιλοξένησε και στο σπίτι του στη Χίο), τι για διασυνδέσεις με τον μηχανισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον κ. Χριστόδουλο (τον οποίο από το 1989 φιλοξενεί ανελλιπώς στη Χίο), ακόμη και για σχέσεις με πολυεθνικές (η εταιρεία που εργάζεται για 14 χρόνια έγινε πολυεθνική πριν από έναν μήνα).

Εμείς τους συμβουλεύουμε να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, γιατί μπορεί να είναι βέβαιο ότι θα πολιτευθεί, είναι όμως ανοιχτό ακόμη το πού, εφόσον, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπάρχει και η προοπτική της Β' Αθηνών. Μην πάει και τόσο φαρμάκι να γίνει



Με προσοχή...

Πήγε, που λέτε, ο Κοσμίδης στον Σημίτη, για να τον ενημερώσει για τα νομοσχέδια που είναι έτοιμα προς ψήφιση. Τα είδε ο πρωθυπουργός και, παρ' ότι είναι από τους ανθρώπους που θέλουν το νομοθετικό έργο να προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, έδωσε στον συνεργάτη του μία εντολή που επιβάλλεται από την προσυνεδριακή περίοδο: «Προσοχή να μην ανοιξουμε και άλλα μέτωπα!» Οποιος καεί στον χυλό (ασφαλιστικό), βλέπετε, φυσάει και το γι-