

# ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΛΟ

**ΔΕΝ ΛΕΩ** πως είναι εύκολη η επιλογή του νέου αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Συμβαίνει αυτό που έχουμε στον τίτλο:

«Το ΕΛΑΣ να δεις!»

Και αυτό, γιατί φρόντισε ο κ.



Γεωργακόπουλος να κατασκευάσει - να χτίσει καλύτερα - μια επετηρίδα, που πρέπει να αποκεφαλιστεί κόσμος και κοσμάκης για να βρεις το κόκαλο. Πολλοί λένε ότι η λύση του αντιστρατήγου Ζουμπούλη είναι η καλύτερη.

Δεν έχει κομματική ταυτότητα, είναι ήπιων τόνων.

Ενώ οι υπόλοιποι...

Ας μη μιλήσω. Ο ένας στη φρουρά του Ζωιτάκη και οι άλλοι απόφοιτοι της σχολής ανθυπομάρχων, στη διάρκεια της δικτατορίας.

Θα πείτε, είναι έγκλημα αυτό; Μπορεί να μην είναι έγκλημα, αλλά όταν είναι και καραμπινάτος δεξιός, μπορεί κάποια στιγμή να βάλεις το δαχτυλάκι σου για να γίνουν μερικά επεισόδια τύπου Πάσαρη ή τύπου Ματέι και να πεταχτεί στον αέρα όποιο έργο έχει κάνει η κυβέρνηση.

Πώς να το κάνουμε... Το ΠΑΣΟΚ, 20 χρόνια στην εξουσία, δεν έχει έναν ΠΑΣΟΚτσή να τον κάνει αρχηγό. Οπως ακριβώς σας το λέω!

Και ας φωνάζουν οι νεοδημοκράτες για κομματική Αστυνομία.

Εκείνοι ξέρουν καλά. Αμφιβάλλω αν ξέρουν στην κυβέρνηση τι γίνεται.

## ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

χθες η φήμη ότι ο Γεωργακόπουλος προσπάθησε να αντιδράσει στην απόφαση του Χρυσοχοϊδη να τον απομακρύνει.



Οι διαμαρτυρίες φτάσανε μέχρι το Μαξίμου.

Είναι γνωστές οι στενές σχέσεις του με τον Σωκράτη Κοσμίδη. Ιδίες πληροφορίες λένε ότι ο Γεωργακό-



πουλος είχε κάποια ατου στα χέρια του,

σχετικά με την υπόθεση Οτσαλάν. Αυτός, ο κουμπάρος του Ρουμπής, που σήμερα διεκδικεί την αρχηγία, και ο πτέραρχος Σταυρακάκης, αρχηγός της ΕΥΠ, είχαν το εκτελεστικό κομμάτι της φυγάδευσης του Οτσαλάν στο Ναιρόμπι.



Αλλά τι να πει και τι να κάνει ο τέως αρχηγός; Τρεις υπουργοί «φαγώθηκαν» τότε.

Ενώ αυτός παρέμεινε.

Και ζητάει και τα ρεσά:



## ΜΙΛΑΝΕ

όλοι για τους απλούς αστυνομικούς, που συνήθως την πληρώνουν, ότι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι, ότι φοβούνται, ότι λένε συχνά «δεν βαριέσαι, εγώ θα προστατεύω την περιουσία των άλλων και τα παιδιά μου θα πεινάνε; Ας πάρουν φρουρούς από την αγορά», κ.λπ.

Μήπως οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποιο δικιο; Θα βάλει το κεφάλι του στον ντορβά, για να παίρνει ο άλλος κλάρες και προαγωγές κι αυτός και η οικογένειά του να κάθονται στον δρόμο;



## ΤΙ ΛΕΓΑΜΕ

προχθές για τον Χρήστο Βερελή, με τους αποκεφαλισμούς; Οτι και άλλοι υπουργοί πρέπει να πάρουν κεφάλια. Δεν αλλάζει διαφορετικά το κλίμα. Τώρα, βέβαια, όλοι είναι στις πα-

ραλίες, αλλά και μετά τον Αύγουστο δεν είναι αργά.



## ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,

ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Νάσος Αλευράς, έβαλε χέρι στους σει-



σμολόγους.

Τους απειλήσε πως αν συνεχίσουν τους σακαμούς στα κανάλια, δεν θα ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη για να τους δώσει λεφτά.

Τώρα θα δείτε πως θα συμμορφωθούν.



**ΒΓΗΚΕ** χθες το πρωί στην εκπομπή της συναδέλφου Σιδηροκαστρίτου, στον ALPHA, η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως πάντα χαμογελαστή και άνετη.



Μίλησε επί παντός επιστητού:

για πρόωρες εκλογές, για την αποτυχία του Σημίτη και της κυβέρνησης, για τη διάλυση του κράτους και την ανάγκη να γίνει κυβέρνηση η Ν.Δ. Συγκεκριμένες λύσεις δεν ακούσαμε, Ντόρα.

Και εδώ που τα λέμε, πώς να πει η κοπέλα;



**ΕΚΛΕΙΣΕ ΛΟΙΠΟΝ** ο μεγάλος Μίκης τα 76 και το γλέντησε στο Βραχάτι.

Μαζί με τον εγγονό του, που έχει γεννηθεί την ίδια ημερομηνία. Καταφέραμε να μαζέψουμε αρκετές πληροφορίες γι' αυτή τη γιορτή. Το γλέντι που έγινε, τα δώρα που δέχτηκε και τις αφηγήσεις που έκανε.

Ακόμη και τι είπε για τον Σημίτη.

Όλα αυτά θα τα βρείτε στο φύλλο της Κυριακής.

Αφού, όταν τη ρωτήσανε να διαλέξει ανάμεσα στο υπουργικό και στο δημοκρατικό απάντησε:

«Να πάμε διακοπές και βλέπουμε!» Μα, αφού σε έχει ανάγκη η ΧΩΡΑ, Ντόρα!



## ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ,

καιρού επιτρέποντος, πρέπει να μπηκε στο «Εξπρές Αρης» ο Κώστας Καραμανλής με τη Νατάσα για να πάνε στο Μαργαράκι της Ιου για τις διακοπές.



Συνεχίζει δηλαδή ο άνθρωπος τις διακοπές, και καλά κάνει.



**ΕΝΤΑΞΕΙ,** βρε Κυριάκο Διακογιάννη.

Να βγάλεις βιβλίο για τον Στέλιο Καζαντζίδη και να κάνεις επανέκδοσή.



Να βάλεις στο διαφημιστικό ότι σε παρακάλεσε, άρρωστος πια, γιατί ήθελε να το διαβάσει και να το κρατήσει στα χέρια του με λαχάρα.

Ωραία και αληθινά όλα αυτά. Αλλά είναι ανάγκη να βγαίνεις στις τηλεοράσεις και στην κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται ο φίλος σου να υπογράψεις βιβλία στους αγοραστές;



**ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ** λοιπόν να πάω να κάνω μερικά μπάνια.

Ευτυχώς, δεν έχω ακόμη ανάγκη τα ιαματικά!

Αλλά έτσι που το πάω... σύντομα θα χρειαστούν.

Φεύγω λοιπόν και ελπίζω να επιστρέψω και με γεμάτες μπαταρίες.

Εχουμε πολλά και δύσκολα να περάσουμε.

Αυτά λοιπόν, και σ' αυτούς που δεν έχουν φύγει ακόμη, καλές διακοπές, και σ' αυτούς που γυρίσανε, καλές δουλειές.

Και στους μεν και στους δε να πω: το «Καρφί» και τον νου σας!

Νίκος Κακαουνάκης

