

ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΚΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ

Ο Σημίτης πάει... παντού

Υπουργικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τελικά την Πέμπτη, και εκεί, παρουσία όλων των υπουργών και υφυπουργών, ο υφυπουργός Χρήστος Πάχτας θα κληθεί να εξηγήσει τα επιμέρους θέματα που αφορούν το Γ Κοινωνικό Πλαίσιο Στήριξης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Η σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου στη θέση της Κυβερνητικής Επιτροπής που είχε αρχικά προγραμματισθεί, δεν είναι τυχαία. Ο κ. Σημίτης επιθυμεί να (απο)δείξει σε όλους εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποδοχή της κυβέρνησης, ότι το κυβερνητικό σχήμα όχι μόνο λειτουργεί, αλλά ασχολείται και με τα μείζονα θέματα της χώρας.

Προσπαθεί...

Πρέπει να σημειωθεί ότι από την επομένη κιάλας της προκήρυξης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σημίτης έχει αποδωθεί σε μια πραγματικά έντονη προσπάθεια να διαψεύσει όλους εκείνους (ακόμη και μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου) που υποστήριζαν πως η χώρα θα διανύσει μια τεράστια περίοδο ουσιαστικής ακυβερνησίας, όσο ακριβώς ήταν το διάστημα της προσυνεδριακής περιόδου. Το ερώτημα είναι αν τα έχει καταφέρει. Η απάντηση δεν είναι εύκολη, το αντίθετο.

Είναι απαραίτητο όμως να του αναγνωρισθεί ότι τουλάχιστον προσπάθησε. Συγκάλυψε μία φορά την Κυβερνητική Επιτροπή προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα οικονομικής πολιτικής. Συγκάλυψε μία φορά το Υπουργικό Συμβούλιο για να συζητηθούν θέματα σχετικά με την «αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον». Ανέθεσε σε επιτροπή τις διαπραγματεύσεις για την πώληση



«Βρείτε κάτι που να μπορεί να έχει δημόσια παρουσία ο Πρωθυπουργός» συνιστά ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Σ.Τη φωτογραφία ο κ. Σημίτης επιθεωρεί τα έργα στην Ψυττάλεια

της Ολυμπιακής. Εξέτασε - ο ίδιος το επικαλέστηκε δημοσίως - την περίπτωση της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Απασχολήθηκε έντονα και στη διάσκεψη συσκέψεων με τους συναρμόδιους υπουργούς Αλ. Παπαδόπουλο (Υγείας) και Τ. Γιαννίτη (Εργασίας) για το μέγα θέμα της απεργίας των γιατρών του ΙΚΑ, έστω και αν είχαν περάσει τριάντα ολόκληρες ημέρες από την κήρυξη της απεργίας, και περίπου 20 από την προκήρυξη του Συνεδρίου.

Επισκέφθηκε την Ψυττάλεια και επιθεώρησε τα εκτελούμενα εκεί έργα. Κι αυτό χάρις στον Κ. Λαλιώτη, που ήταν ο πρώτος από τους υπουργούς που ανταποκρίθηκε στην έκκληση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σαχράτη Κοσμόδη προς τους υπουργούς «βρείτε κάτι που μπορεί να έχει δημόσια παρουσία ο Πρωθυπουργός». Η Βάσω Παπανδρέου «πρόσφερε» για το γκαϊνάρι το πολυκατάστημα του υπουργείου Εσωτερικών, και οι φωτογραφίες δγήκαν με τον κ. Σημίτη να ζητάει και να λαμβάνει αμέσως μια φορολογική ενημερότητα. Και η κρίση του Χρηματιστηρίου, στην αμφίλεγόμενη πορεία της ελληνικής οικονομίας του έδωσαν την ευκαιρία να συναντηθεί δις με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάν-

νο Παπαντωνίου.

Δεν επισκέφθηκε όμως την Κίνα, οδηγώντας στα πρόθυρα νευρικής κρίσης ολόκληρη την ηγεσία, και τους υπ' αυτήν, του υπουργείου των Εξωτερικών - πώς να εξηγήσεις στους Κινέζους τον λόγο της μεταίωσης μιας επίσημης επίσκεψης στην πρώτη σε μέγεθος χώρα του κόσμου. Η δεύτερη μεταίωση αφορούσε τη Λευκάδα, εκεί έστειλε τον Κ. Σκανδαλίδη επικεφαλής μεγάλου κλιμακίου υπουργών και κομματικών στελεχών για να παραστούν στην πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού Συνεδρίου Επτανήσων.

Ανοργάνωτα

Γιατί δεν πήγε ούτε στη Λευκάδα. Άγνωστον. Ίσως γιατί, όπως λένε ορισμένοι, έκρινε ότι η πρώτη δημόσια, μετά την απόφαση για την επίτευξη του συνεδρίου, έξοδος του από την Αθήνα, δεν θα έπρεπε να γίνει σε μια μονοεδρική, αλλά σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια. Έτσι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στη Βοιωτία - «εμείς από τις εφημερίδες το μάθαμε», έλεγε τις προάλλες ένας βουλευτής. Κυρίως για να καταδείξει πρώτον, το ανοργάνωτο του πράγματος και δεύτερον, τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Ο κ. Σημίτης δεν δέχεται την κριτική

ότι η αναγγελία της πρόωρης προσφυγής στο Συνέδριο παρέλυσε τη λειτουργία της κυβέρνησης. Απορρίπτει με φανερό εκνευρισμό κάθε νύξη που του κάνουν οι συνομιλητές του (ένας από αυτούς, που τον είδε τελευταία στη σειρά των επαφών με τους λεγόμενους κορυφαίους, είδε κι έπαθε να ισορροπήσει τη συζήτηση μαζί του, όταν του έκανε μια σχετική αναφορά. Λίγο έλειπε να δει την πόρτα!). Δεν είναι τυχαίο που μετά την τελευταία συνεδρίαση του Ε.Γ. ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με δριμύτητα στη Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό της Κ. Καραμανλή, διότι τόσο ο ίδιος όσο και διάφορα στελέχη του κόμματος ασχρρίζονταν ακριβώς αυτό. Το ακροατήριό του δεν ήταν μόνον η Ν.Δ. - «τα έλεγε της νύφης για να τα ακούσει και η πεθερά», κατά την εύστοχη παρατήρηση ενός εκ των μετεχόντων στον λεγόμενο «προινό καφέ». Ούτε ήταν τυχαίο που ο Πρωθυπουργός παρέθεσε το πρόγραμμα μιας εργασίας ημέρας για να αποδείξει ότι η κυβέρνηση όχι μόνον εργάζεται, αλλά και αποδίδει ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι αυτή την εργώδη προσπάθεια ο κ. Σημίτης θα συνεχίσει να την καταβάλλει μέχρι να φύγει για διακοπές στη Σίφνο. Που ίσως φέτος να είναι κατά τι λιγότερες, εξαιτίας ακριβώς αυτού του καλοκαιριού που δεν είναι σαν τα άλλα. Κι έπειτα μπορείς να τις πεις διακοπές αυτές, με ένα πακέτο φακέλους με «επείγοντα» του κυβερνητικού έργου; Κι άλλες τόσες εισηγήσεις σχετικά με την πολιτική πλατφόρμα που θα παρουσιάζει στη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής στις 31 Αυγούστου;

Γι' αυτό πολλοί λένε πως οι μόνες πραγματικές διακοπές του ζεύγους Σημίτη είναι αυτές που κάνουν κάθε Παρασκευο-σαββατοκύριακο στην εξοχική τους κατοικία στους Αγίους Θεοδώρους. Τόσο κοντά, και τόσο μακριά από την Αθήνα και τα προβλήματά της...