

2/7/01

ΟΙ ΚΑΚΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΑΙΟΥ

Σήμερα θα βρεθείτε σε μια πλημμύρα από αναλύσεις και συνθέσεις για το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Τι σκέπτεται και πού το πάει ο Σημίτης. Πού το πάνε και μέχρι πού, οι πρωτοκλασάτοι. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κυβέρνηση, το κόμμα κ.λπ. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα έχουν «σπέρμα» ή, αν θέλετε δόσεις, αλήθειας. Όμως, κανένας μας δεν μπορεί να ΞΕΡΕΙ πού το πάει ο Σημίτης ούτε πού το πάνε οι πρωτοκλασάτοι ούτε πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση. Όπως σας το γράφω. Άρχισε ένας κύκλος συναντήσεων και συζητήσεων. Τις γνωρίζω όλες. Κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Οπότε... το μόνο σίγουρο είναι ότι η πίεση που άρχισε από καιρό στον Σημίτη για το οικονομικό επιτελείο συνεχίζεται. Άρχισε να φοβάται τις επιπτώσεις του χρηματιστηρίου. Ρίξτε λοιπόν μια ματιά στα μικρά κομματάκια του «Καρφιού» και κάτι θα βρείτε.

Μάχη θα δοθεί για το ποιος θα πάει στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η θητεία του κ. Δημόπουλου έληξε. Αποχαιρέτησε χθες τους συνεργάτες του. Και ο κ. Σταθόπουλος είναι έτοιμος για την πρότασή του. Έχει καταλήξει στον αντιπρόεδρο κ. Κρουσταλάκη. Ποιος είναι; Ο δεύτερος ειδικός ανακριτής στην υπόθεση παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ το 1989. Ο υπουργός Δικαιοσύνης πέταξε το όνομα στο Υπουργικό Συμβούλιο και δύο υπουργοί τού είπαν: «Ξέχασέ το!» Δεν ξέρω αν το ξέχασε, αλλά εγώ δεν θέλω να ξύνω πληγές

ούτε να ξαναπάω στο βρόμικο '89. Ξέρω ότι ο κ. Κρουσταλάκης έχει υποστηρικτές και στον Τύπο, καθώς και στο περιβάλλον του πρωθυπουργού. Ε, δεν είναι λίγο πράγμα να σε υποστηρίζει ο Σωκράτης Κοσμίδης...

Αυτήν τη στιγμή, πάντως, ο κ. Σταθόπουλος μελετά τους φακέλους των αντιπροέδρων Κρουσταλάκη, Λυμπερόπουλου, Τόλια, Κατσιρέα και Νισινιά, αλλά και των αρεοπαγιτών Περγίγκα, Πρασουλίδη, Καρατζά, Παπαθεοδώρου, Γεωργακόπουλου, Κρομμύδα, Κωστήρη, Κακαλή, Δαμάσκου, Γκιάφη, Κάπου, Τσαμαδού, Μειδάνη και Ρήγου. Η μάχη προβλέπεται μεγάλη και θα την παρακολουθήσουμε.

Θυμάστε το βουλευτή Τρικάλων, που κόλλησε με τον Τσιτουριδή κάνοντας μέτωπο μαζί του και ξιφουλκεί για το εθνικό κτηματολόγιο; Καλά κάνει, αλλά να μας πει σε ποια ομάδα μηχανικών ήταν πριν από τις εκλογές και πόσες μελέτες πήρε για το κτηματολόγιο. Έτσι, για να μαθαίνει ο λαός όλη την αλήθεια.

Δεν ξέρω αν στο σημερινό «Βήμα» δημοσιεύεται η συνέντευξη του Μιλτιάδη Έβερετ, που έμαθα ότι λέει πολλά. Το πιο ωραίο από όσα δηλώνει είναι ότι, αν κερδίσει τις εκλογές η Ν.Δ., αυτός θα ορκιστεί υπουργός Άμυνας. Μιλάμε για ένα απωθημένο ανεξίτηλο! Νέος, ο Μίλος ήθελε να μπει στη Σχολή Ευελπίδων και, παρά τις πολλές προσπάθειες του πατέρα του,

δεν τα κατάφερε. Ε, να μη θέλει να γίνει υπουργός Άμυνας;

Το περασμένο Σάββατο βάφτισαν το αγοράκι τους ο Θωδωής Ρουσόπουλος και η Μάρα Ζαχαρέα. Νονοί οι φίλοι τους δημοσιογράφοι Αντώνης Δελατόλας και Μαρία Καρχιλάκη. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους και ο πρόεδρος της Ν.Δ. Τον πλησιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον χαιρετά, και ο Καραμανλής τού λέει χαμογελώντας: «Καλώς το δήμαρχο!»! Ο Νίκος χαμογέλασε και απομακρύνθηκε. Οι δημοσιογράφοι που ήταν γύρω, ορμούν στον Καραμανλή και εκείνος τους λέει: «Ε, λέμε και καμιά μαλακία για να γελάσουμε!» Αυτό αποκλείεται να το άκουσε ο Νίκος, γιατί σίγουρα θα αντιδρούσε και βίαια. Η αλήθεια είναι ότι σ' αυτά δεν αστειεύεται. Πάντως, το μυοτήριό δεν κινδύνεψε, γιατί ένας από τους νομούς είναι καθολικός.

Στις Σπέτσες βρίσκεται με μια τσάντα χαρτιά και φωτογραφίες η Δήμητρα Λιάνη. Δεν πήγε να ξεκουραστεί, αλλά να συνεννοηθεί με γνωστό δημοσιογράφο για το δεύτερο βιβλίο που ετοιμάζει. Απ' ό,τι ξέρω, πάντως, κουβέντες έχει κάνει και με τον Μάρκο Μουζάκη, ο οποίος έγραψε το πρώτο βιβλίο, που είχε επιτυχία. Μη με ρωπάτε περισσότερα. Ο Δαφέρμος караδοκεί...

Γιόρταζε την Παρασκευή ο Πέτρος Λυμπερός στις φυλακές