

Οι φήμες για αλλαγές στην κυβέρνηση έδιναν και έπαιρναν όλη την ημέρα

Του Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ

Ουδείς εμφανής λόγος υπήρχε να προσέλθουν Επμερώματα στη Βουλή περισσότεροι από 50 βουλευτές και «πατραρχάμενοι» τους. Ούτε το θερινό τμήμα συνεδρίαζε εκείνη την ώρα ούτε υπήρχε συνεδρίαση κάποιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ώστε να δικαιολογείται καλοκαιριάτικα η παρουσία τόσο πολλών βουλευτών. Ορισμένοι μάλιστα, όπως ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. **Ανδρ. Μακρυπιδης**, ούτε καν συμμετείχαν στο συγκεκριμένο θερινό τμήμα, και όμως βρίσκονταν εκεί παρόντες, κοστουμαρισμένοι και ευδιάθετοι, les και ήταν ημέρα ορκωμοσίας νέων βουλευτών – και ως έσκαγε έξω από τη ζέστη ο τζιτζίκας. Ο λόγος; Οι φήμες για επικείμενο ανασχηματισμό που άρχισαν να κυκλοφορούν – άγνωστο πώς – από το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν δηλαδή επέστρεψε ο κ. **Κ. Σημίτης** από τους Αγίους Θεοδώρους. Σε αυτό συνέτεινε και η πληροφορία που διέρρευσε από το Μαξίμου ότι ο κ. Σημίτης είπε σε συ-

vergάτες του πως «*διαθέτει τη λαϊκή εντολή, η οποία δεν απαλλοτριώνεται από καμία κομματική διαδικασία*».

Πρόσωπο της ημέρας ήταν ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. **Σωκρ. Κοσμίδης**, το πιο περιζήτητο στέλεχος, αφού στο γραφείο του συνωστίζονταν δεκάδες βουλευτές επιδιώκοντας μια συνάντηση μαζί του και παράλληλα υπενθυμίζοντάς του την κοινοβουλευτική παρουσία τους. Κάποιες πληροφορίες που διέρρευσαν, ότι ο κ. Κοσμίδης είχε παραδώσει λίστα 40 «**υπουργήσιμων**» βουλευτών στον **Πρωθυπουργό**, τον έκαναν ακόμη πιο περιζήτητο, όσο και αν ο άνθρωπος προσπαθούσε να εξηγήσει ότι δεν συνέταξε καμία λίστα.

Την «εισβολή» τόσο πολλών βουλευτών στο γραφείο του ο κ. Κοσμίδης επιχείρησε να την εκμεταλλευθεί, καθώς κάλεσε τους περισσότερους από αυτούς να παραστούν το απόγευμα και στην ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εμπο-

ρικής Ναυτιλίας αλλά και σε διάφορες επιτροπές.

Οι φήμες για ανασχηματισμό «*φούντωσαν*» πάλι μετά το μεσημέρι, όταν οι βουλευτές διαπίστωσαν ότι το διδυμο του υπουργείου Τύπου **Δ. Ρέππας - Τηλ. Χυτήρης** μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου για συνεργασία με τον Πρωθυπουργό. Οι πάντες στη Βουλή ήταν βέβαιοι ότι οι δύο υπουργοί θα επέστρεφαν με λίστα νέων υπουργών από το Μαξίμου.

Στην πραγματικότητα ο κ. Σημίτης τους κάλεσε να συζητήσουν την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης τους θερινούς μήνες και ως το συνέδριο, αλλά σε κάποια στιγμή – διαβάζοντας μάλλον τη σκέψη τους – τους πρόλαβε: «*Εχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ότι και αν γράφουν, δεν πρόκειται να κάνω ανασχηματισμό*». Ετσι, ο κ. Ρέππας αναγκάστηκε εξερχόμενος να κάνει δήλωση και να διαβεβαιώσει τους πάντες ότι δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού και ότι όσοι θέτουν τέτοιο ζήτημα «*συμβάλλουν*

στη ρευστότητα και επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα».

● «*Το ΠΑΣοΚ εισέρχεται σε μια δύσκολη πορεία, για την οποία δεν ήταν προετοιμασμένο ούτε το ίδιο ούτε η κοινωνία*» δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. **Α. Τσοχατζόπουλος**, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με έλληνες δημοσιογράφους, λίγο μετά τη λήξη συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τις φήμες περί ανασχηματισμού, ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος ανέφερε ότι «*είναι μια υπόθεση που ούτε με ενδιαφέρει και ούτε με αφορά*», επαναλαμβάνοντας όμως ταυτόχρονα την άποψή του ότι ανασχηματισμός της κυβέρνησης θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από τρεις μήνες. Ο κ. Τσοχατζόπουλος ανέφερε πάντως ότι το να γίνει σήμερα ανασχηματισμός, τρεις μήνες πριν από το συνέδριο του ΠΑΣοΚ, «*θα είναι κάτι το αφύσικο, εκτός και αν ορισμένοι έχουν τους δικούς τους λόγους*».

" ΒΗΜΑ" 27.6.01

Αβειαιότητα χωρίς φαντασιώσεις

Του Δ. Κ. ΨΥΧΟΠΟΥ

Όπου υπάρχει λειψειδυσία, βρέχει φήμες. Η ενημέρωση φοβάται το κενό· όταν δημιουργηθεί, το γεμίζει ψιθύρους. Όπου λείπει συγκεκριμένη ατζέντα ενεργειών, γράφονται σενάρια. Πλέον επιτυχημένα σενάρια είναι όσα, στηριζόμενα σε φήμες και ψιθύρους, προμηνύουν τα χειρότερα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί όπου κυριαρχεί πανικός· όπου κυριαρχεί πανικός, πεθαίνει τελευταίος ο φόβος. Όσο ο φόβος είναι ζωντανός, τα χρηματιστήρια καταρρέουν.

Βρισκόμαστε πλέον στον αστερισμό της αβειαιότητας και της αστάθειας και το μόνο που μπορεί να μας απομακρύνει από αυτόν είναι η βαρεμάρα – να βαρεθούμε να περιμένουμε τα χειρότερα, να βαρεθούμε να ανησυχούμε. Αλλά ώσπου να φθάσουμε σε αυτή την κατάσταση, φαίνεται ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Τουλάχιστον όσον και ο Πρωθυπουργός, που θα αρχίσει περιδείξεις σε όλη τη χώρα για να εξηγήσει πως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται και ότι μετά το συνέδριο θα γίνουν καλύτερα. Αλλά όταν υπάρχουν διαθέσιμοι κινδυνολογικοί ψιθύροι, κανείς δεν προτιμά τις καθουσιαστικές δηλώσεις.

Το αποτέλεσμα θα είναι ορατό στις πλαζ: όπου ανησυχία και άγχος, αδύνατον να ακολουθηθούν οι παραδοσιακές ενόψει των διακοπών δίαιτες που διώχνουν τα περιττά κιλά του χειμώνα. Το εφετηνό καλοκαίρι θα μείνει στην ιστορία ως αυτό των ισχυρών πολιτικών, οικονομικών, χρηματιστηριακών δεικτών και των παχέων Ελλήνων.

Το κακό είναι ότι, σαν να μην έφθαναν οι υπόνοιες ότι μπροστά μας είναι τα χειρότερα, έρχεται και η ΕΥΔΑΠ να μας διαβεβαιώσει ότι αποτελεί πραγματικότητα ο φόβος της λειψυδρίας και πρέπει να αρχίσουμε εξοικονόμηση νερού. Την εξήγηση γιατί υπάρχει πρόβλημα με το νερό τη μαθαίνουμε από την *Ευρώαστυνομία*: είμαστε πρώτοι, σε απόσταση μεγάλη από τον δεύτερο, στις υποθέσεις *Ξεπλύματος χρημάτων* – πώς να μην αδειάσουν η Υλική και ο Μόρνος; Η καθαριότητα είναι κατά το ήμισυ αρχοντιά – το υπόλοιπο μισό είναι *πορνεία, ναρκωτικά, λαθρεμπόριο* και άλλα εισαγόμενα είδη που εγκλι-

ματίζονται θαυμάσια στο φιλόξενο ελληνικό περιβάλλον.

Φαίνεται ότι και στο Μεξικό έχουν την ίδια αντίληψη για τη σχέση καθαριότητας και αρχοντίας, αλλιώς ο πρόεδρος του Βισέντε Φοξ δεν θα αγόραζε πετσέτες μπάνιου αξίας 180.000 δραχμών εκάστη, έχοντας μάλιστα καταλάβει το αξιωματικό του με υποσχέσεις για λιτοδίαιτη συμπεριφορά. Εκείνο που με βασανίζει είναι το ερώτημα από τι υλικό έχουν κατασκευαστεί αυτές οι πετσέτες για να είναι τόσο ακριβές. Βαμβάκι, αποκλείεται· μετάξι, είναι πιθανόν – το πιθανότερο όμως είναι ο κ. πρόεδρος να προσπαθεί να ικανοποιήσει τις φαντασιώσεις του αγοράζοντας πετσέτες μεταχειρισμένες από διάσημα τοπ μόντελ.

Πολύ φθηνότερα κοστίζει σε μας η ικανοποίηση των φαντασιώσεων των εκτός Υπουργικού Συμβουλίου βουλευτών του ΠαΣοΚ: τους αρκεί να κυκλοφορήσει η φήμη ότι επίκειται *ανασχηματισμός* και αμέσως νιώθουν στην αγκαλιά υ-

πουργικής «Μερτσέντες». Το κακό είναι ότι, αντί να παραμείνουν σε αυτή την ευτυχή κατάσταση, τρέχουν στη Βουλή και στον Σωκρ. Κοσμίδη να επιβεβαιώσουν τα περί λίστας 40 υπουργήσιμων βουλευτών – η οποία βεβαίως τους περιλαμβάνει. Εκεί μαθαίνουν ότι του ανασχηματισμού προηγείται το συνέδριο – και από εκεί που ένωσαν υπουργοί, νιώθουν κύαμοι σε ψηφοφορίες. Σκληρό επάγγελμα η πολιτική, της αξίζουν οι μαλακές ακριβές πετσέτες.

Αξέπεραστο δόγμα της χρηματιστηριακής πρακτικής είναι ότι όταν όλοι είναι βέβαιοι πως ο Δείκτης κατακυλά στα τάρταρα, τότε αρχίζει να ανεβαίνει. Διότι, όταν πουλήσουν όλοι οι φοβισμένοι πωλητές, οι τιμές δεν μπορούν να μειωθούν άλλο και αρχίζει η ανάκαμψη. Η τρέχουσα, λοιπόν, φαντασίωση του εγκλωβισμένου είναι ότι, όπου να 'ναι, στερεύουν οι πωλήσεις. Μόνο που θα την έχει πληρώσει πανάκριβα τη φαντασίωσή του, αν και όταν κάποτε την ικανοποιήσει.

Φαίνεται ότι οι εγκλωβισμένοι εκσυγχρονιστές δεν έχουν πλέον φαντασιώσεις: τις ικανοποίησαν όλες με την ΟΝΕ. Μπορεί και να μας κοστίσει πανάκριβα, αν επιβεβαιωθεί, τούτη η έλλειψη φαντασίας από την εξουσία.