

## Αισιοδοξία βουλευτών αλλά και προσδοκία για... υπουργείο

Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

**Αγωνία** για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, διανοημένη με έντονη απαισιοδοξία, αμφισβήτηση προθέσεων εκατέρωθεν αλλά και προσμονή υπουργοποιήσις σε ενδεχόμενο ανασχηματισμό, χαρακτηρίζει τις συζητήσεις που έχουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος τις τελευταίες 48 ώρες στη Βουλή, το καφενείο της οποίας γνωρίζει «ημέρες δόξας».

Οι βουλευτές όχι μόνο προσέρχονται μαζικά, αλλά και συζητούν ατελείωτα σε πάσης φύσεως συνθέσεις: αμιγώς εκουγχρονιστές, αμιγώς αντιπηγελτικοί, όλοι μαζί...

### Φήμες

Χθες, μάλιστα, με δεδομένο ότι είχε εντόνως κυκλοφορήσει η φήμη περί ανασχηματισμού, αλλά και εξαιτίας ονομαστικής ψηφοφορίας, η Βουλή ήταν ασφυκτικά γεμάτη και είχε ένα και μόνο θέμα συζήτησης: «Πού πάει το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, το γραφείο του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κ. Σώκρ. Κοσμίδη δέχτηκε αρκετές επισκεψείς και τηλεφωνήματα βουλευτών που έσπευδαν να διαμηνύσουν παντοiotρόπως την επιθυμία τους να υπουργοποιηθούν.

Όπερ έστι μεθερμηνευόμενον πως αρκετοί δηλώνουν ότι «εάν δεν με χρησιμοποιήσει στην κυβέρνηση, η στάση μου στο συνέδριο δεν θα πρέ-

πει να θεωρείται δεδομένη»...

Από τις μέχρι στιγμής συζητήσεις, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

■ Αυτοί που πιστεύουν ότι τελικά θα ξεπερασθεί η κρίση που μαστίζει το κυβερνών κόμμα, μέσω των «καθαρών λύσεων» του συνεδρίου. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εκουγχρονιστές, νε-

*Στη Βουλή συζητούν ατελείωτα σε πάσης φύσεως συνθέσεις: αμιγώς εκουγχρονιστές, αμιγώς αντιπηγελτικοί και όλοι μαζί...*

οεκλεγέντες κατά βάση, αλλά αποτελούν μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα.

■ Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα -πλειοψηφεί αυτή τη στιγμή- που εκτιμά ότι τίποτε δεν θα μεταβληθεί στην πραγματικότητα, απλά μέσω του συνεδρίου θα επιτευχθεί μια συμφωνία κορυφής, λόγω του ενστικτού της αυτοσυντήρησης όλων. «Σύνθεση» είναι το σύνθημα που χρησιμοποιείται, αλλά το περιεχόμενο αυτής παραμένει αίνιγμα. Όταν οι δημοσιογράφοι ρωτούν, «τι σημαίνει αυτό στην πράξη» ή «πώς θα γίνει κάτι τέτοιο», απάντηση δεν υπάρχει. Για

την ακρίβεια, η απάντηση είναι «ας βρουν τον τρόπο οι σύμβουλοι του κ. Σημίτη, που οδήγησαν το κόμμα σε αυτήν την κατάσταση». Εκφραστές αυτής της άποψης είναι οι «Γεννηματικοί» βουλευτές.

■ Η τρίτη ομάδα είναι μεγάλη μεν, αλλά όχι πλειοψηφία. Εκτιμά πως «εκεί που φθάσαμε, όσο οι «εκουγχρονιστές» λειτουργούν σαν ομαδάρχες και όχι εκφραστές του όλου και πολυσυλλεκτικού ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, καμία άλλη λύση πλην της αλλαγής».

«Ποιας αλλαγής;» είναι το εύλογο ερώτημα. «Των πάντων, ακόμα και του κ. Σημίτη αν συνεχίσει με διαχωριστικές γραμμές», είναι η απάντηση. Αυτήν την άποψη εκφράζουν κυρίως οι «Τσοχατζοπουλικοί» και η εσωκομματική αντιπολίτευση. Όμως προστίθενται διαρκώς και δυσαρεστημένοι εκουγχρονιστές.

Πάντως, κοινή είναι η πεποίθηση, στη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, πως είναι αδύνατον να προχωρήσει έτσι το κόμμα και η κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβριο. Διαφέρουν όμως οι προτάσεις. Κάποιοι ζητούν δομικό ανασχηματισμό, εδώ και τώρα, αλλά είναι οι λίγοι. Κάποιοι άλλοι ζητούν ανασχηματισμό μεν, αλλά με αποκοπή των «σπιτοφυλάκων» και συμμετοχή όλων των τάσεων. Είναι δυνατόν; Όχι, απαντούν οι ίδιοι... Οπότε; Τι συμπέρασμα βγαίνει; «Αδιέξοδο».