

ΟΙ ΚΑΚΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Οι πρώτες αντιδράσεις για τις «κακίες μου»; Κακές, αρνητικότητες. «Αυτά ούτε κακίες ήταν ούτε καν καρφιά.

Χαιδολογήματα και κοντισμπολιιά χωρίς ουσία!

Τι να πω; Ότι δεν έχει δίκιο ο πελάτης; Υπομονή, θα βρούμε σιγά σιγά το δρόμο.

Το ύφος, το μέγεθος του «Καρφιού», τη δόση της κακίας κ.λπ. Την Κυριακή θέλουμε να την περνάτε όμορφα και έγχρωμα και, αν προκύψει και καμιά νοστιμιά, έχει καλώς.

Έστειλε επιστολή ο Σημίτης στους Κινέζους, όχι βέβαια στα κινέζικα, για να δικαιολογήσει την τρίτη αναβολή του ταξιδιού. Πολύς ο προβληματισμός για το τι θα γράψουν. Βρέθηκε λύση.

«Αναβάλλεται λόγω συνεδρίου». Οι Κινέζοι έχουν ακόμη σε μεγάλη υπόληψη τα συνέδρια και θα μας δικαιολογήσουν. Για να δούμε.

Δεν έχει κανένα λόγο ο πρωθυπουργός να πάει στη Μόσχα, τώρα μάλιστα που η Κίνα τελείωσε. Μπορεί να μπερδευτούν εκεί τα πράγματα με τους «αθάνατους» της ΔΟΕ και να ανέβει πιο ψηλά, πιο πάνω ο προϋπολογισμός της Ολυμπιάδας. Εντάξει;

Και ένα κουίζ: Ποιος είχε πει, σε ανύποπτο χρόνο, στον Σημίτη: «Αν δεν με πάρεις μαζί σου στην Κίνα, θα σου δώσω ευχή, κατάρα, δεν ξέρω, να μην πας ποτέ!» Και μόλις προχθές είχαμε την τρίτη αναβολή.

Να σας διευκολύνω: Του άρεσε το γνωστό του Μάο: «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση»!

Έχετε διαβάσει αρκετά για το τι ειπώθηκε στο Εκτελεστικό. Ε, ακούστε και το δικό μου. Ο Πάγκαλος παρακολουθούσε ήρεμος και με προσοχή τον Σημίτη και κάποια στιγμή λέει στο διπλανό του: «Νιώθω σαν να είμαστε σε αυτοκίνητο που ο οδηγός του είναι τύφλα στο μεθύσι. Να κατέβω; Δεν μπορώ. Θα συμμορφωθώ!» Και συμβιβάστηκε.

Δεν έγινε μυστική συνάντηση Σημίτη, Ευθυμίου και Πρετεντέρη την Κυριακή το βράδυ, όπως κυκλοφορεί, για να αποφασιστεί και να σχεδιαστεί το «κίνημα» Σημίτη. Θα πείτε: Δεν έχει σημασία, αφού τα μεγάλα πνεύματα μπορούν να συντονιστούν χωρίς να συναντηθούν...

Καλά έκανε ο Γιώργος Κουρήs και έγραψε στην «Αυριανή» ότι τα διαπλεκόμενα πάνε να ανατρέφουν τον Σημίτη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, όταν πληροφοριοδότηs ήταν ο Σωκράτης Κοσμίδηs, ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού;

Βλέπω να δίνει σύντομα χρόνο ο Σημίτης στον Θεόδωρο Καρατζά, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας,

“ Νιώθω σαν να είμαστε σε αυτοκίνητο που ο οδηγός του είναι τύφλα στο μεθύσι. Να κατέβω; Δεν μπορώ. Θα συμμορφωθώ! ”

για να μπορεί να ταξιδεύει πιο άνετα με τον κολλητό του, Αριστείδη Αλαφούζο, στα διάφορα ναυπηγεία του κόσμου!

Δεν ξέρω αν είδατε την εκπομπή της Άννας Παναγιωταρέα την Παρασκευή το πρωί. Εγώ, πάντως, που την είδα μπορώ να διαβεβαιώσω τον Σημίτη ότι με τον Μιχάλη Νεονάκη οργανωτή, όχι θα νικήσει, θα θριαμβεύσει στο συνέδριο.

Καλά, να σου αρέσει ο φακός, αλλά να γίνεσαι ρόμπα; Γιατί; Είδε το «Καρφι» της Πέμπτης ο φίλος μου ο Μπένος με τον τίτλο «Σε έκτακτο συνέδριο το ΠΑΣΟΚ» και άρχισε να λέει ότι αυτά είναι μυσόρδες, παραγκιοζιλίδια και μασκαραλίδια. Πώς δικαιολογήθηκε την επομένη στα κανάλια; Φόρεσε άλλη μάσκα!

Στους Αγίους Θεοδώρους βρίσκεται από χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός. Αλλά δεν πρόκειται να συναντήσει τους δυο Θεόδωρους. Θα γίνει σύντομα κι αυτό!

Το είπε ο Χρήστος Βερελής για τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου που βγάζανε προς τα έξω ότι έγινε αντιπαράθεση, τσαμπουκάς και κόντρα κ.λπ. «Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο-Εκτελεστικό ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».

Σωστό, Χρήστο, μόνο μην τιναχτεί η κατάσταση στον αέρα!

Γιατί να μη συνθηκολογήσει πλήρως το Μητσοτακέικο με τον Καρμανλή; Η Ντόρα στο δήμο Αθηναίων, ο αδελφός της Κυριάκος στη Β' Αθηνών και ο γιος της Μπακογιάννης στην Ευρυτανία.

Με ποια προσόντα η κ. Βελεζίνη, αν τη γράφω καλά, έγινε πάλι ειδική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού; Εντάξει, είναι έξυπνη, όμορφη και περπατημένη, αλλά... Που πάει το αλλά; Ήταν στο υπουργείο Πολιτισμού, πήγε στο Ανάπτυξης επί Βενιζέλου και επόπτευε το Φεσβάλ Αθηνών. Ο Βενιζέλος έφυγε, αλλά η κυρία έμεινε. Όταν διαπιστώθηκε ότι από διαχειριστικά η κυρία είχε μεσάνυχτα, έφυγε και αυτή. Το έλλειμμα, λένε, έφτασε στο 1,5 δισ. Τόσο μεγάλη τρύπα.

Να σας πω για τις δυο συναυλίες του Έλτον Τζον; Γεμάτο το Ηρώδειο, δυο τράπεζες οι χορηγοί και 350 εκατομμύρια το έλλειμμα; Τώρα, λοιπόν, η κυρία ανέλαβε την απορρόφηση του ΚΠΣ. Θα απορροφηθεί, θα απορροφηθεί!

Και η μαντινάδα του Κορνησιού συνεργάτη: Στην πλώρη εκαθότανε, το όμορφο γιουσουφάκι τ' άστρα για να μετρήσουνε περίμενε τον Λάκη.

“ Στην πλώρη εκαθότανε, το όμορφο γιουσουφάκι τ' άστρα για να μετρήσουνε περίμενε τον Λάκη. ”

Νίκος Κακαουνάκης



91771109402172

25