

# Το δίλημμα του προπονητή

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

«**Ο**μάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει». Τη βασική αυτή συνταγή των προπονητών όλων των συλλογικών αθλημάτων ακολουθεί και ο πρωθυπουργός κατά δήλωσίν του (συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση).

Το ερώτημα, όμως, των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι αν ο Κώστας Σημίτης έχει συνείδηση της πραγματικότητας του «παιχνιδιού».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ομάδα που κέρδισε με την ψυχή στο στόμα στις εκλογές του Απριλίου, όχι μόνο δεν μπορεί να πείσει για την αξία της, αλλά δέχεται το ένα μετά το άλλο τα χτυπήματα του αντιπάλου και παραπαλεί. Σ' αυτές τις περιπτώσεις όλοι οι σοβαροί προπονητές καλούν τους αναληρωματικούς από τον παγκό, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να αναστρέψουν την κατάσταση. Ειδικά όμως οι οπαδοί στην αρχή θα αδιαφορήσουν, στη συνέχεια θα εξοργισθούν και στο τέλος θα ζητήσουν επιτακτικά την προσληψη νέου τεχνικού.

## Οι βουλευταί

Η φράση του πρωθυπουργού: «χρησιμοποιώ τους καλύτερους παίκτες» ακόρησε την απογοήτευση στις τάξεις των δημοσυνούχων για μια υπουργική καρέκλα Βουλευτών.

Ταυτη τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που να πιστεύει ότι δεν είναι ικανός να αναλάβει μια θέση στην κυβέρνηση. Κι αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς εύκολα, αν συζητήσει μαζί τους στο καφενείο της Βουλής.

Οι περισσότεροι ζητούν με' επιτάσεις **σάρωτικό** ανασχηματισμό ενώ δεν βρίσκουν να πουν ούτε μια καλή κουβέντα για κάποιον υπουργό της κυβέρνησης. Το κλίμα χωρίς υπερβολές είναι **εκρηκτικό** και αργά αλλά σταθερά οι βολές αγγίζουν τόνιθο τον πρωθυπουργό.

Προς το παρόν, τους κραδασμούς απορροφά ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, **Σ. Κορμιάς**, ο οποίος έχει περιέλθει στην άσκηση θέσεω να συμφωνεί με όσους γκρινιάζουν, χωρίς όμως να μπορεί να τους δώσει μια πειστική απάντηση για τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στο θέμα του ανασχηματισμού.

Όλοι οι συνεργάτες του Κ. Σημίτη στα συνεχή παράπονα των βουλευτών απαντούν με στερεότυπο αλλά καθόλου αποτελεσματικό τρόπο: «Ο πρωθυπουργός ξέρει πότε θα κάνει τις αλλαγές». Οι διαμαρτυρούμενοι φεύγουν από τις συναντήσεις αυτές μουρμουρίζοντας απογοητευμένοι, ενώ μερικοί εκφράζουν ζωηρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα του πρωθυπουργού να επανακτήσει την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία.

Ορισμένοι υπουργοί που καθημερινώς συνομιλούν με τον Κ. Σημίτη υποστηρίζουν ότι «αυτή η διάχυτη αναμονή έχει και τα καλά της: Καλλιέργει προσδοκίες και αναγκάζει πολλούς να υποστείλουν τη σημαία της κριτικής με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει το κινητό τους και θα κληθούν από τον πρόεδρο να αναλάβουν καθήκονια». Εξασφαλίζεται έτσι, μια στοιχειώδης εσωκομματική ειρήνη, έτσι κι