

■ Ποια ονόματα συζητούν περισσότερο οι βουλευτές, επικαλούμενοι την... κοινοβουλευτική παράδοση

Πυρετός ανασχηματισμού στη Βουλή

Του **Β. ΧΙΩΤΗ**

ΕΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ κανόνας που ισχύει στην πολιτική είναι αυτός που αναφέρει ότι «ο ανασχηματισμός και οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται». Τι συμβαίνει όμως όταν ο ανασχηματισμός εκτιμάται ότι πλησιάζει και όταν ερωτάται σχετικά ο Πρωθυπουργός «δεν τον αποκλείει; Είναι η στιγμή που η αγωνία των ενδιαφερομένων κορυφώνεται και οι διάδρομοι της Βουλής αναφλέγονται!

Η συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ απέφυγε την περασμένη εβδομάδα τη μακρά παρουσία στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, επειδή η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας δεν ήταν ακριβώς το θέμα για το οποίο αναλαμβάνει κανείς δεσμεύσεις.

Παρατηρήθηκε λοιπόν συνωστισμός στους διαδρόμους, στο κυλικείο και στο εντευκτήριο του Κοινοβουλίου με βασικό θέμα συζήτησης – μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού – τον πιθανότερο χρόνο του ανασχηματισμού και την πιθανή σύνθεση της νέας κυβέρνησης.

Από την επόμενη ημέρα άρχισαν να πυκνώνουν οι επισκέψεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου **κ. Σ. Κοσμίδη**, τον οποίο κάποιοι θεωρούν άριστα ενημερωμένο και συμπέραναν ότι ίσως γνώριζε κάτι παραπάνω για την ενδεχόμενη σύνθεση, ενώ κάποιοι άλλοι έκριναν ότι θα έπρεπε να υπενθυμίσουν απλώς την παρουσία τους.

Η Βουλή διατηρεί τα τελευταία χρόνια μια ιδιότυπη παράδοση σε σχέση με τους ανασχηματισμούς, καθώς από το 1992 και μετά σε κάθε ανασχηματισμό μεταπηδούν στην κυβέρνηση βουλευτές που κατέχουν κοινοβουλευτικά αξιώματα. Ο **κ. Κ. Μητσοτάκης** έκανε το πρώτο βήμα τοποθετώντας τότε τον αντιπρόεδρο της Βουλής **κ. Θ. Αναγνωστόπουλο** στη θέση του υπουργού Δημόσιας Τάξης. Από τότε ως σήμερα, σε κάθε ανασχηματισμό κάποιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που κατέχουν κοινοβουλευτικά αξιώματα καταλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις, ως μια επιβράβευση για το έργο που προσφέρουν στηρίζοντας την κυβέρνηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία.

Το βασικό συμπέρασμα των παρασκευαστικών συζητήσεων της πε-

ρασμένης εβδομάδας λοιπόν είναι ότι αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί και στον επόμενο ανασχηματισμό, γεγονός που αυξάνει την ένταση και τον... πυρετό σε τουλάχιστον 12 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έτσι κι αλλιώς περιμένουν μια θέση στην κυβέρνηση.

Πρόκειται για τους εννέα προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τους τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Κινήματος οι οποίοι δεν κρύβουν την επιθυμία τους να εγκαταλείψουν το αξίωμα που κατέχουν σήμερα για ένα χαρτοφυλάκιο! Είναι σχεδόν βέβαιο ότι στη νέα κυβέρνηση θα μετέχουν κάποιοι από τους προέδρους των επιτροπών, δηλαδή από τους **κκ. Ι. Θωμόπουλο, Ι. Κουράκη, Κ. Παπούλια, Γ. Λιάνη, Χ. Τσιόκα, Δ. Πιπεργιά, Ευτ. Κοντομάρη, Ευ. Μαλέσιο** και **Β. Γερανίδη**. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο εξάλλου μπηγαν στην κυβέρνηση στους προηγούμενους ανασχηματισμούς ο **κ. Ι. Ζαφειρόπουλος**, ο **κ. Γρ. Νιώτης**, ο **κ. Αλ. Καλαφάτης**, ο **κ. Ν. Αργύρης** και ο **κ. Α. Βούλγαρης!**

Πολύ πιθανό είναι να αναλάβει χαρτοφυλάκιο και ένας εκ των τριών κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Κινήματος, δηλαδή των

κκ. Α. Ακριβάκη, Ρ. Σπυρόπουλου και **Ι. Μαγκριώτη**. Δυστυχώς όμως για τον Πρωθυπουργό, δεν είναι μόνο οι προαναφερόμενοι που αναμένουν μια θέση στην κυβέρνηση αλλά πολύ περισσότεροι συνθέτοντας ένα μάλλον... εκρηκτικό μείγμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Αν δεν μπω τώρα, είναι για να πάω σπίτι μου» τονίζουν αρκετοί από τους κυβερνητικούς βουλευτές τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν δεν υποργοποιηθούν και αυτή τη φορά τότε είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν «εσωκομματική» στέγη.

Και δεν είναι μόνο εκείνοι που δεν πέρασαν ποτέ την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου για να ορκιστούν αλλά και εκείνοι που την πέρασαν κάποτε και νοσταλγούν να την ξαναπεράσουν. Παλαιοί βουλευτές του Κινήματος υπολογίζουν ότι περίπου 40 βουλευτές περιμένουν το... τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού στο αμέσως προσεχές διάστημα, ενώ υπάρχουν άλλοι 20 που δεν θα τους πείραζε να μην υποργοποιηθούν, αρκεί να μην υποργοποιηθεί και κανένας άλλος από την εκλογική περιφέρειά τους.