

# Οι εκσυγχρονιστές πιέζουν το Μαξίμου

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

**Προσπάθειες** να περιορίσει την έκταση των ανοικτών «μετώπων» της τρέχουσας συγκυρίας καταβάλλει η κυβέρνηση, καθώς δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση την περαιτέρω επιδείνωση του πολιτικού κλίματος μέχρι την πολιτική ύφεση που πάντα συνεπάγεται η έναρξη της θερινής περιόδου.

Εκ των πραγμάτων, το κύριο βάρος της προσοχής του Μεγάλου Μαξίμου έχει εστιαστεί στο πρόβλημα του Ασφαλιστικού, καθώς από κορυφαία κυβερνητικά και κομματικά στελέχη εκφράζονται ανησυχίες για τις πραγματικές διαθέσεις των ηγεσιών των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ειδικότερα, αν και όλοι σχεδόν στο ΠΑΣΟΚ συμφωνούν ότι η ΓΣΕΕ θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση που της αιπήθυνε χθες ο υπουργός Εργασίας Τ. Γιαννίτσας, αμφιβάλλουν για το βαθμό στον οποίο είναι έ-

τοιμη να συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου, με πρώτο βήμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Τεχνοκρατών που προτείνεται να ασχοληθεί στην παρούσα φάση με το πρόβλημα.

## Η στάση της ΓΣΕΕ

Την ανησυχία για τη στάση που θα τηρήσει τελικώς η ΓΣΕΕ επιτείνει το γεγονός ότι οι εξελίξεις περί το Ασφαλιστικό θα έχουν ευθεία αντανάκλαση και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος: Στις 1 και 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Και ενώ τυχόν θετική πορεία του διαλόγου θα αποφορτίσει την ένταση, εάν μέχρι τότε διαφαίνεται πλήρης αδυναμία προσέγγισης της κυβέρνησης με τους συνδικαλιστές θεω-

ρείται βέβαιο ότι το κλίμα στη συνεδρίαση της Κ.Ε. και λίγες ημέρες νωρίτερα στο Ε.Γ. θα είναι εκρηκτικό.

Παράλληλα με το «μέτωπο» του Ασφαλιστικού, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφορτίσει και την ένταση στις σχέσεις της με την Εκκλησία. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι από το Μέγαρο Μαξίμου διαψεύδεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της για το θέμα των ταυτοτή-

των, πολλοί στο κυβερνητικό επιτελείο αναμένουν κάποια κίνηση του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, που θα συμβάλει στην επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας.

Πάντως, στο ΠΑΣΟΚ κερδίζει συνεχώς έ-

δαφος η άποψη πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να μην περιοριστεί στη «διαχείριση» της υφιστάμενης κρίσης, αλλά να αναλάβει ευρύτερες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κλίματος.

Στην παραπάνω εκτίμηση συνέπεσαν σε μεγάλο βαθμό και οι υπουργοί κ. Αλ. Παπαδόπουλος και Δ. Ρέππας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Κ. Γεϊτονας, ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης και οι βουλευτές κ. Στ. Μανίκας, Ρ. Σιπυρόπουλος και ο κ. Α. Αποστολίδης που την Κυριακή ήταν προσκεκλημένοι με τις συζύγους τους στον κ. Παρ. Αυγερινού στην ιδιαίτερη πατρίδα του τελευταίου, την Αλωνίσταινα. Αν και οι πολιτικές συζητήσεις ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ορισμένοι εκ των παρισταμένων φέρονται να εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις για το εάν αντιπαράθεση με τη Ν.Δ. θα πρέπει να επικεντρώνεται σ' αυτόν το βαθμό στο παρελθόν.

*Το κύριο βάρος της προσοχής του Μεγάλου Μαξίμου έχει εστιαστεί στο πρόβλημα του Ασφαλιστικού.*

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

22.05.01

αιγμ...

**ET IN ARCADIA EGO!**

**Περίφηανη** η αρκαδική γη για τα τέκνα της απανταχού στον κόσμο –γι' αυτό και το ρητό «Κι εγώ στην Αρκαδία...»! Στην Αρκαδία τα Δολιανά, εκεί και η Αλωνίσταινα, που έμελλαν να τύχουν τέτοιας δημοσιότητας επ' εσχάτοις, λόγω των... κομματικών συνάξεων: στα πρώτα, πατρίδα του Λαλιώτη, όπου και υποτίθεται ότι αποφασίσθηκε η... αλλαγή ρεπερτορίου («τέρμα πια στη μουσική δωματίου – από τώρα σκληρό ροκ έναντι της Ν.Δ.!), και στη δεύτερη, πατρίδα του σεβάσμιου ευπατρίδη του ΠΑΣΟΚ Παρασκευά Αυγερινού, όπου συγκεντρώθηκαν υπουργοί και στελέχη (Αλέκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Ρέππας, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Σωκράτης Κοσμίδης, Κώστας Γείτονας, Λουκάς Αποστόλιδης, Στέφανος Μανίκας – ξεχνάμε κανέναν;) για να διαπιστώσουν μεταξύ... δεσμάτων και ορεινού τσίπουρου, πως «καλή η ιδεολογική αντι-

παράθεση με τη Ν.Δ., αλλά... φθάνει μέχρις εδώ οι βουτιές στο παρελθόν!».

**Αναμφισβήτητα** άνθρωποι που σπνρίζουν τον Κώστα Σημίτη και τον εκσυγχρονισμό οι συνδαιτυμόνες του κ. Αυγερινού στην Αλωνίσταινα – και σιγουρα ειλικρινής ο προβληματισμός τους για το αν αυτή η «παρελθοντολογία», που ξαφνικά χαρακτηρίζει τις δημόσιες αναφορές του πρωθυπουργού, κάνει καλό ή κακό στην εικόνα τόσο του ίδιου του κ. Σημίτη όσο και του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος συνολικότερα. Και μπορεί μεν – όπως με κιούμορ τόνισε ο αμφιτρύωνας αυτής της νέας αρκαδικής σύναξης στους δημοσιογράφους (ακόμη... ψάχνονται πώς «διέρρευσε» η συνάντησή!) – «η Αλωνίσταινα να έχει άλλο.. υψόμετρο από τα Δολιανά, εδώ συνωμοτούμε δημοσίως!», αλλά η ουσία είναι ότι αυτή η «στροφή» στο ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ανησυχίες ότι αν συνεχισθεί με το ίδιο «πάθος» θα προκαλέσει αντίστροφα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα...

**Πέρα**, όμως, από την ανάγκη «να σταματήσουν οι βουτιές στο παρελθόν...» οι συγκεντρωθέντες στο σπίτι του κ.

Αυγερινού μέσα από τις συζητήσεις τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό που πάνω από όλα πρέπει τώρα να γίνει συστηματικά και μεθοδικά είναι ο κ. Σημίτης (ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και ως πρωθυπουργός!) να πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες περισσότερο ουσίας παρά «επικοινωνιακής λογικής», για να βγάλει το κυβερνών κίνημα από το «τέλμα» που έχει πέσει και να ανακτήσει την ευθύνη των κινήσεων. Αλλιώς...

**Το μείζον** θέμα του Ασφαλιστικού (μείζον και ακανθώδες και κωρίς τους... ερασιτεχνισμούς με τους οποίους το αντιμετώπισε αρχικά η κυβέρνηση!), η εν εξελίξει νέα εκπαιδευτική αναταραχή (που ίσως δεν λήξει τόσο «ανώδυνα» όσο ελπίζει ο κ. Ευθυμίου...) και η δεδομένη οικονομική «δυσπραγία» τόσο σε επίπεδο δεικτών όσο και «πραγματικής οικονομίας», αποτελούν τούτη την ώρα πιο ορατές εστίες κινδύνου για την κυβέρνηση στις οποίες αν προσθέσει κανείς και τις εσωκομματικές εστίες αντίδρασης προς τον κ. Σημίτη θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα που κατέληξαν και «εκεί ψηλά στην Αλωνίσταινα»: ή τώρα ή ποτέ!