

■ Ποιες είναι οι «φυλές» των ισόβιων κρατικών παραγόντων και δημόσιων λειτουργιών

Επάγγελμα γραφειοκράτης

Το «χαρτάκι» από το κόμμα, τα προεκλογικά ρουσφέτια και οι «μεταγραφές» αφεντικού

Του **Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ**

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ: πολυάριθμοι, δυνατόι, παραγοντιστές, αυστηροί και κυρίως... αδιάφοροι και αμετακίνητοι. Τους συναντάς παντού, σε κάθε γωνιά της χώρας, με το ίδιο υπηρεσιακό όφρος, βασανιστές των πολιτών. Ηρακλείς των μηχανισμών, λάτρες της... «υπηρεσίας»

(που έλεγε και στις ταινίες του ο Κώστας Χατζηρήσος). Οχυρωμένοι πίσω από εκατοντάδες διατάξεις, άρθρα, παραγράφους και υποπαραγράφους διαταγμάτων και κανονισμών, αντιλαμβάνονται συνήθως τους νόμους ως πανίσχυρα άλλοθι, ως εργαλεία στα χέρια τους όχι για τη διεκδίκηση αλλά για την ταλαιπωρία των πολιτών. Το πρόσφατο τραγικό περιστατι-

κό του μικρού παιδιού από τη Μυτιλήνη και η απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστησαν πρόσφατως οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ έδειξαν για άλλη μία φορά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ότι το «θηρίο της γραφειοκρατίας» παραμένει στη χώρα μας πανίσχυρο, όσες προσπάθειες και αν καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής και του κράτους.

Οι γραφειοκράτες, όπως τους σκιαγραφούν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, έχουν στην Ελλάδα «πρακτικιστικά φυλές», απίστευτη όμως τη σοβαρότερη προχρηστέα σε κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους κομματικούς - πολιτικούς γραφειοκράτες και στους γραφειοκράτες δημόσιους λειτουργούς. Οι πρώτοι δρουν κυρίως στα υπουργεία και στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στα κομματικά γραφεία, από τις τοπικές κομματικές οργανώσεις ως τα επιτελεία των κομμάτων, και έχουν αποστολή τη «διεκπεραίωση αιτημάτων» ή τον διορισμό υπαλλήλων σε κυβερνητικές θέσεις. Σύμφωνα με τους πιο πρόσχειρους υπολογισμούς, παραμονές εκλογών (1993, 1996 και 2000) έχουν διοριστεί σε κρατικές θέσεις περισσότεροι από 4.000 υπάλληλοι, χωρίς καν να υποβληθούν έστω και σε τυπικές εξετάσεις. Το μοναδικό προσόν που είχαν ήταν ένα χαρτάκι από το κόμμα. Τη δεύτερη κατηγορία αποτελούν



οι πλέον επικίνδυνοι. Οι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας συνήθως αναμετακινούνται τους πολίτες ως «κρίνο» και μεταχειρίζονται εύκολα φράσεις όπως «αφήστε, θα δούμε το θέμα σας» κτλ. Στην

πραγματικότητα για το μόνο πράγμα που πασχίζουν είναι η πρόσδεση της... καρέκλας τους. Θύμα της γραφειοκρατίας έπεσε, ίσως για πρώτη φορά, και μέλος του Υπουργικού

Συμβουλίου: η υφυπουργός Υγείας κυρία Χριστίνα Σπυράκη, η οποία μετά το τραγικό περιστατικό με τον μικρό Παναγιώτη της Μυτιλήνης μαινόβγαίνει στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδη και τη μια απειλούσε με παραίτηση (για λόγους πολιτικής ευθελίας) και την άλλη απέσυρε το αίτημά της για παραίτηση. Τελικά την έπεισαν ότι δεν φταίει αυτή αλλά η... γραφειοκρατία του υπουργείου της και παρέμεινε στη θέση της.

γίνονταν πιο συχνά, τότε ίσως να υπήρχε ένα γερό πλήγμα στη «φυλή των γραφειοκρατών».

Όλοι αυτοί περιστρέφονται συνεχώς γύρω από τον κρατικό μηχανισμό, άλλοτε ως περιφερειάρχες, άλλοτε ως γενικοί γραμματείς ή ακόμη και ως ειδικοί γραμματείς και άλλοτε ως επικεφαλής οργανισμών. Δεν τους ενδιαφέρει πού ακριβώς θα υπηρετήσουν. Πρωτίστως τους ενδιαφέρει ο διορισμός και η θέση.

■ Το κίνητρο της εξουσίας

Όλοι αυτοί ανακυκλώνονται στην εξουσία, δεν τους ενδιαφέρει η Βουλή, έρχονται σε άμεση επαφή με τον πολίτη και προτίθενται των υπηρεσιών του υπουργείου ή των οργανισμών.

Ο μισθός τους είναι περίπου (τουλάχιστον στους γενικούς γραμματείς) 1 εκατ. δρχ. μηνιαίως αλλά δεν είναι οικονομικό το κίνητρο της επιμονής τους σε τέτοιες θέσεις. Είναι η εξουσία. Πάνω απ' όλα ο έλεγχος του μηχανισμού, το «αφεντικό» και η υπηρεσία.

ΕΝΤΟΛΕΙΣ

«Η κυρία διευθύντρια θα μείνει στη θέση της»

ΜΗΧΑΝΕΣ ταλαιπωρίας του πολίτη δεν υπάρχουν όμως μόνο μέσα στα υπουργεία αλλά και στις κοινότητες, στους δήμους και στις νομαρχίες, όπου οι διευθυντές τους, πρόσωπα κατά κανόνα «αμετακίνητα», παραμένουν στις ίδιες θέσεις με τις ίδιες αρμοδιότητες, όποιο κόμμα ή συνδυασμός και αν κερδίσει τις εκλογές. Πριν από λίγες εβδομάδες εκλήθη από κάποιον υπουργό ένας πολίτης να αναλάβει μια κρατική θέση (με μισθό περίπου 2 εκατ. δρχ. μηνιαίως) η οποία χήρεψε. Ο πολίτης δεν είχε ως τώρα αναλάβει καμία δημόσια θέση και ρώτησε τον υπουργό αν μπορούσε να κάνει κάποιες αλλαγές προσώπων στην υπηρεσία ή να φέρει δικούς τους επιτελείς και συμβούλους ώστε να κάνει καλύτερα τη δουλειά του: «Κάνε ό,τι θέλεις αλλά η διευθύντρια θα παραμείνει στη θέση της. Είναι χρήσιμη για μας, συνεπώς αμετακίνητη» ήταν η απάντηση. Και ο πολίτης αρνήθηκε βεβαίως ευγενικά τη θέση και συνέχισε την καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

11 χαρακτηριστικές περιπτώσεις

- Ο κ. Π. Βασιλείου, σημερινός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης, πήρε μεταγραφή από την κυρία Βάσω Παπανδρέου (της οποίας σήμερα θεωρείται ένας από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες) και από τον κ. Α. Τσοχατζόπουλο όταν ο τελευταίος διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών. Ο κ. Βασιλείου επί σειρά ετών βρίσκεται στην πιο σκληρή γραμμή του κρατικού μηχανισμού άλλοτε ως περιφερειάρχης και άλλοτε ως γενικός γραμματέας υπουργείου.
- Η κυρία Ιωάννα Πανοπούλου έχει τον επίσημο τίτλο της «ισοβίου γενικής γραμματέως». Ο αριθμός των ετών που διανύει στη θέση αυτή δεν έχει τέλος.
- Ο κ. Μ. Νεκτάριος, διοικητής σήμερα του ΙΚΑ, διετέλεσε επί σειρά ετών επικεφαλής της Εθνικής Ασφαλιστικής.
- Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας κ. Χ. Σοφιανός, στον οποίον επιρρίπτον ευθύνες για το δράμα της Μυτιλήνης, υπήρξε για πολλά χρόνια περιφερειάρχης (διορισμένος από το κράτος) σε διάφορες περιοχές της χώρας.
- Η κυρία Μαρία Κυριακοπούλου θεωρείται σήμερα η μακροβιότερη ειδική γραμματέας (στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας) έχοντας στην αρμοδιότητά της την ευθύνη του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Ο κ. Στ. Αιγυλιώτης, γενικός γραμματέας τα τελευταία έξι χρόνια στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, δεν αλλάζει υπουργείο, απλώς αρμοδιότητα.
- Ο καθηγητής κ. Δ. Παπουλιάς τα τελευταία χρόνια είναι πάντοτε διοικητής κάποιου δημόσιου οργανισμού. Πρώτα ήταν στον ΟΤΕ, σήμερα είναι στη ΔΕΗ.
- Ο κ. Ι. Μαχαίριδης, πρώην νομάρχης Δωδεκανήσου, τοποθετήθηκε γενικός γραμματέας του υπουργείου Αιγαίου και εξακολούθησε να παραμένει εκεί, παρά το γεγονός ότι στο υπουργείο άλλαξαν τρεις υπουργοί (Παναζώη, Μπένας και Σφουνδακής).
- Ο κ. Π. Λάμπρου, από τους πλέον πιστούς συνεργάτες του Α. Παπανδρέου, από τον ΕΟΜΜΕΧ παλαιότερα πέρασε στον ΟΤΕ και σήμερα στην Αγροτική.
- Ο κ. Αλ. Κρητικός ακολουθεί συνεχώς, την κυρία Βάσω Παπανδρέου. Όταν η κυρία Παπανδρέου ήταν επίτροπος, ο κ. Κρητικός ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα είναι παρά τη Βάσω, γενικός γραμματέας στο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης.
- Ο κ. Δ. Κατριβάνος είναι επί σειρά ετών στη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με προϊσταμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς.

■ Αντοχή και ευελιξία

Οι πολιτικοί - κομματικοί γραφειοκράτες χαρακτηρίζονται από τη μακροβιότητα στη θέση τους, την αντοχή τους και την ευελιξία τους. Εναλλάσσονται πολιτικά αφεντικά σε χρόνο ρεκόρ, επιδεικνύουν ελάχιστη σημασία στο αντικείμενο ή στην ειδικότητα/αρμοδιότητα που έχουν και εμφανίζεται ότι μπορούν να «παίζουν» σε οποιαδήποτε θέση του κρατικού μηχανισμού. Ο κ. Κ. Σημίτης άθελά του τους διευκόλυνε σε δύο σημεία: πρώτον, θεσπίζοντας το ασυμβίβαστο της θέσης τους με τη βουλευτική ιδιότητα (συνεπώς δεν ενδιαφέρονται για το πολιτικό κόστος) και, δεύτερον, αποφεύγοντας να κάνει συχνούς ανασχηματισμούς. Αν οι ανασχηματισμοί

Η DAAD
(ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ)
διοργανώνει την

3η Εκθεση

Γερμανικών Πανεπιστημίων

στο Ινστιτούτο Goethe (Ομήρου 14-16)
Παρασκευή 16 Μαρτίου 15.00-20.00
Σάββατο 17 Μαρτίου 10.00-20.00

Ενημερωτικές ομιλίες στα Ελληνικά
Σάββατο 17/3 14.00-18.00
ό,τι ενδιαφέρει ένα σπουδαστή:

προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακά, υποτροφίες και φοιτητική ζωή στη Γερμανία, διαδικασίες εγγραφής και κόστος διαμονής

Internet-Cafe:

θα λειτουργήσει με άμεση πρόσβαση στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων

Κλήρωση

1ος και 2ος λαχός υποτροφίες για βερνιά γλώσσας στη Γερμανία και άλλα δώρα

υπό την αιγίδα της Γερμανικής Πρεσβείας

Χορηγοί: **LH** **Wella**

Lufthansa **WELLA**



ΒΗΜΑτοδότης

Τι σημαίνει...

Στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στη Λωζάννη έχει δημιουργηθεί μια γλωσσική υπηρεσία. Εξετάζει αν τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται από τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων για τις υπηρεσίες τους σημαίνουν κάτι σε μια άλλη γλώσσα. Η υπηρεσία αυτή είχε δημιουργηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ. Η καναδική οργανωτική επιτροπή είχε χρησιμοποιήσει το ακρωνύμιο COJO. Στα γαλλικά δεν σημαίνει τίποτε, αλλά στα ισπανικά είναι μια παφώτικη λέξη που ευφημιστικά στον πληθυντικό για τους άνδρες υποδηλοί το θάρρος. Η υπηρεσία της ΔΟΕ κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον κ. Δ. Αβραμόπουλο προτού ονομάσει το κόμμα του.

...το ΚΕΠ

Το ακρωνύμιο ΚΕΠ δυστυχώς για τον κ. Αβραμόπουλο είναι γνωστό μόνο από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Πυροβολικού. Αν ληφθεί υπόψη η διπλή σημασία της λέξης «βήμα», η επιλογή του ονόματος σφώνεται δευτέρευτη σκέψη. Οι φράσεις στα συνέδρια «*τώρα θα το πω συλλαβιστά για να το καταλάβουν και τα στελέχη του ΚΕΠ*» ή «*δυστυχώς δεν προβλέπεται να βάλουμε φωτεινή επιγραφή στο κτίριο με τη λέξη ΒΟΥΛΗ. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να βρισκείτε το κτίριο χωρίς βοήθεια*» στους βουλευτές του ΚΕΠ προβλέπεται να είναι σημαντικότα στοιχεία των στελεχών των άλλων κομμάτων.

Οι εκπρόσωποι

Ο κ. Αβραμόπουλος προσπαθεί να συγκρατήσει τα υπαρκτά και ανύπαρκτα στελέχη που εκφράζουν τη θέση του κόμματος. Αντίθετα με τα στελέχη άλλων κομμάτων που με τα χρόνια είναι τηλεοπτικός γνωστός, για οποιονδήποτε εμφανισθεί στο «γαλάκι» και δηλώσει στέλεχος του ΚΕΠ ουδείς αμφιβάλλει. Έτσι σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα εμφανίστηκε στη «Ζούγκλα» του κ. Μ. Τριανταφυλλόπουλου ένας κ. Παπαχριστόπουλος. Ο κ. Παπαχριστόπουλος άρχισε να εκφέρει γνώμη για το Χρηματοπιστήριο, την πολιτική των κοινωνικών παροχών και την εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια. Εντρομος ο κ. Αβραμόπουλος έπαιρνε τηλέφωνο στο κανάλι και έλεγε ότι ο ομιλητής ουδεμία σχέση έχει με το κόμμα του. Επειδή όμως δεν μπορεί να περάσει τους επόμενους μήνες με ένα τηλεκοντρόλ στο χέρι, η κυρία Ελίθα Βόζενμπεργκ ανέλαβε το γραφείο Τύπου του κόμματος και την ευθύνη να παρέχει στα κανάλια στελέχη με τη βούλα του γνήσιου ΚΕΠ.

Η επιλογή...

Η απρόβλεπτη κίνηση του κ. Αβραμόπουλου ήταν η δήλωση ότι σπηρίζει ενδεχόμενη υποψηφιότητα της κυρίας Γιάν-



νας Αγγελουπούλου στη δημαρχία Αθηνών. Η σχέση του κ. Αβραμόπουλου με την κυρία Αγγελουπούλου στο Σίδνεϊ δεν ήταν ακριβώς θερμή. Όταν η κυρία Αγγελουπούλου είχε απαιτήσει από τον κ. Σάμαρανκ να αλλάξει η τελετή λήξης για να συνοδεύσει την ολυμπιακή σημαία, ο κ. Αβραμόπουλος, που ως δήμαρχος Αθηνών θα παρέλάβανε τη σημαία, είχε κάνει δεκτικό το αίτημα. Είχε όμως ενημερώσει τους διοργανωτές ότι η κυρία Αγγελουπούλου θα πρέπει να τον ακολουθεί σε απόσταση ενάμισι βήματος και ότι στην περίπτωση που ακουμπήσει τη σημαία διατηρεί το δικαίωμα της χειροδίκιας.

...και το αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα ήταν η σουρεαλιστική σκηνή της τελετής

λήξης όταν οι έτεροι μαζί με τον κ. Αβραμόπουλο μετέφεραν με τελετουργικό βήμα τη σημαία ενώ η κυρία Αγγελουπούλου ακολουθούσε σε ρόλο ολυμπιακού σωματοφύλακα. Την επόμενη ημέρα στο ξενοδοχείο πριν από την αναχώρηση ο δήμαρχος έλεγε αστεειύμενος ότι στο ταξίδι προς την Αθήνα αν κοιμηθεί θα χρησιμοποιήσει τη σημαία για κουβερτούλα «*μη το εκμεταλλευθεί και την αρπάξει*».

Το δίδυμο

Άλλος ένας Εσφνικός έρωτας είναι αυτός ανάμεσα στον κ. Κ. Σκανδαλίδη και στον κ. Γ. Βουλγαράκη. Στη συνδιάσκεψη του ΠαΣοΚ το «παράξενο ζευγάρι», που εκτός των πολιτικών τους χωρίζουν και τα ποδοσφαιρικά πιστεύω με τον κ. Σκανδαλίδη να είναι φανατικός ολυ-

Το λάθος και το θύμα

Εξιχνάστηκε το μικτό της αποχώρησής του εκπαιδευτικού Υγιέας κ. Δ. Θάνου από τη νυχτερινή συνεδρίαση της Βουλής μετά την ομιλία του και ενώ το κόμμα δεν εκπροσωπείτο στη Βουλή. Στη συνεδρίαση προηδρεύε ο άπειρος πέμπτος αντιπρόεδρος του Σόσιατος, βουλευτής του ΚΚΕ κ. Π. Κοσιώνης. Το λάθος του κ. Κοσιώνη αποδεικνύεται από τα πρακτικά της Βουλής: «*Με ευθύνη δική μου έγινε η όχι σωστή ερμηνεία του Κανονισμού της Βουλής και φέραμε σε δύσκολη θέση τον υπουργό. Ζητώ συγγνώμη*». Όταν ανέκυψε το πρόβλημα ο κ. Θάνος απευθύνθηκε στον κ. Σ. Κοσιώδη - τον βλέπετε αριστερά στο σκίτσο. Άρχισε να παίρνει πυρετώδεις τηλεφώνους αντιπροέδρους του Σόσιατος αλλά οι απαντήσεις κυμαίνονταν από το «*είμαι με τις πιτζάμες τώρα και δεν είμαι για να αλλάζω πάλιν*» και «*βρίσκομαι έξω για φαί, έχουμε παραγγείλει σουφλέ και από το να πέσει το σουφλέ καλύτερα να πέσει η κυβέρνηση*».

μπιακός και τον κ. Βουλγαράκη μέλος της διοίκησης του Παναθηναϊκού, κυκλοφορούσε παντού μαζί. Αν ληφθεί υπόψη και η πρόθεση των δύο να κατεβούν στις εκλογές για τη δημαρχία της Αθήνας γίνεται αναληπτό ότι ως και κοινό προεκλογικό αγώνα μπορεί να κάνουν.

Οι μπαρμπαδες

Στα άλλα δημοτικά μέτωπα, ο κ. Σπ. Βούγιας του ΠαΣοΚ θα είναι αντίπαλος του κ. Παν. Ψωμάδη της ΝΔ για τη δημαρχία της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα για το ΠαΣοΚ υποψήφιος προβλέπεται να είναι ο κ. Α. Φούρας και στον Πειραιά για το ίδιο κόμμα ο κ. Εμμ. Μπετενώτης. Αν συλλογισθούν και καμιά δεκαριά βουλευτές που σκέφτονται να βάλουν υποψηφιότητα για νομάρχες, οι δημοτικές εκλογές μπορεί να σημαίνουν την εποχή που η φράση «*νομίζεις ότι έχεις μάργια τον δήμαρχο;*» θα αποκαταστήσει την σιγή των δημάρχων και των μπαρμπαδίων.

Το κόλλο

Στις μητροπόλεις βρίσκεται η δόξα αλλά στην επαρχία οι υποψήφιοι δήμαρχοι θα έχουν τη φανταστική όψη απευθύνονται σε μέγα πλήθος ψηφοφόρων. Στις 18 Μαρτίου γίνεται η ανάδεκα χρόνια γενική απογραφή. Για την απογραφή η καμπάνια δόθηκε σε διαφημιστική εταιρεία με τον ηθοποιό κ. Σπ. Παπαδόπουλο να λέει «*Ωραίο είμαστε, αλλά πόσοι είμαστε;*».

Αν παρακολουθήσει κανείς τον επαρχιακό Τύπο, θα δει τις καταγραφές: «*Στις 18 Μαρτίου σπλεσβού στην Άνω Πλατανιά και «Ολοι την Κυριακή να βρεθούμε στη μαγευτική Κακοραχιά*». Ο λόγος της κινητοποίησης των απανταχού Γλατωνιστών και Κακοραχιτών είναι ότι από τον αριθμό των δημοτικών μονάδων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας το χρήμα. Μόνο που χωριά με πληθυσμό που χωράει σε ένα σκανάρι θα απογραφούν με εκατοντάδες κατοίκους.

Η αδελφή

Η θέση του δημάρχου μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε όλη τη δημαρχική οικογένεια. Στον Δήμο Παϊών δελιά του δήμου που χωράει τα Καλάβριτα δήμαρχος είναι ο κ. Κ. Ασημακόπουλος που ευτύχησε να έχει για αδελφή την κυρία Θεοδώρα Ασημακοπούλου. Η ικανότητα και όχι η συγγένεια της κυρίας Ασημακοπούλου με τον δήμαρχο την έχει κάνει την πλέον επιτυχημένη ανάδοχο έργων του δήμου. Μόνο που υπάρχουν και οι κακοί ποιοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στη νομαρχία, που έχει εντυπωσιασθεί πώς τα έργα του δήμου καταλήγουν στην αδελφή του δημάρχου.

Τον έκαψαν

Τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπους δεν διαφημίζουν τις γνώσεις του προέδρου. Όχι τουλάχιστον όταν λένε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Αϊνστάιν αλλά αντίθετα είναι βέβαιος πως το Μεξικό βρίσκεται στην Αφρική. Την περασμένη Τετάρτη ο κ. Μπους στη διακοπή συνουμιών με τη Βόρεια Κορέα είπε ότι δεν είναι βέβαιος πως η χώρα «*τηρεί όλες τις συμφωνίες*». Επειδή με τη Βόρεια Κορέα υπάρχει μόνο μία συμφωνία του 1994, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν έχει παραβιασθεί. Μετά την αρνητική απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι «*ο πρόεδρος όταν αναφέρθηκε στις συμφωνίες εννοούσε τις μελλοντικές συμφωνίες*». Έτσι συνηθίζει να μιλάει ο Μπους.

Ο βουλευτής, η σκοποβολή και ο στόχος

Είναι βουλευτής της ΝΔ ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές πέρασε στους αδαντούς για την πίστη του στη νίκη του κόμματος. Βέβαιος ότι το κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές και ο ίδιος θα υπουργοποιηθεί έκανε μετεμφύτευση μαλλιών ώστε να έχει κόμη ανάλογη της κομματικής του θέσης. Για δύο ώρες η επένδυση έμοιαζε επιτυχημένη ώσπου τα τελικά αποτελέσματα απογοήτευσαν τον εν λόγω, χωρίς φυσικά να μπορούσαν να τον παραφλίσσουν. Περιορίστηκε λοιπόν στον ρόλο του βουλευτή της αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει καιρό να ενδιαφερθεί για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Ωστόσο, προ-

βληματίστηκε κατά πόσον ο αστυνομικός που τον φρουρεί μπορεί να σκοπεύσει. Τον πήρε σε ένα απόμακρο χωράφι και του ζήτησε να σημάδεψει κάτι. Στα πρώτα λεπτά κατάλαβε ότι σε καλή μέρα ο αστυφύλακας μπορούσε να σκοπεύσει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Στα επόμενα, ότι σε κακή μέρα πετυχαίνει άνετα το πόδι του ή, ακόμη χειρότερα, τον κοντινότερο τυχαίο στόχο. Επειδή ο πλησιέστερος στόχος στον αστυφύλακα είναι ο ίδιος, μετά την άσκηση σκοποβολής ο βουλευτής απαγόρευσε στον αστυφύλακα να φέρει όπλο όταν τον φρουρεί ώστε να αποφυγούν τραγωδίες.