

11/3/2001

Ο Σημίτης στο σταυροδρόμι

Των ΤΑΣΟΥ ΠΑΓΙΠΑ - ΣΤΡ. ΛΙΑΡΕΛΛΗ

«Αν δεν αλλάξει κάτι καιά τρόπο δραματικό, ο Σημίτης δεν θα είναι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Αυτό σ' το υπογράφω».

Η τολμηρή εκτίμηση κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ διατυπώθηκε πρόσφατα και έχει τη σημασία της, γιατί προέρχεται από άνθρωπο που και στο παρελθόν έχει «πσει μέσα» στις προβλέψεις του.

Στην αυτονόητη παρατήρηση ότι ο ίδιος ο Κ. Σημίτης προ μνημών βεβαίωνε τους δημοσιογράφους ότι «θα βαρεθείτε να με βλέπετε», το σχόλιο ήταν το εξής: «Ο Σημίτης έχει ψυχολογία Γερμανού. Τη δήλωση αυτή την έκανε γιατί ήθελε να μη δώσει τη φιλοσοφία περί διαδοχής που είχε ξεκινήσει πρόωρα».

Διφινδισιάσμός

«Πρόσφε, όμως: Έχει πετύχει τον προσωπικό στόχο του, την ΟΝΕ. Με τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν έχει συμφιλωθεί, καθώς τις θεωρεί βαριές και ψυχοφθόρες. Γιατί, λοιπόν, να μη δώσει το εναρκτηριο λάκτιμα για τη διαδοχή του λίγο πριν από τις εκλογές;

Έτσι, θα προσδώσει στο ΠΑΣΟΚ μια επιφώση ανανέωσης αλλά και ο ίδιος θα περάσει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός που δεν έχει χάσει εκλογική μάχη».

Την ίδια ώρα, θεβαίως, ατκήσοι μάρτυρες μετέφεραν στην «ΚΕ» την απάντηση του ίδιου του Κ. Σημίτη στην περιρνούσα φιλολογία: «Με αυτό το πλεον να κομουνται».

Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, πάντως, βρισκονται σήμερα στο χειρότερο σημείο τους: Οι «μυστικοί δείπνοι» και οι «παρασυναγωγές» δεν είναι καινούρια «φρούτα». Οποτε υπήρχαν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του κατέφευγαν στις ανθρωποφαγίες.

• Στο γεύμα των «τεσσάρων» το Νοέμβριο του 1995 στο σπίτι της Βάσως Παπανδρέου το μενού, εκτός από αγκιναρές και μοσχαράκι, περιελάμβανε και τον Α. Παπανδρέου.

• Στον «μυστικό δείπνο» στο σπίτι του Χρ. Πρωτόπαπα, την προηγούμενη Πέμπτη, το κοινό ήταν το κυρίως πιάτο, αλλά, όταν ήρθε η ώρα του γλυκού, στο τραπέζι «έπεσαν» οι «κουρασμένοι» υπουργοί.

Η διάφορα ανησυχία στα δύο γεύματα είναι προφανής: Το πρώτο έγινε ερήμην του αρχηγού, ενώ το δεύτερο



Για να βελτιώσει την κακή εικόνα του ΠΑΣΟΚ ο πρωθυπουργός κάνει «άνοιγμα» προς όλα τα ρεύματα και τα στελέχη του, χωρίς να αποκλείει και την εκδοχή ενός γενναίου ανασχηματισμού

παρουσία του. Τα ζητούμενο όμως και στις δύο περιπτώσεις ήταν το ίδιο: να γίνει κάτι για ν' αλλάξει η κακή κατάσταση. Αυτό το «κάτι» είναι που βασανίζει τον Κ. Σημίτη.

Οι επιλογές είναι δύο: Ρήξη σε όλα τα επίπεδα (γενναίος ανασχηματισμός, ανασύνθεση του Ε.Γ., αλλαγή γραμματέα) ή επαναφορά στο προσκήνιο του προεκλογικού συνθηματος «όλοι μαζί». Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός αποφάσισε να ακολουθήσει το δεύτερο δρόμο προς κακοφανατισμό των οπαδών της σύγκρουσης.

Την Πέμπτη το βράδυ συγκάλεσε εκτάκτως το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, αφού ηρανογυμέ-

νος είχε κατ' ιδίαν συνομιλία με δυο από τους στενότερους συνεργάτες του.

Οι εισηγήσεις

Απεδέχθη τις εισηγήσεις τους και την επόμενη μέρα (στην ημερίδα του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη) κάλεσε τα στελέχη να πορευθούν «όλοι μαζί», ενώ επιχείρησε να αποκρούσει συνολικά όλες τις αιχμές που κατά καιρούς εκτοξεύονται (περί νέας ηγετικής ομάδας, περί συνολικών αλλαγών, περί πολιτικών μετεγγραφών κ.λπ.), λέγοντας ότι «πολλοί συζητούν για πράγματα που δεν υφίστανται και διαδέχονται φαντασία που οργιάζει».

► Συμφωνία με απόλυτα έγκυρα πληροφωρίες ένας εκ των

συνεργατών του τού πρότενε να προχωρήσει αμέσως μετά την σύνδο κορυφής (δηλαδή στις 26 ή στις 27 Μαρτίου) σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης με βάση παλαιότερο σχέδιο του Σ. Κοσμίδη που προβλέπει μείωση υπουργείων, συγχωνεύσεις και δημιουργία νέων υπουργείων.

► Πρότενε επίσης αυτό να συνδυαστεί με συνολική ανασύνθεση του Ε.Γ., από το οποίο να αποχωρήσουν πρωτοκλασάτοι υπουργοί για να εισέλθουν νέα στελέχη.

► Παρατήρησε, όμως, ότι αυτό το εγχείρημα για να έχει πιθανότητα επιτυχίας πρέπει προηγουμένως να έχει συζητηθεί τουλάχιστον με τέσσε-

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ κυβερνητικός παράγοντας του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε, διαρκούσης της ευφορίας από την αγχωτική νίκη της 9ης Απριλίου, ότι «αυτή η τετραετία θα κριθεί από την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει επαρκώς τα προβλήματα της καθημερινότητας».

Και συμπλήρωσε με έκδηλη απαισιοδοξία: «Με δεδομένη την ποιότητα της διοίκησης, το πρόβλημα φαντάζει αξιόπεραστο». Δυστυχώς για την κυβέρνηση, ο υπουργός δικαιοσύνης πανηγυρικός.

Ένα τυχαίο περιστατικό (απόδραση Πάσσαρη), οι τριποκομικές εικόνες με τις θηριώδεις σπρές των συναρξιστών, η γραφειοκρατική αγκύλωση στα όρια της αναλφάβειας της Εθνικής Τράπεζας στην περίπτωση του μικρού

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στο ναδίρ της δημοτικότητας

την κυβέρνηση Σημίτη στο χαμηλότερο σημείο της δημοτικότητας της από το 1996. «Τα πράγματα είναι χειρότερα και από την περίοδο των Τριών, και από την περίοδο Οτσολάν» έλεγε στην «Κ.Ε.» πρωτοκλασάτος υπουργός.

Η κατάσταση γίνεται απελπιστική αν συνυπολογιστούν: η προφανής αδυναμία του πρωθυπουργού να εμβολιάσει την κοινωνία με έναν ελκυστικό στόχο (ανάλογου κύρους με το όραμα της ΟΝΕ), το έλλειμμα συνοχής που παρατηρείται, και στην κυβέρνηση, και στο κόμμα, και η καχυποψία για τα θέματα της ανανέωσης και της αμφίπλευρης διεύρυνσης που επιχειρεί δειά ο Κ. Σημίτης.

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός είναι η απουσία ενός μηχανισμού ιδεολογικής υποστήριξης. Στελέχη που είχαν διακριθεί στο «αγώνισμα» αυτό σήμερα είτε απέχουν είτε έχουν περάσει στο αντιστάλο στρατόπεδο από αυτό των εκουχρονιστών.

Ο Θόδωρος Πάγκαλος εξφυλλίζει σε κάθε ευκαιρία κατά των επιλογών του. Η Βάσω Παπανδρέου, οφθόρα εκκλημένη από το έλλειμμα εσωτερικού διαλόγου και από τις «παρασυναγωγές», κρατάει αποστάσεις. Ο Κώστας Λαλιώτης ασφαλίζει μόνο με τα προσωπικά «στοιχήματά» του (αεροβόμιο, Εγγυτία, Αττική Οδός) και όταν πιέζεται αφήνει δηλητηριώδεις αιχμές. Ο Θ. Τσοκιάτος δηλώνει με πίκρα: «Όταν ο στρατός κάνει έφοδο, χρειάζεται πολιορκητές, όταν καταλαμβάνει το κάστρο, το χώρο καταλαμβάνουν οι ειδικοί». (Είναι αποκαλυπτικός στη συντευχή του σήμερα σελ. 6).

Ενδεικτικό της απορρομίας να στριχτεί ο πρωθυπουργός από τις φιλικές δυνάμεις είναι το εξής περιστατικό: «Μέλος της κυβέρνησης, το όνομα του οποίου βρίσκεται τελευταία στην επικαιρότητα, πηλοσσε εκουχρονιστικές βουλευτές και προσάθησε να τους πείσει για την ανάγκη να μιλήσουν στη σύνδο της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη Παρασκευή. Αποπέμφθηκε ακαίαιτα».

Τ.Π.

ρα βασικά στελέχη, ήτοι τον Α. Τσοκατζόπουλο, τη Β. Παπανδρέου, τον Κ. Λαλιώτη και το Γ. Παπαντωνίου, ο οποίος σε μια τέτοια περίπτωση θα επιθυμούσε να φύγει από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

► Είναι ενδεικτικό ότι το εν λόγω στέλεχος είπε στον πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε να μελετήσει και πιο ριζοσπαστικές κινήσεις, όπως π.χ. να γίνει γραμματέας του κόμματος ένας εκ των τριών πρώην προαναφερθέντων.

Ούτε ναι, ούτε όχι

Ο Κ. Σημίτης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν απέρριψε την εισηγηση όπως έκανε στο παρελθόν. Αντιθέτως, υπέβαλε και δι-

εκρινιστικές ερωτήσεις στο συνομιλητή του. Παρ' όλα αυτά, άλλοι συνεργάτες του πρωθυπουργού επιμένουν να χαρακτηρίζουν αστειότητες τις σχετικές πληροφορίες.

Το ζήτημενο είναι τώρα αν οι «δελφίνοι» θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Ηδη κάποιιοι εξ αυτών λένε ότι «και στο παρελθόν ακούσαμε αυτό το σύνθημα, αλλά στην πράξη δεν έγινε ποτέ». Το «όλοι μαζί», συμπληρώνουν, «προβλήθη με ανοιγματα προς όλα τα εσωτερικά ρεύματα και εγκατάλειψη των προσηθικών ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ από τα πάνω, χροιομοιωτίας τα, κατά Παγκαλον, ρεγάτια της αριστεράς».