

"ΛΙΜΑΝΙ" ΦΕΒΡ.

2001

**Ν**άμαστε πάλι σε ένα ορόσημο, μπροστά στο πραγματικό Millennium, στην αυγή μιας νέας χιλιετίας, αιώνα για εμάς τους σημερινούς επιζώντες. Εχουμε τρελαθεί στα ορόσημα, στα όρια και στα παχιά λόγια για "νέα αρχή" "γύρισμα σελίδας" και άλλα ηχηρά παρόμοια για την Ελλάδα, τον Πειραιά και το μέλλον μας ως πολιτών ενός λιμανιού που πάντως δεν φαίνεται και υπολογίζουν όσο θα έπρεπε αυτοί που ονομάζουμε ιθύνοντες.

Λοιπόν οι υπεύθυνοι για ετούτο το λιμάνι της αμαρτίας αυτή την κρίσιμη ώρα (για να δραματοποιήσω και γω) δεν μας τα λενε και πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ο "άντ' αυτού" Σωκράτης Κοσμίδης μιλάει κάθε μέρα με το Δήμαρχο, αν βοηθάει το Δήμο - έτσι θα είναι για να το λειοκ. Αγραπίδης - αλλά αυτό δεν φτάνει για τον Πειραιά που εμείς ονειρευόμαστε. Και βέβαια ο κ. Κοσμίδης δεν είναι δυνατόν να μας σώσει ούτε και κάποιος άλλος Πειραιώτης αυτού του επιπέδου, αφού ο άνθρωπος μπορεί να προσπαθεί ο ίδιος, με τον τρόπο του, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι απών.

Απών από τον Πειραιά, απών από τα δρώμενα και δεν μας προσέχει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα μου πεις τώρα, τι να κάνει ο άνθρωπος έχει τόσα και τόσα ανοιχτά μέτωπα με τα προβλήματα του Πειραιά θα κάτσει να ασχοληθεί;

Αυτό είναι μια επισήμανση που σηκώνει κουβέντα και σίγουρα έχει δύο διαφορετικές "σχολές", δύο αναγνώσεις. Η πραγματική εκσυγχρονιστική λειοκ. ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει να ασχολείται με το πρώτο λιμάνι της χώρας,

ως Πρωθυπουργός και διπλά όταν τυχαίνει εκεί να εκλέγεται επί δεκαετία.

Η άλλη η οπισθοδρομική ανάγνωση λειοκ. ότι ο Πρωθυπουργός έχει "μεγάλα θέματα" να ασχοληθεί και με τα μικρά ασχολούνται "άντ' αυτού" άλλοι! Αυτό δηλ. που συμβαίνει σήμερα, που επελέγη σήμερα και που δεν έχει επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για τον Πειραιά.

Δύο παραδείγματα για την αναποτελεσματικότητα αυτής της λογικής, γνωρίζουν όλοι και απασχόλησαν το "Λ" στο προηγούμενο εξώφυλλο με το "Σαμίνα" και αυτό που κρατάτε στα χέρια σας με το "2004".

Τι λενε αυτά τα δυο θέματα που αναδείξαμε, τι δείχνουν, τι μαρτυρούν;

• Πρώτον, ότι δεν έγινε τίποτα για να πάψει ο Πειραιάς να είναι το "λιμάνι της αμαρτίας". Τα έχουμε γράψει χίλιες φορές αλλά κανένας το αυτί δεν ιδρώνει. Και ο κ. Σημίτης γνωρίζει τι εστί λιμάνι και αμαρτία εδώ. Τι έκανε για να αλλάξουν τα πράγματα. **Τίποτα.**

• Δεύτερον, με την νέα "μεγάλη ιδέα" της Ολυμπιάδας του 2004, όπου ο Πειραιάς, το πρώτο λιμάνι αγνοήθηκε προκλητικά από εκείνους που σχεδίασαν τη διοργάνωση της Ολυμπιάδας και των Αγώνων. Είναι δυνατόν να βγαίνει έξω από την Ολυμπιάδα το λιμάνι του Πειραιά; Είναι δυνατόν να γίνονται όλα αλλού και να αντιμετωπίζεται ο Πειραιάς ως φτωχός συγγενής. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ που κυβερνάει και ο κ. Σημίτης γι' αυτό; **Τίποτα.**

Ο Πειραιάς είναι εκτός Ολυμπιάδας, εκτός αναπτυξιακής τροχιάς και μένουμε εμείς 10, 20,



## Εστω και χωρίς τον Σημίτη... ονειρευόμαστε για τον Πειραιά

Ο Πειραιάς είναι εκτός Ολυμπιάδας, εκτός αναπτυξιακής τροχιάς και μένουμε εμείς 10, 20,



## Είναι δυνατόν να βγαίνει έξω από την Ολυμπιάδα το λιμάνι του Πειραιά; Είναι δυνατόν να γίνονται όλα αλλού και να αντιμετωπίζεται ο Πειραιάς ως φτωχός συγγενής; Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ που κυβερνάει και ο κ. Σημίτης γι' αυτό;

30, άνθρωποι να προσπαθούμε και να φωνάζουμε για να γίνει κάτι καλό. Αντί να γίνει όμως μια κίνηση προς τα μπρος μας λενε ότι καταστροφολογούμε. Με Πειραιώτη Πρωθυπουργό, "άντ' αυτού", ΥΠΕΧΩΔΕ, υφυπουργό Εξωτερικών, Σύμβουλο Τύπου κλπ τίποτα δεν γίνεται στο λιμάνι...

Μένουν, για να είμαστε στα πρωτοσέλιδα και τα "παράθυρα" της Τ.Υ., οι αμαρτίες της ακτοπλοΐας και οι καρχαρίες του λιμανιού που βγαίνουν στη στεριά και οδηγούν σε αυτοκτονία τα ίδια τους τα αδέρφια, το ίδιο τους το αίμα.

Κατά τα άλλα, από κοντά και ο "νέος σωτήρας" εξ Αθηνών που στην αναμπουμπούλα χαιρετά, όταν οι άλλοι ανεπαρκείς, αλαζονικοί και μοιραίοι του "δίνουν γήπεδο" για να παίξει παιχνίδι με τις ελπίδες μας.

Για μια ακόμη φορά ο Πειραιάς στην αυγή μιας νέας εποχής βαδίζει χωρίς μπούσουλα και πυξίδα με τους ανθρώπους που ανέδειξε και οδήγησε στα ύψη να του γυρίζουν επιδεικτικά την πλάτη.

Είναι η ώρα της ευθύνης, η ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν τις τύχες της πόλης και της περιοχής στα χέρια τους, η ώρα που θα ξεπεραστούν τα αχυρένια και κίβδηλα κομματικά τείχη για να βαδίσουμε εδώ σε μια υπερκομματική προσπάθεια ενεργών πολιτών που θα κρατήσει ζωντανή την ελπίδα και αναμμένη τη δάδα που φωτίζει το μέλλον.

Χρόνια πολλά και καλά. Ευτυχισμένο το νέο έτος για όλες και όλους τους Πειραιώτες, ακόμα και για εκείνους που θέλουν να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς.

Συνεχίζουμε σήμερα και αύριο με αγάπη για τον Πειραιά... Ο Πειραιάς μας ενώνει και με αγώνες θα πάρουμε αυτά που μας κλέβουν... οι προστάτες μας.

Χρόνια Πολλά.





## Η μεγάλη γιορτή των Δικηγόρων του Πειραιά

Η συνήθης φράση "ήταν όλοι εκεί" δεν αρκεί, για να περιγράψει κανείς την επιτυχία της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Ο Πρόεδρος κ. Βενέτης με τους συνεργάτες του υποδέχθηκαν εκατοντάδες εκλεκτούς προσκεκλημένους τους, βουλευτές, ανώ-

τατους δικαστικούς, δημάρχους και εκατοντάδες δικηγόρους του Πειραιά. Για μια ακόμη φορά ο Βασίλης Βενέτης ήταν εξαιρετικός οικοδεσπότης και δεν παρέλειψε να θέσει ενώπιον όλων τα μεγάλα προβλήματα των δικηγόρων του Πειραιά.



1. Ο Πρόεδρος κόβει την πίτα. Διακρίνεται ο Δήμαρχος και άλλοι επίσημοι.
2. Από αριστερά Π. Αθανασόπουλος Γ.Γ. Ενώσεως Δικ. Εισαγγελέων, κ. Βαλμανιώνης Πρόεδρος της Ένωσης, Αλκίσιος ταμίας, ο Γ.Γ. του Δ.Σ.Π. κ. Πεταλάς και ο Ηλ. Βουγιουκλάκης.
3. Ο Γ.Γ. του υπουργικού Συμβουλίου Σ. Κοσμιδής.
4. Η ομιλία.
5. Ο εκδότης του "Λ" με την κ. Αλεξανδροπούλου.
6. Ο Α' Αντιπρόεδρος Α.Π. Γ. Βελλής.
7. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μας Β. Μπένος.
8. Ο Βασίλης και Χαρ. Βενέτης!
9. Ο Ανδρέας Ποταμιάνος.

"ΛΙΜΑΝΙ"

Φεβρουάριος 2001

λει... τους καταγγέλλοντες. Μεγάλο πατριωτί...

■ Α, έμαθα από "ένα πουλάκι" ότι για το θέμα έχει αγριέψει πολύ και ο Πειραιώτης Γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης. Θέλει να γίνει οπωσδήποτε η Ράλλειος και απειλεί θεούς και δαίμονες αν τελικά σταματήσει το έργο. Ο καθένας αντιλαμβάνεται την πρόοδο με το δικό του τρόπο...

■ Τα μάθατε, τα Νέα, σύντροφοι της δεξιάς; Ο κ. Νικόλαος Πηρούνιας τέως αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού, τέως Πρόεδρος Ν.Δ. Πειραιά, τέως έμπορος πετρελαίου κλπ, κλπ, εμποδίστηκε από την ηγεσία της Ν.Δ. να "κατέβει" υποψήφιος για την καθοδήγηση του κόμματος στο λιμάνι. Μα καλά σύντροφε Κώστα (Καραμανλή) έχετε καλύτερους από τον Πηρούνια στον Πειραιά; Δεν ντρεπόμαστε (με το συγνώμη δηλ.) να στραπατσάρετε τέτοιο ωραίο άνθρωπο, ντελικάτο, κιμπάρη και μάγκα; Δεν σκεφτήκατε ότι κάποτε πλήρωνε τα νοίκια των γραφείων του κόμματός σας στον Πειραιά; Γιατί τέτοια συμπεριφορά κύριε Πρόεδρε σε έναν Αγίο άνθρωπο; Και για ποιον δηλαδή;

■ Για να βγει Πρόεδρος ο κ. Γρηγόρης Καλούδης; Και τι είναι ο Γρηγόρης Καλούδης μπροστά στον Πηρούνια; Επειδή είναι 60 χρόνια δηλαδή εκδότης βιβλίων και Πρόεδρος τους στον Πειραιά και δεν έδωσε αφορμή για τίποτα, εσείς τον κάνετε Πρόεδρο; Με τι προσόντα κύριε Πρόεδρε; Έχει το βιογραφικό και τα βραβεία του Πηρούνια; Γι' αυτό κύριε Καραμανλή δεν