

Το ΒΗΜΑ  
21.2.2001

# Ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει τηλεόραση, διαβάζει εφημερίδες

**Ο**ι δημοσιογράφοι είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου περίπου την ίδια φιλοξενία με αυτή που είχαν ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Λέμε «περίπου», καθ' όσον οι βουλευτές δεν ήταν υποχρεωμένοι να εισέλθουν στο πρωθυπουργικό μέγαρο περνώντας από ειδικά συστήματα ασφαλείας όμοια με αυτά που υπάρχουν στα αεροδρόμια για τον εντοπισμό βομβών, πιστολιών, περιστρώφων, χειροβομβίδων κτλ., ενώ οι δημοσιογράφοι ήταν υποχρεωμένοι. Και οι περισσότεροι, πέραν των κλειδιών, των κερμάτων και των μαγνητοφώνων που είχαν στις τσέπες τους, διέθεταν και... κινητά τηλέφωνα κάνοντας τα σύγχρονα αυτά ηλεκτρονικά μηχανήματα, έστω και προσωρινά, να αποσυντονισθούν. Επιπλέον στη δεξίωση που παρέθεσε το ζεύγος Κώστα και Δάφνη Σημίτη στους βουλευτές υπήρχε και πιανίστας μισθωμένος από το «Πεντελικόν», ωστόσο για τους δημοσιογράφους τέτοια πρόβλεψη δεν υπήρχε. Και πιανίστας άλλωστε να υπήρχε, με τέτοια πολυκοσμία που είχε χθες το βράδυ το Μέγαρο Μαξίμου ποιος, αλήθεια, θα τον άκουγε; Αφήστε που οι περισσότεροι δημοσιογράφοι επιζητούσαν την σουχία, για να ακούσουν τι ακριβώς θα τους πει ο Πρωθυπουργός, οι δύο υπουργοί επί του Τύπου που τον συνοδεύαν, οι κκ. Δημ. Ρέππας και Τηλ. Χυτήρης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Ν. Αθανασάκης και βεβαίως ο κ. Γ. Παντα-

γιάς, που οργάνωσε και όλη αυτή τη δημοσιογραφική σύναξη.

Και όμως η χθεσινή βραδιά, με τόσους δημοσιογράφους να караδοκούν σε θέσεις μάχης, έβγαλε αρκετές ειδήσεις, αν και πολλοί συνάδελφοι είχαν μεν το ένα αφτί τους στραμμένο προς τον Πρωθυπουργό, πλην το άλλο το είχαν στο... κινητό τους, για να ενημερώνονται για τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Τον κ. Σημίτη βεβαίως ούτε ο Παναθηναϊκός τον απασχολεί ούτε το ποδόσφαιρο γενικά. Ως οικοδεσπότης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, χαιρετούσε με χαμόγελο όλους

τους επισκέπτες με τη βοήθεια του κ. Ρέππα, ο οποίος και ήταν επί των συστάσεων. Και ο υ-

πουργός τους γνώριζε όλους - όχι μόνο από ποιο δημοσιογραφικό μέσο προέρχονταν, αλλά και με τα μικρά τους ονόματα.

Ειδήσεις λοιπόν πολλές, με πρώτη ότι ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει τηλεόραση. Όχι επειδή δεν του αρέσει (αυτό δεν το διευκρίνισε επ' ακριβώς), αλλά επειδή δεν έχει χρόνο: «Αν έβλεπα και τηλεόραση, τότε θα ήμουν χαμένος» είπε όταν τον ρώτησαν αν παρακολούθησε τη συνέντευξη στο Mega του Αρχιεπίσκοπου κ. Χριστόδουλου. Τηλεόραση μπορεί να μην παρακολουθεί, αλλά εφημερίδες διαβάζει, και μάλιστα για αρκετή ώρα. Η είδηση όμως δεν είναι ότι ο Πρωθυπουργός διαβάζει εφημερίδες, αλλά ότι χθες, ανάμεσα σε τόσους δημοσιογράφους στους οποίους βρέθηκε, θέλησε να κάνει και τον... αρχισυντάκτη: «Το

ρεπορτάζ που έγραψες την Κυριακή είχε πολλή φαντασία» είπε σε μία συνάδελφο, η οποία, αφού συνήλθε από την έκπληξη, επέμεινε ότι ήταν σωστό, για να εισπράξει και δεύτερη παρατήρηση: «Σου είπα είχε πολλή φαντασία. Πού τα βρήκες και τα έγραψες όλα αυτά;».

Η τρίτη είδηση που βγήκε είναι ότι η κυρία Δάφνη Σημίτη κάνει... αντιπολίτευση στον κ. Κώστα Σημίτη! Πώς εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ο κ. Σημίτης απέκλεισε με μία φράση του κάθε περίπτωση μεταφοράς του κωππλατοδρομίου από τον Μαραθώνα και, την ώρα που τελείωνε τη φράση του, η σύζυγός του είπε ότι «συμφωνεί με την αρθρογραφία που υπάρχει: ότι πρόκειται για ιστορικό χώρο».

Η άλλη είδηση δεν προερχόταν από τον Πρωθυπουργό, αλλά από τον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκρ. Κοσμίδη (γνωστός Παναθηναϊκός, αν και Πειραιώτης), ο οποίος αποκάλυψε ότι προτάθηκε στον κ. Π. Φασούλα να είναι υποψήφιος δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ, πλην όμως ο κ. Φασούλας απάντησε ξερά κοφτά: «Δεν με ενδιαφέρει τέτοια πρόταση». Πάντως ο κ. Κοσμίδης, ο οποίος θεωρεί εαυτόν υπεύθυνο επειδή αυτός ήταν που προέτρεψε τον κ. Φασούλα να ασχοληθεί με την πολιτική, υποσχέθηκε ότι θα ξαναπροσπαθήσει. Όσο για το ποιος θα είναι υποψήφιος στη δημαρχία της Αθήνας, ο κ. Κοσμίδης είπε, αν το θελήσει, να είναι ο γραμματέας του κόμματος κ. Κ. Σκανδαλίδης, καθώς δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να του το αρνηθεί.

Του Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ