

ΜΑΞΙΜΟΥ: Σενάρια παρά τη διάψευση για ανασχηματισμό

# Δύο εισηγήσεις στο «συρτάρι»

Της Νόννης Καραγιάννη

Στις κατ' ιδίαν συνομιλίες των δημοσιογράφων με κυβερνητικά στελέχη η μόνιμη επωδός των τελευταίων για το θέμα του ανασχηματισμού είναι ότι «ο πρωθυπουργός παθαίνει αλλεργία» όταν ακούει τα σχετικά σενάρια ή δέχεται κατά καιρούς εισηγήσεις επί του θέματος, που το τελευταίο διάστημα κυριαρχεί πάντως στην πολιτική επικαιρότητα.

Όμως και ανεξαρτήτως των «συναισθημάτων» του κ. Σημίτη στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί «κοινό μυστικό» ότι δύο είναι τα στοιχεία που στο εσωκομματικό επίπεδο προσδίδουν μεγαλύτερη εμπέδωση στους χειρισμούς του πρωθυπουργού έναντι των επίδοξων «διαδόχων»: του: Ο ανασχηματισμός και ο χρόνος – όπως άλλωστε και το πλαίσιο – για τη διαδικασία διαδοχής του κ. Σημίτη. Μπορεί τα δύο αυτά θέματα να μην συνδέονται άμεσα, εντούτοις συγκλίνουν σε πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αναφέρουν ότι ενδεχόμενες – επικείμενες κατά πολλούς – κινήσεις του πρωθυπουργού στην κυβέρνηση θα αφορούν και στις εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε ό,τι αφορά στη μελέτη του κ. Παπαδημητρίου, στην οποία και πέραν της νομικής επεξεργασίας στο ενδεχόμενο αναδόμησης του κυβερνητικού σχήματος μέσω συγχωνεύσεων κυρίως υπουργείων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικό κεφάλαιο αφορά στην ελεγχόμενη διαδικασία και κυρίως στην αλλαγή του καταστατικού Χάρτη της χώρας.

## Μελέτη

Κυβερνητικά στελέχη που γνωρίζουν το περιεχόμενο της μελέτης του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι το σενάριο που έχει επεξεργαστεί το Μέγαρο Μαξίμου αφορά ένα 14μελές κυβερνητικό σχήμα με συγχωνεύσεις του υπουργείου Εσωτερικών στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Ναυτιλίας, στο υπουργείο Μεταφορών, καθώς και κατάργηση των υπουργείων Μακεδονίας – Θράκης, Οικονο-

μικών και Αιγαίου. Παράλληλα κατάργηση των θέσεων των αναπληρωτών υπουργών, καθώς και δραματικό περιορισμό των θέσεων των υφυπουργών.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις επιδιώξεις του κ. Σημίτη, υποστηρίζουν ότι οι πρωτοβουλίες που προτίθεται να

αναλάβει στο επίπεδο της κυβέρνησης δεν θα αφορούν πρόσωπα αλλά δομές. Αυτά βεβαίως είναι η μια εκδοχή, γιατί άλλα στελέχη του κυβερνητικού κόμματος υποστηρίζουν ότι αν ο πρωθυπουργός πραγματικά μπορούσε «να παίξει» σε επίπεδο προσώπων, θα το είχε ήδη κάνει, αφήνοντας ενδεχομένως στην άκρη τις επιδιώξεις περί αλλαγών στις δο-

μες εκλογές της 9ης Απριλίου του 2000. Πάντως, η έμφωση με την οποία ο κ. Σημίτης επιχειρήσει την Παρασκευή δύο μόνο εκκοιτητάκια πριν από τις εσωκομματικές εκλογές, απ' όπου θα κριθούν και οι νέοι συσχετισμοί, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τη φημολογία περί αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα προκάλεσε ποικίλα σχόλια και ερμηνείες. Κυρίως επειδή επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις ότι ο κ. Σημίτης «δεν είναι ακόμα έτοιμος» για την ανάληψη πρωτοβουλιών, που θα

**Συγχωνεύσεις αλλά και κατάργηση υπουργείων το περιεχόμενο μελέτης του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γ. Παπαδημητρίου**

μπορούσαν ενδεχομένως να αντιστρέψουν το δυσμενές κλίμα. Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία διαδοχής του κ. Σημίτη, είναι αξιοσημείωτο ότι επανέρχεται το «σενάριο» που φέρει τον πρωθυπουργό να προσδιορίζει το πλαίσιο των πρωτοβουλιών του στην εγκάρια πολιτική σκηνή στη βάση των φιλοδοξιών του για μια διεθνή πολιτική καριέρα. Οι γνωρί-

μοι του κ. Σημίτη με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και στενός συνεργάτης του κ. Σημίτη, **Σωκρ. Κοσμίδης**. Περιεχόμενο δε του πονήρατος του κ. Κοσμίδη οι «σταυροί» που συγκέντρωσαν βουλευτές και υπουργοί στις περιφέρειες τους

ζοντες και παρά τις κατά καιρούς διαψεύσεις επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός επιθυμεί να διαδεχθεί τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόνι, η θητεία του οποίου λήγει το 2003. Αν το συγκεκριμένο σενάριο έχει βάση, τότε πλην του 2003 μια ακόμα ημερομηνία θα πρέπει να θεωρείται κρίσιμη στο ΠΑΣΟΚ. Η άνοιξη του 2002, οπότε και προσδιορίζεται χρονικά το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι αρχικές σκέψεις για επίσημη του, το τέλος του 2001, εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλειφθεί. Από τη σημερινή εσωκομματική αναμέτρηση και τους συσχετισμούς που θα προκύψουν θα κριθεί όχι μόνο το ενδεχόμενο ο κ. Σημίτης να προσέλθει στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έχοντας απέναντί του έναν ισχυρό αντίπαλο που πιθανόν να διεκδικήσει την ηγεσία αλλά και το πρόσωπο που τελικά θα επιλεγεί για τη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σκανδαλίδης θεωρείται βέβαιο ότι θα εγκαταλείψει τη θέση του στη Χαριλάου Τρικούπη και αποτελεί ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ ποιος θα είναι ο διάδοχός του. Δύο στελέχη της λεγόμενης «νέας γενιάς» του ΠΑΣΟΚ, ο Γ. Παπανδρέου και ο Κ. Λαλιώτης, φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, υπό το ενδεχόμε-

νο όμως η διαδικασία εκλογής του γραμματέα να γίνει όχι από την Κεντρική Επιτροπή αλλά από το Συνέδριο. Ο υπουργός Εξωτερικών φέρεται απλά και μόνο να «μοιράστηκε» τις σκέψεις του με κύκλο στενών συνεργατών του, καθώς η υψηλή δημοτικότητα του όχι μόνο δημιουργεί σοβαρές αντιπαλοότητες στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως δεν έχει αντιστοίχηση με τις αριθμητικές επιρροές του Γ. Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ.

Το «σενάριο Ρέππα»  
Όσο για τον δεύτερο, τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, να μην οι φιλοδοξίες του «έφτασαν» μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, όμως, σε μια επ' όλης τις ύλης συζήτηση που έγινε μεταξύ του Κ. Σημίτη και του Κ. Λαλιώτη για την κυβέρνηση και το κόμμα, καμία πρόταση δεν έγινε στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ από τον πρωθυπουργό. Αντίθετα, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο κ. Σημίτης επανεξετάζει το λεγόμενο «σενάριο Ρέππα». Τη μετεγκατάσταση, δηλαδή του υπουργού Τύπου από τη Ζαλοκώσια στη Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σημίτης είχε βολιδοσκοπήσει τον κ. Ρέππα σιμάς μετά τις εκλογές και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για το σχηματισμό της κυβέρνησης. Τότε ο υπουργός Τύπου είχε αρνηθεί να αναλάβει τη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι τώρα ενδέχεται να επανεξετάσει σχετικά πρόταση.

Όλες οι ενδείξεις του τελευταίου διαστήματος συγκλίνουν στο ότι ενδεχόμενες κινήσεις του πρωθυπουργού στην κυβέρνηση θα αφορούν και στις εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη.



Πάνω, ο κ. Σημίτης με το γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, κ. Σ. Κοσμίδη. Στη μικρή φωτοά ο διευθυντής του νομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Γ. Παπαδημητρίου.