

«Πρόεδρε πρέπει να αλλάξεις τα πρόσωπα»

Ασφυκτικές πιέσεις ασκούν οι συνεργάτες στον πρωθυπουργό, ο οποίος όμως παραμένει δέσμιος των εσωκομματικών ισορροπιών και των «βαρώνων»

Του Γ. Σ. ΜΠΟΥΡΑΡΑ

Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης εξ αρχής «δεν τα πήγαινε καλά» με τους ανασχηματισμούς. Πρώτα απ' όλα, δεν του άρεσε να πράξει ως πρωθυπουργός εκείνο το οποίο χαρακτήριζε την πολιτική πρακτική του προκατόχου του: το «ανακόπτεμα της εσωκομματικής τράπουλας». Επρεπε ΚΑΙ σε αυτό το θέμα να εμφανίζεται διαφορετικός. Από την άλλη πλευρά, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είχε την απαιτούμενη εσωκομματική στήριξη για αλλαγές στη σύνθεση και τη δομή του κυβερνητικού σχήματος, όπως τουλάχιστον εμφανιζόταν -κυρίως μέσω ομιλιών του- ο ίδιος να επιθυμεί. Δηλαδή, για ένα πραγματικά ολιγομελές Υπουργικό Συμβούλιο με ελάχιστους (ή και κανέναν!) εκ των στελεχών του «παλαιού ΠΑΣΟΚ» να μετέχει σε αυτό.

Ακόμα, όμως, και στις συγκυρίες εκείνες κατά τις οποίες καθίστατο εμφανές ότι είναι περισσότερο από αναγκαία η αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος, ώστε να αποκτήσει «φρεσκάδα» και να απολέσει όποια και όσα σημάδια κόπωσης και νοοτροπίας «καθεστώτος» είχε, ο πρωθυπουργός δεν τολμούσε να προβεί σε αλλαγές. Μόνη αιτιολογία από πλευράς των συνεργατών του ήταν ότι ο κ. Σημίτης «γνωρίζει πως με τέτοιες κινήσεις θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από εκείνα τα οποία, πιθανόν, θα επιλύσει».

Ανάλογα αυτά είναι και η παρούσα συγκυρία. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν (πάλι) μαζευτεί ουκ ολίγες εισηγήσεις περί της αναγκαίας όψης ενός ανασχηματισμού: «Πρόεδρε, πρέπει να αλλάξεις πρόσωπα στην κυβέρνηση», αναφέρουν ορισμένοι. «Πρόεδρε, χρειάζεται να κάνεις βαθιά τομή. Δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στα πρόσωπα. Πρέπει να αλλάξεις και τη δομή του Υπουργικού Συμβουλίου», υποστηρίζουν άλλοι. Μεταξύ των στελεχών πρώτης γραμμής τα οποία άλλοτε έμμεσα και άλλοτε άμεσα έχουν μιλήσει για τη σκοπιμότητα αυτών των προαναφερθέντων είναι πρόσωπα όπως οι



Παρόλο που ο πρωθυπουργός «δεν τα πήγαινε καλά» με τους ανασχηματισμούς, δέχεται αρκετές εισηγήσεις περί της αναγκαιότητας μιας τέτοιας πράξης, στην παρούσα φάση.

καιρό έχει ζητήσει από τον πρωθυπουργό να μετακινηθεί σε άλλο υπουργείο και Κ. Σκανδαλιδής.

Προ ημερών, εξάλλου, σε συνέντευξη του ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και στενότερος συνεργάτης του πρωθυπουργού κ. Σ. Κοσμίδης επισήμανε πως αν είναι να γίνει ανασχηματισμός, θα πρέπει να είναι «δομικός».

αρχές της περασμένης εβδομάδας, έφεραν τον πρωθυπουργό να βρίσκεται κοντά στην απόφαση για ανασχηματισμό.

Η περί «κουρασμένων» αναφορά του κατά την περιόδιό του στην Κρήτη, ήταν που πυροδότησε τις φήμες αυτές. Και όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε και τη διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα πώς το τελευταίο αποτέλεσμα... Άλλωστε, ποιος ανα-

σχηματισμός επιβεβαιώνεται επισήμως πριν ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό;

Ελέχθη, λοιπόν, ότι η πρόταση δυσπιστίας της Ν.Δ. κατά του κ. Γ. Παπαντωνίου λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς τις σχεδιαζόμενες από τον κ. Σημίτη αλλαγές στην κυβέρνηση του. Έτσι, το περιεχόμενο των σεναρίων αναγκαστικά άλλαξε εκ νέου. Και αυτή την φορά, οι

πιθανές (αν και διατηρείται πάντα... υπέρ του πρωθυπουργού το δικαίωμα του αφηρημένου) ημερομηνίες για την πραγματοποίηση ενός ανασχηματισμού «δείχνουν»:

■ Την αμέσως προερχόμενη περίοδο μετά τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών, οπότε και ο πρωθυπουργός θα έχει σαφή εικόνα των εσωκομματικών συσχετισμών δυναμικών, άρα και των

δυνατοτήτων του για σαρωτικές ή όχι αλλαγές.

■ Περί τα τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου, με τη συμπλήρωση δηλαδή, ενός έτους από τις εκλογές, θα έχει ολοκληρωθεί και το έργο του αεροδρομίου των Σπάτων, θα έχει «ανοίξει» και το Ασφαλιστικό - πιθανώς μέχρι τότε να έχουν «κλείσει» και ορισμένες άλλες εκκρεμότητες κεντρικών υπουργείων, ώστε να είναι περισσότερο εύκολη η μετακίνηση των επικεφαλής τους.

■ Το διάστημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αναθεώρησης του Συντάγματος και πάντως εντός του τρέχοντος έτους.

■ Μετά το Συνέδριο του κόμματος, το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2002.

Ο σωστός χρόνος

Αλήθεια είναι ότι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να γίνουν -αν γίνουν- στο σωστό «timing» πριν από τις επόμενες (Δημοτικές και Νομαρχιακές) εκλογές το φθινόπωρο του επομένου έτους: Ωστε αφενός η «νέα» κυβέρνηση να έχει προλάβει να δώσει δείγματα γραφής, και αφετέρου να μην έχει προλάβει να φθαρεί από κάποιες απρόβλεπτες, σήμερα, αρνητικές για το κυβερνών κόμμα καταστάσεις στο κοινωνικό και το οικονομικό πεδίο.

Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, ουδείς μπορεί να παραγνωρίσει το ότι ο κ. Σημίτης, εμμένοντας στην θέση ότι «οι ανασχηματισμοί δεν συμπεριλαμβάνονται στα σχέδιά

του» και σε πείσμα όλων κατά καιρούς τον πείθει για αλλαγές αυτού του είδους, βλέπει πως τουλάχιστον δεν «ζημιώθηκε»: Έχει κερδίσει δύο εκλογικούς αναμετρήσεις, διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα προσαπικώς έναντι των αντιπάλων του -όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις- και επιτυγχάνει κεντρικούς πολιτικούς στόχους (εντάξη στην ΟΝΕ κ.λπ.).