

Το προσφιλέθιμο θέμα συζήτησης των ημερών στο εσωτερικό του κυβερνητικού κόμματος δεν είναι μόνο το υπό ίδρυση κόμμα Αβραμόπουλου. Είναι και ο ανασχηματισμός που κατ' άλλους ήγγικεν η ώρα της πραγματοποίησής του, ενώ κατ' άλλους θα καθυστερήσει. Η τελευταία δήλωση του κ. Σημίτη ενώπιον της ομάδας βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, με την οποία συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι «οι υπουργοί δεν είναι τραπουλόχαρτα για να τους αλλάζουμε συνέχεια»

Του ΑΝΔΡΕΑ  
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

ελάχιστη λειτουργήσει καθουσιαστικά ακόμη και μεταξύ των ίδιων των κυβερνητικών στελεχών που γνωρίζουν ότι, αν έχει απομείνει κάτι που δεν προναυγέλλεται, αυτό είναι ο ανασχηματισμός.

Ο πραγματικός λόγος που συνεχίζει να τροφοδοτεί τα σενάρια και το «γαϊτανάκι» του ανασχηματισμού είναι η άσχημη εικόνα της κυβέρνησης και η εκ των πραγμάτων πίεση που ασκείται για πρωτοβουλίες οι οποίες θα βελτιώσουν το δυσμενές κλίμα. Ο αφηνδιαισμός εκ μέρους του κ. Σημίτη δεν αποκλείεται, αν και οι πιθανότητες να προχωρήσει σε κυβερνητικές αλλαγές στο αμέσως προσεχές διάστημα έχουν περιοριστεί αισθητά μετά την εξαγγελία του κ. Αβραμόπουλου για τη δημιουργία κόμματος.

Το αρχικό επιχείρημα ήταν ότι η περίοδος των εορτών προσφέρεται για «ανώδυνες» αντικαταστάσεις και μετακινήσεις υπουργών, αφού αφενός η Βουλή είναι κλειστή και ως εκ τούτου οι αντιδράσεις προβλέπονται περιορισμένες και αφετέρου έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, που ισοδυναμεί με παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η κίνηση του δημάρχου όμως επηρέασε τις προθέσεις, καθώς εκτιμήθηκε ότι η πραγματοποίηση του ανασχηματισμού αυτή την περίοδο θα μετατόπιζε το ενδιαφέρον από τα συμβαίνοντα στη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ και θα έδινε την αίσθηση ότι σφειλείται στην «απειλή» Αβραμόπουλου.

Η εναλλακτική επιλογή που εξετάζεται αφορά, κατά τις πληροφορίες, την ανακοίνωση των αλλαγών περί τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ ένα τρίτο σενάριο θέλει τον κ. Σημίτη να προχωρήσει στον ανασχηματισμό με τη συμπλήρωση ενός έτους από τις εκλογές, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πάντως θεωρείται λίαν πιθανό ο ανασχηματισμός να προσλάβει δομικό χαρακτή-

# Το «ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ» ΕΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ποιους όρους θέτουν οι κορυφαίοι υπουργοί  
στον πρωθυπουργό



Εντός του Ιανουαρίου, ή με τη συμπλήρωση ενός έτους από τις εκλογές, θα γίνουν οι κυβερνητικές αλλαγές

ρα με τη συγχώνευση ή την αλλαγή της δομής ορισμένων υπουργείων, κάτι που εισπνούνται και ορισμένοι από τους συνεργάτες του κ. Σημίτη, όπως ο κ. Σ. Κοσμίδης. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν φαίνεται να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να σχεδιαστούν οι οποίες δομικές αλλαγές.

Πάντως, όποτε κι αν γίνει ο ανασχηματισμός, φαίνεται ότι αυτή τη φορά ο κ. Σημίτης θα κληθεί να λύσει περισσότερους του ενός «γόρδιους δεσμούς» σε σχέση όχι με τους υφυπουργούς, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά με τους πρωτοκλασάτους της κυβέρνησης. Στο ε-

πίπεδο αυτό συμφωνούν όλοι άλλωστε ότι θα κριθεί το εύρος και το πραγματικό εκτόπισμα του ανασχηματισμού. Λόγω της αρνητικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί, ο πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να ισορροπήσει με τις επιθυμίες που προβάλλουν οι κορυφαίοι υπουργοί του, άλλοι εκ των οποίων αρνούνται να μετακινήθούν, ενώ άλλοι επιζητούν την αναβάθμισή τους. Ένα «ακραιο» σενάριο, πάντως, θεωρείται ότι θα ήταν και το να θέσει ορισμένους από τους κορυφαίους εκτός κυβέρνησης σε μια επίδειξη «πυγμής» και «ρήσεων».

Σε ότι αφορά τα πρόσωπα, στο επίκε-

ντρο βρίσκεται ο Γ. Παπαντωνίου, με τον οποίο σημειώθηκε το παράδοξο φαινόμενο ο ίδιος να δηλώνει ότι «έκλεισε τον κύκλο» του στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ο κ. Σημίτης να τονίζει, λίγες ημέρες αργότερα, ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του έχει πάντως ξεκινήσει και ο ίδιος διεκδικεί ένα εκ των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, με δεύτερες επιλογές το Παιδείας και το ΠΕΧΩΔΕ. Για τη θέση του συνεχίζει να ακούγεται το όνομα του Ν. Χριστοδουλάκη. Η Β. Παπανδρέου εμφανίζεται από την πλευρά της να μη θέλει να εγκαταλείψει το Εσωτερικών ή ένα από τα επιτελήματά της είναι πως έχει θηθεί μόλις δύο ετών σ' αυτό, όταν συνάδελφοί της σε άλλα υπουργεία παραμένουν επί επαξία. Από το Εθνικής Άμυνας δεν επιθυμεί να αποχωρήσει ούτε ο Α. Τσιουζόπουλος παρά μόνο αν η μετακίνησή του σε άλλο κορυφαίο υπουργείο συνοδεύεται από ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικώς προτιμά να μείνει εκτός κυβέρνησης.

Λεπτό είναι το θέμα σε σχέση με τον Γ. Παπανδρέου, καθώς οι ισορροπίες που θα διαμορφωθούν με τη νέα κυβέρνηση Μπους στις ΗΠΑ θα επηρεάσουν την παραμονή του ή μη στο Εξωτερικών. Σε περίπτωση αποχώρησής, είναι υποψήφιος για το υπερυπουργείο Πολιτισμού και Ολυμπιάδας, η σύσταση του οποίου εξετάζεται από τον κ. Σημίτη. Για την ίδια θέση, ενδιαφέρον εκδηλώνει και ο Π. Ευθυμίου, που προσβλέπει στη δημιουργία «τριγώνου» μαζί με τον Κ. Αλιζόπη και τη Γ. Αγγελόπουλου, με αυξημένη πολιτική ισχύ. Η εμπλοκή στο χρόνο λειτουργίας του αεροδρομίου του Σπιάτων δυσχεραίνει τα σχέδια του Κ. Αλιζόπη, ο οποίος δήλωνε ότι το Μάρτιο θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στο ΥΠΕΧΩΔΕ και άρα θα μπορούσε ευκολότερα να μετακομίσει στη Χαριλάου Τρικούπη ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Από τους άλλους υπουργούς, στη μετακίνησή του από το Δημ. Τάδε προσβλέπει ο Μ. Χρυσόχοιδης ενώ ο Αλ. Παπαδόπουλος, αν και ο πρωθυπουργός τον εμπιστεύεται για τις αλλαγές στην υγεία, δεν θα έβλεπε αρνητικά τη μεταπήδησή του στο Άμυνας. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τους «εξοικονομολογικούς» υπουργούς οδηγούν μάλλον στην αποχώρησή τους πριν τον Γ. Γιαννίτση, ενώ συζητείται η ανεπιλόγησή του Γ. Φλωρίδη από τα θέματα του αθητισμού διά της αναβαθμίσεώς του.

"

## ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

23-24 . 12 . 2000

«**T**α ορφανά του εκσυγχρονισμού βρήκαν τον παιδονόμο τους».

Το αιχμηρό σχόλιο παλαιού κοινοβουλευτικού στελέχους αφορά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Αποστολίδη, Σπυρόπουλο, Μαντέλη, Σαλλαγιάννη κ.ά.) οι οποίοι είχαν την ιδέα να βρεθούν σε μία ταβέρνα, χθες το μεσημέρι, «για φαγητό και κουβέντα». Το αν έμειναν γενικώς νηστικοί δεν το γνωρίζω, αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι το ραντεβού ακυρώθηκε, «λίγες ώρες πριν», μετά από παρέμβαση του γενικού γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, **Σ. Κοσμίδη**. «Είναι ώρα τώρα δίπλα στα παράθυρα για τα γεύματα της Έλσας να ανοίξουμε άλλα για γεύματα στο ΠΑΣΟΚ» φέρεται ειπών ο συνεργάτης του **Κ. Σημίτη**.

αυτοβιη