

Ο στρατηγός στο αντάρτικο

Του ΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΕΛΛΗ

Ο Κ. Σημίτης... «έραβε» στη Νίκαια, ανταλλάσσοντας χειραγία με τον Μπ. Ετζεβίτ, και αναζητώντας μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά ο Θοδ. Τσοουκάτος... «ξηλώνει» στην Αθήνα, ηγούμενος «φιλολαϊκής» κίνησης 52 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Πριν από λίγον καιρό, αυτό δεν θα ακουγόταν ούτε ως ανέκδοτο, αφού το συνθηδες σκηνικό ήθελε το «στρατηγικό» μάλλον να σθίνει παρά να ανάβει εσωκομματικές φωτιές.

Τα πράγματα όμως άλλαξαν. Όπως φαίνεται ότι άλλαξαν και τα δεδομένα στις σχέσεις των δύο ανδρών: Ο «στρατηγός» τώρα φλεριάρει με το «αντάρτικο» και ο πρωθυπουργός καλείται να απολογηθεί για μια σχέση που ο ίδιος εξέδραμε αναδεικνύοντας το Θ. Τσοουκάτο ακομην σε «αντ' αυτού».

Πολλαπλά πλόγματα

Η κατάσταση θα ήταν λιγότερο δυσκίνητη για τον κ. Σημίτη, αν η πρωτοβουλία των άλλων στενών συνεργατών του ήταν το μοναδικό πλόγμα.

Όμως η κίνηση των «52» για τους χαμηλόβαθμους ηρθε σε συνέχεια αυτής των «61» βουλευτών που αμφισβήτησαν τις επιλογές της κυβέρνησης για την Ολυμπιακή και συνδέεται από τις αποστάσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν απέναντι στο Μαξίμου, ολοι οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί.

Αποδείξτε, Ουδείς εκ των κορυφαίων μελών του Ε.Γ. ανταποκρίθηκε στην προσωπικά γραπτή πρόσκληση του κ. Σημίτη να διπλώσει τρεις πόλεις της Ελλάδας που θα επικεντωθούν για να στηρίξει με σμι-



Η απάντηση στην ανταρσία ήταν η αφαίρεση της απευθείας τηλεφωνικής σύνδεσης με τον πρωθυπουργό από τον Θ. Τσοουκάτο, τον οποίο έσπευσε να καλύψει ο Ακης.



Το φληρτ του Θ. Τσοουκάτου με την εσωκομματική αντιπολίτευση, η κάλυψη του απ' τον Ακη και ο ανασχηματισμός είναι τα νέα αγκάθια για τον Κ. Σημίτη

λίς του την κυβερνητική πολιτική...
□ Ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε, δέβαια, την πρωτοβουλία Τσοουκάτου και, όταν την έμαθε, στη Νίκαια της Γαλλίας, δεν έκρυψε τη θυσωφρία του. Ούτε και την οργή του:

- Πρώτον, γιατί την ώρα που ο ίδιος προσωπικά επιχειρούσε να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα, δεχόταν πλήγμα εκ των έσω, εμφανιζόμενος απροθυμώς να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενέστερους και μάλιστα παρα το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός.

- Δεύτερον, γιατί ο «στρατηγός» διάλεξε την ημέρα της πανελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ να εμφανιστεί μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές ως υπέρμαχος των αδικημένων χαμηλόμισθων.

- Και τρίτον, διότι (σε αντίθεση με πολλούς βουλευτές αλλά και πολιτικούς παραιτητές), ο Κ. Σημίτης γνώριζε την πολιτική μετάφραση αυτής της «κοινοβουλευτικής» κίνησης: Δεν επρόκειτο για απλή ερώτηση στο κοινοβούλιο αλλά για πρόταση νόμου, κάτι που συνήθως πράττει η αντιπολίτευση, αφού η νομοθετική πρωτοβουλία υιοθετείται ότι αντίκει στην κυβέρνηση. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για «έξυπνη, αντικυβερνητική» κίνηση.

- Ο προβληματισμός στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ενιδόθηκε μετά την πληροφωρία που έφτασε στο γραφείο του Κ. Σημίτη ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του αποκατέστησε ήδη διαιλου επικοινωνίας με το Θ. Πάγκαλο, του οποίου οι δια-

θέσεις δύσκολα προβλέπονται.

- Γνωρίζοντας ότι η υπόθεση αυτή είναι (και) «προσωπικός λογαριασμός», ο Κ. Σημίτης σε πρώτη φάση θα διακόψει κάθε δεσμό με το Θ. Τσοουκάτο, ο οποίος, όπως τοιμηρά έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, «δεν έχει καν λόγο πια να διαθέτει γραφείο στη Χαρ. Τρικούνη».

- Ηδη, το πρώτο μήνυμα εστάλη από το γραμματείο του υπουργικού συμβουλίου: Ο Σωκράτης Κοομίδης έχει τυπωθεί (για ενδοκυβερνητική χρήση) λίστα με όσους διαθέτουν πορτοκαλί τηλέφωνο για απ' ευθείας επικοινωνία με τον Κ. Σημίτη. Για πρώτη φορά, το όνομα του «στρατηγού» αποσιωπάται. Η λίστα

απ' τώρα ενεργοποιείται.

- Η απάντηση του κ. Τσοουκάτου είναι μάλλον ειρωνική: «Η πολιτική δεν σκεπάζεται με τα πορτοκαλί τηλέφωνα». Λέει στις και' ίδιος αυστηρόσεις του και ανταποδίδει τα ίδια στις επικριτές του. Λίγους οι «δεν μπήκαν καν στον κόπο να διαβάσουν αυτό το σχέδιο νόμου».

- Άλλως τούτοις, λέει, να τον διαβάλουν με το επικριτήριο οι δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση, αφού αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη να θεομοθετήσει το «έλεος» στο εγγυημένο εισόδημα.

- Τους απαντά όμως, «αυτός η άλλοι στο σχέδιο νόμου προβληματίζονται η εφαρμογή του μετρού για το δεύτερο εξάμηνο του 2002» και ως εκ τούτου «προσέχει» δεν τίθεται θέμα «κοντράς» του με την κυβέρνηση.

- «Απλοδοξία», συνεχίζει, «προσέχειται νομοθετικά μια προκλητική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, ενώ το σχέδιο νόμου είναι ουσιαστικά μια αντιγραφή του πορτογαλικού μοντέλου».

- Την πρωτοβουλία Τσοουκάτου κάλυψε όμως ο Ακης Τσοουκατζόπουλος. Ο υπουργός Αρμενίας είπε ότι πρόκειται «για μια φυσιολογική πρόταση» και παρέστησε στη συνέντευξη που γίνεται από καιρό στο κόμμα γι' αυτό το θέμα. Σημειώνει ακόμη ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» ότι ο πρωθυπουργός οργιστηκε με αυτή την κίνηση των βουλευτών.

- Το γεγονός αυτό, σε αντίθεση με το ότι πολλοί βουλευτές κρίνεται ότι δεν αντιλήφθηκαν την «υποχρηστικότητα» της κίνησης Τσοουκάτου και συνεπείωσαν το σχέδιο, οδηγεί τους συνεργάτες του πρωθυπουργού να εισηγηθούν τώρα «να πέσουν οι τόνοι» και το θέμα να μη νευτεί συνέχεια δημοσίως.

- Η αλήθεια, όμως, είναι ότι το «γυαλί ράγισε» και τίποτα πλέον δεν θα είναι όπως παλιά στις σχέσεις Τσοουκάτου - Μαξίμου: «Το έκανε για να προβληθεί αφού ο σπασχος του είναι να κατέβει στη Β' Αθηνών», εκτιμά ανασχηματιστής του Κ. Σημίτη. «Τα πράγματα, όμως, δε σκόλεψαν γι' αυτόν, καθώς, τώρα θα απομονωθεί ακόμη και από τους βουλευτές που παρέστησε».

Ο ανασχηματισμός

- Το άλλο μέτρο, του ανασχηματισμού, που άνοιξε με τη διπλωματία του Γ. Παπαντωνίου στην «Κ.Ε.» και «έχει κλίση» έναν κεκλό στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» εκλάσει με τη παρέμβαση του κ. Σημίτη: Τηλεφώνησε στον υπουργό του, ενώ το μελάνι στις εφημερίδες που είχαν αμφότεροι μπροστά τους δεν είχε καλά στεγνωθεί, και επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Όπως και στα σχέδια του για τις διαρθρωτικές αλλαγές.

- Όμως ο Κώστας Σημίτης δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σ' ένα επιθυμητό νέο κυβερνητικό σχήμα (ρημορτάζ στη σελ. 6). Κι έτσι το πρώτο της Δεύτερης στον πρώην κληφί στο μέγαρο Μαξίμου, ξεκαθαρίσε ότι «δεν πρόκειται να κάνω ανασχηματισμό πριν από το Μάρτιο».

- Που σημαίνει ότι δεν είναι μεν ώρα ανασχηματισμού, αλλά... ώρα για σκέψεις περί ανασχηματισμού.

