

Ο ΣΗΜΙΤΗΣ «ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ» ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Σε κατ' ιδίαν συναντήσεις ο πρωθυπουργός τάζει καρτοφυλάκια ακόμη και σε «αντιφρονούντες»



Το άνοιγμα του πρωθυπουργού σε βουλευτές που δεν ανήκουν στο εκουχρονιστικό στρατόπεδο ή είναι δυσαρεστημένοι, δίνει το μήνυμα και στους υπόλοιπους ότι «αν χαμηλώσουν τους τόνους, μπορούν να ελιπίσουν για μια θέση στην κυβέρνηση».

Εκρηκτικό είναι το κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, και το γεγονός αυτό αποτελεί πηγή έντονης ανησυχίας για τον Κώστα Σημίτη ο οποίος αναζητεί ενταξιακές λύσεις προκειμένου να μην τεθεί «εκτός ελέγχου» η κατάσταση.

Στο πλαίσιο της σχετικής προσπάθειας και ύστερα από τα επανειλημμένα SOS που του μεταβίβασαν οι στενοί του συνεργάτες καθώς και ο υπουργός Επικρατείας Μιλτ. Παπαϊωάννου, ο πρωθυπουργός εγκαινίασε, όπως είναι γνωστό, σειρά επαφών με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του κατ' ομάδες αλλά φαίνεται ότι δεν αρκείται σ' αυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες από καθ' όλα έγκυρους πηγές, βρίσκεται σε εξέλιξη και σχέδιο εσωκομματικής «εξαγοράς» βουλευτών ώστε να απορροφηθούν οι κριδαρμοί που δημιουργούν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ τα πρόσφατα γεγονότα στο δημόσιο βίο της χώρας. Η «εξαγορά» των βουλευτών έχει, ειδικότερα, τη μορφή υποσχέσεων για συμμετοχή τους στην κυβέρνηση κατά τον αναρχισμό ο οποίος αφήνεται να εννοηθεί ότι δεν θα αργήσει και τοποθετείται στους πρώτους μόνες του επόμενου έτους.

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

Κίμων Κουλουρής και Στέφανος Μανίκας έχουν αποσιωπήσει διαβεβαιώσεις για υπογραφή στην αναρχισμισμό

Ο κ. Κουλουρής προέρχεται από τον ευρύτερο αντιγερμανικό χώρο και η προσωπική υπουργοποίησή του θεωρείται ότι δίνει το μήνυμα και σε άλλους βουλευτές με ανάλογες καταβολές ότι «αν χαμηλώσουν τους τόνους, μπορούν να ελιπίσουν σε μια θέση στην κυβέρνηση».

Ο κ. Μανίκας συγκαταλέγεται στους «παγκοσμιομένους» εκουχρονιστές που έχουν υδρανοποιηθεί αλλά τώρα ο κ. Σημίτης έχει ανάγκη τη στάτησή τους. Το στέλεχος της πάγια ποτέ δραστηριότητας ομάδας των «λοχαγών» είναι εκείνο μάλιστα που μετά τις εκλογές του Απριλίου είχε πει ειρωνικά για την μη υπουργοποίησή του ότι «μάλον του απομακρυσμένου μου δεν είναι τόσο ισχυρό για να εξαφανιστεί την... πασοκλία μου». Ανάλογες υποσχέσεις φέρεται να έλαβε, μέσω τρίτου, και ο βουλευτής Ιωαννίνων Βαγγ. Μαλέσιος ο οποίος, δυσαρεστημένος από

τη μέχρι σήμερα στάση του κ. Σημίτη, δήλωσε πρόσφατα ότι δεν σκοπεύει να πολιτευθεί εκ νέου. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να επισκεφθεί πάντως αύριο τα Γιάννενα και πολλοί προβλέπουν ότι θα «εισπράξει» μια σαφή γέυση του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι προ μερικώς εβδομάδων ο κ. Σημίτης είχε συναντηθεί και με τον προερχόμενο από τις τάξεις του Συνασπισμού Σπ. Βούγια, η ανάληψη υπουργικού θώκου από τον οποίο εξακολουθεί να θεωρείται λανθάνουσα στην περίπτωση που επιχειρηθεί η «αμφίπλευρη διεύθυνση» της κυβέρνησης. Κατ' ιδίαν συνάντηση είχε επίσης ο κ. Σημίτης με τον βουλευτή Π. Φασούλα.

Η δι' «αντιπροσώπων» διασπορά δεσμεύσεων προς τους βουλευτές έχει πιο μαζικό χαρακτήρα. Και πέραν εκείνων που α-

πευθύνονται σε «εκουχρονιστές», όπως οι Α. Λοβέρδος και Ρ. Σπυριδιούλης, οι πιο ενδιαφέροντες και πολιτικά αξιοσημείωτες είναι αυτές που έχουν αποδέχτες βουλευτές με κριτική άποψη και φίλα διακείμενους σε άλλα κομματικά κυβερνητικά και κοιμματικά στελέχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το «άνοιγμα» αυτές της μορφής στρέφεται και προς βουλευτές που συνεχίζουν να θεωρούνται «ανδρείοι» όπως ο Δημ. Κρημαστίνος ο οποίος, όπως λέγει στις κατ' ιδίαν συζητήσεις του, ανημέριε μεταξύ βελούδων τις υπογραφή του.

Αυτή η τακτική του κ. Σημίτη αποδίδεται σε δύο κύριους λόγους. Απενός στην αποδυνάμωση των άλλων «στρατοπέδων» ενόψει εσωκομματικών ανακατατάξεων και αφετέρου στην άμβλυση των διαφορών στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά το προσεχές διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερος κρίσιμος λόγω και της ημιφορίας για τον προϋπολογισμό που εισοδημαί με ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Η δημιουργία ενός γενικευμένου κλίματος προσδοκίων εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τις διαθέσεις των βουλευτών έστω κι αν απειλεί με φαινόμενο πρόωπη παραλίπωση το υφιστάμενο κυβερνητικό σχήμα. Εκδικητικό μάλιστα του εύρους των προσδοκίων αυτών είναι το ότι ο αριθμός των πρακτικατάστασης υφυπουργών και μόνων φθάνει, στις σχετικές περί το θέμα συζητήσεις και διαβουλεύσεις, αίσως τους δώδεκα...

Κρούει τον κώδωνα ο Σ. Βαλυράκης



Από τις πλέον αυστηρά περιεχομένου επιστολές είναι αυτή που έλαβε προ ημερών ο κ. Σημίτης από τον βουλευτή Χαλκίδας Σ. Βαλυράκη. Σ' αυτήν τονίζει ότι υπάρχουν «ερωτηματικά για την αξιοπιστία στη διαχείριση δημοσίου συμφέροντος» σε συνδυασμό με «το πολιτικό μαύρο χρήμα», ότι «η διαφθορά διαπερνά όλες τις βαθμίδες διοίκησης», ότι είναι αναγκαία «η επαναρμόθωση των σχέσεων οικονομίας, κοινωνίας, κράτους και πολιτικής», και ότι απαιτείται αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και των κοινοβουλευτικών θεσμών για «να μην οδηγηθεί σε κατάρρευση το ίδιο το πολιτικό σύστημα».

Οι δύο τελευταίοι βουλευτές που διεβήσαν, χωριστά, το κατάφωτο του πρωθυπουργικού γραφείου είναι ο Κίμων Κουλουρής και ο Στέφανος Μανίκας. Αμφότεροι απεικόνισαν, κατά τις πληροφορίες, τη δέσμευσή του κ. Σημίτη ότι θα αξιοποιηθούν στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, αλλά το σημαντικότερο ίσως είναι ότι εκκρίβωσαν δύο κατηγορίες βουλευτών που στην παρούσα φάση βρίσκονται στα επάνω της προσοχής του Μεγάρου Μαξίμου.

Θολωμένος από τη διαπλοκή ο πρωθυπουργός

Τι λένε τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας για τις συναντήσεις στο Μαξίμου

«Εκείνος», τους καλεί «για να τους δεσμεύσει μέσω της ενγένειας του καλού ακροατή». Δείχνει «ενδιαφέρον» για τις απόψεις τους και τους ζητά «πρωτιάσεις». «Εκείνοι», δραστηριότητες της ευκαιρίας, κατηγορούν το περιβάλλον του «για πολιτική απειρία» και του ζητούν «να ακολουθήσει το δρόμο του Φλωρίδου», να παρμβεί δηλαδή «σε συγκεκριμένα θέματα, όπου υπάρχει ομήγη διαλλακτική». Ο λόγος για τον πρωθυπουργό και τους βουλευτές του, τους οποίους βλέπει «σε δεκάδες ανά εβδομάδα». «Τη Δευτέρα το κακό θα τριτώσει». Ο Κώστας Σημίτης θα δεχθεί τη τρίτη ομάδα που «του ετοίμασε» ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Πρόκειται για «μία ακόμη ιδέα» του επικοινωνιακού του επιτελείου, ώστε να δοθεί η απάντηση στα κοινοβουλευτικά στελέχη ότι ο πρωθυπουργός «υπολογίζει σε αυτούς», κάτι που θα περιορίσει στη συνέχεια, σύμφωνα με τις προσδοκίες, «τις αντιδράσεις τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και το κυριότερο θα τους υποχρεώσει να τον στηρίξουν στις δύσκολες αυτές ώρες». Το πρόβλημα για τον πρωθυπουργό και το επιτελείο του είναι ότι οι βουλευτές εξερχόμενοι παρουσιάζουν την εικόνα ενός ανθρώπου που τους λέει: «Πέτε μου



Κώστας Σημίτης

τελείο του είναι ότι οι βουλευτές εξερχόμενοι παρουσιάζουν την εικόνα ενός ανθρώπου που τους λέει: «Πέτε μου

τι να κάνω». Στο καρβέλι της Βουλής όπου συμμετέχουν σε «πγαυδάκια» με τους δημοσιογράφους, εφόσον πρώτα επισημάνουν «με πόση προσοχή μέσ κοινο» προσοχθέν, μάλλον με «ευχαρίστηση», ότι «πρώτη φορά τον βλέπουμε τόσο διαλλακτικό».

Συγκεκριμένα οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι «η διαπλοκή έχει πλέον καταστεί το κεντρικό θέμα της πολιτικής ζωής και ως εκ τούτου δεν αρκούν γενικόλογες εξαγγελίες όπως ο διάλογος για το λεγόμενο πολιτικό χρήμα». «Απαίτη σόντα», λένε, «συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, για να καταστεί εμφανές διά γυμνού οφθαλμού στους πολίτες ότι η κυβέρνηση θα απελευθερώσει τον πολιτικό κόσμο από το σφιχτό εναγκαλισμό των οικονομικών συμφερόντων».

Επιτίθενται όμως και στους συνεργάτες του Κώστα Σημίτη στους οποίους αποδίδουν «πρόθεση απαξίωσης του κόμματις και των βουλευτών». «Μας έχουν φάει οι μεγαλόστομες διακηρύξεις στο επίπεδο της εικονικής πραγματικότητας» είναι το κεντρικό μοτίβο που χρησιμοποιούν για να δείξουν τη δυσaréσειά τους «για τα περί ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού και ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού». «Το μήνυμά μου σας στέλνεται μετά τις τελευταίες εκλογές είναι ότι δεν έχουμε θέση στη νέα εποχή που επιβιώμε» είναι η επώδυνή τους.

Στο πλαίσιο αυτό διορθώνουν στον πρωθυπουργό ότι

«τα χαρακώματα έχουν κουράσει και επαφίεται σε εσάς να αξιοποιήσετε το σύνολο των δυνάμεων». Υποστηρίζουν βέβαια, προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι απλά ζητούν την υπουργοποίησή τους, ότι «δεν εννοούν κινήσεις αναδιανομής της εσωκομματικής και κυβερνητικής εξουσίας». «Ούτε και η φυγή στα εμπόδια με βάση τις ασκοιμένες πολιτικές αρκεί», προσθέτουν. «Χρειάζεται να δοθεί νέο περιεχόμενο στην πολιτική δράση όσον αφορά την μπάσομα στο φαινόμενο των ΗΠΑ όπου ο Πρόεδρος της υπερδύναμης εκλέγεται από τη μειοψηφία των πολιτών που διαβιώνουν στη χώρα του», καταλήγουν.

Τη «δεκάδα» της Δευτέρας αποτελούν οι κύριοι Βαγγέλις Μαλέσιος, Γρηγόρης Νιώτης, Κωνσταντίνος Βρετός, Ευτύχιος Κοιτομάρης, Φοίβος Ιωαννίδης, Αλέκος Ακριβάκης, Στέλλιος Παπαθεμελής, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Τασκούρας και η κυρία Φόφη Γενηματά. Παρόντες θα είναι ακόμη ο υπουργός Επικρατείας Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης και ο σύμβουλος Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Παναγιώτης.

Τη Δευτέρα το επόμενο ραντεβού με την τρίτη δεκάδα των βουλευτών