

«Ας με πάρει τηλέφωνο...»

Όταν βεβαιώθηκε ότι κανείς δεν τον προσκάλεσε, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος άφησε να εννοηθεί ότι με δική του πρωτοβουλία δεν θα πάει στη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρωθυπουργό.

Πηγές της Αρχιεπισκοπής εμφάνισαν αρνητικό χθες τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας, στο ενδεχόμενο να συναντήσει τον κ. Σημίτη, με ενδιάμεσο τον κ. Βαρθολομαίο.

### Σκληρή στάση

«Η εκκρεμότητα της συνάντησης ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αν επιθυμεί συνάντηση, πρέπει ο ίδιος να σηκώσει το τηλέφωνο», φέρεται να δηλώνει σε συνεργάτες του ο Αρχιεπίσκοπος.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες εκκλησιαστικές πηγές όμως, ο κ. Χριστόδουλος σκληρυνε τη στάση του όταν βεβαιώθηκε «από πληροφορίες» ότι ο πρωθυπουργός θα του «έκλεινε την πόρτα». Όπως είχε γράψει το «Κ», άλλωστε, το Φανάρι είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να μεσολαβήσει για συνάντηση Σημίτη - Χριστόδουλου, από τη στιγμή που η Ελλαδική Εκκλησία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μειώσει την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου σε «ιδιωτική». Παρά τις τεταμένες σχέσεις με το Πατριαρχείο, πολλοί Ιεράρχες είχαν εκφράσει την ελπίδα ότι με αφορμή την άφιξη του κ. Βαρθολομαίου θα μπορούσε να επέλθει εκτόνωση στις σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας. Τελικά, η επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου θα γίνει αφορμή για να συναντηθεί ο κ. Χριστόδουλος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην εκδήλωση του Μουσείου Μπενάκη, όπου θα λειτουργήσει έκθεση με τον τίτλο «Μήτηρ Θεού».

### Στο αεροδρόμιο

Ο Αρχιεπίσκοπος θα υποδεχθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο αεροδρόμιο το μεσημέρι της Τετάρτης και θα τον συνοδεύσει στα εγκαίνια του γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα και στην εκδήλωση για την παρουσίαση του πατριαρχικού τόπου. Αντίθετα, θα απουσιάσει από τις επισκέψεις του κ. Βαρθολομαίου στις Μητροπόλεις Περιστερίου, Μεγάρων και Θηβών.



# Όλα μέλι... Γιάννα;

Αραγε, λύθηκαν οι παρεξηγήσεις στο χθεσινό ραντεβού του πρωθυπουργού με την πρόεδρο του «Αθήνα 2004», ή θα πιστέψει κανείς στις λακωνικές δηλώσεις της ίδιας, σύμφωνα με τις οποίες ήταν «πολύ ευχαριστημένη» από τη συνάντηση, γιατί «δεν υπάρχει καμιά παρεξήγηση», και γι' αυτό «συνεχίζουμε τη δουλειά μας, και έχουμε πάρα πολλή δουλειά...»;



### Πιθανός ο «ανασχηματισμός»



«Ο,τι αλλαγές θα χρειαστεί να γίνουν μέχρι τους Αγώνες, θα πρέπει να γίνουν», τόνισε πάντως η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του «Καρφιού» ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένων αλλαγών στη σύνθεση της Σαμελής επιτροπής για τον «2004», οι οποίες... «ψήνονται», αλλά δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν μετά την 22α Νοεμβρίου, ημέρα ελέγχου του Ζακ Ρογκ στην Αθήνα.

### Και μετά... βλέπουμε



Και οι δύο πλευρές κροτούσαν «κλειστά χαρτιά» μετά το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σημίτης ζήτησε από την κ. Αγγελοπούλου να «πέσουν οι τόνοι», και ακόμη της επέστησε την προσοχή πως αν θεωρεί ότι υπάρχουν τριβές στον κύκλο των στελεχών του «2004», ευχαρίστως να δεχθεί τις παραιτήσεις τους. Φαίνεται, όμως, ότι εν όψει και της άφιξης Ρογκ, πρυτανεύει η άποψη ότι θα πρέπει να επιδειχθεί η δέουσα ομοθυμία στην «ομάδα της Γιάννας» -λέγεται ότι οι τέσσερις του Σαμελούς συνέφανα πρόσφατα για να τα βρουν- και αναλόγως των εξελίξεων «βλέπουμε».

### Ενημέρωση για τη συνάντηση

Χθες το απόγευμα, η κ. Αγγελοπούλου ενημέρωσε την Σαμελή επιτροπή για τα αποτελέσματα της συνάντησής της με τον κ. Σημίτη.

Κατόπιν τούτων, αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής, υπό τον πρωθυπουργό, να κινηθεί σε ανάλογους τόνους. Μία πληρο-

φορία, ότι ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Σωκράτης Κοσμίδης, ανέλαβε τον συντονισμό των καθ' ύλην αρμοδίων υπουργών, μέχρι αργά χθες δεν έγινε δυνατόν να διασταυρωθεί...



### Κωστόπουλος: Αλλού είναι οι εχθροί...

Για «σκαπιμότητες» που στόχο έχουν την προετοιμασία του εδάφους, ώστε να δρομολογηθούν διαγραφές στελεχών που έχουν ασκήσει κριτική στην πολιτική του ΚΚΕ, κατηγορεί την ηγεσία του κόμματος ο Μ. Κωστόπουλος.

Μιλώντας χθες το βράδυ στη Χαλκίδα, στην επίμαχη εκδήλωση στο εργατικό κέντρο της πόλης, με θέμα τις εργασιακές σχέσεις και αφορμή το («αιρετικό» όπως έχει χαρακτηριστεί) βιβλίο του, «Μπορούμε», ο πρώην βουλευτής απάντησε στα σχόλια του «Ριζοσπάστη», σύμφωνα με τα οποία «δεν είναι καθόλου αθώες τέτοιες εκδηλώσεις, αφού γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑΣΚΕ και του ΣΥΝ».

Με τη φράση «εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε», το υπό διαγραφή στέλεχος του ΚΚΕ απάντησε: «Κάνουν μεγάλο λάθος όσοι κατέταξαν κι εμένα και άλλους αξίους συντρόφους, με προσηγορά το μαζικό λαϊκό κίνη-

μα, στην όχθη του «εχθρού»(...). Με τέτοιες λογικές στο τέλος δεν θα μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε».

### Προς Ζουράρι «επιστολή»...

Απαντώντας άλλωστε στον Κ. Ζουράρι, και στις πρόσφατες παραιτήσεις του προς το ΚΚΕ «να αυτοδιαλυθεί για να μην περιθωριοποιηθεί», αλλά και στην απουσία πολιτικής απάντησης από πλευράς κόμματος, ο κ. Κωστόπουλος τόνισε: «Όσοι πονάμε αυτό το κόμμα και δεν το είδαμε ως προθάλαμο ωφελημάτων και αξιωματών... ή ως χώρο στρατολογίας θρησκόληπτων και εθνικιστών, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη δικαιωθούν οι Κασσάνδρες». Στην ίδια εκδήλωση επρόκειτο να μιλήσει και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΝ Κ. Αποστόλου, γεγονός που επίσης στηλιτεύτηκε από το ΚΚΕ.



# στο Πέταλο

**ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ**, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Αλλά τι να κάνεις; Σε αφήνουν ν' αγάσεις και να θλείεις; Επτά μήνες δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη από τις εκλογές.

Και βγαίνει ο γραμματέας του κόμματος, και μιλάει δημόσια για αλλαγή εκλογικού νόμου. Και σε άλλη ερώτηση για τη διαπλοκή, ο γραμματέας του κόμματος απαντά όπως θα δείτε παρακάτω, ενώ η αντιπολίτευση συνεχίζει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη διαπλοκή. Απαντά λοιπόν ο κ.

Σκανδαλίδης:

«Μιλήσαμε για το χτύπημα της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ και της ΜΙΖΑΣ, καθώς και για την ενίσχυση των θεσμών, που τις αντιμετωπίζουν».

Δεν κάνω κανένα σχόλιο, ούτε και μεταφέρω χαρακτηρισμούς υπουργών ή στελεχών. Σας παρακαλώ μόνο να μπειτε στον κόπο να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος. Και μετά να μου πείτε ποιι σκάβουν τον λάκκο του ΠΑΣΟΚ, ποιι συμπλέουν με τον Καραμανλή και τον Κωνσταντόπουλο, και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να σκύψουν στα καθημερινά προβλήματα του κοσμάκη.

**ΔΕΝ ΜΟΥ** λέτε, κύριοι, που αρπάξατε και «αλαλιάσατε» τον Σαλαλέ, που ακόμη η οικογένειά του ζει σε ενοίκιο, μήπως έχετε ακούσει για κάποιον κ. Καραμούζη, πρώην υποδιοικητή της Εθνικής, που πήγε στην τράπεζα του Λάτση; Μήπως έχετε ακούσει για κάποιον κ. Δούκα, τέως υφυπουργό Οικονομικών, γαμπρό του κ. Εβερετ, που πήγε κι έμπλεξε με χρηματοπιστηριακή εταιρεία; Να προχωρήσω; Δεν βιαριέστε...

**«ΛΕΙΠΕΙ** ο Λιβάνης από το ΠΑΣΟΚ, πάει τελείωσε», λένε και ξαναλένε διάφοροι αυτές τις μέρες, αλλά παίρνουν την απάντηση: «Δεν χρειάζεται. Ο Σημίτης έχει Λιβάνη, και λέγεται Σωκράτης Κοσμίδης...» Όμμα λοιπόν, Σωκράτη!

**ΚΑΝΟΥΝ** μεγάλο λάθος όσοι μηχανεύονται, μαγειρεύουν και ονειρεύονται τον πλήρη



εξοστρακισμό του Θεόδωρου Τσουκάτου. Θεμιτές οι επιθυμίες, γλυκά τα όνειρα, αλλά δεν γνωρίζουν καθόλου τον Σημίτη. Πίσω έχει λοιπόν η αγλάδα την ουρά!



**ΟΣΟΙ** λένε ότι ο κρυφός άσος του Σημίτη είναι ο Γιώργος Σουφλιάς έχουν

δίκιο. Μήπως όμως έχουν δίκιο και αυτοί που λένε ότι τον άσο πρέπει να τον βγάξεις στην κατάλληλη στιγμή, γιατί αν μείνει πολύ στο μανίκα σημαδεύεται... και είναι άχρηστος; Έχουν όμως μεσάνυχτα αυτοί που πλάθουν τα σενάρια ότι ο Σαρακατσάνος θα διεκδικήσει την καρέκλα του Αβραμόπουλου. Σας το γράφω γιατί σε λίγες μέρες θα το δείτε πρωτοσέλιδο.

**ΕΚΤΟΣ** από την οργή, τις βρισιές και τους χαρακτηρισμούς που ρίχνουν άνθρωποι της Ρηγίλλης στον Μητσοτάκη γιατί άρπαξε πάλι την



**ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ** εδώ και στην Αμερική οι εξετάσεις του Χρήστου Λαμπράκη. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Λαμπράκης βγαίνει κάθε μέρα από το Ωνάσειο και πηγαίνει για μερικές ώρες τότε στη Χρήστου Λαδά και τότε στο Μέγαρο Μουσικής, τη μεγάλη του αγάπη. Η αλήθεια είναι ότι ο Λαμπράκης μήκε σε μια περιπέτεια που οφείλεται κυρίως στην κρητική καταγωγή του. Την σφηφισιά! Πολλοί είναι αυτοί, και βέβαια και το «Καρφι», που του εύχονται καλό ταξίδι και γρήγορη επιστροφή.

κουτάλα και τα ανακατεύει όλα, είναι και αυτοί που παριστάνουν τους ευτυχισμένους. Λένε πως αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης συστειρώπνει τη βάση της Ν.Δ. γύρω από τον Καραμανλή και αποδυναμώνει στα στελέχη την Ντόρα.



**300 ΜΕΤΡΑ**

πρέπει να έχει μήκος το ποινικό μητρώο του «απτοδρομιάκι» Τσολακάκη, ο οποίος έχει μηνύσει τον υφυπουργό Φλωρίδη. Αν βρεθούν άλλοι δύο τέτοιοι, σίγουρα ο υφυπουργός θα κερδίσει το χουσό... φλουρί!

**ΕΠΕΙΔΗ** κυκλο-

φόρησε χθες ότι η νομάρχης Αθηνών Ελένη Μπεσμπέτα, πριν πει το «να» στον Σαμαρά για μάρτυρας υπεράσπισης, πήρε το «πράσινο φως» από τη Ρηγίλλης, να σας πω ότι όχι μόνο δεν ρώτησε αλλά ακόμη και αν ρωτούσε, και της λέγανε μην το κάνεις, αυτή θα τους αγνοούσε.



**ΣΗΜΕΡΑ** στις 6 το πρωί πρόκειται να φύγει το σκάφος «ΜΑΡΙΤΣΑ», από τη Νάξο για την Πάρο. Και γύρω στις 7.30 θα δέσει πάνω στο βυθισμένο «ΣΑΜΙΝΑ». Τα υπόλοιπα, αν τα θέλετε, στο σχετικό ρεπορτάζ.

**ΠΕΡΝΟΥΣΑ** από την Ερμού. Ένας καταστηματαρχής με είδε και φώναξε στον συνάδελφό του, που ήταν απέναντι: «Γιώργο, ρώτησε τον Κακαουνάκη πότε θα δικαστεί ο ΒΡΑΧΟΣ για το ναυάγιο που προκάλεσε;» Τι να απαντήσω; Εσφυσα το κεφάλι κι έφυγα.

**ΛΕΤΕ** να έχει σχέση ο Θόρυβος γύρω από τα ελικόπτερα Πούμα με τις αποζημιώσεις του πληρώματος του «ΣΑΜΙΝΑ»; Γιατί βλέπω μερικούς να υποστηρίζουν με θέρμη ότι πρέπει να γίνουν αγωγές εναντίον του υπουργείου Αμυνας και του υπουργείου Ναυτιλίας. Τι κάθομαι και ρωτώ; Κάτι έχω μυριστεί!

**ΤΙ ΣΑΣ** έλεγε μέρες τώρα το «Καρφι» για τη συνάντηση Σημίτη - Αγγελοπούλου και λοιπά; Τώρα θα δείτε τι «γλεψίμμο» θα πέσει στην κ. Γιάννα!

**ΩΡΑΙΑ** πάμε. Ο Αλβανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός μεταχειρίστηκε τους υποψήφιους της μειονότητας όπως ακριβώς αντιμετώπισε και τους υποψήφιους του Μπερία.

**ΛΕΤΕ** οι υπουργοί, και άλλα στελέχη του πολιτικού κόσμου, να έχουν αναβάλει τις παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης γιατί περιμένουν να πέσει η τιμή του; Τους κακομοιρήδες! Σίγουρα θα ξεπαγιάσουν...

**ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ** να βρείτε τίποτα το ύποπτο στη μετακίνηση του Βασιλείου από το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης στο υπουργείο Εσωτερικών. Ούτε και πρόκειται να φύγει ο Καϊσερλής, έστω και αν χάσει - που τη χάνει τη βουλευτική έδρα. Ο Κρητικός έφυγε γιατί έχει -δυστυχώς- πρόβλημα καρδιάς.

**Νίκος Κακαουνάκης**