



Ο γραμματέας του Υπουργείου Συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης.

Σαν ΣΗΜΕΡΑ

1794 • Αποκεφαλίζεται ο ηγέτης της Γαλλικής επανάστασης και αρχηγός των αδιάλλακτων «ορεινών» Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, εμπνευστής της τρομοκρατίας και γνωστός ως ο Αδιόφθορος. Είχε γεννηθεί στο Αράς, στις 6 του Μάη του 1758.

1812 • Εναν χρόνο μετά την ανακάλυξη της ανεξαρτησίας της, η Βενεζουέλα πέφτει στα χέρια των Ισπανών, ενώ ο ηγέτης της Φρανσιόσκο ντε Μιράντα συλλαμβάνεται. Η χώρα επρόκειτο να απελευθερωθεί από τον Σιμόν ντε Μπολιβάρ.

1894 • Η Ιαπωνία κηρύσσει τον πόλεμο στην αδύναμη Κίνα, που μετά την ήττα της αναγκάστηκε να πουλήσει εδάφη της (Πορτ Άρθουρ, Ινδοκίνα κ.λπ.) για να μπορέσει να ξεπληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις στον νικητή.

1914 • Δολοφονείται στο Παρίσι ο σοσιαλιστής ηγέτης και ιδρυτής της εφημερίδας «Ουμανιτέ» Ζαν Ζορέ, επειδή έρθογραφούσε κατά του πολέμου. Γεννήθηκε το 1859.

1926 • Το Αφγανιστάν και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν αμοιβαίο σύμφωνο μη επίθεσης.

1941 • Ο Χέρμαν Γκέρινγκ δίνει γραπτή εντολή στον αρχηγό της αστυνομίας Ράινχαρτ Χέιντριχ να δημιουργήσει ένα σχέδιο που θα είχε σκοπό τον αφανισμό των Εβραίων της Ευρώπης. Το σχέδιο αυτό θεοκράθηκε ως η «οριστική λύση».



1991 • Στο τέλος διήμερης διάσκεψης κορυφής, οι πρόεδροι Μπους και Γκορμπατσόφ υπογράφουν τη Συνθήκη Start, σύμφωνα με την οποία θα έκλειναν τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους.



1992 • Η Βουλή των Ελλήνων υπερψηφίζει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ με 286 ψήφους υπέρ, οκτώ κατά, μια «παρών» (λευκή) και πέντε απουσίες. Η Συνθήκη αναθεωρήθηκε στο Αμστερνταμ το καλοκαίρι του 1997.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ



31-7-1992. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικυρώνει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

ΠΡΟΤΑΣΗ Σ. ΚΟΣΜΙΔΗ

Περιορίζονται τα συμβούλια

Σε κατάργηση Διοικητικών Συμβουλίων σε ορισμένους Οργανισμούς και μείωση στα μέλη προανατολίζεται η κυβέρνηση. Γίνεται έρευνα

Του Βασίλη Σκουρή

Στη μείωση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων πολλών οργανισμών, αλλά και την κατάργηση ορισμένων εξ αυτών, προανατολίζεται η κυβέρνηση, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών συζητά και τη μείωση του αριθμού και Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων, εν όψει των εκλογών για την Αυτοδιοίκηση, το φθινόπωρο του 2002.

Ο γραμματέας του Υπουργείου Συμβουλίου κ. Σωκράτης Κοσμίδης, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώνει έρευνα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς έως τώρα καμιά κυβέρνηση δεν είχε καταγράψει πόσο και τι ποιότητας δυναμικό χρειάζεται για να... κυβερνήσει.

Ο κ. Κοσμίδης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπολογίζει ότι αυτή τη στιγμή το προσωπικό αυτό ανέρχεται το λιγότερο σε 3.000, ενώ μπορεί να προσγγίζει και τις 5.000! Ο γραμματέας του Υπουργείου Συμβουλίου, μάλιστα, δεν κρύβει την ανησυχία του ότι το αποτέλεσμα που παράγεται, δεν είναι αντίστοιχο με το

κόστος που στοιχίζει στους φορολογούμενους. Ενώ προβληματισμός υπάρχει και για την ποιότητα των στελεχών που ορίζονται στα Διοικητικά Συμβούλια, καθώς σύνθετες είναι το φαινόμενο να μην αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά το γεγονός ότι στήριξαν προεκλογικά τον αρμόδιο υπουργό, πρωτίστως, και δευτερευόντως το κυβερνητικό κόμμα.

Η τοποθέτηση σε ένα (ή και δύο ή και τρία, ορισμένες φορές, Διοικητικά Συμβούλια), αποτελεί μία (ή δύο ή τρεις) θαυμάσιες εργασίες, καθώς η κάθε παρουσία σε Διοικητικό Συμβούλιο αμείβεται κατά μέσο όρο με 100.000 δρχ.

Ο ορισμός των Διοικητικών Συμβουλίων, άλλωστε, από τους υπουργούς, χωρίς κανέναν έλεγχο, διατρεί το φαινόμενο της «ομοιοπαθικής κυβέρνησης», όπου το υπουργείο αποτελεί το «αίσιφλίκι» κάθε υπουργού — κάτι που ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, παντοδύναμος πλέον στο εσωτερικό του

ΠΑΣΟΚ, επικριρεί να ομόσει! Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του κ. Κοσμίδη, θα εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα, τα οποία θα παραδοθούν στον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου!

Ο πρωθυπουργός, πάντως, από το θρόνο της Παρασκευής απολαμβάνει τις θερινές διακοπές του στη Σκόπελο. Τον Τρίτη, όμως, θα βρίσκεται στο γραφείο του στο Μέγαρο Μουσικής. Ενώ την Τετάρτη θα αναχωρήσει για το δεύτερο σταθμό των διακοπών του, την Ελούντα της Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σημίτης έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να του παραδώσουν ενημερωτικό σημειώματα, εν όψει της προτομιασίας της ομίλης του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, στις 2 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, αύριο, κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής την υπουργό Εσωτερικών Βάσω Παπανδρόου θα επισκεφθεί τη Σάμο, μετά που δέχθηκε πρόσφατα το πιο μεγάλο χτύπημα από τις φετινές πυρκαγιές.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κήρυγμα Χριστόδουλου για τον «ωχαδερφισμό»

Ιδιαίτερα επικριτικό ήταν το κήρυκό κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλου από τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή προσέδους έχουν την αντίληψη του ωχαδερφισμού.

«Η αλήθεια δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι μας εδώ στα μούτρα μας. Η αλήθεια είναι σαν τη δίτομη μάχαι-

ρα, η οποία μπαίνει μέσα στο κρέας του ανθρώπου και τον κάνει να πονέσει, αλλά είναι σωτήριος αυτός ο πόνος γιατί μπαίνει εκεί που υπάρχουν τα καρκινώματα και τα κόβει η μάχαιρα της αλήθειας».

Ορμώμενος από τον αγώνα και την αταλάντευτη πορεία του προφήτη Ηλία, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Ο προφήτης Ηλίας διακρίθηκε για

το αγώνα του κατά του θρησκευτικού σιχαρισμού όπου ύμνος το ανάστημά του στην κρατική έλευση της εποχής εκείνης για τον αγώνα του κατά της κοινωνικής αδικίας και κατά της θηϊκής διαφθοράς».

Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε συνεπείς με τις αρχές μας, θα χρειαστεί να πληρώσουμε φόρο γι' αυτό. Το τίμημα είναι βαρύ, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί αλλιώς αυτή η κοινωνία θα καταστραφεί.

Αν δεν καταστρέφεται, αυτό οφείλεται σε μερικούς ανθρώπους που φιλάνε τις Θερμοπύλες γιατί οι άλλοι, οι πολλοί, έχουν εγκαταλείψει τον αγώνα είτε με την αντίληψη του ωχαδερφισμού λέγοντας: Δεν βαριέσαι, κλημένη, εγώ θα σώσω το ρωμαϊκό! Έχουμε, λοιπόν, αδέρφια μου, υποχρέωση να μιμηθούμε τον προφήτη Ηλία γιατί οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους.

Αν πιστεύουμε σε αρχές, τις υποστηρίζουμε μέχρι τέλους, μας κοστίζει, δεν πειράζει έτσι γράφεται η ιστορία.

Αν ο προφήτης Ηλίας συμβιβαζόταν, δεν θα ήταν προφήτης, επειδή αντιστάθηκε έγινε γνωστός. Τα μνημόματα τα πήρατε, τα πήρα πρώτος εγώ και όσες τα λέω και ο νούν νοεϊτώ».



Επικριτικός προς όσους έχουν την αντίληψη του ωχαδερφισμού ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στο κήρυγμα του σε ναό στην Αγία Παρασκευή.