

Πίσω από τη «βιτρίνα» το ΠΑΣΟΚ είναι... άλλο

Του Γ. Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Ενα από τα στοιχεία εκείνα τα οποία είχαν προκαλέσει έντονη δυσφορία στον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής περιόδου, ήταν η θέση της Ν.Δ. πως «τα ίδια πρόσωπα» κυβερνούν πολλά πολλά χρόνια και ότι πρέπει να τα αλλάξει ο λαός με την ψήφο του. Ο κ. Κ. Σημίτης θεωρούσε ότι αυτό ούσιαστικά αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση των προσπαθειών και των παρεμβάσεων, τις οποίες έκανε αργά αλλά σταθερά -όσον αφορά τη σύνθεση του στελεχικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ- από το 1996 μέχρι τώρα.

Η αλήθεια είναι ότι, παρά την παραμονή στην πρώτη γραμμή, στην «βιτρίνα» του κυβερνώντος κόμματος αρκετών «επωνύμων» που ούτως ή άλλως έχουν ταυτιστεί με αυτό, το ΠΑΣΟΚ σήμερα υπό την προεδρία του κ. Σημίτη, ελάχιστα μοιάζει με εκείνο που καθοδηγούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, πολλά έχουν αλλάξει. Η πολιτική γραμμή, η σχέση με τους ψηφοφόρους, ο προσανατολισμός και, φυσικά, τα πρόσωπα.

Λίγα 24ωρα μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, όταν γινόταν γνωστή η σύνθεση της νέας κυβέρνησης, το μέγαρο Μαξίμου δεν έκρυβε την ικανοποίησή του: «Πρώτη φορά στην κυβέρνηση μετέχουν 15 νέα πρόσωπα. Πρώτη φορά υπουργοποιούνται έξι πρόσωπα», σημείωναν από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών, οι κ. Αγγελική Λαΐου, Μίλβνα Αποστολάκη, Χριστίνα Σπυράκη και ο κ. Π. Ευθυμίου.

Μεγάλες αλλαγές είχαν επέλθει και στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στελέχη όπως οι Στ. Τζουμάκας, Λ. Κανελλόπουλος, Α. Κοτσακάς και Γ. Μωραΐτης έχασαν τη βουλευτική έδρα τους, ενώ στα έδρανα της πλειοψηφίας της Βουλής εμφανίζονται πρόσωπα όπως η κ. Ελένη Κούρκουλα και οι κ. Π. Φασόυλας και Θ. Ασκητής.

Η αρχή των με-

γάλων αλλαγών είχε γίνει αμέσως μετά την εκλογή του κ. Κ. Σημίτη ως πρωθυπουργού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, στις αρχές του 1996. Λόγω συγκυριών, η ανανέωση ήταν «δειλή». Στο Υπουργικό Συμβούλιο εισέρχονται πρώτη φορά «εκσυγχρονιστές»: Δ. Ρέππας, Λ. Παπαδήμας, Γ. Πασχαλίδης, Γ. Δρυς, Θ. Κοτσώνης, Φρ. Παπαδέλης και Αλ. Φωτιάδης. Ταυτόχρονα, απομακρύνονται στελέχη -που παρέπεμπαν στο «παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ», όπως οι κ. Κ. Παπούλιας, Γ. Κατσιφάρας, Α. Λιβάνης, Κ. Κουλούρης. Με την πάρο-

δο του χρόνου απομακρύνθηκαν από το προσκήνιο και άλλα στελέχη όπως οι κ. Γ. Χαραλαμπίδης και Αβ. Πεπονής.

«Εκσυγχρονισμός»

Λίγο μετά την εκλογική αναμέτρηση του φθινοπώρου, αυξήθηκε ο αριθμός των «εκσυγχρονιστών»: Ήταν η σειρά των κ. Αβ. Μαντέλη, Χρ. Ροζάκη, Ν. Χριστοδουλάκη, Δ. Σωτηρή, Β. Γερανίδη, Μ. Παπαϊωάννου, Χρ. Πρωτόπαπα, Στ. Σουμάκη, Χρ. Βερελή και Αννας Διαμαντιπούλου, να αναλάβουν χαρτοφυλάκια. Εκτοτε σημειώθηκαν αλλαγές «εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα» και σε κομματικό επίπεδο, προκαλώντας από καιρό σε καιρό αντιδράσεις (χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση με τις καταγγελίες Σκανδαλίδη περί «καλαμοκαβαλάρηδων» στο ΠΑΣΟΚ).

Ωστόσο, δεν

μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι ο κ. Σημίτης, για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, προχώρησε και σε αλλαγές εντός του κύκλου των θεωρούμενων κάποτε στενών συνεργατών του. Χαρακτηριστικά της τελευταίας περιόδου ήταν η «απομάκρυνση» του κ. Γ. Πασχαλίδη από την πρωτεύουσα, και ειδικά από το μέγαρο Μαξίμου. Παλαιότερα, θόρυβο είχε προκαλέσει η περιωριοποίηση του κ. Θ. Τσουκάτου, η οποία όμως αποδείχθηκε συγκυριακή. Έχουν συζητηθεί, επίσης, απομακρύνσεις στελεχών όπως αυτά των κ. Τ. Μαντέλη, Ευάγγ. Βενιζέλου και Ευάγγ. Γιαννόπουλου. Στον αντίποδα, συζητήθηκε η «επιστροφή» άλλων, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση τώρα του κ. Τηλ. Χυτήρη.

Τέλος, δεν μπορεί παρά να σημειωθεί η «σταθερότητα» κάποιων στελεχών με ειδικά καθήκοντα στις ίδιες θέσεις από την αρχή, κοντά στον πρωθυπουργό: πρόκειται για τους κ. Δημ. Ρέππα (υπουργό Τύπου), Σωκρ. Κοσμίδη (γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου), Ν. Θέμελη (το «δεξί» χέρι του πρωθυπουργού) και Γ. Πανταγιά (σύμβουλο για θέματα Τύπου του κ. Σημίτη).



Τα... πυροτεχνήματα μπορεί να έλειψαν στο πολιτικό στερέωμα την τελευταία τετραετία, αλλά το σημερινό ΠΑΣΟΚ διαφέρει από εκείνο που ο κ. Σημίτης κληρονόμησε από τον Ανδρέα Παπανδρέου.