

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

# Η εσωκομματική αντιπολίτευση αλλάζει πρόσωπο

Ενα από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εκλογές της 9ης Απριλίου, είναι ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΠαΣοΚ αποσιλώθηκε σημαντικά, καθώς απέτυχαν να εκλεγούν προβεβλημένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος που τα τελευταία χρόνια πήραν συχνά αποστάσεις από βασικές επιλογές της κυβέρνησης. Με το δεδομένο αυτό, πολλοί υποστηρίζουν ότι τα εσωκομματικά προβλήματα στο ΠαΣοΚ τείνουν να εκλείψουν και ιδίως στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα πρέπει να αισθάνονται πανίσχυροι όταν ελέγχουν πλέον σχεδόν το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

Οι εσωκομματικές εκλογές όμως, που θα διεξαχθούν στη Βουλή το πρωί της Πέμπτης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠαΣοΚ, για την ανάδειξη των νέων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του κινήματος, αλλά και του επαμελούς προεδρείου, ίσως αποκαλύψουν ένα διαφορετικό πρόσωπο της πλειοψηφίας, με μια εσωκομματική αντιπολίτευση σαφώς αλλαγμένη αλλά εξίσου ισχυρή με αυτή των προηγούμενων χρόνων. Μπορεί να απέμεινε μόνο ένας πνιγμένος δεκαπέντε βουλευτών στο ΠαΣοΚ από την παραδοσιακή εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί μια ομάδα δυσχεραρισμένων και πικραμένων βουλευτών που παραμένουν στην αποκαλούμενη

εκουγχρονιστική πτέρυγα, αλλά δεν σπρίζουν μαζί με όλες τους τις δυνάμεις της επιλογής του κ. Κ. Σημίτη.

Πρόκειται για τους βουλευτές που είτε αποπέμφθηκαν από την κυβέρνηση μετά τις εκλογές, είτε προσδοκούσαν να συμπεριληφθούν στο νέο κυβερνητικό σχήμα και απομονώθηκαν στις εκλογικές τους περιφέρειες μετά την αποκλιση της νέας κυβερνητικής σύνθεσης. Πρόκειται επίσης για τους βουλευτές που είτε κατείχαν κάποια κοινοβουλευτικά αξιώματα και τους αφαιρέθηκαν

Ρεπορτάζ  
Β. ΧΙΩΤΗΣ

«στο όνομα της ανανεώσης» είτε δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου, ενώ ταυτόχρονα είδαν να αναβαθμίζονται συνάδελφοί τους από τις ίδιες εκλογικές περιφέρειες.

Αν λοιπόν όλα αυτά τα ονόματα προστεθούν, τότε προκύπτει ότι περίπου το ένα τέταρτο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠαΣοΚ έχει σοβαρούς λόγους να νιώθει απογοητευμένο και πικραμένο, χωρίς όμως προς το παρόν να εκδηλώνεται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από τους βουλευτές αυτούς κλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα να αναλάβουν κάποια κοινοβουλευτικά αξιώματα, αλλά αρνήθηκαν επιδεικτικά.

Οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, δη-

λαδή ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης και ο υπουργός Επικρατείας κ. Μ. Παπαϊωάννου, είχαν σειρά επαφών την προηγούμενη εβδομάδα για να αποφευχθούν οι τριβές στις εσωκομματικές εκλογές, αφού κάθε φορά η μυστικότητα της κάλπης κρύβει εκπλήξεις, κυρίως επειδή γίνεται η αφορμή για να εκδηλωθεί η δυσανεμία και ο πικρία που έχουν συσσωρευθεί στους βουλευτές. Διαπίστωσαν

όμως ότι αν η πικρία των βουλευτών δεν εκδηλωθεί στην κάλπη που θα στηθεί την Πέμπτη, αυτό θα γίνει γιατί δεν υπάρχει ακόμη οργανωμένη μορφή αντίδρασης κατά της κυβέρνησης, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να μπορεί και να αποκλειστεί.

## ► Ποιοι είναι οι δυσχεραρισμένοι

Ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να προτείνουν σε μια σειρά προσώπων να αναλάβουν σημαντικά αξιώματα στη Βουλή. Προκαλεί όμως εντύπωση ότι από τα μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης (με εξαίρεση τον κ. Ευ. Βενιζέλο) δεν έγινε καμία απολύτως πρόταση να συμβάλουν με την εμπειρία τους στην αναβάθμιση της Βουλής στους κκ. Γ. Αρσένη, Ευ. Γιαννόπουλο, Αν. Μαντέλη, Στ. Σουμάκη, Α. Φούρα, Θ. Κολιοπάνο, Ν. Σαλαγιάννη και Θ. Κοτσώνη.

Δεν έγινε επίσης καμία πρόταση να αναλάβουν κοινοβουλευτικές θέσεις σε μια σειρά βουλευτών με μακρά θητεία στη Βουλή ή με σημαντική εμπειρία στην διεκπεραίωση του νομοθετικού έργου (αντιθέτως αφαιρέθηκαν τα αξιώματα από τον αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Π. Κρητικό, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κκ. Δ. Γεωργακόπουλο και Κ. Σφυρίου και τους προέδρους επιτροπών κκ. Η. Παπαηλία και Ι. Γιαννακόπουλο). Από τα στελέχη αυτά ενδεικτικά καταγράφονται στους διαδρόμους της Βουλής οι κκ. Στ. Μανίκας, Κ. Κουλούρης, Χρ. Σμυρλής, Ι. Διαμαντίδης, Ι. Κουράκης, Χ. Καστανίδης, Ν. Γκεσούλης, Φρ. Παπαδέλης, Π. Κατσιλιέρης, Μ. Σκουλάκης και η κυρία Μαρία Αρσένη.

Αν λοιπόν στα ονόματα αυτά προστεθούν και οι βουλευτές που εκφράζουν σταθερά μια διαφορετική άποψη για κάποιες από τις κορυφαίες επιλογές της κυβέρνησης (Γ. Δασκαλάκης, Λ. Λωτίδης, Χ. Τσιόκας, Νόρα Κατσέλη, Α. Χρυσανθακόπουλος, Μ. Γικόνουλο, Στ. Παπαθεμελής, Γ. Κίρκος, Ι. Τσακλίδης, Β. Τσιλικας, Μ. Καρχιμάκης, Ι. Σμπώκος, Χρ. Μαγκούφης, Σ. Βαλυράκης κ.ά.) τότε γίνεται σαφές ότι οι φωνές και οι πρωτοβουλίες της αποκαλούμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΠαΣοΚ δεν θα λείψουν ούτε από αυτή τη Βουλή.