

Η νέα κυβέρνηση

24 ώρες γεμάτες παρασκηνίο...

Οι καραμπόλες με τους υφυπουργούς, οι αποκλεισμοί και οι «προτιμήσεις» στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο

Των Α. ΔΕΛΑΤΟΛΛΑ - Π. ΣΙΑΝΗ

ΗΤΑΝ ένα σκληρό 24ωρο με συνεχείς επαφές και διαβουλεύσεις. Στις δύο το μεσημέρι της Τρίτης ο «κύβος»... είχε ριφθεί. Και ο πρωθυπουργός αναχώρησε για ολιγόωρη ανάπαυση στο σπίτι του.

Όταν επέστρεψε στις 4.15 το απόγευμα, το πρόσωπό του ήταν συννεφιασμένο.

Κάθε σχηματισμός κυβέρνησης ή ανασχηματισμός έχει τα απρόοπτά του: αρνήσεις, διασταγμούς, αμφιβολίες και πικρίες.

Έχει όμως και τα... ερίφια που σφαγιάζονται για να εξευμενιστεί το... «τέρας», που ακούει στο όνομα: πολίτες ή άλλως ψηφοφόροι...

Ψηφοφόροι που στέλνουν μηνύματα και μάλιστα «ηχηρά», όπως αυτό της περασμένης Κυρια-

κής. Οι δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης πολλές, αλλά οι αποφάσεις είχαν ληφθεί. Και ο Κώστας Σημίτης γνώριζε, πως μόνο αν εμφανιζόταν άτεγκτος προς όλες τις κατευθύνσεις θα μπορούσε να τιθασεύσει όνειρα και προσδοκίες, διαθέσεις και προθέσεις, πιέσεις και υπονομεύσεις.

Διπβουλευσεις

Ήδη από τις 12 το μεσημέρι είχε κλείσει τα αυτιά του στα κελεύσματα των ηγετικών στελεχών, που όλο και κάποια εισήγηση της τελευταίας στιγμής είχαν.

Ο πρωθυπουργός είχε ακούσει τις απόψεις στελεχών όπως ο Ακης Τσοχατζόπουλος, η Βάσω Παπανδρέου, ο Κώ-

στας Λαλιώτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιάννος Παπαντωνίου, τα σημειώματα με τις προτάσεις τους είχαν δοθεί στις επαφές που είχε τη Δευτέρα και ήταν έτοιμος να λάβει αποφάσεις.

Βεβαίως είχε κάνει πολλές συζητήσεις και με τους στενούς του συνεργάτες, ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης και οι σύμβουλοι του Νίκος Θέμελης και Α. Αγγελίδης είχαν εγκαίρως καταθέσει τις απόψεις τους και μάλιστα του είχαν παραδώσει πλήρη λίστα με την κατάσταση της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αξιολογικές παρατηρήσεις διάφορων νέων (ηλικιακά) κυρίως βουλευτών που θή-

τευσαν στην προηγούμενη Βουλή.

Και από τις 4 το απόγευμα ξεκίνησαν τα τηλεφώνια, άλλα ευχάριστα και άλλα δυσάρεστα.

Δύο τουλάχιστον υπουργοί που κόπηκαν διέρρηξαν ότι δεν ενημερώθηκαν από τον πρωθυπουργό για την αντικατάστασή τους.

Ο Γεράσιμος Αρσένης, μέχρι πρότινος υπουργός Παιδείας και ο Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός Αιγαίου.

Δυσφορία

Μάλιστα ο κ. Αρσένης δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την αντικατάστασή του στην τελετή παράδοσης και παραλαβής, σημειώνοντας, πως ελπίζει να μην είναι αυτό το τίμημα για τους πολιτικούς που τολμούν