

**ΟΙ «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ»  
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**

Όταν λίγο μετά τη Μεταπολίτευση τα κόμματα συμφώνησαν στην καθιέρωση του ψηφοδέλιου Επικρατείας, τότε η συντηρητική πλειονότητα των πολιτικών τόνισε ότι στην ουσία θεσπίζεται μια κατηγορία «πολιτικών πολυτελείας».

Οι εισαγόμενοι τη ρύθμιση, όμως, αντίεσαν ότι σε κάθε σύνθεση της Βουλής θα πρέπει να συμμετέχουν και κάποια πρόσωπα που θεωρούνται απαραίτητα από τους πολιτικούς αρχηγούς για την εύρυθμη λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων, αλλά και κάποιες προσωπικότητες που δεν θα δέχονταν ποτέ να υποβληθούν στην ψυχοφθόρα δοκιμασία της ψηφοθηρίας.

Η διάταξη ίσχυε για πράξη φορά στις εκλογές του 1974, αλλά ο θεσμός εξελίχθηκε πολύ σύντομα σε έναν μηχανισμό εκλογής βουλευτών με λίστα, όπου, εκτός από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, οι πολιτικοί αρχηγοί συμπεριλαμβάναν βετεράνους πολιτικούς που είχαν κουραστεί να μάχονται με σταυρό και απειλούσαν με αποχώρηση, κομματικά στελέχη που είχαν προσφέρει πολλές υπηρεσίες στην ηγεσία του κάθε κόμματος, αλλά και νέα στελέχη, απαραίτητα για την κυβερνηση και όχι για τη Βουλή, αν και κανένας γραπτός ή άγραφος νόμος δεν αναφέρει ότι κάθε παράταξη θα πρέπει να μεριμνά και για την είσοδο των υπουργών της στη Βουλή.

**► Η ίδια λογική**

Από τους γενικούς αυτούς κανόνες, λοιπόν, δεν ξέφυγε κανένα ψηφοδέλτιο Επικρατείας - τουλάχιστον από το 1977 ως το 1996 - τόσο για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, που εκλέγουν συνήθως από έξι βουλευτές, όσο και για τα μικρότερα κόμματα, που πολύ δύσκολα θα εκλέξουν - ποτέ - έστω και έναν βουλευτή και συνεπώς θα μπορούσαν να είναι πιο συνεπή με τις γενικές αρχές κατάρτισης αυτού του ψηφοδέλιου (το εκλογικό μέτρο για την εκλογή βουλευτού Επικρατείας είναι 8,33%, ποσοστό που δύσκολα θα φθάσει κόμμα της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως).

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και τα ψηφοδέλτια Επικρατείας των εκλογών του Απριλίου θα καταρτιστούν με την ίδια λογική.

Αντί να συμπεριληφθούν σε αυτά κυρίως προσωπικότητες από άλλους πολιτικούς χώρους, ή από χώρους που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, με στόχο να αποτελέσουν «πολιτικό μανιάνη» για τη διεύρυνση της εκλογικής βάσης των κομμάτων, τα ψηφοδέλτια Επικρατείας και κυρίως οι εκλογίμες θέσεις τους θα συμπληρωθούν από διάσημα ονόματα της πολιτικής, τα οποία είτε είναι τόσο διάσημα που δεν τους ταίριαζει πια η σταυροθηρία, ή δεν είναι τόσο συμπαθή που να θεωρείται βέβαιη η εκλογή τους με σταυρό.

**► Τιμητικώς...**

Εφρόνουν συμπληρωθούν οι εκλογίμες θέσεις, δηλαδή οι έξι πρώτες του ΠαΣοΚ και της ΝΔ, τότε θα ακολουθήσουν κάποια ονόματα που η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια Επικρατείας θα ονομαστεί και πάλι «τιμητική» και θα στοχεύουν στην πολυσυλλεκτικότητα και στον εντυπωσιασμό που σπανίως επιτυγχάνεται.



Ο κ. Π. Αυγερινός



Η κυρία Γιάννα Αγγελόπουλου



Ο κ. Θ. Τσουκάτος

**Τα ψηφοδέλτια των προνομιούχων**

Του ΒΑΣΙΛΗ ΧΙΣΤΙ



Ο κ. Α. Σπλιωτόπουλος



Ο κ. Π. Μολυβιάτης



Ο κ. Μιλτιάδης Εβερτ

**Ποιοι οι εκλεκτοί του ΠαΣοΚ και της ΝΔ  
Ποιους σκέπτονται ΚΚΕ, ΣΥΝ και ΔΗΚΚΙ**

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα ψηφοδέλτια Επικρατείας θα είναι τα τελευταία ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν από τα κόμματα, λίγο πριν από την εκνοή της σχετικής προθεσμίας.

Κι αυτό γιατί, παρ' ότι συνήθως ο κατάλογος κλείνει αρκετά νωρίς, η πρώτη λίστα ονόματα, καθώς η δεύτερη σημαντική για τα υπόλοιπα έξι. Οι πολιτικοί αρχηγοί συζητούν ως την τελευταία στιγμή με τους συνεργάτες τους τη σύνθεση αυτού του ψηφοδέλιου, ελπίζοντας ταυτόχρονα ως και την υστάτη στιγμή ότι θα δεχθεί να συμμετάσχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που βολιδοσκοπούσαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Για τις εκλογές της 9ης Απριλίου, λοιπόν, τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ξεκαθαρίσει σχεδόν τελείως για τα δύο μεγαλύτερα κόμ-

ματα και μάλλον οριστικά για τη Νέα Δημοκρατία.

Επικεφαλής του ψηφοδέλιου Επικρατείας της αειωματικής αντιπολίτευσης θα τεθεί ο κ. Μιλτ. Εβερτ με δεύτερο τον κ. Ι. Βαρθιολομή και τρίτο τον Π. Μολυβιάτη, τον μοναδικό που θα παραμείνει στο ψηφοδέλτιο αυτό για δεύτερη συνεχή φορά.

**► Οι... καταλήψεις**

Την τέταρτη θέση έχει κλείσει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Παπαθανασίου και την πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος κ. Α. Σπλιωτόπουλος, ενώ η έκτη και τελευταία εκλογίμη θέση ανακοινώθηκε ήδη από τον... κ. Στ. Μάνο και ανήκει οριστικά στον Γ. Ψαχαρόπουλο.

Η... κατάληψη της θέσης αυτής δημιούργησε ένα σοβαρό πρό-

βλημα στον πρόεδρο της ΝΔ κ. Κ. Καραμανλή, ο οποίος φαίνεται ότι είχε βιαστεί να υποσχεθεί και τις έξι θέσεις. Μεταξύ αυτών που είχαν λάβει υπόσχεση ότι θα είναι σε εκλογίμη θέση ήταν και ο υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων του κόμματος κ. Γ. Βαλινάκης, ο οποίος τώρα μένει έξω από τη Βουλή, εκτός και αν δεχθεί να του παραχωρήσει τη δική του θέση ο κ. Π. Μολυβιάτης.

Και όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν αγεφύρωτες οι διαφορές μεταξύ της ΝΔ και του κ. Α. Ανδριανόπουλου, γιατί, εφόσον αυτές οι διαφορές γεφυρωθούν, τότε παρά στον κ. Βαλινάκη ή στον κ. Π. Μολυβιάτη θα κάνει εκτός Βουλής και ο κ. Α. Σπλιωτόπουλος!

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο ΠαΣοΚ, όπου όλοι δηλώνουν

ότι η κατάρτιση του ψηφοδέλιου Επικρατείας είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού, εννοώντας μάλλον ότι αποκλειστικώς στον κ. Κ. Σημίτη ανήκουν οι ποικίλοι προκάλοντες οι έξι πρώτες θέσεις του συνδυασμού.

Εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η σειρά, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ήδη βέβαιη η συμμετοχή σε μία από τις θέσεις αυτές του πρώην ευρωβουλευτή κ. Π. Αυγερινού, του υπουργού Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και ενός τουλάχιστον εκ των δύο πιο έμπιστων συνεργατών του Πρωθυπουργού, δηλαδή του κ. Ν. Θέμελη ή του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδη.

**► Μια γυναίκα**

Ενας ακόμη έμπιστος του Πρωθυπουργού θα είναι πιθανότατα σε μία από τις έξι αυτές θέσεις ο κ. Θ. Τσουκάτος. Από εκεί και πέρα για τις υπόλοιπες δύο θέσεις θα κυριαρχήσουν τα πολιτικά «πρέπει».

Ενας τουλάχιστον βουλευτής Επικρατείας θα «πρέπει» να προέρχεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα, με επικρατέστερα τα ονόματα των κκ. Κ. Δημόπουλου και Α. Κιντή, ενώ θα «πρέπει» επίσης να υπάρχει και μία γυναίκα (ειδικά όταν δεν θα υπάρχει καμία γυναίκα στις εκλογίμες θέσεις του ψηφοδέλιου της ΝΔ). Στα ονόματα της κυρίας Φωτεινής Τσαλίκoglou και της κυρίας Μυρσίνης Ζορμπά προστέθηκε και το όνομα της κυρίας Γιάννας Αγγελόπουλου.

Τουλάχιστον στο ΠαΣοΚ τα ονόματα των βουλευτών Επικρατείας δεν ήταν τόσο προσοφασισμένα...

Τα μικρότερα κόμματα έχουν την πολυτέλεια να χειρίζονται το θέμα αυτό με μεγαλύτερη άνεση, καθώς γνωρίζουν ότι πολύ δύσκολα θα είναι εκλογίμη ακόμη και η πρώτη θέση του ψηφοδέλιου τους.

Στο ΚΚΕ, λοιπόν, επικεφαλής θα είναι και πάλι ο κ. Χ. Φλωράκης (μετά και την αναθεώρηση των σχέσεων του με την ηγεσία του κόμματος) αλλά και ο ηθοποιός κ. Τ. Βανδής. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν και πάλι από εκπροσώπους του συνδικαλιστικού, του αγροτικού, αλλά και του καλλιτεχνικού χώρου, ενώ ίσως μία θέση θα καταλάβει και ο ευρωβουλευτής κ. Στρ. Κόρακας.

**► Οι ζυμώσεις**

Ο Συνασπισμός θα έχει μάλλον επικεφαλής του ψηφοδέλιου τους δύο ευρωβουλευτές του κκ. Κ. Α. Λαβάνο και Μ. Παπαγιαννάκη, ενώ στις πρώτες θέσεις θα βρίσκονται επίσης ο κ. Ν. Μπίτσος, ο καθηγητής οικονομολογίας κ. Β. Παπαζάκος, ο κ. Μ. Γλέζος, ο κ. Κ. Βεργόπουλος, ο πρόεδρος επί τιμή κ. Κ. Ζέππος και ίσως και ο κ. Χ. Πρωτόπαπας. Ίσως όμως κάτι να αλλάξει στις πρώτες θέσεις, αν δεχθεί να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο και ο κ. Α. Κύρκος.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ κ. Δ. Τσοβόλας αισιοραρίζει ως συνήθως την τελευταία στιγμή, αλλά οριστικοποιείται μάλλον η συμμετοχή του καθηγητή κ. Εμ. Γιαννακούδακη και του ευρωβουλευτή κ. Γ. Μπακόπουλου, ενώ αναπάντοια πάντα στελέχη που στο παρελθόν κοσμούσαν τα ψηφοδέλτια του ΠαΣοΚ.