



Κ. Λαλιώτης



Γ. Παπαντωνίου



Α. Τσοχατζόπουλος



Θ. Τσουκάτος



Γ. Πασχαλίδης



Θ. Πάγκαλος

Ο προεκλογικός «θίασος» του ΠΑΣΟΚ

Πρόσωπα της επικαιρότητας που θα καθορίσουν τις εξελίξεις

Πρόσωπα «κλειδιά», τόσο για τη μορφή της προεκλογικής εκστρατείας του κυβερνώντος κόμματος όσο και για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ στη μετεκλογική περίοδο, αποτελούν ορισμένα στελέχη της λεγόμενης «πρώτης γραμμής» στα υπουργικά γραφεία και τη Χαριλάου Τρικούπη. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία είτε βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και μονίμως σχεδόν τον τελευταίο καιρό «βυθισμέ-

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

να» στο φως των τηλεοπτικών προβολών είτε εργάζονται πυρετωδώς με μοναδικό στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία του κόμματος για την επερχόμενη εκλογική μάχη.

Πρώτος, μεταξύ ίσων, σε τούτο τον κύκλο των στελεχών, είναι χωρίς αμφιβολία ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Κ. Λαλιώτης, καθώς η λειτουργία του μετρό, η κατασκευή του νέου αεροδρομίου και η εξέλιξη των μεγάλων έργων, του δίνουν συνεχή «λίμιτ απ» στο πολιτικό χρηματιστήριο.

Η σκέψη πάει αβίαστα και σε ένα άλλο, μονίμως χαμογελαστό πρόσωπο κυβερνητικού στελέχους, του οποίου ο «προσδιορισμός» ως «κλειδί» τούτη την περίοδο είναι ο καταλληλότερος: πρόκειται για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου, ο οποίος -στον ελεύθερο χρόνο του- ίσως... προβάρει τη στιγμή κατά την οποία θα βάζει την υπογραφή του στα ευρωπαϊκά βιβλία για την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ. Θα ήθελε οι εκλογές να γίνουν μετά τον Ιούνιο, διότι τον βασανίζει εκτός των άλλων ο ίδιος εφιάλης με εκείνον που ταραζει και τις πρωθυπουργικές νύχτες: ότι δηλαδή γίνονται εκλογές την άνοιξη, η Ν.Δ. τις κερδίζει και εκείνος, ένα βράδυ του Ιουνίου, κάθεται μπροστά

στην τηλεόραση του σπιτιού του και βλέπει κάποιον άλλο να βάζει την υπογραφή του σε κάτι για το οποίο ο ίδιος είχε τόσο καιρό μοχθήσει: στην ευρω-απόφαση για τη μετατροπή της δραχμής σε ευρώ.

Ο τρίτος των «χαμογελαστών» του ΠΑΣΟΚ, που χωρίς να κουράζεται ιδιαίτερα βρίσκεται συνεχώς στο

Οι πρώτοι τη τάξει και με μέλλον, οι «λαμπεροί», οι «αθόρυβοι», οι «θορυβώδεις» και οι «συνεπείς». Ποια είναι τα πρόσωπα-κλειδιά που προετοιμάζουν την εκλογική μάχη.

επίκεντρο των συζητήσεων και των αναλύσεων για τα δρώμενα στο κυβερνών κόμμα, ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος, δείχνει να περιμένει την τελευταία του ευκαιρία για να βρεθεί στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας: μια ενδεχόμενη ήττα του ΠΑΣΟΚ, μια και θεωρείται ο επικρατέστερος σήμερα για τη διαδοχή του κ. Κ. Σημίτη. Σε άλλη περίπτωση, έπειτα δηλαδή από άλλα 4 χρόνια, θα είναι μάλλον αργά. Και είναι σίγουρο ότι εάν επρόκειτο για άλλο πρόσωπο, χωρίς τη γνωστή ευλαβική προσήλωση του κ. Τσοχατζόπουλου στο κομματικό και όχι στο προσωπικό συμφέρον, εκτιμάται ότι και η στάση του θα ήταν όλη αυτή την περίοδο εντελώς διαφορετική, κάθε άλλο παρά φιλική προς την ηγεσία του Κινήματος.

Με μικρότερο κομμάτι στην πίτα της δημοσιότητας κατά την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας των αρμοδιοτήτων τους, άλλοι υπουργοί, όπως οι κ. Α. Μαντέλης, Ευ. Βενιζέλος και Χρ. Βερελής, θεωρούνται πρόσωπα τα οποία υπό προϋποθέσεις θα σημάδεψουν τις εξελίξεις εντός του ΠΑΣΟΚ στη μετεκλογική περίοδο.

Υπάρχουν, πάντως, και άλλες ομάδες στελεχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται με κριτήριο τον τρόπο λειτουργίας των στελεχών και όχι τις μεταξύ τους σχέσεις - οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι από τις καλύτερες. Οι «ομάδες» αυτές είναι:

Οι «Αθόρυβοι». Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και ο κ. Θ. Τσουκάτος. Στους ώμους του κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδη βαραινεί το έργο επίλυσης ενός εκ των πλέον επώδυνων για την κυβέρνηση προβλημάτων: της ασφάλειας των πολιτών. Αλήθεια είναι ότι δεν ακούς για το πρόσωπό του αρνητικά σχόλια: «Κάνει ό,τι μπορεί και το κάνει καλά», ακούγεται συχνά για εκείνον. Δύσκολο είναι και το έργο του κ. Γ. Πασχαλίδη, καθώς φροντίζει για το (σχεδόν) ακατόρθωτο: τη βελτίωση του κυβερνητικού «φαίνεσθαι». Όσο για τον κ. Θ. Τσουκάτο; Το να «εμπνεύσεις» προεκλογικό ενθουσιασμό σε όσους (δηλώνουν ότι) δεν σε συμπαθούν, απαιτεί υπερπροσπάθεια. Άλλες... ομάδες είναι:

Οι «Συνεπείς». Μεταξύ αυτών είναι «η φωνή της κυβέρνησης» κ. Δημ. Ρέππας, οι κ. Κ. Σκανδαλίδης και Αλ. Παπαδόπουλος, καθώς και οι ευρισκόμενοι και «χωροταξικά» κοντά στον πρωθυπουργό κ. Ν. Θέμελης, Γ. Πανταγιάς και Σ. Κοσμίδης, οι οποίοι διακρίνονται από τη διάθεσή τους να μην υπολογίζουν το προσωπικό κόστος προκειμένου να γίνει αυτό που το «πιστεύω» τους υπαγορεύει.

Οι «Θορυβώδεις», που, με τον «κουρνιαχτό» τον οποίο σηκώνουν με την παρουσία και το λόγο τους, συχνά προκαλούν πονοκεφάλους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανάμεσά τους, για τους γνωστούς λόγους, ο κ. Θ. Πάγκαλος και ο κ. Ευ. Γιαννόπουλος.