

Α ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΣΠΗΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ο εικονιζόμενος δεξιά επιδιώκει κατά το δυνατόν την αφάνεια. Δεν τη γλιτώνει πάντοτε και, κατά περιόδους, έρχεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Ο λόγος δεν είναι τόσο η ιδιότητα του γενικού γραμματέως του Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία κατέχει από τότε που πρωθυπουργός είναι ο κ. Κώστας Σημίτης, όσο η εμπιστοσύνη με την οποία τον περιβάλλει ο Πρωθυπουργός: ο κ. Κοσμίδης (μαζί με τον κ. Θ. Καρατζά, τον υφυπουργό κ. Ν. Χριστοδουλάκη και ορισμένους άλλους) ανήκει στον στενό κύκλο των «ανθρώπων» του Πρωθυπουργού. Ως εκ τούτου, ο προβολέας της δημοσιότητας είναι αναμενόμενο να τον σημαδεύει αφού ο συνδυασμός των δύο παραμέτρων προσδίδει στον κ. Κοσμίδη κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό της εξουσίας...



(η μία μαύρη, η άλλη πράσινη), διαδραματίστηκε το παρασκήνιο της υπόθεσης Οτσαλάν. Εκεί πέρασαν τέσσερις ημέρες κλεισμένοι οι υπουργοί τότε Εξωτερικών κ. Θ. Πάγκαλος, Εσωτερικών κ. Α. Παπαδόπουλος και Δημοσίας Ταξείως κ. Φ. Πετσάλνικος. Αυτή ήταν η μοναδική φορά που ο κ. Κοσμίδης λειτούργησε ως «αντ' αυτού». Ως άλλος Λιβάνης, όμως, δεν είπε ποτέ κουβέντα - και ούτε πρόκειται...

Προσφάτως, πληροφορηθήκαμε ότι αυτός είναι ο αρμόδιος για τη χρήση του Falcon από την κυβέρνηση και, λίγο πολύ, δόθηκε η εντύπωση ότι είναι και υπεύθυνος για τη θέση της κάθε βίδας στο μοιραίο αεροσκάφος. Η αρμοδιότητα του κ. Κοσμίδη όμως αφορά αποκλειστικά την τήρηση της τάξης στη χρήση του αεροπλάνου και επιβλήθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι στη χώρα όπου κάποιος κύριος Ναξάκης μπορεί να περνά από το VIP του Ελληνικού τον οιονδήποτε ως «Ουκρανέζα», οι υπουργοί χρησιμοποιούσαν το Falcon με τη λογική του «εγώ το πήρα πρώτος». Με αποτέλεσμα μάλιστα τη συσσώρευση τεραστίων χρεών της κυβέρνησης προς την Ολυμπιακή. Όσο για την περιβόητη ρύθμιση που επιτρέπει στον κ. Κοσμίδη να αναθέτει τη συντήρηση και σε «τρίτους» πέραν του «εθνικού» αερομεταφορέα, αυτή ήταν νομικώς αναγκαία προκειμένου να μην τίθεται θέμα παραβίασεως των κοινοτικών αρχών περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η αφοσίωση του στον Πρωθυπουργό δεν αμφισβητείται. Για λογαριασμό του εγκατέλειψε τα παιδιά του (έχει μία κόρη γιατρό και έναν γιο ασκούμενο δικηγόρο), την επικερδέστατη άσκηση δικηγορίας, την ανάγνωση λογοτεχνίας, την απόλαυση της μουσικής, ακόμη και το μπάσκετ, το οποίο είχε στη ζωή του θέση ανάλογη της «συνηθικής γυμναστικής» στη ρουτίνα του κ. Σημίτη. Ο «κεντρικός» ρόλος του κ. Κοσμίδη, ως ανθρώπου εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, είναι επίσης δεδομένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύσταση επιτροπής υφυπουργών υπό τον κ. Βερελή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σεισμοπαθών ήταν δική του ιδέα - όχι, βεβαίως, ότι δεν την είχαν συλλάβει και άλλοι...

Το αόρατο «φίλτρο» του κ. Σημίτη

Του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΙΜΑΤΗ

Αs πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή - από το εύρος των ανηθέρσεων που συνυπάρχουν στην προσωπικότητα και τη μορφή του. Δικηγόρος στο επάγγελμα και άνθρωπος καλλιεργημένος, του οποίου ο λόγος και οι τρόποι δεν προδίδουν την προέλευση του, δηλαδή, ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης στον Πειραιά και η μητέρα του μοδίστρα. Αβίαστα ευγενής μεν, αλλά είναι πρακτικώς αδύνατον να τον διακόψεις προτού εκθέσει αυτό που θέλει και με τον τρόπο που θέλει. Μαλακός στους τρόπους και ευέλικτος, με σωματική κατασκευή τετράγωνη και φυσιολογία σκληρή, στην οποία δεσπόζουν η γαμπή μίτη, τα λεπτά χείλη και το προτεταμένο πηγούνι.

Γεννήθηκε το 1943 στον Πειραιά. Εκεί, δηλαδή, όπου εξετέθη στη λαϊκή ψήφο για πρώτη φορά το 1989 ο κ. Κώ-

στας Σημίτης. Τότε γνωρίστηκε με τον κ. Κοσμίδη, ο οποίος ήταν μέλος του ΠαΣοΚ από το 1978 αλλά όχι «κομματόσκυλο» διότι, όπως λένε οι φίλοι του, «δεν καταδεχόταν να ανεβοκατεβαίνει σκάλες». Η βοήθεια όμως που παρέσχε τότε για την εκλογή του κ. Σημίτη πρέπει να εξεπηθή δεόντως, διότι έκτοτε ο σημερινός Πρωθυπουργός δεν έπαψε να τον αξιοποιεί σε διάφορες θέσεις: γενικός γραμματέας του υπουργείου Εμπορίου (υπό τον ίδιο τον κ. Σημίτη) στην τελευταία κυβέρνηση Παπανδρέου, γενικός γραμματέας στο υπουργείο Δημοσίας Ταξείως, και από τον Σεπτέμβριο του 1996 γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αυτό που σημαίνει η σημερινή θέση του κ. Κοσμίδη είναι ότι αφενός μεν οργανώνει την κυβερνητική διαδικασία (καθορίζοντας - κατόπιν καταλλήλων

συνενοήσεων με τους υπουργούς - την ατζέντα των συνεδριάσεων των κυβερνητικών οργάνων), αφετέρου δε ασκεί τον έλεγχο σε όλα τα νομοθετικά κείμενα της κυβέρνησης, λειτουργώντας τρόπον τινά σαν «φίλτρο» του Πρωθυπουργού. Ρόλος άχαρος, ο οποίος συνεπάγεται αναπόφευκτες τριβές με πρόσωπα, από τα οποία - είτε λόγω της ιστορίας τους είτε λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους - είναι προτιμότερο να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας - όπως, π.χ., ο κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος... Το γραφείο του στην Βουλή είναι δίπλα στο Πρωθυπουργού. Σε αυτό το μακρόστενο δωμάτιο, με τον καναπέ και τις δύο πολυθρόνες από θαμπερό κόκκινο βελούδο, τις καρέκλες με πράσινη τραπεζαρία γύρω από το τραπέζι των συνεδριάσεων και τις παράταιρες ταπεταρίες από δερματίνη στις δύο πόρτες