

Οι τρεις «άγνωστοι» ανασχηματισμοί του... πρωινού καφέ

Ποιοι «λένε το φλιτζάνι» των πολιτικών εξελίξεων στον Έλληνα πρωθυπουργό

ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ Η. ΜΟΣΧΟΒΑ

Πολλοί ενδεχομένως ξαφνιάστηκαν από το νέο επικοινωνιακό στυλ που εγκαινίασε εσχάτως ο Κ. Σημίτης, ξεφεύγοντας από το κλασικό «καθηγητικό ύφος» που τον διέκρινε στις μέχρι τώρα δημόσιες εμφανίσεις του.

Όμως οι «παροικούντες εν Ιερουσαλήμ», που γνωρίζουν καλά τους όρους του επικοινωνιακού παιχνιδιού, ξέρουν ότι πίσω από κάθε «μικρή ή μεγάλη» αλλαγή ύφους και στυλ του πρωθυπουργού κρύβεται ένα ολόκληρο επίτελο: η σύνθεση της ομάδας του «πρωινού καφέ».

Η πρωινή αυτή «ζύμωση» μιας ομάδας ανθρώπων της απόλυτης εμπιστοσύνης του Κ. Σημίτη καθιερώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την επομένη της ανάληψης της πρωθυπουργίας το 1996.

Ο υπ. Τύπου Δ. Ρέππας, ο γραμματέας του Υπ. Συμβουλίου Σ. Κοσμίδης, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Ν. Θέμελης, ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Γ. Πα-

Η πρωινή «ζύμωση» μιας ομάδας ανθρώπων της απόλυτης εμπιστοσύνης του Κώστα Σημίτη καθιερώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την επομένη της ανάληψης της πρωθυπουργίας το 1996.

σαλιδής, ο υπεύθυνος επί θεμάτων Τύπου Γ. Παναγιώτης και ο «στρατηγός» Θ. Τσουκάτος ήταν η αρχική σύνθεση. Στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν η άτυπη αυτή διαδικασία πέρασε από «σαράντα κύματα», καθώς δοκιμάστηκε από τη δριμύεια κριτική φίλων και αντιπάλων.

Ο εξωθεσμικός χαρακτήρας της και η αίσθηση ότι στον περιορισμένο αυτόν κύκλο συζητούνται σημαντικά θέματα, τα οποία έρχονται στη συνέχεια να επικυρώσουν τα επίσημα όργανα κυβέρνησης και κόμματος, προκάλεσαν την αντίδραση πρωτοκλασάτων στελεχών.

Οι περισσότεροι, από τη Βάσω Παπανδρέου και τον Κ. Λαλιώτη μέχρι τον Α. Τσοκατζόπουλο και τον Κ. Σκανδαλίδη, έχουν κατά καιρούς εκφράσει κατ' ιδίαν στον ίδιο τον Κ.

Σημίτη τη δυσφορία τους για το «παράκεντρο εξουσίας» και τις δραστηριότητες του «περιβάλλοντος του Μαξίμου».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «μετρ» του επικοινωνιακού στυλ του ΠΑΣΟΚ Κ. Λαλιώτης έχει κάνει, ενοχλημένος, λόγο για «παιδάκια» και για «χαρτατούς με πλούμιές τους ούρες», βάλλοντας ευθέως κατά συγκεκριμένων μελών του «πρωινού καφέ»... Οι θιγόμενοι απαντούν ότι ασχολούνται με τεχνικές φύσεως θέματα (προγραμματισμό της ημέρας, εμφανίσεις κ.λπ.), όμως μάλλον δεν πείθουν τους επικριτές τους και η κόντρα καλά κρατεί.

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να αλλάξει την πρωινή συνθελίδα του, ούτε να απομακρύνει συνεργάτες του.

Αναγκάστηκε όμως να το κάνει όταν οι... ίδιοι τον ώθησαν.

Οι εσωτερικές τριβές που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μελών της ομάδας εξελίχθηκαν σε ανοικτή σύγκρουση πολλές φορές και πρωτοβουλίες, κινήσεις ή δημόσιες δηλώσεις τους έφεραν τον κ. Σημίτη σε δύσκολη θέση.

Η πρώτη αντίδρασή του ήταν να μειώσει τη συχνότητα των συνεδριάσεων, που από καθημερινές μειώθηκαν σε δύο φορές την εβδομάδα. Αμέσως μετά το Συνέδριο όμως ο πρωθυπουργός πήρε τη «μεγάλη απόφαση», απομακρύνοντας έναν εκ των πλέον στενών συνεργατών του. Ο Θ. Τσουκάτος «που έλασε και τη θέση στο Ε.Γ.-βρέθηκε στο στόχαστρο «εκσυγχρονιστών» και μη, ενώ κρεώθηκε

ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ: Φάση πρώτη



ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ: Φάση δεύτερη



ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ: Φάση τρίτη



ΕΞΟΥΣΙΑ: Γ. Καστανίδης

και την όχι ικανοποιητική εξέλιξη του Συνεδρίου.

Έτσι, «πρωινό καφέ» πίνουν μόνο οι Ρέππας, Πασχαλίδης, Κοσμίδης, Θέμελης και Παναγιώτης.

Παράλληλα, ωστόσο, ο πρωθυπουργός, θέλοντας να ενισχύσει το επικοινωνιακό μέρος, συνέστησε την «ομάδα επικοινωνίας και σχεδιασμού». Έπικεφαλής της είναι ο Κ. Λαλιώτης και μετέχουν δύο από τα στελέχη του «πρωινού καφέ», οι Δ. Ρέππας και Γ. Παναγιώτης, καθώς και ο δημοσιογράφος και μετέπειτα ευρωβουλευτής Π. Ευθυμίου και ο επικοινωνιολόγος Λ. Κουσουλής. Η ομάδα δεν έχει προκαθορισμένη συχνότητα συνεδριάσεων, συναντάται ανάλογα με τις ανάγκες της συγκυρίας. Το νέο «επικοινωνιακό τιμ» του Μαξίμου επιχειρεί να φιλοτεχνήσει ένα διαφορετικό πρωθυπουργικό προφίλ, φιλοδοξώντας να αξιοποιήσει το κεφάλαιο «Σημίτης», αλλά παράλληλα και να «απαντήσει» επικοινωνιακά στο στυλ του Κ. Καραμανλή.

Ο... Ναπολέον του καφέ

■ «Ψυχή» των εδεσμάτων του Μεγάρου Μαξίμου, «ιδίων νοσ» των γαστριμαργικών απολαύσεων των υψηλών προσκεκλημένων του πρωθυπουργικού μεγάρου και, φυσικά, επιβλέπων το πρωινό ρόφημα του «επικοινωνιακού τιμ» είναι ο γνωστός σε όλους Ναπολέων Καλέσης.

Οι ικανότητες του σεφ του Μαξίμου έχουν εκτιμηθεί δεόντως από τρεις πρωθυπουργούς, καθ' όσον έχει «ταίσει και ποτίσει» για ένα διάστημα τον Κ. Μητσοτάκη, ακολούθως τον Α. Παπανδρέου και τώρα κάνει το ίδιο για τον Κ. Σημίτη.

Μπορεί επαγγελματικά να είναι «διακομματικός», στα κομματικά όμως είναι «ΠΑΣΟΚικών φρονιμάτων». Είναι, μάλιστα, ενεργό μέλος, αφού κατέχει τη θέση του γραμματέα του Τμήμα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ.

Ο... έχι του

■ Η χει ζει Σημίτη θυπομ το '96. ου και επαφή Ακαδημ πρώτο θόριζε δηλώσε έκανε «πρωι και δυ πιεδις από ει υπορ νηπος Γ. Πα Σουμ Φρ. Γ Ρ. Σπ