

Φως στον εξοντωτικό εμφύλιο του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος

■ Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

**Ε**ίναι δυνατόν δύο εκ των στενότερων και των βασικότερων συνεργατών του πρωθυπουργού να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους ούτε καλημέρα; Και όμως είναι. Είναι δυνατόν συνεργάτης του πρωθυπουργού να δίνει παραπολιτικά σε εφημερίδες για να θάψει άλλο συνεργάτη που δεν τον γουστάρει; Και όμως είναι. Είναι δυνατόν άλλος συνεργάτης να διαρρέει δήθεν βαθμολογίες των υπουργών από τον πρωθυπουργό και να παραμένει στη θέση του; Και όμως είναι.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ακόμη τέτοια παραδείγματα που λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή σχεδόν βάση -ακόμη και τώρα με τον καύσωνα- στην "αυλή" του κ. Σημίτη, με πρωταγωνιστές στενούς του συνεργάτες που συνήθως εν αγνοία του συμπεριφέρονται και λειτουργούν ως οι τελευταίοι συνεργάτες επαρχιώτη πολιτευτή, που παρά τις πολύχρονες προσπάθειες δεν κατάφερε ποτέ να εκλεγεί βουλευτής!

Ας δούμε όμως τους πρωταγωνιστές των υπογείων του Μαξίμου αλλά και της Χ. Τρικούπη. Έχουμε και λέμε ξεκινώντας από το Μέγαρο Μαξίμου:

**Του χρεώνουν διαρροές**

**Γ. ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ:** Δεν λέει ούτε καλημέρα στον Τσοκιάτο, δεν πολυσυμπαθεί τον Ρέππα και τον Σκανδαλίδη, αν και θεσμικά κατέχει τη θέση του υπευθύνου τύπου του πρωθυπουργού, μιά με ελάχιστους δημοσιογράφους που καλύπτουν την κυβέρνηση, **αγωνιάς επιδεικτικά όλους τους υπόλοιπους.** Του χρεώνουν αρκετές από τις ύποπτες διαρροές στον τύπο που έχουν να κάνουν με αλληλοκαρφώματα και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Έχει κάνει δίδυμο με τον Γ. Πασχαλίδη, προσπαθεί να διατηρήσει στη ζωή τον ΟΠΕΚ -όμιλος προβληματισμού και λοιπών σκέψεων- και στόχος του είναι να εκλεγεί βουλευτής στη Β' Πειραιώς.

Θεωρεί εαυτόν αριστερό και απολύτως αναγκάιο για τον Κ. Σημίτη και εξ αυτού του λόγου **τον διακρίνει και μια έπαρση στη συμπεριφορά του, σχετίως βέβαια από το τι πιστεύει πραγματικά γι αυτόν ο Κ. Σημίτης.** Γενικώς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει και ιδιαίτερες συμπάθειες, το αντίθετο μάλλον συμβαίνει και για αυτό το λόγο είναι και θιασιώτης της ιδέας για ένα άλλο ΠΑΣΟΚ ακόμη και με διαφορετικό όνομα!

**Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:** Αλλιώς και "άρχοντας της Αριδαίας" λόγω του τόπου καταγωγής και εκλογής. Μισεί θανάσιμα τον Τσοκιάτο, είναι υφιστάμενος του Κ. Γείτονα και τώρα που λείπουν όλοι σε διακοπές **μάθαμε ότι εποπτεύει το έργο όλων των υπουργών, ενώ μεταξύ άλλων φροντίζει ακόμη και για την απόφραξη των φρεστών εν όψει των φθινοπωρινών βροχών!** Του αρέσουν οι θεωρητικές και βαθυστόχαστες συζητήσεις, κατά καιρούς έχει εμπνευστεί διάφορα επικοινωνιακά τρικ - η



Ο Γιώργος Πανταγιάς έχει κάνει δίδυμο με τον Γιώργο Πασχαλίδη, προσπαθεί να διατηρήσει στη ζωή τον ΟΠΕΚ και δεν λέει ούτε καλημέρα στον Θόδωρο Τσοκιάτο

# ΜΑΚΕΛΕΙΟ

## στην αυλή του Μαξίμου

**ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», ΠΑΤΙ Ο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ»**

επίσκεψη Σημίτη στο σπίτι του κ. Παναγιώτη στην Ηλιούπολη ή στην πολυτελή οικογένεια στις εργατικές κατοικίες του Λαυρίου κ.ά. - αλλά σε κάθε προεκλογική περίοδο **καπελώνεται από τον Λαλιώτη** και τους άλλους, κάτι που δεν του αρέσει ιδιαίτερα. Θέλει διακάως να γίνει υπουργός στην Ελλάδα. **Έχει βλέψεις και για ανώτερα πόστα** αλλά προσέχει τον βηματισμό του γιατί τον περιμένουν τρικλοποδιές.

**Ούτε συνέδρος**

**Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ:** Από τους παλιότερους συνεργάτες του Κ. Σημίτη και ίσως ο πιο έμπιστος, θεωρείται σοβαρός άνθρωπος, **αποφεύγει τις κακοταπίες και δίνει λόγο μόνο στον πρόεδρο.** Σε όλες τις μεγάλες αποφάσεις του Σημίτη έχει αποφασιστική συμμετοχή και αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι τον αντιπαθούν. Μέχρι πρότινος δεν ήταν καν μέλος του ΠΑΣΟΚ, και στο τελευταίο συνέδριο **παρά την εκφρασμένη επιθυμία του πρωθυπουργού δεν εκλέχθηκε ούτε συνέδρος.** Η τύχη του είναι απολύτως συνυφασμένη με αυτή του Κ. Σημίτη και δεν τρέφει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από όσα έχει κατακτήσει έως σήμερα.

**Δ. ΡΕΠΠΑΣ:** Θεσμικός ο ρόλος του, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ κυβερνήσης και κόμματος. Συνομιλεί σε καθημερινή βάση με τον πρωθυπουργό και **γενικώς θεωρείται πετυχημένος στο πόστο του.**

Εχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικοινωνιακή ομάδα, αποφεύγει τις ακρότητες και δεν κρούει την αμηχανία του όταν μερικές φορές προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα στα pres roum, όπως τελευταίως με τις δηλώσεις τού Γ. Παναγιώτη για τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. **Έχει βλέψεις και για ανώτερα πόστα** αλλά προσέχει τον βηματισμό του γιατί τον περιμένουν τρικλοποδιές.

**Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ:** Ο "στρατηγός" μπορεί να έχει μείνει χωρίς γαλόνια, αλλά **τη μόχη δεν την εγκαταλείπει.** Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το συνέδριο του Μαρτίου ήταν κομμένος από τον πρωθυπουργό, κάτι που του είχε στοιχίσει πάρα πολύ. **Το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να πλασαριστεί και πάλι** όμως στερείται τίτλων, αφού ούτε στο Ε.Γ. είναι, άρα ούτε και στον πρωινό καφέ, άρα σπανίως βλέπει τον πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά, το παλεύει και ελπίζει ότι θα βρεθεί φόρμουλα που θα τον φέρει και πάλι στα πράγματα. Μετά το σπάσιμο των σχέσεων και με τη Βάσω, **λέγεται ότι έχει προσεγγίσει τον Ε. Βενιζέλο,** κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά. Και φυσικά μισεί και αυτός από την πλευρά του τους δυο Γιώργηδες του Μαξίμου, στους οποίους χρεώνει και τις μεγαλύτερες ευθύνες της αποστρατείας του.

**Σ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ:** Παραδοσιακός φίλος του Κ. Σημίτη, γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και γενικώς "παντοκράτορας". Σε κάθε ανασχηματισμό δεκάδες βουλευτές του επισκέπτονται στο γραφείο του προσδοκώντας σε καμιά καλή κουβέντα προς τον πρόεδρο, ενώ **καταλυτικός είναι και ο ρόλος του στην κατάθεση των νομοσχεδίων και των τροπολογιών στη Βουλή.** Επηρέαζει τον Σημίτη σε αρκετές αποφάσεις κάτι που δεν αρέσει σε πολλούς, για τον επιπρόθετο λόγο ότι ποτέ δεν είχε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Οι άσπονοι μάλιστα εχθροί του δεν παραλείπουν να θυμίζουν, λόγω της καταγωγής του, ότι "ο καλύτερος χαλβάς του Πειραιά είναι του γνωστού ζαχαροπλαστέιου του λιμανιού του Κοσμιδη!".

**Άλλες «εκδόσεις»**

**Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ:** Προϊστάμενος του Πασχαλίδη και υπουργός παρά το πρωθυπουργό. Θεωρητικά αποτελεί τον σύνδεσμο κυβέρνησης και Βουλής, κάτι δηλαδή σαν Λιβάνης του Παπανδρέου. **Η έως τώρα παρουσία του μάλλον έχει περάσει απαρατήρητη** -καμιά σχέση με Λιβάνη δηλαδή- και όλη τη δουλειά τη βγάζει ο Κοσμιδής πριν ακόμη ενημερωθεί ο ίδιος. Είναι το μόνο που του έχει μείνει να κάνει είναι να **κυνήσει τους βουλευτές στο καφενείο και στο εντευκτήριο της Βουλής** όταν έχει ονομαστική ψηφοφορία και αυτό όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Επίσης κάποιοι που δεν τον συμπαθούν και πολύ του χρέωσαν και άλλο το μπάχαλο με τις άσχετες τροπολογίες που κατέθεταν σωρηδόν οι βουλευτές, παρά τις αυστηρές εντολές του Σημίτη.