

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

1/8/99

Ανωνύμως προς εξέχοντα επώνυμο

Από τον γραμματέα του υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Κοσμίδη εστάλη προς τη διεύθυνση της «Κ» η ακόλουθη επιστολή.

Αγαπητέ κ. Καρακούση,

Στο κυριακάτικο φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας, στη σελίδα των επιστολών αναγνωστών σας, δημοσιεύεται ανώνυμη επιστολή με τίτλο «Ποιος έχει συμφέρον» και με περιεχόμενο την καταγγελλόμενη «κατάργηση» της «Φαρμέτρικα» Α.Ε., εταιρείας θυγατρικής του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο επιστολογράφος θεωρεί τον υπογράφωντα ως εμπνευστή της κατάργησης.

α. Σεμνύνομαι ότι πρωταγωνίστησα στην πολιτική για το φάρμακο, που εφαρμόστηκε το 1997, με την οποία μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων μεσοσταθμικά κατά 26% και καταργήθηκαν οι υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις. Υλοποιήθηκαν εισηγήσεις μου από το 1995, όταν ήμουν γενικός γραμματέας στο υπουργείο Εμπορίου, με υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό. Η πρωτοβουλία αυτή είναι γνωστή σ' όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διακίνηση του φαρμάκου.

β. Η «Φαρμέτρικα» Α.Ε., δεν καταργείται, αλλά συγχωνεύεται με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, άλλη θυγατρική εταιρεία του ΕΟΦ, και το ενιαίο νομικό πρόσωπο θα ασκεί τις δραστηριότητες και των δύο. Η σχετική απόφαση ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο, που ομόφωνα στο σημείο αυτό αποδέχθηκε την ομόφωνη γνωμοδότηση της εκ πέντε γενικών γραμματέων επιτροπής, στην οποία εισηγήθηκα και συναποφάσισα τη συγχώνευση αυτή, με τη σύμφωνη άποψη και του υπουργείου Υγείας.

Αν ο επιστολογράφος είχε ταυτότητα, ευχερώς θα ήταν διακριτός ο λόγος της ανεύθυνης και προδίδουσας άγνοια επιστολής, που φιλοξενήσατε.

Με εκτίμηση
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

Απάντηση:

Λυπάμαι που «ο λόγος μου δεν είναι τόσο διακριτός», ώστε ο κ. Κοσμίδης να αντιληφθεί ότι δεν επρόκειτο περί ανωνύμου επιστολής, αλλά περί επωνύμου σχολίου, το ταπεινό δε όνομα τού ανά Κυριακή σχολιογράφου αναγράφεται στο επάνω μέρος

της σελίδας, εδώ και πολύ καιρό. Δεν με ξενίζει ότι δεν το επρόσεξε ο κ. Κοσμίδης, συμβαίνουν αυτά. Αλλωστε και ο γράφων άκουσε για πρώτη φορά το όνομα του κ. Κοσμίδη στο γνωστό μπάχαλο του Οτσαλάν, του οποίου είχε τον συντονισμό! Όσο για την άγνοια του επωνύμου σχολιογράφου και όχι ανωνύμου επιστολογράφου, βεβαιώνω τον κ. Κοσμίδη ότι έχω ογκώδη φάκελο με στοιχεία για τη διακίνηση και εμπορία φαρμάκων (άλλο μπάχαλο αυτό) και ευχαρίστως θα τον ενημέρωνα αν με καλούσε. Θα μπορούσε όμως ο κ. Κοσμίδης να ενημερωθεί και από το προσφάτως κυκλοφορείσαν βιβλίο του πρώην διοικητή του ΙΚΑ κ. Σολωμού, ο οποίος επισημαίνει ραγδαία επιδείνωση στον τομέα αυτόν...

Για τη μείωση των τιμών κατά 26% μπορεί ο κ. Κοσμίδης να σεμνύνεται δημοσίως, κατ' ιδίαν όμως και κατά μόνος ασφαλώς θα σκέφτεται και θα ομολογεί ότι η μείωση οφείλεται (κατά 21%) στη μείωση της φορολογίας φαρμάκων και την κατάργηση των υπέρ τρίτων φόρων εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρα είναι εικονική) και κατά 4% από την επακόλουθη

μείωση του κέρδους των φαρμακοποιών. Απομένει για την «πηγή» το 1% για το οποίο μπορεί πράγματι να σεμνύνεται ο κ. Κοσμίδης!

Κακεντρεχής ερώτηση: Επειδή από τη λήψη αυτών των μέτρων ως την πρακτική εφαρμογή τους μεσολάβησαν 3-4 μήνες και οι φαρμακοποιοί εισέπρατταν από τους πελάτες τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, ρωτάμε αν τις απέδωσαν.

Γνωρίζει ο κ. Κοσμίδης καλά ότι η «ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ» συγχωνευόμενη με το ΙΦΕΤ καταργείται τυπικά και ουσιαστικά ως όργανο μέτρησης και παρακολούθησης, επειδή (επιμένω) οι μετρήσεις της ενοχλούν πολλούς. Ή τίθεται υπό έλεγχο... Γνωρίζει επίσης ο κ. Κοσμίδης ότι το ΙΦΕΤ χαρακτηρίζεται από στελέχη του κλάδου ως «πάρκινγκ» αργούντων εργαζομένων που περισσεύσαν από τη διάλυση άλλων κρατικών επιχειρήσεων.

Αυτά για την ώρα...

A.K.

Υ.Γ.: Δεν είμαστε εμείς που υποδείξαμε ως υπεύθυνο τον κ. Κοσμίδη. Προηγήθηκαν το «Ποντίκι» και ο «Ριζοσπάστης».