

Οι βουλευτές απορρίπτουν την πρόταση για πρόσληψη αστυνομικών

«Αυτή η τροπολογία δεν πρόκειται να περάσει»

Ρεπορτάζ
Β. Χιρίτης

Στη δίνη μιας ακόμη εσωτερικής αντιπαράθεσης με πρωταγωνιστή τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ευ. Γιαννόπουλο βρίσκεται από χθες η κυβέρνηση.

Η απόφαση του υπουργού να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή με την οποία προσλαμβάνονται 1.300 αστυνομικοί για τη φιλολογία των σωφρονιστικών καταστημάτων, κατ'ερεση του νόμου 2190 (γνωστότερου ως νόμου Πεπονί), προκαλεί από χθες σημαντικές αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ που καθιστούν σχεδόν βέβαιη την απόσυρση ή την καταψήφιση της τροπολογίας την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης κ. Α. Τζαννής δήλωσε κατηγορηματικά χθες στη Βουλή ότι ο νόμος 2190 θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, αλλά ταυτόχρονα αναγνώρισε στον υπουργό Δικαιοσύνης τα δικαιώματά να προχωρήσει στις προσλήψεις των ειδικών αυτών αστυνομικών χωρίς η διαδικασία να ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ.

► Αλληλέγγυος

Με τον υπουργό Δικαιοσύνης δήλωσε χθες αλληλέγγυος και ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκ. Κοσμίδης, αλλά η κυβέρνηση τελικώς μάλλον θα αναγκαστεί να υποχωρήσει καθώς ειδοποιήθηκε χθες από επιτελείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ότι την τροπολογία θα αρνηθούν να υπερισφύσουν αρκετοί βουλευτές του ΠαΣοΚ αμετρήσιμους την πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Βήματος», ο υπουργός Επικρατείας κ. Κ. Γεϊτονας και ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκ. Κοσμίδης ενημερώθηκαν χθες από τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Ν. Ακριτίδη αλλά και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κ. Δ. Γεωργακόπουλο ότι πολλοί βουλευτές ειδοποίησαν ήδη την παράταξη τους ότι στην ψηφοφορία της Πέμπτης θα καταψήφισαν την τροπολογία ή θα αιτιολογήσουν από τη Βουλή για να μην αναγκαστούν να την καταψήφισουν.

Με τον τρόπο αυτό θα δηλώσουν έμπρακτα τη στήριξή τους τόσο στον νόμο 2190 όσο και στον συντάκτη του κ. Α. Πεπονί, έναντι του οποίου επιτέθηκε προχθές ο κ. Γιαννόπουλος.

Από την άλλη πλευρά κοινοβουλευτικοί παράγοντες εκτιμούσαν ότι η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει την επόμενη εβδομάδα τη διεξαγωγή μιας αμφιρροπής ψηφοφορίας για μια τροπολογία σαφώς ρουσφετολογική, με πολλές πιθανότητες να πηδηθεί, μια εβδομάδα προτού ολοκληρωθεί τις εργασίες της η Βουλή και τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε χθες αλληλέγγυες διαβουλεύσεις με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να πειστεί να αποσυρεί ή τουλάχιστον να τροποποιήσει την τροπολογία, αλλά δήλωσε ανυποχώρητος. Δεν αποκλείεται όμως να το πράξει έπειτα από παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δέχθηκε χθες από τους συνεργάτες του σχετικές εισηγήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι διαβουλεύσεις θα συνεχί-

στούν και το Σαββατοκύριακο προκειμένου να βρεθεί μια λύση αποδεκτή από όλους και κυρίως από τους βουλευτές του ΠαΣοΚ που ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση και που δηλώνουν αιμορασιασμένοι να περιφρουρήσουν με κάθε τρόπο τον νόμο 2190 και τη λειτουργία του ΑΣΕΠ.

► Άφησε παράθυρο

Ερωτώμενος πάντως χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης κ. Α. Τζαννής από τον βουλευτή της ΝΔ

κ. Πρ. Παυλόπουλο έκανε μια δήλωση που προκάλεσε πολλές ερμηνείες:

«Με χαρά αλλά και με αγωνία θα σας απαντήσω για όσα γράφονται και λέγονται και για όσα λέγονται πολλές φορές από αναρμόδιους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν παιχνίδι γύρω από τον νόμο 2190/94...»

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γενικός από υπουργός.

Α. ΤΖΑΝΝΗΣ: Γενικός από αναρμόδιους που προσπαθούν να αντλήσουν δύναμη

από έναν θεσμό που καθέλωσε το ΠαΣοΚ πριν από πέντε χρόνια!

Ο υφυπουργός αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα στο ΑΣΕΠ τα οποία θα επιλύσει η κυβέρνηση χωρίς να αποδυναμώσει τον νόμο, αλλά με ενίσχυση του ρόλου του.

Η φράση αυτή του κ. Τζαννί θεωρήθηκε από τους βουλευτές ως πράξη αποδοκιμασίας του κ. Γιαννόπουλου, ερμηνεία όμως που ο ίδιος αρνήθηκε βιώντας αργότερα προς «Το Βή-

μα», τονίζοντας ότι θεωρεί υπεύθυνα τα μέσα ενημέρωσης που διάγκωσαν το θέμα!

Απαντώντας όμως σε άλλες ερωτήσεις του «Βήματος» ο υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης παραδέχθηκε ότι ούτε ο κ. Γιαννόπουλος είναι αρμόδιος για να κρίνει τον νόμο 2190.

Του ζητήθηκε επίσης να σχολιάσει αν ο συγκεκριμένη τροπολογία πλήττει ή όχι την αξιοπιστία του νόμου, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας ότι θέλει προηγουμένως να δει την ακριβή διατύπωση!



Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ευ. Γιαννόπουλος (αριστερά) βρέθηκε στη δίνη εσωκομματικής αντιπαράθεσης με αφορμή την τροπολογία για την πρόσληψη 1.300 αστυνομικών, παρά το ότι σύμμαχος του ήταν και ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης (δεξιά)



Μπορεί να πονέει, αλλά δεν το δείχνει - γιατί η μόρα των ηγέτων είναι σκληρή όταν έχουν αίσθημα ευθύνης!.. Το στιγμιότυπο είναι από παλαιότερο σπύχημα του κ. Καραμανλή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν επιχειρήσει να σουτάρει προ κενού τέρματος. Το στυλ ήταν άψογο αποδεικνύοντας ότι και οι υπέρβαροι έχουν ψυχή (όρα Μοραντόνα). Το γρασίδι όμως ήταν γλιστερό, ο πρόεδρος χτύπησε και έβαλε πάγο στο πόδι. Αν έχετε ξεχάσει τις ποδοσφαιρικές ιστορικές περιπέτειες του κ. Καραμανλή, το ΠαΣοΚ ετοιμάζεται να σας τις θυμίσει αν προκληθεί!

Η ΝΔ ξεκίνησε την αρνητική διαφήμιση, το ΠαΣοΚ έτοιμο να της απαντήσει

Λάσπη εσείς; Τότε λάσπη και εμείς...

Ρεπορτάζ
ΣΤ. ΚΑΣΙΜΑΤΙΣ

Η φράση «πιροβολήστε πρώτος, παρακαλώ...» έμεινε ιστορική διότι ειπώθηκε, με απόλυτη σοβαρότητα, από κάποιον στρατηγό του Λουδοβίκου Ιδ' ου προς τον δούκα του Μάλμπορο (στρατιωτικό διοικητή των Αγγλων), προτού τα στρατεύματά τους ξεκινήσουν τη μάχη... Τηρουμένων των αναλογιών, η στάση του ευγενούς γάλλου στρατηγού ακολουθεί και το ΠαΣοΚ, παραχωρώντας το δικαίωμα της πρώτης αρνητικής διαφήμισης στη ΝΔ. Με τη διαφορά ότι η στάση αυτή δεν οφείλεται σε ανωτερότητα αισθημάτων, αλλά στον υπολογισμό του πολιτικού συμφέροντος.

Το υπό τον κ. Κ. Λαλιώτη επιτελείο του ΠαΣοΚ (στο οποίο μετέχουν οι κκ. Ευ. Βενιζέλος, Δ. Ρέππας, Κ. Σκανδαλίδης, Ν. Αθανασάκης, Π. Λάμπρου, Θ. Τσοκούτος και Σ. Μανίκας) συνδριάζει σήμερα στα γραφεία της εταιρείας «Mass Media» - η οποία μαζί με την BBDO έχουν αναλάβει την

εκστρατεία του κυβερνώντος κόμματος - με αντικείμενο τη διαμόρφωση της διαφημιστικής εκστρατείας του ΠαΣοΚ. Η κυβέρνηση είναι «απολύτως ανήθικη» στη χρησιμοποίηση αρνητικής διαφήμισης, καθώς η επικρατούσα στο επισκοπικό επίπεδο άποψη είναι ότι «στο επίπεδο των τελικών εντυπώσεων της κοινής γνώμης, η κυβέρνηση θα είναι ωφέλιμη, εφ' όσον προβάλει θετικά μηνύματα (π.χ. ΟΝΕ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, πορεία ευρωπαϊκής ενοποίησης, κτλ.), αφήνοντας τους άλλους να ετεροπροσδιορίζονται μέσω αρνητικών μηνυμάτων».

Απόσο, σε περίπτωση που η ΝΔ καταφέρει στο όλο της αρνητικής διαφήμισης, η ανατίρηση των δύο μεγάλων κομμάτων στο επικοινωνιακό πεδίο πρόκειται να εξελιχθεί σε κανονική «λάσπημαχία». Ορισμένες από τις προτάσεις που ακούστηκαν στις ως τώρα συνεδριάσεις του επιτελείου του ΠαΣοΚ ανέφεραν την «αείσηση» εκκεντρικών προσωπικοτήτων της ΝΔ (όπως των κκ. Γ. Γιακουμάτου, Β. Γιαννοπούλου και Δ. Καραμανλή), όμως η

εν λόγω ιδέα απερρίφθη ως «μάλλον ευτελής». Άλλες ιδέες - που εξετάζονται με θετικό πνεύμα - περιλαμβάνουν την ταυτόχρονη προβολή των ποδοσφαιρικών περιπετειών του κ. Κ. Καραμανλή και των χαρακτηρισμών του κ. Κ. Μπισσάκης για το πρόσωπο του αρχηγού της ΝΔ (σ.σ.: κάπνιστος και αδοκίμαστος), ή ακόμη «την μουσολογία και τοπολογία του κ. Καραμανλή».

Από την πλευρά της ΝΔ, η απόφαση να προχωρήσουν σε εκστρατεία αρνητικής διαφήμισης είναι ήδη ληημένη. Κυκλοφορεί μάλιστα. Όπως υποστηρίζει ο κ. Γιάννης Λούλης (σύμβουλος σε θέματα στρατηγικής και επικοινωνίας του κ. Καραμανλή), τα μηνύματα της ΝΔ θα αξιοποιηθούν στις διαπιστώσεις επιστημονικών έρευνών για τον προσδιορισμό των θεμάτων που απασχολούν τους αναποστασιοποιημένους του κ. Καραμανλή χώρου. Άλλα στελέχη, προσκείμενα στην ηγεσία της ΝΔ, λένουν ότι οι διαφημίσεις τους «δεν θα είναι εμπαιθείς» και εκτιμούν ότι το κόμμα δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από την προβολή

των χαρακτηρισμών του κ. Μπισσάκη για τον αρχηγό τους «αφού ζημιωμένος από μια τέτοια διαφήμιση θα είναι μόνον ο επίτιμος».

Εν τούτοις - όπως συμβαίνει συνήθως όταν τα στρατεύματα είναι αντιμέτωπα περιμένοντας το σύνθημα της μάχης - πάντα υπάρχει ένας παράταλιμος που θα τραβήξει πρώτος τον σκανδάλη. Στην περίπτωση της ΝΔ, πρόκειται για τον κ. Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος (χωρίς να θέσει την πρωτοβουλία του υπόψη των αρμοδίων) ξεκίνησε από χθες την πρώτη αρνητική διαφήμιση της προεκλογικής εκστρατείας. Παρουσιάζει από το Teletyly τα σαράδια του Πρωθυπουργού από το πρόσφατο συνέδριο, με το ερμηνείο: «Μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα αυτός που δεν μπορεί να κυβερνήσει τη γλώσσα του».

«Και ποιος μπορεί» αναρωτήθηκε ο υπουργός κ. Δ. Ρέππας, όταν το θέμα ετέθη υπόψη του από «Το Βήμα», «μήπως ο κ. Καρατζαφέρης που δεν μπορεί να κυβερνήσει το σώμα του και έτσι γίνεται διακόσια κλά».