

# Σκιώδης πρόεδρος της κυβέρνησης ο Κοσμίδης



«ΑΥΤΟ το κράτος μπορεί να διοικηθεί». Το ερώτημα αυτό έθετε ο κ. Σωκράτης Κοσμίδης το Δεκέμβριο του 1995, σε εκδήλωση που οργάνωσε τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς.



Ο κ. Κοσμίδης

Γράφει ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ

Και επειδή προφανώς απάντησε «όχι», ανέλαβε ο ίδιος - με την κάλυψη φυσικά του κ. Σημίτη - να το «κουμαντάρει». Ο τ. υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Αλέκος Παπαδόπουλος τον «κάρφωσε», χθες, κανονικότα, καθώς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναφέρθηκε πλειστάκις στην εμπλοκή του στην υπόθεση Οτσαλάν. Εκκληκτοί οι δημοσιογράφοι πληροφορήθηκαν ότι ο πρώτος τη τάξει υπουργός (Εσωτερικών) και ο δέκατος τέταρτος (Δημ. Τάξης), μετείχαν να συσκέψεις υπό τον κ. Κοσμίδη για ένα τέτοιο μείζονος σημασίας θέμα!

Ο κ. Σωκράτης Κοσμίδης είναι γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά το νόμο, η θέση του δεν του επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος σε κυβερ-

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΗ ΤΑΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ), Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΗ ΤΑΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΚΑΙ Ο 14ος (ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ) «ΑΝΕΦΕΡΟΝΤΟ» ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

νητικές συσκέψεις που δεν ανάγονται στον κύκλο αρμοδιοτήτων του.

Για όσους, όμως, γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι γνωστό ότι ο κ. Κοσμίδης (μοζί με τον κ. Νίκο Θέμελη) αποτελεί μία από τις μετοχές που έχουν σταθερή αξία στο κυβερνητικό επιχείριο. Έχει, μάλιστα, λεχθεί ότι ο κ. Σημίτης, που τον γνωρίζει από τη θητεία του ως βουλευτής Πειραιά, τον εμπιστεύεται απολύτως. «Είναι το μόνο πρόσωπο στο οποίο θα μπορούσε να εμπιστευθεί τυφλά

τη σύζυγό του Δάφνη», έχει ειπωθεί στο παρελθόν από τους παρευρισκόμενους εις την Ιερουσαλήμ. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ένα ακόμη προσόν κατά τον κ. Σημίτη. Δεν ανοίγει εύκολα το στόμα του στους δημοσιογράφους. Ο κ. Κοσμίδης έχει αναλάβει έως τώρα ουκ ολίγες δύσκολες αποστολές πέραν των καθηκόντων του π.χ. η κατάργηση 2.000 οργανισμών του Δημοσίου που προχώρησε με βάση την απόφαση επιτροπής στην οποία είχε αποφα-

ιστικό λόγο. Η θητεία του ως γενικού γραμματέα στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης του έδωσε το δικαίωμα ακόμη και επί υπουργίας του κ. Γιώργου Ρωμαιοπούλου στην Κατεχάκη, να «ανακατεύεται» στα πόδια του εκάστοτε υπουργού (ακόμη και του κ. Πισσάλνικου) και να αποτελεί το «αυτί» και το «μάτι» του πρωθυπουργού στο κρίσιμο αυτό υπουργείο.

Ο κ. Κοσμίδης έχει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στον τομέα των διορισμών, αλλά και των μετατάξεων, αφού μετέχει

στην αρμόδια τριμελή επιτροπή που συστάθηκε με το νόμο για την παραχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε κυβερνητικά όργανα. Όλοι οι υπουργοί υποχρεούνται να αποστέλλουν τις εισηγήσεις τους για διορισμούς στον κύριο γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαία η συμμετοχή του, αντί του κ. Σημίτη, στις κρίσιμες συσκέψεις για την τύχη του Κούρδου ηγέτη Αμντουλάχ Οτσαλάν. Ο ίδιος το Δεκέμβριο του έλεγε ότι «οι υπουργοί πρέπει να διαλέγονται, αλλά στο τέλος να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να παραπέμψουν όλα τα θέματα στις επιτροπές». Η ιστορία όμως επαναλαμβάνεται πάντα στην Ελλάδα. Το παρασκήνιο θριαμβεύει και όπως τόνιζε τότε ο κ. Κοσμίδης: «Δραστήριοι υπουργοί ανασχηματίζονται χωρίς να μαθαίνουν γιατί και άλλοι αναλαμβάνουν υπουργεία, άσχετα με τις γνώσεις τους». Ο ίδιος, πάντως, ανέλαβε σκιάδης... πρωθυπουργός!

## ΡΕΠΠΑΣ: ΟΥΤΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΟΥΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ

Η χώρα βυθισμένη σε μια άνευ προηγουμένου κρίση με απρόβλεπτες ακόμα συνέπειες για το μέλλον. Οι «σύμμαχοι» μειδούν ειρωνικά και οι εχθροί χλευάζουν...

Γράφει η ΧΡΥΣΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

ΑΥΤΗ ΑΚΡΙΒΩΣ τη στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας δηλώνει, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι «δεν έχει καμιά ευθύνη, στην υπόθεση Οτσαλάν γιατί δεν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη».

Η πρωτοφανής αυτή δήλωση ήρθε να προστεθεί στις επίσημες πρωτοφανείς δηλώσεις των εμπλεκόμενων υπουργών ότι δεν γνώριζαν, δεν είχαν ενημερωθεί και γενικά ήταν... αλλού. Γ. υπουργός «και παρών» και υπουργοί «αλλού». Η εικόνα δηλαδή που -και να είχε- θα έκρυβε κάθε κυβέρνηση και κάθε πρωθυπουργός αν δεν υπήρχε τόση σύγχυση σε όλα τα επίπεδα...

Ο ανασχηματισμός ήρθε να επιβεβαιώσει τη σύγχυση και παράλληλα να αποκαλύψει διά των πλέων επίσημων χειλέων ότι: Ουδείς κυβερνά αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον ουδείς από αυτούς που έχουν ταχθεί να τον κυβερνούν και να τον υπηρετούν τα στοιχεία είναι καταληκτικά:

- Η προκλητική δήλωσή του κυβερνητικού εκπροσώπου περί της άγνοιας και ουσιαστικά του ανεύθυνου του πρωθυπουργού, συμπληρώθηκε με τη δήλωσή ότι η κυβέρνηση «δεν γνωρίζει ποιους έχουν ευθύνες και ποιες ευθύνες έχουν». Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τώρα «έδωσε εντολή να αναζητηθούν ευθύνες».

- Ο υπουργός Εσωτερικών Αλ. Παπαδόπουλος ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ δήλωσε

# Θεατής στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός!



Κρύος ιδρώτας έλουσε τον Θ. Πάγκαλο μόλις ο Κ. Σημίτης του ζήτησε να παρατηθεί. Αν και ασθενής ο πρωθυπουργός (γρεις μέρες τώρα ταλαιπωρείται από την ίωση που έχει κρεβατώσει τη μισή Ελλάδα, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε ούτε από το σπίθι του να βγει) έδειξε... σθένος σε μια κρίσιμη στιγμή, εθνικά και κομματικά.

- ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ, ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ, ΔΕΝ ΜΕΤΕΙΧΕ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΟΤΑΝ ΕΜΑΘΕ!..
- ΦΙΛ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ: ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΑΠ' ΑΥΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ!
- ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: ΕΧΩ ΗΣΥΧΗ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ
- ΑΝΑΣ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΑ

χθες ότι «δεν γνώριζα, δεν αποφάσισα, δεν μετείχα, δεν εισακούστηκα όταν έμαθα...». Είπε ευθές ότι άλλοι αποφάσιζαν. Οτι υπήρχε πρόβλημα συνεργασίας, χωρίς να πει όμως ποιού αποκρίσταν, ποιοι έδιναν εντολές στην ΕΥΠ... Αφησε ηθελημένα κενά σε συγκεκριμένες φάσεις.

- Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Φ. Πετσάλνικος, δήλωσε και αυτός με τη σειρά του ότι δεν είχε ουδεμία ανάμειξη γιατί δεν έπαιρναν απ' αυτόν εντολές οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που ήταν αναμεμιγμένοι.

- Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μαντέλης δήλωσε ότι επίσης δεν είχε ουδεμία ανάμειξη.

- Ο υπουργός Εξωτερικών

απλώς δήλωσε ότι έχει «ήσυχη τη συνείδησή του». Όλοι νήπουν τις χείρας τους. Όμως: Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Οτσαλάν απαγειώθηκε και προσγειώθηκε στο Ανατολικό Αεροδρόμιο. Ο πύργος ελέγχου δεν ενημέρωσε την ΕΥΠ. Ο προϊστάμενος του VIP δέχθηκε τους «επισκέπτες» από το Λένινγκραντ, η ΕΥΠ δεν ήλεγξε τίποτα και όταν ήλεγξε και κατάλαβε δεν έκανε τίποτα.

Η ασφάλεια του αεροδρόμιου δεν κατάφερε τίποτα.

Ο Οτσαλάν από και μετ' αρχίζει να περφορέσει κατ' αρχήν ανά την Ελλάδα και να φτάνει στην Κένυα με ένα παράλογο σχέδιο στο οποίο βεβαίως ήταν αναμεμιγμένοι όλοι είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις...

Η κυβέρνηση της χώρας είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις δείχνει ότι δεν μπορεί να ελέγξει και να προστατέψει στοιχειωδώς τη χώρα. Ο καθένας μπαίνει στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, να αντικαταστήσει το υπουργείο Εξωτερικών και να επιβάλει λύσεις στον πρωθυπουργό, ο οποίος διά του κ. Κοσμίδη ήταν σαφώς ενημερωμένος για όλα τα κωμικοτραγικά που διαδραματιζόταν.

Η Ελλάδα είναι μια ανοχύρωτη χώρα, ανίκανη να προστατεύσει τα συμφέροντά της από παιδίες και προβοκάτσια. Αυτό ομολόγησαν χτες πρωθυπουργός και υπουργοί...

Οι Έλληνες σήμερα δεν ασθάνονται μόνο ταπεινωμένοι. Αισθά-

νονται και ανασφαλείς. Γιατί στο σημείο αυτό υπη- εισέρχεται και μια άλλη σοβαρή παράμετρος...

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι -αντικαταστάθεντες ή μη- που μιλούν σήμερα για «μη συμμετοχή» και «μη αρμοδιότητα» θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν μόνο για να «συμμετέχουν» αλλά και για να αντιδρούν.

Όλοι όσοι κόπτονται σήμερα, έμμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενοι, ήξεραν τι γινόταν από τις 29 Ιανουαρίου. Όπως ήξερε και η μισή Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.

Κανείς όμως δεν αντέδρασε κανείς τότε δεν απείλησε με παραίτηση βλεπόντας τη λαίλαπα που ερχόταν. Προτίησαν να σωπάσουν και να αφήσουν

να εξελισθούν τα πράγματα ελλίζοντας στο θαύμα...

Γιατί βεβαίως στις δημοκρατίες, η Βουλή και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν για να κατανέμονται ενίοτε οι... πολυθρόνες. Υπάρχουν για να ελέγχουν, να ασκούν πιέσεις, να καταθέτουν «άλλες» απόψεις να διαχειρίζονται το κοινό συμφέρον.

Το αυτό ισχύει και για την αντιπολίτευση που από ένα σημείο και μετά γνώριζε, έστω και ανεπίσημα, αλλά καλύφθηκε πίσω από τη μη επίσημη ενημέρωσή. Γιατί ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι η διαμαρτυρία, είναι ο έλεγχος και η παρέμβαση.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

# Από το Βήμα της Α...

## Η τουρκική τακτική και τα γνωστά casus belli

**ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ** της υπόθεσης Οτσαλάν και ανεξάρτητα από τα γεγονότα ότι τώρα αρχίζει, μπορούμε νομίζω να αναδράσουμε στην τουρκική τακτική και να βγάλουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα.

**ΕΙΣ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ** την Ελλάδα, αναμφισβήτητα πρόκειται για μια ακόμα εθνική ντροπή. Είς ό,τι αφορά την Τουρκία, ότι αυτή έχει στόχους και ξέρει να τους επιτυγχάνει, χωρίς μάλιστα να εμπλέκεται σε πραγματικό πόλεμο.

**ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ** το ρόλο της περιφερειακής δυνάμεως έπεισε τους πάντες ότι αυτή έχει «το πάνω χέρι στην περιοχή», διότι: Αρχικά απείλησε τη Συρία με πόλεμο και την εξανάγκασε να εκδιώξει τον Οτσαλάν, «πεχρώσε όλες τις χώρες του κόσμου «με περιλαμβανομένης της μεγάλης, υποτιθέεται, Ρωσίας) να μην του παρέξει κανέναν στέγη. Επέτυχε να χρησιμοποιήσει ως όργανά της και επί «ωφελεία της τις μουσικές υπηρεσίες, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.



Του Γ. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ αντιστρατήγου ε.σ.

**ΕΓΕΛΙΟΠΟΙΗΣΕ** την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας ούτε τα όργανα ελεπούργησαν, ούτε οι χώρες-μέλη της ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Εύχουσι να το πράξει εις το μέλλον, αλλά πρέπει να ντρέπεται γιατί σήμερα σούληται στο Ραμπουινέ με τους ένοπλους Αλβανούς Κοσσοβάρους, αλλά δεν πράττει τίποτα με τα 25.000.000 των Κούρδων.

**ΕΓΕΛΙΟΠΟΙΗΣΕ**, όμως, και το ελληνικό κράτος το οποίον ελεπούργησε κατά τρόπον πρωτοφανή και ανεπίτρεπτο. Εγώ δε απεύδω να ανακαλύψω προδότες, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτό το είδος στην Ελλάδα, αλλά αυτό καθόλου δεν αλλάζει τα πράγματα, τα οποία κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

**ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ** σχέσεις, όπως άλλωστε όλες, έχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον, που σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τα σφάλματα του παρελθόντος, και κυρίως από τους περαιτέρω χειρισμούς μας. Για να μη σπείσει, όμως, κανείς να πει ότι «στρατηγική είναι και απειλές βλέπει», σπεύδω εγώ να τον πληροφορήσω ότι η τουρκική απειλή δεν είναι όνειρο, αποκύημα φαντασίας ή κληρονημένος αντιτουρκισμός. Είναι αποτέλεσμα αντικειμενικής εκτίμησης συγκεκριμένων παραγόντων, αλλά και συγκεκριμένων απειλών που εκτοξεύονται κατά της χώρας μας εκ μέρους των Τούρκων λιθόντων. Μια απλή αναδρομή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα μας πείσει γι' αυτό.

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ** της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης (1923) η Τουρκία «όχι» να την παραβιάζει μεθοδικά και συστηματικά, βασιζόμενη υποχωρητικότητα μας. Όταν όλες οι χώρες εφήρμοσαν τη Συνθήκη για το «δικαίωμα της θαλάσσης», εμείς μας απειλεί με πόλεμο, αν την εφαρμόσουμε.

**ΑΜΦΙΒΗΝΤΕΙ** και παραβιάζει συστηματικά τον ενάεριο χώρο μας και τα χωρικά μας ύδατα. Αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία σε ελληνικότατες νήσους και μικρονησίδες. Απατεί την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων μας, για να είναι εύκολη λεία της. Μεθοδεύει την «αυτονόμηση των μουσουλμανικών μειονοτήτων της Θράκης, και, εν ευθέτω χρόνω, την κατάκτηση της περιοχής μέχρι Νέστου».

**ΚΑΤΕΧΕΙ** το ήμισυ της Κύπρου και σχεδιάζει την κατάκτηση και της υπολοίπου. Τώρα απειλεί με καταστροφή τους πυραύλους S-300 και έχει το θράσος να απειλεί και την Ελλάδα, αν τους εγκαταστήσει στο εσωτερικό της.

**ΥΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ** αυτές διερωτάται κανείς ποιο είναι το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων; Απαντώ ευθέως ότι οδηγούμεθα νομοταξικά σε εθνική συρρίκνωση, αν δεν αντιληφθούμε έγκαιρα ότι το ελληνικό έθνος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Αιγαίο του, το υπόλοιπο της Θράκης και τα ελάχιστα εδάφη που του απέμειναν.

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ**, πρέπει: Να καταστήσουμε σε όλους γνωστό ότι σε συγκεκριμένο χρόνο θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα (όπως έχουμε δικαίωμα και όπως η ίδια η Τουρκία έκαμε όπου τη συμφέρει) τουλάχιστον στα 10 μίλια, για να τα ταυτίσουμε με τον ενάεριο χώρο μας, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα του Αιγαίου.

**ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ** ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ χερσαίων, θαλάσσιων και ενάεριων συνόρων: ενώ δεν ήξερα τόσο χρόνια στον Εγβρό ότι αν έβλεπα τουρκικά όπλα να περνάνε το ποτάμι έπρεπε να ρωτήσω οιονδήποτε τι να κάνω, συνειδητά οιοσδήποτε παραβιάζει τον ενάεριο χώρο μας θα καταρριπτείται. Και βέβαια, οι Έλληνες να αντιληφθούν ότι το ελληνικό έθνος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Αιγαίο του, το υπόλοιπο της Θράκης και γενικά με τα ελάχιστα εδάφη που του έμειναν και ότι αν αυτά κινδυνεύσουν τότε θα κληθεί να πολεμήσει.

**Ε ΚΑΘΕ** περίπτωση επιβάλλεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε αυτές να διηθούν να παίζουν το ρόλο τους, αποτρεπτικά ή και κατασταλτικά, αν αυτό απαιτηθεί.

ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΝ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ, ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

# Ευθύνες στον

Στον εξ απορρήτων σύμβουλο του πρωθυπουργού και γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Σωκράτη Κοσμίδη, στον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Χαράλαμπο Σταυρακάκη, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κ. Σημίτη, για τους χειρισμούς της υπόθεσης Οτσαλάν, επέρριψε ευθύνες ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέκος Παπαδόπουλος, λίγη ώρα μετά την υποχρέωσή του σε παραίτηση.

Ρεπορτάζ: ΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στο χρονικό της εισόδου στη χώρα του ηγέτη των Κούρδων, της εξέδου του, της παραμονής στην προεβρία μας στην Κένυα, της απαγωγής του, αλλά και του περιορισμού σε ξενοδοχείο του Ναϊρόμπι, από τις αρχές της Κένυας... του δεύτερου κλιμακίου της ΕΥΠ, με επικεφαλής τον ταγματάρχη Σάββα Κατσιλιέρη, μέχρι του σημείου που είχε ενημερωθεί -επιβεβαιώθηκε η χθεσινή αποκάλυψη της «Α» για το ρόλο του αρχηγού της ΕΥΠ αλλά και για την παραπλάνηση της κυβέρνησης της Λευκορωσίας -δηλώνοντας ότι είχε αποφασίσει να παρατηθεί από τη Δευτέρα.

Σύμψησε όμως, επειδή περίμενε να συνέλθει η Κυβερνητική Επιτροπή για να υποβάλει την παραίτησή του.

Προσηγγέλε, επίσης, παγίδες και κινδύνους που κρύβει η τουρκική πολιτική με τους χειρισμούς που θα μετέλθει για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και πιθανότατα για τον κουρδικό λαό.

Στην ερώτηση της «Α» ποια χώρα επρόκειτο να χρησιμοποιήσει πολιτικό άσυλο στον Οτσαλάν, ο κ. Παπαδόπουλος αρνήθηκε να απαντήσει προφασίζόμενος ότι το θέμα είναι βασιμότητα πολιτικό και όχι αστυνομικό, ενώ δεν απάντησε στην ερώτηση, αν ο κ. Κοσμίδης συμφωνούσε με τις δικές του απόψεις ή μ' αυτές του υπουργού Εξωτερικών. Είπε, επίσης, ότι είχε ζητήσει τη σύλληψη του Αν. Ναξάκη.



Οι Κούρδοι δεν μπορούν να συγχωρέσουν την Ελλάδα για τη σύλληψη του Οτσαλάν από τους Τούρκους. Και τώρα απειλούν με αντίποινα.

## ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΙΤΗ - ΠΑΓΚΑΛΟ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΘΗΚΑΝ

Ο κ. Παπαδόπουλος κάλυψε τους υπουργούς Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, ενώ άφησε ακάλυπτο τον Έλληνα πρεσβευτή στο Ναϊρόμπι, Γ. Κωστούλα, λέγοντας ότι δεν έδειξε διάθεση συνεργασίας!..

Στην ερώτηση να σχολιάσει τη δήλωση Παγκαλου ότι δεν υπήρξαν διαφωνίες, απάντησε ότι τάσσεται αλληλέγγυος μ' αυτόν και τον κ. Πετσάλνικο, ενώ στην ερώτηση ποιος χειριζόταν το θέμα όσες ημέρες ήταν ο Οτσαλάν στην προεβρία κι αν είχε κάποια ανάμειξη σ' αυτό το δωδεκαήμερο, απάντησε:

• Το θέμα ήταν στην προεβρία και η ενημέρωση η οποία υπήρχε ήταν από πλευράς της ελληνικής πρεσβείας!...

Πριν αναφερθεί σε λεπτομέρειες ο κ. Παπαδόπουλος, είπε:

«Η ευθύνη, η ευθύτητα και η ειλικρίνεια είναι βασικό χρέος τού πολιτικού. Τον κανόνα αυτό, ως σήμερα, ετήρησα απάρεγκλιτως. Δεν δέχομαι και δεν καλύπτομαι πίσω από τη λογική των συλλογικών και συγκεχυμένων ευθυνών. Και σήμερα τάσσομαι με σαφήνεια

στο αεροπλάνο, για λίγα λεπτά, βγήκε έξω, επιβιβάστηκε σ' ένα αυτοκίνητο κι έφυγε, και επέθεσαν ότι ήταν ο Οτσαλάν, χωρίς όμως να προλάβουν ν' αντιδράσουν.

Την επόμενη ημέρα, επιστρέφοντας το πρωί στην Αθήνα, στη διαδρομή από Μαρακές - Καζαμπλάνκα, επικοινωνήσα τηλεφωνικά με τους χειριστές τού θέματος, όπου ήταν ο κ. Πάγκαλος, ο κ. Πετσάλνικος και ο κ. Κοσμίδης, επικοινωνήσα με τον κ. Κοσμίδη και με τον κ. Πετσάλνικο, τους βρήκα και τους είπα: Κατά την άποψή μου -και να συνεκτιμηθεί στην απόφαση- αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι: Πρώτον, να συλληφθεί ο κ. Ναξάκης. Δεύτερον, να κατασχεθεί το αεροπλάνο. Τρίτον, να συλληφθούν επίσης με τις διαδικασίες του αυτοφώρου, το πλήρωμα που μετέφερε τον Οτσαλάν στην Ελλάδα. Τέταρον, να εξλωθεί όλη η υπηρεσία της αστυνομίας του αεροδρομίου. Πέμπτον, να αποπεμφθεί ο προϊστάμενος του VIP, διότι άνοιξε το VIP χωρίς να ελέγξει. Εκτον, να αναζητηθούν ευθύνες και να αποπεμφθεί το κλιμάκιο της ΕΥΠ, διότι ενώ μεν επισήμανε την παρουσία, από 'κει και πέρα ολιγόωρη. Και, ταυτόχρονα, να δημοσιοποιηθεί το σ' Οτσαλάν μήκη στην Ελλάδα και ν' αρχίσουν εκτεταμένες συλλήψεις, έρευνες, για τη σύλληψή του.

Δεν επελέγη αυτό. Κι όταν επέστρεψα το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή πρωί, ήδη επελέγη η διαδικασία της συνεννόησης με τον Οτσαλάν, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υπόθεση. Ο κ. Οτσαλάν μετά τη συνάντησή που είχε με τον κ. Σταυρακάκη της ΕΥΠ, που επέστρεψε κι αυτός εκείνο το βράδυ από τη Ρουμανία, αποφασίστηκε ότι τον ίδιο τον Οτσαλάν να μεταφερθεί με το ίδιο αεροπλάνο στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μίνσκ, όπου θα ερχόταν ένα άλλο αεροπλάνο, που ήδη είχαν βρει οι Κούρδοι, να τον πάρει να τον πάει στη Ριέκα κι από 'κει στην Ολλανδία, όπως μας έλεγε.

### Στη Ν. Αφρική

«ΟΙ ΑΡΧΕΣ του Μίνσκ, όπως μας ενημέρωσαν, δεν έδωσαν άδεια υπερπητήσης από τη Ριέκα στο Μίνσκ, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν οι αεροπλάνα στο Ανατολικό αεροδρόμιο. Εκείθεν και για λόγους μυτί-