

Μεγάλοι κερδισμένοι από τις χθεσινές αλλαγές χαρακτηρίζονται οι κ. Βάσω Παπαν-

του «αναπληρωτό» υπουργός και οι δύο τυγχάνοντες της πλήρους εμπιστοσύνης του κ. Σημίτη, ενώ χαρακτηρίζονται για τους «χαμηλούς τόνους» κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, που κρίνονται επιβεβλημένοι στον διπλωματικό «κουενά» στον οποίο έχει εμπλακεί πλέον η κυβέρνηση. Πάντως, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ επεσημάναν, χθες, το γεγονός ότι λίγες μόλις ώρες πριν από την αναβάθμισή του, ο κ. Παπανδρέου είχε ασκήσει έντονη κριτική για τους χειρισμούς στην υπόθεση Οτσαλάν και για το ότι ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

Τέλος, στοιχεία «αναβάθμισης» εμπεριέχει και η μετακίνηση του κ. Μ. Χρυσόχοϊδη από το υπουργείο Ανάπτυξης στη θέση του υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Ο κ. Χρυσόχοϊδης επίσης θεωρείται πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Σημίτη, ενώ είχε κριθεί επιτυχημένος στην προηγούμενη θέση του.

Μέσω του ανασχηματισμού εισήλθαν στη κυβέρνηση τρία νέα πρόσωπα που κατέλαβαν θέσεις υπουργών. ο κ. Α. Τζαννής στο υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Γρ. Νιώτης στο Εξωτερικών και ο κ. Ι. Χαραλάμπους στο Ανάπτυξης. Ο κ. Τζαννής είναι στένος πολιτικός φίλος της κ. Βάσως Παπανδρέου και θεωρείται προσωπική της επιλογή για το υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Νιώτης και Χαλαράμπους είναι βουλευτές που κινούνται στον ευρύτερο κύκλο επιτροπής κ. Τσοχατζόπουλου και υπ' αυτήν την έννοια η υποψηφιότητά τους χαρακτηρίζεται «χειρονομία καλής θελήσεως» του πρωθυπουργού προς τον υπουργό Αμυνας. Τους τελευταίους μήνες, πάντως, και ο κ. Νιώτης και Χαλαράμπους είχαν -σε αντίθεση με τον βασικό όγκο των υποστηρικτών του κ. Τσοχατζόπουλου- αποφέρει τους «επιθετικούς» τόνους και την άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

Τέλος, ως μετακινήσεις που κρίθηκαν επιβεβλημένες προκειμένου να συμπληρωθεί το «παζλ» του υπουργικού συμβουλίου χαρακτηρίζονται αυτές της κ. Ελισάβετ Παπαζώη και του κ. Στ. Μπένου. Ο κ. Μπένος τοποθετήθηκε στο υπουργείο Αιγαίου μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο Εσωτερικών -όπου αναδείχθηκε- θέση για τον κ. Τζαννίη- ενώ η μετακίνησή του είχε ως αποτέλεσμα η κ. Ελισάβετ Παπαζώη να τεθεί επικεφαλής στο υπουργείο Πολιτισμού.



Αριστερά: Β. Παπανδρέου στο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Μέσον: Γ. Παπανδρέου στο Εξωτερικών. Δεξιά: Επ. Βενιζέλος στο Ανάπτυξης



Αριστερά: Μ. Χρυσόχοϊδης στο Δημόσιας Τάξεως. Μέσον: Ελ. Παπαζώη στο Πολιτισμού. Δεξιά: Στ. Μπένος στο Αιγαίου.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ



Αριστερά: Α. Τζαννής, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Μέσον: Γρ. Νιώτης, Εξωτερικών. Δεξιά: Ι. Χαλαράμπους, Ανάπτυξης.

Ομαδικά πυρά από τους αρχηγούς

Άμεση ήταν η αντίδραση στον ανασχηματισμό, στον οποίο προχώρησε χθες ο πρωθυπουργός, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οποίο επισήμαναν να άλλη μια φορά τις ευθύνες του κ. Κ. Σημίτη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση Οτσαλάν δεν έχει κλείσει, καθώς θα συνεχίσει να προκαλεί παρενέργειες. Γεγονός που σημαίνει ότι το όλο θέμα θα μεταφερθεί και στη Βουλή, τόσο κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξης συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών όσο ενδεχομένως και από την κατάθεση πρότασης για ποχώρησή του από το υπουργείο Εσωτερικών -όπου αναδείχθηκε- θέση για τον κ. Τζαννίη- ενώ η μετακίνησή του είχε ως αποτέλεσμα η κ. Ελισάβετ Παπαζώη να τεθεί επικεφαλής στο υπουργείο Πολιτισμού.

Καταληγόντας ο κ. Καραμανλής, αφού υπογράμμισε «την απικρατική, καθοριστική και ακέραια ευθύνη» που φέρει ο πρωθυπουργός για το σύνολο των επιλογών και των χειρισμών στην υπόθεση, όπως επιβεβαιώθηκε από τις παραίτησεις υπουργών αλλά και τις αποκαλύψεις του προισταμένου της ΕΥΠ, τόνισε: «Το πρόβλημα επομένως δεν επιλύεται με την απομάκρυνση υπουργών ή με το θέατρο σκιών του υποτιθέμενου ανασχηματισμού. Το πρόβλημα παραμένει όσο παραμένει στη θέση του ο μεγάλος και κύριος υπεύθυνος για τον διασπομό, για την εθνική ντροπή, για το ότι εξετέθη η χώρα σε κινδύνους. Εάν κάποιος έπρεπε να παραιτηθεί, αυτός είναι ο κ. Σημίτης. Ο οποίος, όμως, αποφάσισε να συνταράξει στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κ. Καραμανλής, αφού υπογράμμισε «την απικρατική, καθοριστική και ακέραια ευθύνη» που φέρει ο πρωθυπουργός για το σύνολο των επιλογών και των χειρισμών στην υπόθεση, όπως επιβεβαιώθηκε από τις παραίτησεις υπουργών αλλά και τις αποκαλύψεις του προισταμένου της ΕΥΠ, τόνισε: «Το πρόβλημα επομένως δεν επιλύεται με την απομάκρυνση υπουργών ή με το θέατρο σκιών του υποτιθέμενου ανασχηματισμού. Το πρόβλημα παραμένει όσο παραμένει στη θέση του ο μεγάλος και κύριος υπεύθυνος για τον διασπομό, για την εθνική ντροπή, για το ότι εξετέθη η χώρα σε κινδύνους. Εάν κάποιος έπρεπε να παραιτηθεί, αυτός είναι ο κ. Σημίτης. Ο οποίος, όμως, αποφάσισε να συνταράξει στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Καταληγόντας ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι «επαφίεται σε όλους μας να δώσουμε τη λύση, που δεν κατανοεί ο πρωθυπουργός, να εξασφαλίσουμε οπωσδήποτε και αν γίνουν εκλογές αξιόπιστη κυβέρνηση για να ανατείλει μια καινούργια εποχή για την πατρίδα μας».

Ο πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Ν. Κωνσταντόπουλος σχολίασε ότι «αν ο ανασχηματισμός δεν γινόταν κάτω από βάρος της εθνικής ντροπής, που συνιστά ο χειρισμός της υπόθεσης Οτσαλάν, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως αποκριτική μεταμφίσηση των ίδιων προσώπων σε άλλους ρόλους». Συνεχίζοντας τόνισε ότι «ο μόνος που φαίνεται να μη συνειδητοποιεί την επείγουσα πραγματικότητα είναι και ο μόνος κύριος υπεύθυνος γι' αυτήν, ο πρωθυπουργός», καθώς και ότι «τα εσωκομματικά όρια του κ. Σημίτη, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι επικείμενες εκλογές και όχι το εθνικό συμφέρον υπαγόρευσαν αυτού του τύπου τις σπασμωδικές κινήσεις του πρωθυπουργού με τις οποίες, επιχειρώντας να κρυφτεί τις ευθύνες του, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εθνική περιπέτεια, στην οποία οδήγησε τη χώρα».

Δεν είχε δυνατότητα σαρωτικών κινήσεων

Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης επέλεξε χθες να επιχειρήσει την υπέρβαση της δεινής κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση μέσω της αντικατάστασης των τριών αποπεμφθέντων υπουργών, απορρίπτοντας εισηγήσεις κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ορισμένων στενών του συνεργατών για ένα «σαρωτικό» ανασχηματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ο κ. Σημίτης προέκρινε τη συγκεκριμένη λύση, επειδή εκτίμησε πως εάν προέβαινε τώρα σε ριζικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα «έκαιγε» ένα πολιτικό χαρτί που θα είναι σε θέση να αξιοποιηθεί με περισσότερα οφέλη αργότερα. Κατά τις ίδες πηγές, προσμετρήθηκε επίσης ο κίνδυνος, ο «σαρωτικός» ανασχηματισμός να είχε τα ακριβώς αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς δεν υπήρχε εκ των προγράμτων ο χρόνος για την καταλληλή προετοιμασία του.

Εν όψει των αλλαγών στην κυβέρνηση, ο κ. Σημίτης είχε χθες το μεσημέρι σύντομη συνάντηση με την κ. Βάσω Παπανδρέου, ενώ μέχρι 30 απόγευμα επικοινωνήσε τηλεφωνικά με όλα σχεδόν τα κορυφαία κυβερνητικά και κομματικά στελέχη των οποίων άκουσε τις απόψεις. Ομως, τις τελικές επιλογές για το νέο κυβερνητικό σχήμα τις έκανε μόνος του στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου βρίσκονταν συνεχώς οι στενοί του συνεργάτες κ. Θέμελης και Κοσιώτης.

Πάντως, κατ' ορισμένες άλλες πληροφορίες, ο κ. Σημίτης διερεύνησε το ενδεχόμενο να προβεί σε ριζικότερες αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος. Ομως, η συγκεκριμένη προοπτική προσέκρουσε στην απροθυμία κορυφαίων υπουργών, όπως επί παραδείγματι οι κ. Τσοχατζόπουλος και Λαλιώτης να μετακινηθούν από τις θέσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κ. Τσοχατζόπουλο προτάθηκε ακόμη και θέση αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ενώ στον κ. Λαλιώτη αρχικός το υπουργείο Υγείας και εν συνεχεία το υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης, εξετάσθηκε το ενδεχόμενο το υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβουν ο κ. Παπαούλιας, αλλά και ο κ. Βενιζέλος. «Ανασταλτικά» στην προοπτική ενός σαρωτικού ανασχηματισμού λειτούργησε επίσης ο προβληματισμός για το ενδεχόμενο όσοι απομακρύνονταν από την κυβέρνηση, να αποτελέσουν μία ακόμη «εστία έντασης» για το κυβερνητικό κόμμα στην παρούσα εξαιρετικά δυσχερή φάση. Επίσης, από χθες το πρωί ήταν ορατό, πως και αν ακόμη ο κ. Σημίτης επιχειρούσε -όπως του είχαν εισηγηθεί ορισμένοι- ένα «ανοίγμα» προς τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρει ανταπόκριση, καθώς το κλίμα στο χώρο της τελευταίας ήταν «πολεμικό».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Σημίτης εξετάζει πλέον τις δυνατότητες ανάληψης ορισμένων πρόσθετων πρωτοβουλιών που, σε συνδυασμό με τις χθεσινές αλλαγές στην κυβέρνηση, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του πολιτικού κλίματος. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός είναι εξαιρετικά ενοχλημένος από την εμπλοκή που είχαν μια σειρά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην άφιξη του Αμπντούλχαϊ Οτσαλάν στην Ελλάδα. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη, παρέμειναν στην χθεσινή κυβερνητική ανακοίνωση περί «αναζήτησης ευθυνών όλων όσοι οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του προβλήματος». Και άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα πρέπει να αναμενόνταν το προσεχές διάστημα περαιωμένα μέτρα για όσους εξ αυτών έχουν κομματική ή βουλευτική ιδιότητα.

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Αμέσως μετά θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το νέο υπουργικό συμβούλιο στη διάρκεια του οποίου ο κ. Σημίτης αναμένεται ότι θα αναφερθεί στις πρόσφατες τραγικές εξελίξεις, αλλά και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στρέψει πλέον την προσοχή της στην προώθηση εντατικών ρυθμών, του κυβερνητικού έργου.

Καραμανλής: Παραίτηθείτε κ. πρωθυπουργέ

Την παραίτηση του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη ζήτησε χθες η Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της κ. Κ. Καραμανλής, με δήλωσή του στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, υπογράμμισε ότι «δεν εξλιώνεται ο κ. Κ. Σημίτης απομακρύνοντας οπωσδήποτε και αν γίνουν εκλογές αξιόπιστη κυβέρνηση για να ανατείλει μια καινούργια εποχή για την πατρίδα μας».

Του Γ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

κρίνοντας υπουργούς. Είναι ο κ. Σημίτης ο μεγάλος υπεύθυνος για τον διασπομό για την εθνική ντροπή, για το ότι εξετέθη η χώρα σε κινδύνους».



την κυβέρνηση του κ. Σημίτη η «χή».

Στην ομιλία του ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε να αναστρέψει το κλίμα, γιατί επέδειξε σοβαρότητα στην πολιτευτική της τακτική, διατύπωσε ενιαίο λόγο και πέτυχε να καταστούν ξεκάθαρες οι διαφορές της με την κυβέρνηση παρτάση.

Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι «η εικόνα της χώρας προκαλεί θλίψη και οργή» και χαρακτήρισε την υπόθεση Οτσαλάν «φιάσκο και ντροπή». «Μας λιοδορούν οι Ευρωπαίοι και μας εμπαιζουν οι Τούρκοι» προσέθεσε ο κ. Καραμανλής.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19/2/99