

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ Καραμανλή». Με αυτή τη φράση σχολίασε, την περασμένη Παρασκευή το πρωί, τις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, ένα κορυφαίο στελέχος της κυβέρνησης.

Της Ελένης Καλογεροπούλου

ΤΗΝ αμηχανία των πρώτων ωρών για το παράδοξο του θέματος, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές σε πρόσωπα και υπουργεία, διαδέχθηκε η οργή και ο εκενυρισμός, τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε κομματικό επίπεδο. Ένα ερώτημα υπήρχε στα χείλη των περισσότερων. Ποιος μπορούσε να είναι ο εμπνευστής αυτού του ανασχηματισμού - παρωδία. Ακόμα και ο ίδιος ο Κώστας Σημίτης δεν θα μπορούσε μόνος του να καταλήξει σε αυτές τις αλλαγές.

Μέσα από αυτή την έρευνα των υπουργών αναδείχθηκε ένα μοιραίο πρόσωπο, ένας διάττοντας αστέρας, ένα νέο εξωπύργιο, ένας άλλος από αυτούς. Το όνομά του Σωκράτης Κοσμίδης.

Οι τυπικές του υποχρεώσεις: Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι ουσιαστικές του: Μέγχο πρόσωπο, Άπτιπος υπουργός Δημόσιας Τάξης, Υγείας και χαμιά φορά Εμπορίου. Τα τελευταία 24ωρα ανέλαβε και τα χρέη πρωθυπουργού, αφού οι περισσότερες από τις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, τον φωτογραφίζουν.

Ο Σωκράτης Κοσμίδης στη ζωή του δεν ήταν παρά ένας μέτριος δικηγόρος του Πειραιά. Πριν από το 1981 οργανώθηκε στο ΠΑΣΟΚ και ήταν στη νομική κάλπη του Κινήματος.

Έχει γνωρίστηκε με τον τότε βουλευτή Α' Πειραιά, Κώστα Σημίτη, ο οποίος είχε μάλιστα χρεωθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο την καθοδήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά.

■ Γραμματέας

Η φιλική τους σχέση κράτησε χρόνια και μάλιστα ο Κώστας Σημίτης όταν ανέλαβε το υπουργείο Εμπορίου τον πήρε μαζί του και τον έκανε γραμματία του υπουργείου.

Την ίδια θέση είχε και στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι είναι ένας άνθρωπος ακαράων εκπονηροσιστικών απόψεων, ενώ τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερο περίοιο και επιμονή. Η σχέση του με την πολιτική,

Πώς ο Σ. Κοσμίδης συγκρότησε τη νέα κυβέρνηση

Ο μικρόκοσμος του Μαξίμου



Οργή προκάλεσε τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε κομματικό επίπεδο ο ανασχηματισμός - παρωδία, που ανακοίνωσε ο κ. Σημίτης και του οποίου εμπνευστής φέρεται ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και στενός φίλος του πρωθυπουργού, κ. Σωκράτης Κοσμίδης (αριστερά). Δεξιά ο άλλος στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, κ. Νίκος Θέμελης.

- Οργή για τον ανασχηματισμό -παρωδία
- Απομονωμένος από τους στενούς συνεργάτες του ο πρωθυπουργός

φανταστεί κανείς ότι θα είναι εμπνευστής του κ. Κοσμίδη.

Τον υπουργό Εμπορίου, Μιχάλη Χρυσόχοιδη, δεν τον εννοεί και πολύ, αφού θεωρείται περιηγημένος και άρα εκεί δεν έχει πολλά να κάνει.

Κανείς, πάντως, δεν μπορεί να εξηγήσει το πάθος που έχει ο κ. Κοσμίδης με το υπουργείο Υγείας.

Λέγεται, μάλιστα, ότι μόρες πριν από τον ανασχηματισμό, είχε κάνει σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου με ιστορικούς παράγοντες, προκειμένου να αποφορτιστεί τα μέτρα που χρειαζόταν για αυτό τον ενιαίο τομείο. Φυσικά, ο νέος υπουργός Υγείας, κ. Α. Παπαδήμος, είναι δική του επιλογή, όπως δική του πρόταση ήταν και το «ράγιομα» του κ. Μ. Σκουλάκη.

Ο κ. Κοσμίδης, λοιπόν, την προηγούμενη Τρίτη... συγγέλιε κρατά απ' όλους μια σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία θα συμμετείχε ο... πρωθυπουργός της χώρας και ο επίσης στενός συνεργάτης του Κώστα Σημίτη, Νίκος Θέμελης.

Από ένα ταχύιο γεγονός η σκέψη αυτή διέρρηξε σε κάποιους δημοσιογράφους,

οι οποίοι έσπευσαν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της από τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Καρύδη.

Ο τελευταίος δήλωσε άγνοια και τηλεφώνησε στον Θόδωρο Τσουκιάτο, προκειμένου να πληροφορηθεί από εκεί τι ακριβώς συνέβαινε. Όμως και ο «στρατηγός» της Χαριλάου Τρικούπη είχε άγνοια. Λογισαν τα τηλεφώνηματα στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά κανείς δεν μπορούσε να βγάλει άκρη.

Πολύ αργότερα ενημερώθηκαν, ανισπέρα υπουργικά, ότι έγινε μια πρώτη συζήτηση για το θέμα του ανασχηματισμού, χωρίς όμως, να συζητηθούν ονόματα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες σε αυτή τη σύσκεψη στον Προϊστολογισμό εάν προχωρούσε σε ανασχηματισμό.

Και οι δύο τον διαβεβαίωσαν ότι με σωστούς χειρισμούς θα κατάφεραν να ξεπεράσουν και αυτό το στάδιο.

Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Νίκος Θέμελης δεν ήταν ποτέ

υπέρ ενός βεβαιωμένου ανασχηματισμού. Βλέποντας, όμως, ότι ο πρωθυπουργός ήταν και σε κλίμα αλλαγών, αναγκάστηκε να ακολουθήσει.

Την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, λοιπόν, ο πρωθυπουργός μπήκε στο γραφείο του και ζήτησε να μην τον ενοχλήσει κανείς.

Εβγαλε όσες σημειώσεις είχε κρατήσει εδώ και καιρό για πρόσωπα και πράγματα και άρχισε το... σταυρόλεξο.

Σήμερα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μοναδικός που λέγεται ότι κά-

τι γνώριζε για τον ανασχηματισμό είναι ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Κώστας Λαλιώτης, που τείνει να γίνει ο άνθρωπος που πρωθυπουργού, τουλάχιστον σε κυβερνητικό επίπεδο.

Πρόταση του Κώστα Λαλιώτη ήταν το δίδυμο του Κ. Στεφανή και Σ. Μανίκα στο υπουργείο Υγείας, η οποία τελικά δεν τελεωφόρησε.

Όπως επίσης δική του πρόταση ήταν η τοποθέτηση του Γιάννη Ματρωμάτη στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, άσχετα αν αυτός

έχει στενή φιλία, το τελευταίο διάστημα, με τον κ. Γιάννο Παπαντωνίου.

Η τοποθέτηση του κ. Ματρωμάτη, πάντως, έχει δυσανεψήσει σφόδρα τόσο τον Θ. Τσουκιάτο όσο και τον Ευ. Βενιζέλο. Όλοι αυτοί γνωρίζονται από τη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά υπήρχαν και άλλες εισηγήσεις στο γραφείο του πρωθυπουργού, όπως αυτή που ήθελε τον κ. Θ. Παύλου στο ΥΠΕΧΩΔΕ, την κ. Βάσω Παπανδρέου στο Μεταφορών και τον κ. Παπαδόπουλο στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Η ίδια εισήγηση προέβλεπε και την κατάργηση των υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Βορείου Ελλάδος, Ναυπλίας και Λιγαίου.

Ο πρωθυπουργός έλαβε υπόψη του, όμως, την παράκληση που τον είχε κάνει σε μια ανύστηση ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέκος Παπαδόπουλος, όταν του είχε πει ότι σε έναν επερχόμενο ανασχηματισμό ο ίδιος θα ήθελε να συνεργαστεί με τον κ. Γ. Φλωρίδη.

Φυσικά πολλά ερωτηματικά υπάρχουν για την τοποθέτηση του κ. Φουντάς στη θέση του υφυπουργού Γεωργίας, αφού ο Κώστας Σημίτης δεν ήθελε να του αναθέσει μέχρι πρότινος ούτε τη θέση γραμματέα.

Λέγεται, πάντως, ότι έπαιξε ρόλο ότι ο κ. Φουντάς συνόδευσε την κ. Λάδνη Σημίτη και το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Κυρατζά, πρόσωπα στην επαρχία.

■ Πρόβλημα

Η απομάκρυνση δύο σοβαρών υφυπουργών από την κυβέρνηση, τον κ. Μ. Σκουλάκη και Μ. Λουκάκη, οι οποίοι κατέγονταν από την Κρήτη, έχει δημιουργήσει ήδη πρόβλημα στο νησί. Όσο για την τοποθέτηση του κ. Φοίβου Ιωαννίδη, μάλιστα, δεν λειτουργεί κατευναστικά, αφού οι συντοπίτες του τού χρεώνουν αδράνεια στις δημοτικές εκλογές.

Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, πάντως, επισήμαναν ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται ουσιαστικά σε απομόνωση, γεγονός που διογκώνει όλο και περισσότερο τα προβλήματα.

Οι ίδιοι άνθρωποι σχολίαζαν, μάλιστα, ότι ο Κώστας Σημίτης έγινε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μόνο όταν είχε δείξει εμπιστοσύνη στα στελέχη που τον στήριξαν και στους συνεργάτες του. Πρόβλημα που φαίνεται ότι το έχει ξεχάσει τώρα.



Δυκνεϊβις