

Το ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμη καμπή

Γιατί ο Κ. Σημίτης αποφύσισε να κάνει μίνι ανασχηματισμό

Των Τ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΣΙΑΝΗ

ΤΕΛΙΚΑ ο πρωθυπουργός και οι επικριτές του στο κυβερνητικό στρώμα βρήκαν σημείο επαφής. Οι αιφνιδιαστικές αλλαγές στην κυβέρνηση, συμφωνήσαν ότι δεν ήταν ανασχηματισμός που ζητούσαν ελαφρώς τις προηγούμενες ημέρες πολλά κομμάτια ατζέλεχ.

Μιλώντας λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος, ο κ. Σημίτης έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η κίνηση που έκανε δεν μπορεί να θεωρείται σε καμία περίπτωση ανασχηματισμός αλλά απλώς διορθωτικές αλλαγές που στέφον στην εκτόνωση του κλίματος πίεσεων και στην ενίσχυση συγκεκριμένων υποψηφίων.

Στο Υπουργείο Δημόσιων Έργων με τα γνωστά προβλήματα και στο Υπουργείο Γεωργίας τα θέματα του οποίου με τη γεωμετρική προεδρία το 1999 θα έλλυν στο προσηκόν.

Όπως είπα, τις τελευταίες ημερές με τις δηλώσεις και τις «διαφορές» είχε διαγραφεί ένα ασφυκτικό κλίμα αλληλεγγύης στην κυβέρνηση που δεν μπορούσε κανείς να αγνοήσει.

Από την άλλη η παρούσα κρίση δεν ήταν, κατά τον πρωθυπουργό, η καλύτερη για την προώθηση ενός σχεδίου για «δομικά», «ορατικά» ή τέλος πάντων βιζικό ανασχηματισμό.

Ετσι αποφάσισε να κάνει μια κίνηση εκτόνωσης των ασφυκτικών πιέσεων που δεχόταν για ανασχηματισμό και παράλληλα να διατηρήσει για τον εαυτό του το δικαίωμα ουσιαστικών αλλαγών για αργότερα.

Πιθανόν μετά το συνέδριο όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Θέλησε με λίγα λόγια «να πετάξει την μπάλα αλλού», να διατηρήσει για τον εαυτό του το δικαίωμα που έχει να κάνει όποτε εκείνος εκτιμά τις αλλαγές και να σπρώξει τη συζήτηση στην ανώτερη υλοποίηση της πολιτικής για την οποία, όπως συνεχώς επαναλαμβάνει, έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.

Ενοχλήσεις

Οι συνεργάτες λένε ότι προβληματίστηκε πριν λάβει τις οριστικές αποφάσεις, καθώς ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών όπως ο γραμματέας του κόμματος Κ. Σκανδαλάκης, σε μικρότερο βαθμό από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Βουλής Α. Κακλαμάνης και από τις «διαφορές» των επισημών της Βίτσας Παπανδρέου και του Α. Τσαχατζόπουλου.

Αντίθετα, λέγεται ότι ο κ. Σημίτης εκτίμησε τη στάση των υπουργών ΠΡΕΣΒΥΤΕ Κώστα Λα-

λιώτη που υπνέβρισε στην εκτόνωση των πιέσεων και κυρίως τη δήλωση του ότι «ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλεται».

Το θέμα της αποτελεσματικότητας του παρόντος κυβερνητικού σχήματος, καθώς και οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τα λεγόμενα κομμάτια ατζέλεχ, παραμένει το ζητούμενο.

Πρώτος πληροφορητής ήταν ο πρόεδρος του προσηκόντος Υπουργού που προσχώρησε σε αλλαγές ο υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος πήρε και την εντολή έκδοσης της σχετικής ανακοίνωσης.

Ο πρόεδρος της Βουλής Α. Κακλαμάνης πληροφορήθηκε την πρόθεση του κ. Σημίτη μέσω της πρώτης ανακοίνωσης, ενώ σχεδόν αμέσως ειδοποιήθηκαν και ο γραμματέας του Υπουργείου, Συμβούλων Σοφία Κοσμάκης και ο στενός του συνεργάτης Ν. Θέμελης.

Οι δύο τελευταίοι είχαν μια συνεργασία με τον κίριο Σημίτη, αλλά, όπως διακρινόνται συνεργάτες του, σε καθαρά προσωπικό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε συζητήσει εκ του προτέρου με κανέναν.

Όχι με τους στενούς του συνεργάτες, αλλά οι-



Ο πρωθυπουργός αποφάσισε ότι με την κίνηση αυτή θα εκτονώσει τις ασφυκτικές πιέσεις που δεχόταν για ανασχηματισμό και παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα ουσιαστικών αλλαγών για αργότερα.

Τι επιχειρεί με την ψήφο εμπιστοσύνης

τε και με τα κομμάτια ατζέλεχ του ΠΑΣΟΚ, αρκετά μάλιστα από τα οποία, όπως ο Λάζος Τσαχατζόπουλος, δεν έκριναν τη διαφορά τα ίδια.

Κρούσεις

Ακόμη λέγεται ότι δεν δέχτηκε τη παραμικρή εισήγηση - και με την τεκνία του επέτρεψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο - και πως κανείς δεν αρνήθηκε τη θέση που του πρότεινε. Άλλες πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι υπήρξαν διερρημικές κρούσεις, αρνητικές κ.λπ. χωρίς κανείς δημόσια να επιθυμεί να δηλώσει το σκεπτικό.

Εξέφραση όμως αποτέλει η περίπτωση του βουλευτή Ηλένης Γιάννη Ζαφειράκου, ο οποίος ήταν φαινοί και πρόμαχο στο παρτί. Δεν μπήκε στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Δημόσιων Έργων.

Απάντηση στο βολκό κλίμα που δημιουργήθηκε μετά τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές θέλησε να δώσει ο πρωθυπουργός με την απόφαση του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.

Με την κίνησή του αυτή ο κ. Σημίτης επιχειρεί, όπως λένε οι συνεργάτες του, να ανατρέψει τη μη βεβαιότητα που ορισμένοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν και η οποία θα έχει απρόσμενα αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα όμως, «δεσμεύει» τους βουλευτές του, τόσο για τη παρούσα επόμενη διετία, όσο και για την επερχόμενη ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 1999, που θα οδηγήσει τη χώρα στην ΟΝΕ.

Το σχέδιό του ο πρωθυπουργός είναι ότι η ψηφοφορία θα καταδείξει πως η κυβέρνηση στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία και θα επιτρέψει να προσχωρήσει, ακόμη και τη σύζηση θα γίνει σαφές πως επέμεινε στην πολιτική που έχει χάριξει, παρά τις εκκλήσεις και τις πιέσεις, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, για χαλάρωσή. Ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο πριν από την ένταξη και πριν από τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση παραχολογία ή διάθεση υποχώρησης στις αλλαγές που έχουν σχεδιαστεί αλ-

λά αντίθετα το βέρος θα δοθεί στις πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή του πολίτη και τις υπηρεσίες που του παρέχει το κράτος.

Η εκτίμηση του πρωθυπουργού είναι πως κανείς από τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση δεν επιθυμεί να κάνει αντίθετο σε τόσο κρίσιμα θέματα. Μπορεί να κριτικάρει, να διαφοροποιείται αλλά και στηρίζει την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ανυποχώρητος

Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο μετριάζει τις αντιρροήσεις και τις διαφωνίες στην ΚΟ αλλά αφαιρεί, όπως λέγεται και από τη ΝΔ πολιτικά επιχειρήματα που εκμεταλλεύεται τις διαφορές στα ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε κάποιος στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύει ότι αργά ή γρήγορα η ΝΔ θα έκανε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση και το θέμα θα ερχόταν στη Βουλή.

Πάντως, σε περίπτωση που υπάρξει αποχή ή απουσία, πολλοί θεωρούν ότι ο κ. Σημίτης, έχοντας την πλειοψηφία των 151 βουλευτών, θα καταγγείλει εκείνους που παραβιάζουν την εντολή του λαού το 1996 και πιθανόν να προσχωρήσει σε διαγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται όμως να είναι αυτός που θα αναθεωρήσει τη γραμμή που έχει χαράξει.

Το 'χου ιζ χου' των πρωταγωνιστών



Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Υπ. Γεωργίας

Ο νέος υπουργός Γεωργίας Γιώργος Αναγνωστής μπορεί να χαρακτηριστεί από κάθε άποψη προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού. Συνεργάτης από τη δεκαετία του '60, για μεγάλο διάστημα προσωπικός φίλος, που η φιλία τους όμως πέρασε δοκιμασίες, οι δύο άνδρες είχαν ξανασυνεργαστεί τη δεκαετία του '80 όταν ο κ. Σημίτης ήταν υπουργός Γεωργίας και ο κ. Αναγνωστής διευθυντής συμβολής της Αγροτικής Ασφαλιστικής. Ο νέος υπουργός θεωρείται ότι ανήκει



Α. ΠΑΠΑΔΗΜΑΞ: Υπ. Υγείας και Πρόνοιας

στην εσωκομματική αντιπολίτευση χωρίς όμως προσωπικές ταυτότητες και δεσμεύσεις. Έχει ακούσει πολλές φορές κριτική στον πρωθυπουργό αλλά ποτέ προσωπική επίθεση. Λέγεται ότι όταν βολδοκοπιόταν ενήμερος αλλά στέλεχ της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Θεωρούσε πρόσωπο ικανό να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες αρνητικές κινητοποιήσεις στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του 1999.



Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ: Υπ. Δημόσιας Τάξης

Η επιλογή του Λάμπρου Παπαδημάξ στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ως επιβράβευση της σκληρής και αποτελεσματικής του δουλειάς στο θέμα του



Γ. ΜΑΚΡΗΔΙΤΗΣ: Υπ. Μακεδονίας Θράκης

Αλώση προκαλεί η επιλογή του Γιάννη Μακρηδιάτη. Παλιότερα πολιτικό φίλος του Ακη Τσαχατζόπουλου, που όμως έχει αποστασιοποιηθεί μετά το συνέδριο. Στέλεχος που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Κ. Λαλιώτη αλλά και τη Βίτσα Παπανδρέου λέγεται ότι τελευταία έχει πλησιάσει την εσωκομματική πλειοψηφία, χωρίς όμως να ταυτιστεί.

Επιπλέον ως βουλευτής Θεσσαλονίκης γνωρίζει τα προβλήματα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και τη σχετική εσωκομματική και πολιτική υποστήριξη. Έχει διατελέσει μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σημίτης ήθελε όχι μόνο ένα στέλεχος που να προέρχεται από το χώρο της υγείας, όπως οι κύριοι Παπαδημάξ και Φαριμάκης, αλλά και πρόσωπο πολιτικό που θα παίρνει αποφάσεις και θα δίνει λύσεις.

Έχει υποβάλει στη Γερμανία και γνωρίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και μπορεί να αντιπροσωπεύσει τη χώρα στο Εξωτερικό.

Επιπλέον ως βουλευτής Θεσσαλονίκης γνωρίζει τα προβλήματα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και τη σχετική εσωκομματική και πολιτική υποστήριξη. Έχει διατελέσει μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ.