

Μετά το συνέδριο του Μαρτίου ο πραγματικός ανασχηματισμός

Του Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΩΣ ΠΡΩΤΟ βήμα ενός συνολικού σχεδίου αλλαγών σε κυβέρνηση και κόμμα θεωρεί ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης τις «διορθωτικές αλλαγές για συγκεκριμένους τομείς», όπως χαρακτηρίζεται αρμοδίως ο ανασχηματισμός της περασμένης Πέμπτης. Οι αλλαγές αυτές θα επεκταθούν (μετά την ψηφοφορία εμπιστοσύνης στη Βουλή) από την κυβέρνηση στο κόμμα, θα κορυφωθούν κατά την προεδρική διαδικασία και θα καταλήξουν τον Απρίλιο, μετά το συνέδριο του ΠαΣοΚ, σ' ένα νέο «γενικό ανασχηματισμό» της κυβέρνησης.

Σε δουλειά να βρισκόμαστε; Οχι, ακριβώς, ισχυρίζονται έγκυροι συνομιλητές του Πρωθυπουργού. Ο κ. Σημίτης, λένε,

θεώρησε απαραίτητο να προχωρήσει στις «διορθωτικές αλλαγές», αφενός, για να εκτινώσει την πιεστική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και, αφετέρου, επειδή ήταν επιβεβλημένο να γίνουν άμεσες αλλαγές σε συγκεκριμένους κυβερνητικούς τομείς (Υγεία, Δημόσια Τάξη, Γεωργία). Ο «δομικός ανασχηματισμός» θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, πριν από το Πάσχα, και αυτός θα δώσει την κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές του 2000. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κ. Σημίτη, αυτός ο ανασχηματισμός θα αποτυπώσει τη «νέα πλειοψηφία», η οποία θα έχει προκύψει από το συνέδριο του Μαρτίου και της οποίας (εκφράζεται η ελπίδα...) στατιστικό στοιχείο θα είναι και ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ των προθέσεων του κ. Σημίτη, ο ανασχηματισμός της Πέμπτης έγινε δεκτός ακόμη και από στενούς συνεργάτες του με δυσφορία και απογοήτηση. Ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί που δεν αποκασιπιοποιούνται από τον κ. Σημίτη, όπως ο κ. Κ. Λαλιώτης, μιλούν για «μισό βήμα». Σε άλλες περιπτώσεις, οι επικρίσεις είναι εντονότερες!

Στις άμεσες προτεραιότητες του Πρωθυπουργού είναι τώρα (και, κυρίως, μετά την «αναβάτιση» στην εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου...) να προχωρήσει σε αλλαγές στο κόμμα του ΠαΣοΚ. Ο κ. Σημίτης έχει εκφράσει συχνά την άποψη ότι το κόμμα είναι «Μεγάλος Αδελφός», γεγονός που τον απασχολεί έντονα, και ότι από πλέον πρέπει να αντιμετωπιστεί με σχεδιασμένες κινήσεις και προπομπές. Σε σύζηση που είχε με συνεργάτες του, την περασμένη Τρίτη, ο κ. Σημίτης διατύπωσε τον παραπάνω προβληματισμό, αλλά παρεβλήθη ότι «είναι δύσκολο να γίνουν οργανωτικές αλλαγές πριν από το συνέδριο» και ότι «δεν έχουμε έτοιμες συνταγές».

Οι επόμενες κινήσεις του κ. Σημίτη

Ο κ. Κ. Σημίτης θα υποστηρίξει ότι ζητεί ψήφο εμπιστοσύνης για να διαλυθεί το θολό τοπίο που είχε δημιουργηθεί μετά τις δημοτικές εκλογές



τά τη σύζηση όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής, ήτοι οι κκ. Α. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαναούμ, Θ. Πάγκαλος, Α. Τσοχατζόπουλος, Κ. Λαλιώτης, Γ. Αρσένης και η κυρία Βάσρα Πανανδρέου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά το υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής (ήταν άλλωστε η πρώτη συνεργασία τους...), οι κκ. Κ. Γέτονας, Γ. Πασχαλίδης και Σ. Κοσμίδης (ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου) εξέτασαν την αρχικό της σύζησης και τις διαδικασίες από πλευράς ΠαΣοΚ.

Η σημερινή ομιλία του κ. Σημίτη θα κινηθεί σε τρεις άξονες. Θα εξηγήσει, πρώτον, γιατί ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης. Θα προχωρήσει, δεύτερον, σε μια αποτίμηση των κυβερνητικών

από αυτήν την προσπάθεια, προσβλήτων, θα προκινήσει επικοινωνιακό ή «νέα πλειοψηφία» του συνεδρίου.

Ως τότε, πάντως, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τη μάχη της ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης θα λάβει τον λόγο σήμερα το απόγευμα, και την Τρίτη το βράδυ, πριν από την ψηφοφορία. Δεν αποκλείεται ασφα-

λώς να παρέμβει και σε άλλα σημεία της σύζησης, αν το κρίνει σκόπιμο. Ο κ. Σημίτης όμως να λάβουν τον λόγο και

τάτος να παρέμβει και σε άλλα σημεία της σύζησης, αν το κρίνει σκόπιμο. Ο κ. Σημίτης όμως να λάβουν τον λόγο και

Συνέντευξη στη σελ. Α6

Οι τρεις δρόμοι της κυβέρνησης Γιατί ο Πρωθυπουργός προχώρησε αιφνιδιαστικά στις αλλαγές

Του Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ηθοποιοί και θεατρώνες γνωρίζουν, από το χειροκρότημα της προηγούμενης, αν το έργο θα «αφαιρέσει». Αν υπάρχει αναλογία μεταξύ θεάτρου και πολιτικής - και φαίνεται πως υπάρχει - η προεμπέρα του υπουργικού συμβουλίου της Παρασκευής ήταν ενδεικτική. Στο τέλος του υπουργικού συμβουλίου, ακούσθηκε ένα μόνο χειροκρότημα, που δεν το ακολούθησε κανένα άλλο. Ο χειροκρότων μόνος υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ευάγγελος Γιαννούτσος αναγκάστηκε και αυτός, συντόμως, να σταματήσει. Κορυφαίοι υπουργοί συμφωνούν ότι ο ανασχηματισμός απέτυχε στον πιο βασικό στόχο του, να δημιουργήσει δηλαδή την ρεαλιστική, ενός ξεκινημάτος, ώστε να αντιστρέψει, στο μέτρο της κυβερνητικής θέλησης, τόσο την κλίση από όσα διέπρεψαν όσο και την καταδικαστική ψήφο των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.

Επένδυση συνεργάτες του Πρωθυπουργού διαφωνούν, πάντως, με την εκτίμηση ότι ο ανασχηματισμός δεν υπήρξε επιτυχής κίνηση του Πρωθυπουργού. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι ο κ. Κώστας Σημίτης πραγματοποίησε την πιο

ΤΡΕΙΣ είναι οι δυναμικές εκδοχές της περαιτέρω πορείας της κυβέρνησης. Η πρώτη εκδοχή - σύμφωνα με ορισμένους καλά πληροφορημένους πηγές στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού - είναι ότι μετά το συνέδριο ο κ. Σημίτης θα πραγματοποιήσει τον δομικό ανασχηματισμό, όπως εσαρχή σχεδίαζε, «δίνοντας σφερα» σε μια κυβέρνηση μακράς προοπτικής, δηλαδή ως τις εκλογές του 2000.

Η δεύτερη εκδοχή θεωρεί ότι προτείνουσα όψη είναι η εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου, με το παρόν κυβερνητικό σχήμα ως έχει, αλλά με έμφαση στο «δυναμισμό του ΠαΣοΚ στην κοινωνία», σε συνδυασμό με το συνέδριο. Προτείνεται, δηλαδή, εν όψει του συνεδρίου, να διευρυνθούν κατά νομαρχία και κεντρικά οι ΟΕΣ, οι Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίου, με άνοιγμα στις τοπικές κοινωνίες, σε σπείλη και εκτός ΠαΣοΚ. Αυτό το δυναμικό θεωρείται ότι θα επιτρέψει την ανάπτυξη του

ΠαΣοΚ, αλλά και την αναγκαία αφομοίωση της «ανταρτών» των δημοτικών εκλογών, διευρύνοντας, έτσι, την πολιτική δυναμική του κυβερνητικού κόμματος.

Το τρίτο σενάριο είναι ότι το ΠαΣοΚ, ανεξαρτήτως πορείας του κυβερνητικού έργου ή συσχετισμών στο συνέδριο, αν θέλει να διασφαλίσει τους μεγάλους μεταρρυθμιστικούς στόχους του, και κυρίως, την ΟΝΕ, οφείλει να ανανεώσει τη λαϊκή εντολή, ταυτοχρόνως με τις ευρωεκλογές, τον Ιούλιο του 1999. Παρόμοια σκέψη δεν έχει απασχολήσει τον Πρωθυπουργό. Ένα, όμως, τουλάχιστον, κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, με ιδιαίτερο ειδικό βήμα, του έχει εισηγηθεί αυτή την πρόταση, πριν από τις δημοτικές εκλογές. Και η μοναχική τότε πρόταση του σφαιρίστηκε τώρα να βρισκεί ειδικά ύπα σε άλλα κυβερνητικά στέλεια, τα οποία προ των δημοτικών εκλογών δεν εδούχονταν και να συζήτησουν παρόμοιο ενδεχόμενο.

Δεύτερος μύθος, που καταγράφει, κατά τους ίδιους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ότι ο κ. Σημίτης είναι δέσμιος και περιχαρκαμένος σε κάποιο στενό προσωπικό πολιτικό περιβάλλον. Υποδεικνύεται

Τρίτος μύθος, που καταγράφει, είναι, κατά τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, η μομφή της εσκαμμοκρατικής αντιπολιτευτικής ότι «Σημίτης κυβερνά ως ομάδα της του ρεβμάτος των εκουχρονιστών». Ο ανασχηματισμός απέδειξε - κατά τις ίδιες πηγές - ότι ο «Σημίτης είναι πρόεδρος του όλου ΠαΣοΚ, καθώς από τους τρεις νέους υπουργούς, οι κκ. Αναμερίτης και Μαγκρωτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν παρά μόνον αξιοκρατικές επιλογές στη λογική του όλου ΠαΣοΚ», ενώ το ίδιο μαρτυρούν αρκετοί εκ των νέων υφυπουργών.

Όπως, αν όλα αυτά είναι αληθή - και τα στοιχεία του ρεπορτάζ συνιγορούν ότι είναι - έχουμε την κλασική περίπτωση επαλήθευσης της ρήσης, ότι «η εγγύηση επένυει, αλλά ο ασθενής εξακολουθεί να βρισκείται στην εντατική». Στα ηγετικά κλιμάκια του ΠαΣοΚ, υπάρχει η εκτίμηση ότι «απανήσαμε στην πνευμονία με ασπιρίνη», όπως χαρακτηριστικά είχε κορυφαίο κομματικό και κυβερνητικό στέλεχος, ενώ άλλος υπογράφει προσέτι για την ψήφο εμπιστοσύνης ότι «κλιμάκωνυμε διαρκώς τα διλήμματα, αδυνατώντας τη συνολική θέση».

Βαρύ το κλίμα

Παρ' όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει σε άμεσες κινήσεις με πρώτη εξ αυτών την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του Εκτελεστικού Γραφείου και ορισμένων γραμματειών που υπολειπόμενων, ίσως και κατά την αμέσως επόμενη σύννοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Και από επειδή στην ηγετική ομάδα, αλλά και στον κ. Σημίτη προσωπικός, έχει παγωθεί η αίσθηση ότι «η κατάσταση στο κόμμα είναι τόσο άσχημη ώστε όχι μόνο εκλογές δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά ακόμη και από το συνέδριο είναι αμφίβολο αν μπορεί να το φέρει εις πέρας».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ανάλογες διαπιστώσεις οδηγούνται όλα σχεδόν τα ηγετικά στέλεια του ΠαΣοΚ, ανεξαιρέτως επιμέρους εσκαμμοκρατικών αιχμαλώτων: είναι χαρακτηριστικό ότι αυτήν την «κατάσταση διδύμηση» είχε επισημάνει μόλις την περασμένη εβδομάδα και η κυρία Βάσρα Πανανδρέου, προτείνοντας μέλματα το ενδεχόμενο να αναλάβουν ορισμένα στέλεια την ανανύναξη του κόμματος, ακόμη και αν χρειασθεί να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση για να αποφασίσουν σε αυτή τη δουλειά. Από πλευράς Πρωθυπουργού, πάντως, γίνεται ακριβώς ότι ο ανασχηματισμός του κόμματος «είναι υψόθετη όλων» και ότι «όλοι θα κληθούν να συνδράμουν σε αυτήν». Μέσα

Η αγωνία των βουλευτών πριν από τον ανασχηματισμό

Του Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΥΟ ενδείξεις είχαν μέχρι πρότινος οι βουλευτές ότι επικείται ανασχηματισμός της κυβέρνησης και τις γνώριζαν και τις δύο πολύ καλά: η πρώτη ήταν η συχνότητα των συναντήσεων που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Βουλής και η δεύτερη, επίσης η συχνότητα των συναντήσεων που είχε ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης με τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ή με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ. Οσες φορές ο Πρωθυπουργός πύκνωνε αυτές τις συναντήσεις, οι βουλευτές υποψιάζονταν ότι επικείται ανασχηματισμός και άρχιζαν τις κινητοποιήσεις τους προς κάθε κατεύθυνση.

Αυτή τη φορά ο κ. Κ. Σημίτης, στον πρότο, έστω και περιορισμένης έκτασης, ανασχηματισμό που πραγματοποιήσε, τους αιφνίδισε.

Όπως με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνη είχε συναντήσεις ούτως ή άλλως ο κ. Σ. Κοσμίδης (Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και στενό συνεργάτη του) είχε ανακοινώσει τις προθέσεις του. Παρά ταύτα οι βουλευτές είχαν αντιληφθεί ότι ο ανασχηματισμός βρισκόταν επί θύρας.

Δεν χρειαζόταν ούτε να παρακολουθούν με ποιον συνεργάστη ο κ. Σημίτης ούτε καν χρειάστηκε να συζητήσουν το θέμα με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Κ. Γέτονας είχε ήδη υποβάλει, έστω και τηλεφωνικά, την παραίτησή του και φρόντιζε την πράξη του αυτή να την κοινοποιεί προς κάθε κατεύθυνση, με τη σημείωση μάλιστα ότι θα επιμένει σ' αυτήν. Το ίδιο έκανε και ο κ. Γ. Ρωμαίος. Συνεπώς ήταν θέμα κοινή λογικής. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να αντικαταστήσει μόνον αυτούς τους δύο υφυπουργούς χωρίς να προχωρήσει σε «διαρθρωτικές κινήσεις» στην κυβέρνησή του. Οι πάντες λοιπόν, είτε ήταν εκουχρονιστές είτε στελέχη της λεγόμενης εσοκομματικής αντιπολίτευσης, ήλιζαν για μία θέση στην κυβέρνηση.

• **Αλλαγές στρατοπέδων**

Οι πρότοι επειδή ήμειναν πιστοί στη σύλληψη εντός της Βουλής των επιλογών της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού και οι δεύτεροι επειδή νόμιζαν ότι, μετά τη διμερή αποσελευση των δημοσίων εκλογών, ο κ. Σημίτης θα μετέβαλλε τακτική και θα προχωρούσε σε κατάργηση των αποκελισμών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα όπως το ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί στην πορεία του προς το συνέδριο ενωμένο. Γιατί μπορεί να καταψήφισαν τις τροπολογίες της κυβέρνησης στη Βουλή, μπορεί αυτά τα δύο χρόνια να έκα-

Για μια θέση στην κυβέρνηση



Οι αλλαγές στην κυβέρνηση αιφνίδισαν ακόμη και τους πιο στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης (αριστερά). Ο μόνος που γνώριζε αλλά δεν μιλούσε ήταν ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Σκανδαλίδης

Ο κ. Σκανδαλίδης γνώριζε

Ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ γνώριζε πολύ πιο πριν από την Πέμπτη ότι θα γίνει ανασχηματισμός. Και αυτός ήταν ο Γραμματέας του κόμματος κ. Κ. Σκανδαλίδης. Λίγο προτού αναχωρήσει ο κ. Σημίτης για τη Βιέννη συναντήθηκε με τον Γραμματέα του κόμματος και του ζήτησε να αναβάλει την προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΕΙ' που επρόκειτο να γίνει την περασμένη Πέμπτη. Λέγοντάς του ότι θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές. Ο κ. Σκανδαλίδης δεν είχε τίποτε σε κανόν, παρά μόνο την περασμένη Δευτέρα σε συνέντευξή του ζήτησε να γίνουν αλλαγές και στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Ουδείς όμως γνώριζε την πιο εντυπωσιακή ενέργεια που συνοδεύει τον ανασχηματισμό: τον ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

ναν δηλώσεις αιρετικές και επικριτικές για το κυβερνητικό έργο, αλλά όταν πρόκειτο για υπουργική καρέκλα, Μερτσόντες κλπ. ως διά μαγείας ξεχνούσαν τα πάντα.

Ο νέος υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Ι. Μαγκριώτης, για παράδειγμα, που στο παρελθόν ανήκε στην ομάδα του κ. Α. Τσοχατζόπουλου, πέρασε ξαφνικά στην ομάδα των φίλων προσηλυτιστές, διαβλέποντας προφανώς ότι θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες για υπουργοποίηση.

Το τελευταίο διάστημα ο νέος υφυπουργός είχε πυκνάσει τις επαφές με τους στενοί συνεργάτες του κ. Σημίτη, όπως με τους κκ. Γ. Παπαλιδή και Σ. Κοσμίδη. Ο κ. Αντ. Κοτσάκας, ο οποίος πρόκειται στον κ. Τσοχατζόπουλο, είχε πληροφορήσει (και μάλιστα από εκουχρονιστικά στελέχη) ότι όχι μόνο θα ανελάμβανε υπουργός

Δημόσιος Τάξης, αλλά και θα είχε μία θέση στο Εκτελεστικό Γραφείο. Το ίδιο και ο επίσης «τσοχατζοπολιτικός» κ. Ι. Χαράλαμπος.

Το γραφείο του κ. Κακλαμάνη (ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό) ήταν απροσέλαστο για συζητήσεις περί ανασχηματισμού για τους περισσότερους βουλευτές. Ο Πρόεδρος της Βουλής το μόνο που επανελάμβανε σε όσους βουλευτές τον επισκέπτονταν ήταν να διαλύσουν τις ομάδες και να «κάσουν» να εργαστούν για την επιτυχία του κυβερνητικού έργου και του κόμματος. Και με τέτοιο περιεχόμενο συζητήσεων ουδείς τολμούσε να τον ζητήσει να μεσολαβήσει στον κ. Σημίτη να τον κάνει υφυπουργό. Ο κ. Ντ. Βρεττός (ως πρόεδρος διακομματικής επιτροπής) ήταν από τους λίγους βουλευτές που είδαν τον Πρόεδρο της Βουλής, την περασμένη Πέμπτη.

Το γραφείο όμως του κ. Κοσμίδη δεν ήταν καθόλου απροσέλαστο. Από την περασμένη Δευτέρα ως και την Πέμπτη το πρωί παρήλασε πλήθος βουλευτών για να του υπενθυμίσουν την παρουσία τους στη Βουλή αλλά και να ζητήσουν ευθέως «να τους θυμηθεί στον ανασχηματισμό», σαν να επρόκειτο ο κ. Κοσμίδης να έπαιζε σημαντικό ρόλο στον ανασχηματισμό. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Π. Κουρουμλής, π.χ., από τους λίγους βουλευτές της περιοχής αυτής που δεν κατέλαβαν υπουργική θέση (παρά μόνο στο παρελθόν θέση Γενικού Γραμματέα), ζήτησε να δει τον κ. Κοσμίδη και να τον πληροφορήσει ότι ενδιαφέρεται για τη θέση του υφυπουργού Υγείας, αφού η θητεία του στο υπουργείο κρίθηκε επιτυχημένη. Παρόμοιες επισκέψεις (ή τηλεφωνήματα) δέχθηκε και ο κ. Παπαλιδής, ακόμη και ο κ. Τσοκιάκος στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το περίεργο είναι ότι ο κ. Κοσμίδης ήταν από αυτούς (μαζί με τον κ. Δ. Ρέππα) που επέμεναν ως την τελευταία στιγμή ότι ανασχηματισμός πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού δεν πρόκειται να γίνει. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου διαβεβαίωσε επιπλέον τους πάντες ότι ούτε ο κ. Γέτονας είχε παραιτηθεί αλλά ούτε και ο κ. Ρωμαίος. «Αν γινόταν κάτι τέτοιο, φυσιολογικά θα το γνώριζα» τους έλεγε, και προσπαθούσε να τους καθησυχάσει, ίσως για να μη δεσμευθεί για τίποτε και να κανένας. Και όμως αυτός ήταν ο «δράστης» που απέτρεψε την τελευταία στιγμή, ενώπιον του Πρωθυπουργού, την παραίτησή του κ. Ρωμαίου στην υπόθεση του ραυμάνου κακοποιού.

• **Το πρώτο τηλεφώνημα**

Ο κ. Κοσμίδης μπορεί να δήλωνε ή να προσφαιζόταν άγνοια για τον ανασχηματισμό, δεν έκανε όμως το ίδιο και... ο κ. Γέτονας. Ο νέος υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έλεγε συνεχώς στους συναδέλφους του ότι «σε λίγες ημέρες θα γίνει ανασχηματισμός», αφού επιμένει στην παραίτησή του γιατί δεν ανέχεται να είναι αυτός ο υπάλληλος για την εκλογική αποτυχία του ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές εκλογές και κυρίως δεν μπορούσε να παραμείνει στη θέση του μετά το «αδείασμα» του Πρωθυπουργού στην ΚΟ. Όσοι πίστευαν τον κ. Γέτονα απευθύνονταν και πάλι στον κ. Κοσμίδη, για να διαφυσέσει όμως τα περί ανασχηματισμού!

Πάντως ο Πρωθυπουργός στον πρώτο που τηλεφώνησε (και του τηλεφώνησε στις 4 μ.μ. την Πέμπτη) ότι «θα κάνει ανασχηματισμό» ήταν ο κ. Γέτονας, τον οποίο μάλιστα πληροφορήσε ότι θα τον χρησιμοποιήσει κάπου άλλου.



ΠΟΙΟ είναι το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο του ανασχηματισμού; Το ό-τι ο κ. Γ. Πασχάλης απέκτησε επιτέλους προτά-μενο υπουργό - τον κ. Κ. Γέτονα! Ο οποίος ορίστη-κε κατ' αρχάς «υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ», για να ορισθεί τελικώς «υ-πουργός Επικρατείας» - θέση που είχε ξεμείνει, αν ενθυμείσθε, από την κυβ-έρνηση Μητσοτάκη και την κατείχε ο κ. Μ. Θεοδω-ράκης.

Η ΠΡΩΤΗ ανασχημα-σία στα πλαίσια του νέου κυβερνητικού σχήματος έγινε στο «υπουργείο παρά τω Πρωθυπουργώ», ήτοι μεταξύ των κκ. Κ. Γέτονα και Γ. Πα-σχάλη, παρόντος κατ' ου γράμματά του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Κ. Κοσμίδη. Τι συζητήσαν; Την εφάρμοξη του κυβερνητικού κώδικος στη Βουλιά κατά τη συζήτηση της «ψήφου εμπιστοσύνης». Διακρίσκονταν να λάβουν τον λόγο όλοι όσοι συμμετείχαν στην Κυβερνητική Επιτροπή, ως έχοντες τη συλλεγική ευθύνη του κυβερνητικού έρ-γου, και περίπου 20 βουλευ-τές. Για τους μεν πρώτους ου-δεν πρόβλημα - υπουργοί εί-ναι. Η δυσκολία ευρίσκετο στην εξεύρεση των 20 βου-λευτών που διαθέτουν τα προσόντα για μια τέτοια δι-σκόλη κυβερνητική μάχη.

ΕΜΑΘΑ εξ εγκάρου πη-γής ότι ο πρωθυπου-ργός κ. Κ. Σημίτης επιθυμού-σε αμέσως να διασώσει κά-ποιους - και δεν είναι πολ-λοί - από τους υπουργούς που αντικαταστάθηκαν. Τον έναν, τον κ. Κ. Γέτονα, τον τακτικώς. Τον άλλον, τον κ. Γ. Ραγκιά, θέλει να τον χρησιμοποιήσει πάλι με την πρώτη ευκαιρία. Οι υπόλοι-ποι δεν τον απογοητρώνουν.

ΥΣΤΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ...

- * Αν αυτό ήταν ανασχηματισμός, εγώ είμαι Αρχιεπίσκοπος.
- * Αυτό δεν σημαίνει πως είμαι και επίτιμος Δημότης Φλώρινας, όπως έκαναν τον Χριστόδουλο τις προάλλες.
- * Ου παντός πλεν ες Καντιώτην.
- * Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί το κύμα επιτιμοποιήσεων περιορίζεται στους δήμους και τις κοινότητες.
- * Δεν υπάρχουν μοναστήρια να τον κάνουν επίτιμο καλόγερο, εκκλησίες να τον κάνουν επίτιμο ιερέα;
- * Σε περιπτώσεις ανασχηματισμών, «ελαφρά» να καίγονται με τα «ξερά» το έχω ακούσει - αλλά κατάξερα να μην παθαίνουν τίποτε, αυτό έ-χει να συμβεί από την εποχή που ο Γιαννό-πουλος ήταν λυκόπουλο και πρόσκοπος ο Κα-τριβάνος.
- * Τώρα που το καλοσκεπτόμαι, ο Κατριβάν-

νος κέρδισε επειδή του ταίριαζε: το υπερ-νομάργης κάνει ήμα ανάποδη με το υπερή-λιξ.

* Και επειδή είχε ο Γιαννόπουλος αναφυκτι-ριο στο Περιστέρι επί Κατοχής, τι έγινε;

* Μήπως δεν είχε και ο Αντρούσος Χάνι στη Τραβιά, επί Τουρκοκρατίας;

* Ευχήμιστε στους νέους υφυπουργούς να μη φύγουν τόσο άγνωστοι όσο ήρθαν.

* Διότι από τους απερχόμενους, ορισμένους τους ακούσαμε μόνο όταν εισήλθαν και όταν εξήλθαν.

* Τους «ακούσαμε», τρόπος του λέγειν δηλα-δή - διότι έτσι όπως έφυγαν με τα παπούτσια στο χέρι...

* Και αν ο Ανωμερίτης δεν τα πάει με τους Θεσσαλούς καλύτερα από τον Τζουμάκα, ξέ-ρει ο Πετσάλλικος να οργανώσει «επιτηρη-σεις Βουλκαντζατέρ»;

* Φιλόδικοι, που λέει οι Έλληνες, όμα υπουργ-γός Δικαιοσύνης κάνει τρεις μηνύσεις την η-μέρα, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι;

* Αν μου πείτε ότι όλοι οι υπόλοιποι, αν είχαν ασυλία, θα έκαναν και αυτοί τρεις μηνύσεις την ημέρα - δεν θα συμφωνήσω.

* Υπόρχουν και ορισμένοι συμπολίτες μας που δεν τα θέλουν μονά - ζυγά δικά τους.

* Τώρα που ο Πασχάλης απέκτησε Γέτο-να, λέτε να θέλει να μετακομίσει;

* Μια που χάσαμε το γερόγραφο, δεν ζητάμε από τους Ηαλιούς να μας στείλουν την άμμο ό-που σχεδίαζε ο Αρχιμήδης όταν είπε το γνω-στό μη μου τους κύκλους τάρτατε;

* Και (σως είναι ευκαιρία να ζητήσει ο Αβρα-μόπουλος να περάσει στρατοδικείο ο λεγω-νάρτος που τον κώτωσε.

* Πρέπει να κλείσουν, επιτέλους, όλες οι ι-στορικές εκκρεμότητες.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ είναι κάποιος που απομακρύνεται από τη θέση του να νιώθει πικρία - και να τη δημοσιοποιεί βεβαί-ως. Όπως μαθαίνω, κάποιοι θι-γέντες από τον ανασχηματισμό εκφράζουν δυσαφορία όχι γιατί έφυγαν, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν. Λένε, για παράδειγμα, ότι ο Πρωθυπου-ργός θα μπορούσε να τους τηλε-φωνήσει και όχι να τους στεί-λει μια «ψυρή επιστολή». Α-νήμεσα στους θιγέντες κάποιοι συμπεριλαμβάνουν και τον κ. Στ. Τζουμάκα, αλλά προκα-νός ξεχνούν πώς γίνονταν οι αν-ασχηματισμοί στο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω την απομά-κρυνση του κ. Αν. Πεπώνα από το υπουργείο Υγείας το 1996, την οποία ο υπουργός πληρο-φορήθηκε από την... ιδιοτέρα του κ. Αν. Μαντέλη που ήταν τότε Γραμματέας του υπουργι-κού συμβουλίου.



Οχι, δεν φεύγουν. Προς το υπουργείο τους πηγαίνουν βαδίζον-τας στο προαύλιο της Βουλής ο υπουργός Ερ-γασίας κ. Μ. Παπαϊωάν-νου (αριστερά) και ο υ-φυπουργός του κ. Χρ. Πρωτόπαπας (δεξιά), αμ-φότεροι με την πλάτη στον φακό. Διεωθήσαν από τον ανασχηματισμό, παρά το γεγονός ότι στα υπόλοιπα τρία υπουργεία - εκ των τεσσάρων που δέχθηκαν τα πρωθυπου-ργικά πυρά - υπήρξαν αλ-λαγές. Πάντως, καθώς μαθαίνω, ο κ. Κ. Σημίτης είναι αποφασισμένος, και θα το δείξει στη συ-ζήτηση στη Βουλή, να α-ναλάβει υπό την προσω-πική εποπτεία του τα θέ-ματα της απασχόλησης.

Γερμανία, παρά το γεγονός ότι οι άνεργοι έφθασαν τα 4 εκατ., αλλά τα ελληνικά προβλήματα είναι διαφορετικά. Στην Ελλά-δα, ταλαιπωρούμεθα από τον πληθωρισμό και το μεγάλο χρη-ματοοικονομικό κόστος παρα-γωγής που διατηρούν στα ύψη τις τιμές. Επομένως, πρώτος ο κ. Α. Παπαδόπουλος έπρεπε να δώσει τον τόνο και όχι οι κκ. Ι. Κασσιόπουλος και Μ. Σάλλας, οι οποίοι μόνο σπρελές δεν εί-ναι ώστε να διακινδυνεύουν τα χρήματά τους.

ΠΕΡΙ του παλιμνηστού του Αρχιμήδους θα διαβάσετε σε άλλες σελίδες. Εγώ έμαθα και σας πληροφορώ ότι η αντί-χρηση της ταυτοποίησης του πραγματικού αγοραστή θα εί-ναι μια δύσκολη υπόθεση. «Ο αμερικανός συλλέκτης μπορεί να υπάρχει και να εκφραστεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο πραγματικός ιδιο-»

Ανεβαίνει το θερμομέτρο στο ΠαΣοΚ

Αλλαγές τώρα και στο κόμμα

Η εσωκομματική αντιπολίτευση
ετοιμάζεται για τη σύνοδο της ΚΕ

Του Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σ Ε ΠΕΔΙΟ εσωτερικών αναμετρήσεων θα μετατραπεί ως το συνέδριο το ΠαΣοΚ, αν ισχύουν οι εκτιμήσεις κορυφαίων στελεχών του, κατά τις οποίες ο ανασχηματισμός της περασμένης Παρασκευής δεν κατάφερε να γεφυρώσει το ρήγμα που άνοιξε στο κυβερνητικό κόμμα τα αποτελέσματα των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών. Αντιθέτως, οι τριβές αναμένεται να κλιμακωθούν, αφού η προοπτική του ανασχηματισμού που καλλιέργησε «προδοτικές συνοχές» δεν υφίσταται πλέον. Ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, αφού άκουσε το σύνολο των ηγετικών στελεχών που μετέβησαν στην Κυβερνητική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία του Κινήματος, αλλά και 77 βουλευτές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, έλαβε αποφάσεις οι οποίες, σύμφωνα με κομματικούς παράγοντες, δεν συμπεριλαμβάνουν τις εισηγήσεις τους, κυρίως σε ό,τι αφορά την «αποκατάσταση της ενότητας». Τουμάντιον λέει, «έριξε το γάντι στην εσωκομματική αντιπολίτευση που τον αμφισβητεί, και αγνόησε στελέχη που δεν συμπαράτασσονται ευθέως μαζί του, ή του υποδείκνυαν τις τελευταίες ημέρες διάφορες πρωτοβουλίες».

Το αποτέλεσμα θα φανεί την προσεχή Παρασκευή, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠαΣοΚ, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Εκ παραλλήλου, πληθύνονται οι πληροφορίες για τις προθέσεις του κ. Σημίτη να μεταφέρει και στο κόμμα το πνεύμα με το οποίο ενήργησε στην περίπτωση του ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, είναι πιθανόν να ζητήσει τις παρατάξεις των μελών του ΕΓ την Τετάρτη και να προτείνει στην ΚΕ την εκλογή νεοεισερχόμενων ή να προτείνει στην ΚΕ την εκλογή νεοεισερχόμενων. Δεν λείπουν πάντως οι πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός θα «απομακρύνει κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον του» και ταυτόχρονα θα ενισχύσει το κομματικό επιτελείο με στελέχη, όπως οι κκ. Ευ. Βενιζέλος, Αλ. Παπαδόπουλος και, ίσως, Γ. Παπαντωνίου!

● Προβληματισμοί και αντιθέσεις

Στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης κινούνται ήδη για τη σύνταξη ενός κειμένου που θα κατατεθεί στην ΚΕ, καλώντας τα μέλη της να «πάρουν θέση». Ο κοινοτικός επίτροπος κ. Χρ. Παπουτσης εμφανίζεται όλο και πιο σιχά στο προσκήνιο και ζητεί «από όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη χώρα και την τύχη της παράταξης». Η υπουργός Ανάπτυξης κυρία Βασίλα Παπανδρέου φέρεται «προβληματισμένη» για την αδυναμία της κυβέρνησης να εννοιασώσει τη λαϊκή δυσκαρτέα με συγκεκριμένα μέτρα. Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κ. Κακλαμάνης, ο γραμματέας της ΚΕ κ. Κ. Σκανδαλίδης και άλλα στελέχη είχαν ζητήσει τοιμήρες αποφάσεις που εν τέλει δεν ελήφθησαν. Σε αυτό το κλίμα, η συνεδρίαση της ΚΕ αναμένεται να αποτελέσει ένα μάλλον μετέωρο βήμα προς το συνέδριο του ΠαΣοΚ, την προσεχή άνοιξη.

Ηδη, ένας μεγάλος αριθμός στελεχών εκδηλώνει τη διαφορά του για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, από τις οποίες παίρνουν αποστάσεις ακόμη και στενοί συνεργάτες του δηλώνοντας ότι «μόνος του αποφάσισε, εμείς αφηνιάσασθαμε». Λέγεται ότι στο γραφείο του Πρωθυπουργού την ώρα που διαμόρφωνε το νέο κυβερνητικό σχήμα ήταν μόνο ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης και κατά διασύμματα ο σύμβουλος του κ. Ν. Θέμελης. Πάντως, προκάλεσε εντύπωση ό,τι ζήτησε από τον υπουργό Τύπου κ. Δημ. Ρέππα να προαναγγείλει τον ανασχηματισμό, προτού καταλήξει - «μόνος εναντίον άλλων», όπως έλεγε μέλος του ΕΓ - στις αποφάσεις του, και τρεις ώρες προτού ανακοινώσει τη νέα κυβέρνηση!

Παράγοντες της εσωκομματικής αντιπολίτευσης απορούσαν για την απόφαση να ζητήσει ο Πρωθυπουργός ψήφο εμπιστοσύνης. «Στις δημοτικές εκλογές, πήγαν να φτιάξουν το «κόμμα των εκσυγχρονιστών» και έφτιαξαν το κόμμα του Καραμανλή. Τώρα, του δίνουν και την ευκαιρία να εμφανισθεί στη Βουλή ως θριαμβευτής των εκλογών» έλεγαν. Ορισμένα στελέχη δυσανασχετούν, διότι ο ανασχηματισμός κατέλυσε τις προσπάθειες για «άνοιξη και συνεννόηση» με τον υπουργό Έθνικς Αμυνας κ. Α. Τσοχατζόπουλο, ο οποίος λέγεται ότι έλεγε ως «πρόκληση» την υπουργοποίηση του κ. Ι. Μαγκριώτη - με πρόταση του κ. Γ. Παπαντωνίου -, η οποία ιλιγγιέει και τον κ. Ευ. Βενιζέλο, προς τον οποίον επίσης βρίσκονταν σε εξέλιξη κινήσεις προσέγγισης. Το παράδοξο είναι ότι η ανάθεση του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στον βουλευτή Θεσσαλονίκης μετά την αποκάρκωσή του από τον κ. Τσοχατζόπουλο, προκάλεσε και τις ισχυρές αντιδράσεις των «εκσυγχρονιστών» της Βόρειας Ελλάδας που είχαν δραστηριοποιηθεί στο «Δίκτυο» στο οποίο στήριξε ο κ. Σημίτης τη νίκη του στο συνέδριο του 1996.

Σε ό,τι αφορά την τύχη της κυβέρνησης δεν θα υπάρξει πρόβλημα και θα υπερψηφισθεί από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Δεν θέλαμε ποτέ να ρίξουμε την κυβέρνηση», λένε οι αντιφρονούντες βουλευτές και συμπληρώνουν, «θα υπερψηφίσουμε την κυβέρνηση το βράδυ της Τρίτης, ουδείς θα μας εμποδίσει να ασκήσουμε κριτική». Και όσοι αισθάνονται ότι θα «αναγκασθούν» να δηλώσουν την υποστήριξή τους «πεισμένοι», θα περιμένουν τους «εκσυγχρονιστές» στα «μαρμαρένια» αλώνια της ΚΕ.