

## ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

# Το παρασκήνιο των αλλαγών

Σε ποιους πρότεινε το Δημόσιας Τάξης και αρνήθηκαν, οι «εκπλήξεις» στα υφυπουργεία και ποιοι δεν υπουργοποιήθηκαν στο παρά 5'

Ο Δημήτρης Ρέππας, ο Νίκος Θέμελης και ο γραμματέας του υπουργικού Συμβουλίου, Σωκράτης Κοσσιδής ήταν οι πρώτοι που πληροφορήθηκαν -σχεδόν ταυτόχρονα - απ' τον πρωθυπουργό, ότι θα ανακοινώσει ανασχηματισμό. Κι έμειναν άναυδοι, καθώς μόλις λίγες ώρες πριν, στον «πρωινό καφέ» της Τρίτης στον Μαξίμου, τον είχαν ακούσει να δίνει σαφέστατη εντολή στον υπουργό Τύπου να εμφανίσει στην θέση ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή...

Τα στελέχη του κινήματος ξαφνιάστηκαν. Έξω, κορυφαίοι υπουργοί ζητούσαν το λόγο απ' τον Νίκο Θέμελη, κατηγορώντας τον ότι δεν τους ενημέρωσε, ενώ αντίστοιχες βολές δέχτηκε και ο Σταύρος Σουμάκης, ο οποίος θεωρήθηκε «ένοχος», καθώς λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Ο Κώστας Σημίτης ήθελε πράγματι να αφιτιάσει με τον ανασχηματισμό, ή με τις «μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα», όπως εκείνος προτιμά να τον αποκαλεί. Και πράγματι αφιτιάσε όχι μόνο με το χρόνο που επέλεξε αλλά και με πολλά από τα πρόσωπα που διάλεξε...

Για τον Γιώργο Ανωμερίτη, για παράδειγμα, ακούστηκαν, χτες, πολλές γκρίνιες. Κάποιες απ' αυτές και από τους υπουργούς που εκλέγονται στην Β' Αθηνών, καθώς η ενίσχυσή του δημιουργεί ένα ζήτημα για τις επερχόμενες βουλευτικές.

Βασικό επιχείρημα των επικριτών της πρωθυπουργικής επιλογής, είναι ότι ανήκει στα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Κάτι, το οποίο μπορεί και να είναι αληθές. Μόνο που δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες συνεργάζονται.

Τον Γιώργο Ανωμερίτη επέλεξε ο πρωθυπουργός και όταν από τη θέση του υπουργού Γεωργίας, ήθελε έναν άνθρωπο να διευθύνει την Αγροτική Ασφαλιστική, μια νεοσύστατη τότε εταιρεία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Ανωμερίτης κράτησε σαφέστα-

## Της Κάτιας Μακρή

τες αποστάσεις απ' τον πρωθυπουργό αλλά χωρίς οι δυο τους να έλθουν σε άμεση ρήξη.

Ο Γιώργος Ανωμερίτης, ήταν πρώτη επιλογή για τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος λόγω της κρίσιμης περιόδου που ακολουθεί για τα αγροτικά θέματα (Λιζ'νια 2000 στην ΕΕ και φημολογούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις) ήθελε οπωσδήποτε να κάνει αλλαγές στο υπουργείο αυτό. Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, αρχικά, του πρότεινε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και έπειτα από την - κομψή - άρνηση του βουλευτή, του αντιπρότεινε το υπουργείο Γεωργίας.

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ήταν και ο «πονοκέφαλος» του πρωθυπουργού, καθώς μετά την άρνηση του Γιώργου Ανωμερίτη, ακολούθησε και δεύτερη από τον Λάμπρο Παπαδήμα. Ο κ. Σημίτης κατέληξε τελικώς στον Φίλιππο Πετσάλνικο, με κριτήριο, όπως έλεγε, χτες, σε συνεργάτες του, ότι ο βουλευτής Καστοριάς, είναι νέος - σε ηλικία - στέλεχος και έχει παρουσιάσει έργο στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Για τον Λάμπρο Παπαδήμα «φύλαξε» τελικώς το υπουργείο Υγείας, αφού πρώτα αρνήθηκε τη θέση αυτή ο ψυχίατρος Κώστας Στεφανής. Γιατί, αν και στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση «κρεώθηκε» στον κ. Παπαδήμα η αιώλεια του δήμου Λαμίας αλλά και της Νομαρχίας στη Φθιώτιδα, όπου και εκλέγεται, ο πρωθυπουργός θεώρησε ότι από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών πήγε πολύ καλά στην υλοποίηση του σχεδίου «Καποδιστριας»...

Οι «εκπλήξεις», όμως, του ανασχηματισμού ήταν κυρίως στους βουλευτές, που, για πρώτη φορά, κατέλαβαν κυβερνητικούς θώκους. Το όνομα που συζητήθηκε αρκετά ήταν αυτό του Γιώργου Φλωρίδη, βουλευτή Κιλκίς, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Το περιεργό είναι ότι ο Κώστας Σημίτης δεν



Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη επιλογή του Κ. Σημίτη για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ήταν ο Γ. Ανωμερίτης. Ο νέος υπουργός Γεωργίας όμως αρνήθηκε. Ακολούθησε πρόταση στον Λ. Παπαδήμα και δεύτερη άρνηση. Τελικά ο κ. Σημίτης κατέληξε στον Φ. Πετσάλνικο.

τον έχει συναντήσει ποτέ κατ' ιδίαν. Η εξήγηση που ο ίδιος δίνει για την επιλογή του, είναι ότι έχει επιδείξει ενδιαφέρουσα παρουσία στις συνεδριάσεις της Βουλής (οι αριθμοί λένε ότι στην περσινή κοινοβουλευτική περίοδο ο κ. Φλωρίδης έκανε 4 ομιλίες στη Βουλή και κατέθεσε 3 ερωτήσεις) και στα όργανα του κόμματος, ενώ κριτήριο για την επιλογή του ήταν ότι είναι ένα νέο και απολύτως άφρατο πρόσωπο, με γνώσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει διατελέσει νομάρχης στο Κιλκίς.

Η επιλογή του Νίκου Σαλαγιάννη για τη θέση του υφυπουργού Μεταφορών, επίσημα, αποδίδεται στην εμπειρία του στη δημόσια διοίκηση, την οποία απέκτησε επί υπουργίας Κώστα Σκανδαλίδη, στενού πολιτικού του φίλου. Στην υπουργοποίησή του, βέβαια, στην πραγματικότητα, μέτρηση και η καταγωγή του, καθώς ο νομικός Καρδίτσας (ευαίσθητος ενίοτε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις) δεν θα είχε πλέον εκπροσώπηση στην κυβέρνηση, μετά την απομηνή του Χρήστου Σωτηρήλη...

Τον Κωνσταντίνο Βρεττό, ο Κώστας Σημίτης τον τοποθέτησε στη θέση του υφυπουργού Γεωργίας, κυρίως για την εμπειρία του στα ευρωπαϊκά θέματα (είναι επικεφαλής της Ελλάδας στη ΔΕΕ). Τον Παρασκευά Φουντά τον επέλεξε για την ίδια θέση, ως «αναγνωριστή» των χαμηλών του τόνων και των ισορροπιών που έχει κρατήσει τα τελευταία 2,5 χρόνια από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Όσο γι' αυτούς που η υπουργοποίησή τους θεωρούνταν σίγουρη αλλά δεν έγινε ποτέ; Οι πληροφορίες θέλουν ο' αυτών την κατηγορία να ανήκει η Άννα Διαμαντοπούλου, νυν υφυπουργός Ανάπτυξης και ο Γιάννης Ζαφειρόπουλος, βουλευτής Ηλείας.

Η πρώτη προαλείφονταν για το υπουργείο Τύπου (ο Δημήτρης Ρέππας θα «μετακόμιζε» στο Μεταφορών) και ο δεύτερος - μάλλον - για το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αγνωστό για ποιο λόγο όμως, δεν υπήρξε επικινωγία τους με τον πρωθυπουργό...