

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι εξελίξεις στη ΝΔ, τα σχέδια για ΟΝΕ-δραχμή και οι μυστικές συσκέψεις για το συνέδριο



Ο κ. Σημίτης ήδη έχει αρχίσει κλειστές συσκέψεις με έμπιστους συνεργάτες του όπως ο Σωκρ. Κοσμίδης (φωτό), για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει σε ό,τι αφορά την ευθύνη των εσωκομματικών χειρισμών.

ΣΤΗ διαπίστωση ότι «εχθρός του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται τελικά μόνο ο εαυτός του» ανατρέχουν όλο και περισσότεροι στο κυβερνών κόμμα παρακολουθώντας τις διαπραγμάτευση και τη ρευστότητα στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Του Ανδρέα Καψαμπέλη

Τα τρία στοιχήματα του πρωθυπουργού

ΜΕ την κατάσταση αυτή συνδέεται άμεσα και η επιλογή του κ. Σημίτη να κρατήσει, στην παρουσία περίοδο, χαμηλούς τόνους χωρίς, όμως, με αυτό να επιτυγχάνει απόλυτα και την εξάλειψη των προβλημάτων στο οικονομικό της κυβερνητικής παρατάξης.

Το τρίπτυχο στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να κινηθεί το προσεχές διάστημα ο πρωθυπουργός συνίσταται στη «διακριτική» παρακολούθηση των τεκταινομένων στη Νέα Δημοκρατία, στην προσπάθεια «αντοχής» της σημειωτής οικονομικής πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι τέλος του 1998 και στην «αμβλυνοση» των εσωκομματικών συγκρούσεων στον ΠΑΣΟΚ, με υποβάθμιση των οικιαστικών αντιθέσεων. Αν και ιδιαίτερα για τα δύο τελευταία σκέλη εκφράζονται ζωηρές επιφυλάξεις ως προς τα περιθώρια ελιξίριας, το σίγουρο είναι ότι συνολικά αυτή η τακτική του κ. Σημίτη υφαλοπτείνεται σε συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο χώρο της ΝΔ, ο κ. Σημίτης φέρεται από συνομιλητές του να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφύγει οποιαδήποτε - εμφανή τουλάχιστον - εμπλοκή προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση και να «περιοριστεί» στη συνολική εκμετάλλευση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

■ Κινήσεις

Με βάση από το σκεπτικό, δεν πρέπει να αναμένονται από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κινήσεις προσέγγισης ή απορρόφησης στελεχών και βουλευτών της ΝΔ, που οι δρόμοι τους χώρισαν ή τείνουν να χωρίσουν από τη Ρηγάδης. Ο κ. Σημίτης και το επιτελείο του εκτιμούν ότι τα κέρδη θα είναι πολλαπλάσια για το ΠΑΣΟΚ αν «αφεθούν» οι εξελίξεις στη ΝΔ να οδηγήσουν στη διαμόρφωση νέων δεδομένων στο πολιτικό σκηνικό. Θεωρείται



Στο ΠΑΣΟΚ αποφεύγουν την «ανάμιξη» στα εσωκομματικά της ΝΔ και το μόνο που κάνουν τις τελευταίες ημέρες στελέχη της κυβέρνησης, όπως οι κ. Πασχαλίδης, Σκανδαλίδης, είναι να δίνουν έμφαση στις όποιες εντυπώσεις περι «ακροδεξιές» μετατόπισης της ΝΔ.



Ποιοι είναι οι στόχοι για τις δημοτικές εκλογές

συγκεκριμένα ότι το ΠΑΣΟΚ, χωρίς το ίδιο να κάνει τίποτα από την πλευρά του, θα βγει ωφελημένο αν η κρίση που ταλανίζει τη ΝΔ έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου κόμματος με σαφή κεντροδεξιό προσανατολισμό. Και πολύ περισσότερο αν αυτό συνδυαστεί με εδραίωση της εικόνας ότι το μητρικό κόμμα σύρεται σε «δεξιά» στροφή, ασχέτως προθέσεων και διακηρύξεων του κ. Κ. Καραμανλή. Προϋπόθεση, επαναλαμβάνουν, είναι να μην «αναμειχθεί» στα εσωκομματικά δρώμενα το ΠΑΣΟΚ διότι κάτι τέτοιο αυτομάτως θα λειτουργούσε σκεπτικιστικά για τη ΝΔ.

Εκεί το μόνο που κατά κόρον κάνουν τις τελευταίες ημέρες κορυφαία στελέχη του κυβερνητικού χώρου, όπως οι Κ. Σκανδαλίδης και Γ. Πασχαλίδης, είναι να δίνουν έμφαση στις όποιες εντυπώσεις περι «ακροδεξιές» μετατόπισης της ΝΔ και να επιχειρούν να ακιμάσουν τις πολιτικές θέσεις που διατηνούν οι Κ. Καραμανλής ως «κεντροδεξιά ρητορεία» και «αλιενδρομήσεις» που δεν έχουν αντίκρισμα. Η εκλογή του κ. Καραμανλή στην ηγεσία της ΝΔ, περίπου προ έτους,

είχε προκαλέσει έντονο άγχος στην κυβερνητική ηγεσία, που είδε να ανακόπεται -και ως ένα βαθμό να αντιστρέφεται- η τάση διεύθυνσης του κ. Σημίτη στον κεντροδεξιό χώρο.

Ενα χρόνο αργότερα, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι ένα νέο σχήμα - χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία αν η ευθύνη των εξελίξεων που πιθανολογείται ότι θα οδηγήσουν στον «τοκετό» ανήκει στη μια ή την άλλη πλευρά της ΝΔ - θα αντλήσει δυνάμεις από το «μεσαίο» χώρο. Και μολονότι ο χώρος αυτός πλέον είναι ζωτικός και για το ΠΑΣΟΚ, οι όποιες απώλειες θα αντισταθμιστούν από την απομάκρυνση της προσοτικής εξουσίας για τη ΝΔ. Παράλληλα, λένε, ένα τέτοιο σκηνικό «εκ δεξιών» του, θα δώσει τη δυνατότητα στον κ. Σημίτη να επιχειρήσει ένα «λφινγκ» στην αριστερή του πλευρά, όπου αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα και ο κίνδυνος διασποράς στις εκλογές είναι πολύ μεγαλύτερος.

Βέβαια, η ικανοποίηση μια τέτοιας επιδίωξης συνιστάται απολύτως (και) με την οικονομική πολιτική, η οποία σήμερα πλήττει κυρίως τους εργαζόμενους και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Πάντως, εκλογή του κ. Σημίτη είναι να αποφύγει οποιαδήποτε αλλαγή στους βασικούς άξονες της, αλλά και σε ό,τι αφορά την πολιτική της «απληρής» δραχμής, παρά το όποιο «κόστος» απαιτείται, του

λάχιστον κατά τη διάρκεια του 1998. Κι αυτό γιατί δίνεται απολυτή προτεραιότητα στην επίτευξη των ονομαστικών όρων για τη συμμετοχή στην ΟΝΕ.

Αλλωστε, σε δύο περίπου μήνες, κατά το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ΟΝΕ, η κυβέρνηση θα επιδιώξει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δέσμευση ότι το 2001 η χώρα μας θα κριθεί όσον αφορά την ένταξή της στο ευρώ με τους ίδιους ελαστικούς όρους που θα ισχύουν για την κριτική ομάδα.

■ «Προσύμφωνο»

Εφόσον επιτευχθεί ένα τέτοιο «προσύμφωνο» η κυβέρνηση, όπως λένε στελέχη της, θα έχει το περιθώριο να προβεί σε ορισμένες «αποκλίσεις» - προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων - από το '99.

Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο είναι αν στην πορεία αυτή ο κ. Σημίτης θα μπορούσε να ενσωματώσει ή εν πάση περιπτώσει να διατηρήσει την ανοχή όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ. Η τακτική των χαμηλών τόνων που υιοθέτησε από την ένταξη στο θέμα της Νεολογίας ακολουθεί ο κ. Σημίτης έχει δύο στόχους: Ο βραχυπρόθεσμος είναι να μην αποσπάται το ενδιαφέρον από τις εξελίξεις στη ΝΔ. Και ο μεσοπρόθε-

σμος να «περάσει» την πολιτική του από τις συμπληγάδες αυτής της περιόδου χωρίς ισχυρές εσωκομματικές αναταράξεις ώστε στην αμέσως επόμενη κρίση - και με την ελπίδα ότι απε θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση - να αντιμετωπίσει με δυναμικό τρόπο κάθε ελλοχεύουσα διαφωνία...

Ο πρωθυπουργός φέρεται να πιστεύει ότι είναι περιορισμένος πλέον ο αριθμός εκείνων που στην Κρινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση και ως εκ τούτου οι ανησυχίες του έχουν επικεντρωθεί στο θέμα του επόμενου συνεδρίου.

Ηδη, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχει αρχίσει κλειστά συσκέψεις με πολύ έμπιστους συνεργάτες του, όπως ο Σωκρ. Κοσμίδης, για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει και τα πρόσωπα στα οποία θα αναθέσει, αυτή τη φορά, την ευθύνη των εσωκομματικών χειρισμών.

Πολλοί πιστεύουν ότι περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο αυτός θα απροβλεπθεί στην πραγματικότητα ο «γρόθος δεσμός» για τον κ. Σημίτη. Κι όπως έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος περιφερειακό μεν στον κ. Σημίτη, αλλά έντονα αποστασιοποιημένο από την αναθεωρητική τάση της Χαρολάτου/Κακούλη «τα προβλήματα θα προκύψουν από εκεί που δεν αναμένονται, δηλαδή από τον τρόπο της υφιστάμενης εσωκομματικής διαχείρισης, που αργά ή γρήγορα θα πυροδοτήσει νέες, πιθανότατα ανεξέλεγκτες, συγκρούσεις». Αλλωστε, ακόμη και υπουργοί που διατηρούν στενές σχέσεις και συνομιλούν καθημερινά με τον πρωθυπουργό, θέτουν ότι είναι αναγκαίες ορισμένες «υπερβάσεις» ώστε να κλειστούν πρόβλημα ότι ηγεσία «όλου» του ΠΑΣΟΚ, ή έτσι να αμβλύνει έτι περαιτέρω το εσωκομματικό κλίμα. Το τοπίο στα εσωκομματικά αναμένεται να γίνει πτωχότερο πιο «καθαρό» μετά τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, δεδομένου ότι η πλευρά Σημίτη επιμένει ότι με ελαφρές «απώλειες» όσον αφορά τις νομαρχίες, με νίκη σ' έναν από τις δήμους Πελαγονίας και Θεσσαλονίκης και με προσέγγιση από τη κ. Λαμναδάκη των ποσοτήτων του κ. Παγκάλου, κατά το δεύτερο γύρο, δεν θα εξέλθει από την αναμέτρηση ηττημένη...