

Πέπλος σιωπής καλύπτει τα δρώμενα των καθημερινών συναντίσεων στο Μαξίμου

Ιστορίες πρωινών καφέδων

Του Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ

Μια άτυπη συμφωνία διατηρείται επί δεκάτα τώρα ως κόρη σφραλισμού ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα: οι συζητήσεις που διεξάγονται στις συσκέψεις του λεγόμενου «πρωινού καφέ» να παραμένουν απόρρητες όχι μόνο για τα ΜΜΕ αλλά και για τα στελέχη του κόμματος. Το ΠαΣοΚ και η ΝΔ, σαν να έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους, αποφάσισαν να προσδώσουν σε αυτή την καθημερινή πρωινή συνάντηση των ηγετών τους με επιλεγμένα στελέχη ένα μυστήριο, μια ανεξήγητη αίγλη και ένα παρασκήνιο που κεντρίζουν την περιέργεια αλλά και την ανησυχία όλων των υπόλοιπων στελεχών. «Τι συζητούνται σε αυτούς τους πρωινούς καφέδες;» ή «μήπως έχουν εξελιχθεί σε ένα υπερ-όργανο αρμόδιο για τη λήψη σημαντικών κυβερνητικών και κοιμησιακών αποφάσεων εν αγνοία τους;» είναι τα σινηθέστερα ερωτήματα που επικρατούν ανάμεσα στους υπουργούς και στους βουλευτές της κυβέρνησης αλλά και στους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Γιατί, όσο παράξενο κι αν φραίνεται, και οι υπουργοί δυσαναλαστούμε με αυτή την πρωινή συνοδεία κεκλεισμένων των θυρών υπό τον Πρωθυπουργό και κυρίως όταν υποψιάζονται ότι πολλές φορές κρίνεται το έργο τους. Και η ανησυχία τους είναι τόσο εμφανής ώστε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ευ. Γιαννοπούλος έχει αποφασίσει, όπως είπε, ένα πρωί να παρενυφθεί και αυτός σε έναν από τους «πρωινούς καφέδες» για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τι συζητείται.

Η επίσημη εξήγηση που... συμπαρωματικά δίνουν και τα δύο κόμματα για τη λειτουργία και την ογκασιότητα των «πρωινών καφέδων» είναι ότι σε αυτούς «προγραμματίζεται η δράση των προέδρων των κόμματος». Η εξήγηση αυτή θα γνόταν πιστευτή από όλους αν δεν μεσολάβησαν ορισμένες «εξνήσεις» των «επιλεκτών» αυτών πρωινών συνεντυχών του Πρωθυπουργού που ανέδειξαν την καχυποψία όλων απέναντί του.

Η πρώτη ενέργεια έγινε από τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παναγιώτα με τη συμμετοχή του στην εγγραφή νέων μελών στις θεματικές οργανώσεις του ΠαΣοΚ στον Κορυδαλλό και γενικά στον Πετραίο. Ο κ. Παναγιώτα είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται τα περισσότερα ώρες με τον Πρωθυπουργό αφού πέφτει τον «πρωινό καφέ», μετέχει στις συσκέψεις του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κυβερνητικής Επιτροπής, ακο-

Οικογενειακός καταμερισμός των καφέδων: ο κ. Θ. Τσοκούκτος το πρωί στο Μαξίμου και η κυρία Πόπη Τσοκούκτου το απόγευμα στη Ζαλοκώστα



Στη Ρηγιλλης έχουν και... πρακτικογράφο

ΣΤΟΥΣ καθημερινούς «πρωινούς καφέδες» στο γραφείο του προέδρου της ΝΔ κ. Κ. Καραμανλή στην οδό Ρηγιλλης υπάρχει και... πρακτικογράφος. Πρόκειται για τον διευθυντή του γραφείου του κ. Ι. Αγγέλου που κάθε πρωί προσέρχεται με ένα μπλοκάκι με σκοπό να καταγράψει όλα όσα θα ειπωθούν στη σύσκεψη. Ο νεοδημοκρατικός «πρωινός καφέ» διαφέρει από αυτόν του ΠαΣοΚ όχι μόνο γιατί κάθε πρωί η κυρία Ντόρα Βυζοβίτη (υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του προέδρου) φροντίζει να υπάρχουν... τέσσερα είδη καφέ αλλά και επειδή πρόσφατα υπήρξε μια αλλαγή στη σύνθεσή του. Ο κ. Πρ. Παυλόπουλος (ο οποίος μετέχει και στον «πρωινό καφέ» του κ. Μ. Εβερτι) αποχώρησε (κατά πολλούς, αναγκαστικά να αποχωρήσει) και τη θέση του κατέλαβε ο κ. Β. Μαγγίνας, ο οποίος ως κυβερνητικός εκπρόσωπος μετέχει στον «πρωινό καφέ» που σέρβιρε στην εποχή της πρωθυπουργίας του ο κ. Κ. Μησσιτάκης. Κατά τα άλλα, ο «καφέ» στη Ρηγιλλης είναι ολιγομελής αφού σε αυτόν μετέχουν οι κκ. Α. Σηλιωτόπουλος, Στ. Δήμας (ως γραμματέας της ΚΟ), Δ. Σιούφρας (ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος), Μ. Λιάπης (ως υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού) και Β. Μαγγίνας. Όσον αφορά την ουσία των συζητήσεων, οι μετέχοντες στον νεοδημοκρατικό «πρωινό καφέ» λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που λένε οι «συνδεδεμένοι» τους του ΠαΣοΚ: προετοιμασία των συναντίσεων του προέδρου, των ομιλιών του και των επισκέψεών του, ανασκόπηση των εξελίξεων και του Τύπου και τρόποι δράσεως του κοιμησιακού μηχανισμού.

λοισθεί γενικά τον Πρωθυπουργό σε κάθε του βήμα, στο εκωτερικό και στο εσωτερικό και στις συσκέψεις της ομαδας κοινηωνιας της κυβερνησης. «Ενας ανθρωπος που οσοκεπτεται με τον Πρωθυπουργό, όταν ενεργει κοιμησιακά για οποιονδηποτε λογι, οπως ανελβη στον Κορυδαλλο, ειλικολα μοιρει να παρεξηγηθει» παραδέχεται ο κ. Γ. Πασχαλιδης, κρυπυργος παρά τα Πρωθυπουργό που μετέχει επίσης στον «πρωινό καφέ» και ο οποίος υποστηρίζει ότι οι συνεργάτες του κ. Σημιή θα πρέπει να αποσταλείουν οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτητά τους όσο βρίσκονται κοντά του.

Ορισμένες ενέργειες επίσης του μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου κ. Θ. Τσοκούκτου για διάφορα θέματα (όπως αυτά των αρχικών και της Νεολαίας) προκαλέσαν και πάλι την καχυποψία πολλών στελεχών του ΠαΣοΚ που ποτέ δεν είναι βέβαιο όταν ο κ. Τσοκούκτος μιλάει, ενεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την ιδιότητα του μέλους του ΕΓ ή εξ ονομασίας του Πρωθυπουργού.

Αν ο Πρωθυπουργός, λένε, επιθυμεί και τη συμμετοχή

κάποιου από το κόμμα στον «πρωινό καφέ», γιατί δεν επέλεξε τότε τον ίδιο τον Γραμματέα του κόμματος που, πέραν των άλλων, διαθέτει και κυβερνητική πείρα. Και επιπλέον κανένας δεν είναι σίγουρος ότι ο κ. Τσοκούκτος εκφέρει κατά τη σύσκεψη αυτή τη γνώμη του ή τις προτάσεις του μόνο για εσωκοιμησιακά θέματα και παραμένει σιωπηλός όταν συζητούνται τα ενδοκυβερνητικά.

Όλες αυτές οι «καχυποψίες» ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό να λάβει ορισμένα μέτρα. Πρώτα από όλα περιόρισε τις προνήτες αυτές συσκέψεις. Από καθημερινές έγιναν μόλις δύο την εβδομάδα και με αποκλειστικά θέματα συζήτησης την προετοιμασία των καθημερινών συναντίσεων του Πρωθυπουργού, την καμψη του πρωθυπουργικού προγράμματος ή των ομιλιών του κλπ. Επιπλέον ο κ. Σημιής έδωσε προς όλους την εντολή να «απόλυτο οεβασμό στη θεσμική κρημια της κυβερνησης και του κόμματος». Η σύνθεση όμως του «πρωινού καφέ» παραμένει αναλλοίωτη από τότε που ο κ. Σημιής εξέλεξε Πρωθυπουργός. Έτσι μετέχουν οι κκ. Σ. Κοσμιόνης (γενικός γραμμα-

τέας του Υπουργικού Συμβουλίου), Γ. Πασχαλιδης (κρυπυργος παρά τα Πρωθυπουργό), Δ. Ρέππας (υπουργός Τύπου), Ν. Θέμελις (σύμβουλος του κ. Σημιή), Θ. Τσοκούκτος (μέλος του ΕΓ) και Γ. Παναγιώτα (διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού). Κατά καιρούς εκλήθησαν στους «πρωινούς καφέδες», ανάλογα με τα θέματα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, και οι κκ. Χρ. Πρωτόπαπας και Χρ. Βερελής.

Οι συμμετέχοντες στις συσκέψεις αυτές είναι έτοιμοι να αρκισθούν ότι δεν γίνεται κριτική ούτε δημοσιευμάτων ούτε δημοσιογράφων αλλά ούτε και μελών της κυβέρνησης ή του κόμματος. Άλλοι οι όποιες απορροές λαμβάνονται προκθοούνται προς υλοποίηση, σε συνεργασία πάντοτε με τους αρμόδιους υπουργούς, άρα - όπως λένε - δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν θεσμικά όργανα, όπως είναι το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ορισμένοι όμως υπουργοί αναφέρουν ότι ανήθεται τα θέματα που θα τους απασχολήσουν πρώτα τα πληροφορείται ο κ. Παναγιώτα ή ο κ. Τσοκούκτος ή ο κ. Θέμελις και μετά αυτοί. Και όλα αυτά παρό το γεγονός ότι μία από τις πλέον βασικές αρμοδιότητες του «πρωινού καφέ» είναι η σύνταξη της απέλευτων των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεν είναι όμως μόνον οι πρωινός καφέδες που γίνεται στο Μαξίμου. Και ένας δεύτερος «απογευματινός καφέ» γίνεται κάθε Δευτέρα στο γραφείο του κ. Δ. Ρέππας στον οποίο μετέχει η ομάδα κοινηωνιας του κόμματος. Σε αυτόν δεν μετέχει ο κ. Τσοκούκτος αλλά η σύζυγος του κυρία Πόπη Τσοκούκτου ως αναπληρώτρια γραμματιέας του Τομήα.

Συγκεκριμένα μετέχουν οι κκ. Κ. Λαλιώτης, Γ. Πασχαλιδης, Γ. Αθανασάκης, Ι. Νικολάου, Τηλ. Χιτηρης, Νάσος Αλευρις, Γ. Παναγιώτα και η κυρία Πόπη Τσοκούκτου. Στόχος της συσκέψης είναι ο αποκωδικοποίησης της κοινηωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης και η ανάκτηση πρόβλεπων για την προβολή του κυβερνητικού και του κοιμησιακού έργου. Οι αποφάσεις και των δύο συσκέψεων ποτέ δεν δημοσιευποιούνται ούτε υπάρχουν πρακτικά γ' αυτές και βιβλικώς καταλογίζονται πάντοτε από άκριτο πικρήματα αφού πρόκειται για επικοινωνιακή στρατηγική.

"ΒΗΜΑ"
25/11/98

Οι υπουργοί δυσαναλαστούμε με αυτή την κλειστή πρωινή σύναξη

Οι αποφάσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα θεσμικά όργανα