

ΕΓΓΡΑΦΟ Στις 5 Νοεμβρίου 1991 ο Α. Παπανδρέου είχε ορίσει

# Ο Κατσανέβας αποκαλύπτει και ζητάει την επέμβαση

ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΔΙΑΤΣΟΥ

**Ε**πέλους να σταματήσει απλά το αίσιος με το παζάρι του αρχείου του Ανδρέα Παπανδρέου». Ο Θόδωρος Κατσανέβας σε μια... «ακραία αποκαλυπτική» συνέντευξη του στη «Βραδινή της Κυριακής» φέρνει στο φως της δημοσιότητας, για πρώτη φορά, άγνωστα μέχρι στιγμής ντυσιμμένα για τις προθέσεις του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την τύχη του προσωπικού του αρχείου. Αποκαλύπτει, με έγγραφο που δημοσιεύουμε, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου με επιστολή του στις 5 Νοεμβρίου του 1991, είχε ορίσει θεματοφύλακες του αρχείου του τον στενό του συνεργάτη και πιστό φίλο, Αντώνη Λιβάνη, καθώς και τους Άκη Τσοχατζάπουλο, Ακρόατολο Κακαλιμάνη και Πέτρο Λήμφο...

Ο Θόδωρος Κατσανέβας εκπαθεί βιαιώς κατηγορίες σε βάρος της Δήμητρας Παπανδρέου αλλά και του περιβάλλοντός της τονίζοντας ότι «το σύστημα που διαχειρίζεται αυτά τα φοβερά ντυσιμμένα είναι διάφθορο».

Ζητάει επέμβαση του εισαγγελέα για τη διαφύλιξη του ιστορικού αρχείου και επικρίνει την κυβέρνηση για ατομία και απάθεια απέναντα στο πρόβλημα.

Στέκεται με θάρρος απέναντα στο κυβερνητικό έργο και αμφισβητεί τον εσθητικό της χαρακτήρα. Καταγγέλλει χωρίς φόβο και πάθος ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και κατηγορεί τους ανθρόπους του παρθένου του ΠΑΣΟΚ «για έντονο δελφινισμό και μάχη διαδοχής».

Όσοι αν ιδιο των προθηπουργό, κ. Κώστα Σημίτης, δεν αφήνει στο απροθώρο ακού όπως λέει: «έχει δώσει ανεξέλεγκτη εξουσία σε υιοτογούς, οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι ούτε έχουν τις δυνάμεις πιθανόν ούτε τις προθέσεις να βγάλουν πέρα το μεγάλο ρόλο που τους εμπιστεύθηκε».

Ποικιλιμένος από τη στάση των προθηπουργό απέναντα του, αφήνει αιγιές για «αγνομοσύνη» τονίζοντας ότι: «Μετά τη νίκη στο Συνέδριο, ο Σημίτης δικαίωσε τους ηττημένους και αποκάλυψε τις εμπροθοφουλακές». Επικρίνει ακόμη και τα προσωπικά του παρθένου γιατά δεν αξιοποιήθηκε, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όλα απτά τα χρόνια ήμουν ο ναρκοσυλλέκτης του Σημίτη, αλλά ποτέ δεν μου ζήτησε να προσφέρω τις υπηρεσίες μου». Και σε μια έκρηξη οργής και πάρος μιας εξομολογείται:

«Σκέφτομαι ορατικά να αποχωρήσω από την πολιτική».

«Θέλω να πετύχει ο Σημίτης, τονίζει με νόημα... Αυτό είναι η μεγαλύτερη αγωνία μου. Δίνω πολύ μεγαλύτερη σημασία στο να πετύχει ο Σημίτης από το να αξιοποιηθεί πρόσωπα σαν και μένα. Γιατί εκεί εναντίθετα όλες τις ελπίδες μου. Ήμουν ο ναρκοσυλλέκτης του Σημίτη όλα τα χρόνια χωρίς όμως να προδώσω και τον Ανδρέα Παπανδρέου». Δεν αισθάνεται καμία πάρα που ο παρθένου γράς δεν σε χρησιμοποίησε:

— «Μετά από τόσα χρόνια σε απάν τον άχαρο σίβη της πολιτικής, που ίσως έκανα λάθος που τον διάλεξα, έχω συνθηθεί σε απτά. Γι' αυτό σκέφτομαι, σιγνά, πολύ σοβαρά να φύγω. Άλλωστε έχω την τύχη να έχω έναν άλλο ενυλλεπτικό ήρωα. Το πενηπείστημι, τα παιδιά μου, τους φοιτητές μου,



την επιστήμη μου που συνεχίζω με πολύ εντατικό ρυθμό».

**Πολιτικά σε σχέση με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί περιθωριοποιημένους;**

— «Αισκάνομαι ότι δεν σημετέχω πουθενά. Ποτέ δεν μου έχει ζητηθεί τίποτα. Παρόλο που είμαι από τους ειδικούς, σε ορισμένους τομείς που απτήν την στιγμή βρίσκονται στην εμπροθοφουλακή των προβλημάτων. Όπως οι εργασιακές σχέσεις, η απασχόληση, η ανεργία...

Πάντως, σχολιάζει ο κ. Κατσανέβας, εκπληρωμένες χωρίς αξιοκρατία, δηλαδή ο κατάλληλος άν-

θρωπος στην κατάλληλη θέση δεν νοείται. Δεν μπορείς να κάνεις εκσυγχρονισμό, μόνον με έναν τα-

λαντικό προθηπουργό, αρχηγό, μηχανοδηγό. Επιπλέον υπάρχει και το άλλο πρόβλημα στην κυβέρνηση. Πολλοί από τους περί τον προθηπουργό θέλουν να τον διαδεχθούν. Στο σημερινό πολιτικό γέννηση, επειδή υπάρχει ένα κλίμα γενικότερης απανταλότητας της ρήξης, οδηγεί πολλά κυβερνητικά ικανά στελέχη στο να πορευούνται βραχάκι-βραχάκι χωρίς να κάνουν ρήξεις με μοναδικά γνώμονα το προσωπικό τους πολιτικό μέλλον. Έτσι, δεν παράγεται έργο παρά μόνον φασαρία, δημο-

σύστημα και οικοδόμηση του προσωπικού προφίλ».

## Ο Κώστας Σημίτης δεν έχει περιβάλλον

Τον ρωτάμε για το περιβάλλον του προθηπουργό. Έχει άποψη απόλυτη και δεν δέχεται αντιρρήσεις.

«Ένας από τους λόγους, μας λέει, που με κρατάει κοντά στον Σημίτη ακόμα είναι ότι δεν έχει περιβάλλον με την έννοια της αρροσημένης εκέλινης απτήλησης. Έχει συνεργάτες συγκεκριμένους ορατούς, οι περισσότεροι από τους οποίους θα έλεγα είναι και εκλεκτοί. Και δεν το λέω τυχαία. Συγκεκριμένοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον Σημίτη είναι σωστοί, είναι έναμοι, είναι δημοσυργικοί».

**Πολύ συζήτηση γίνεται για τον Θόδωρο Τσοπαλάτο...**

— «Ο Θόδωρος Τσοπαλάτος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο που τον εκτελεί πολύ καλά, με συνέπεια και αρροσύνη στον Σημίτη. Είναι κομματικός ο ρόλος του. Και ο Τσοπαλάτος και ο Σωφράτης Κορημής και ο Αγγελίδης και ο Θεμελής, και οι Παταγάι, Γιαννίτσας, Σπράος και Παπαδημητρίου... όλο το επιτελείο του είναι άξια παιδιά. Και έντοιμοι και σωστοί άνθρωποι με μισάλο. Δεν κοιτούν να βολέψουν μια προσωπική κατάσταση. Εξαιρέτοι άνθρωποι. Για να μην αναφερθώ στη Δάφνη Σημίτη, η οποία είναι σπουδαία γυναίκα, είναι κορίτσι που έχει κι απτό σηματοσία».

**Γιατί ο κ. Σημίτης απολαμβάνει μιας «στηριξης» από τα περιβάλλοντα μέσα ενημέρωσης;**

— «Τον στηρίζουν, γιατί ενυποθέτουμε τις ελπίδες τους να κληρηθεί ο πληθωρισμός, να λειτουργήσει το χρηματοπιστόριο, η οικονομία. Να πει μια τάξη στη χώρα. Έχω την εντύπωση ότι η στήριξη τους ήταν βιαιότερη και όχι μόνον εξαιτίας προσωπικών συμφερότων, όπου ασφαλώς υπήρχαν και τέτοια, αλλά ως ένα είδος αναγκαστικής πορείας. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να γίνει χειρότερο. Επέλεξε την λιγότερη κακή γ' απισκία λύση. Ο Σημίτης ήδη απταμετωπίζει φαινόμενα απταδράσεων. Είναι φυσικό το σύστημα να απτασέκεται και κάποιος θα έχει πρόβλημα. Ήδη έχει πρόβλημα».

Οι απόψεις του για το αρχείο Παπανδρέου ενδιαφέρουν όσο κανενός απανών άλλου.

«Το αρχείο δεν είναι διαπαρημένο όπως πιστεύουν πολλοί. Αποτελείται απτό δυο κομμάτια. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν μέχρι την περίοδο του 1988, το οποίο είχε και ΠΑΚ. Την εποχή του ΠΑΚ δηλαδή την περίοδο της απανταλτευσης μέχρι και το '88 και την απβερνητική ορατή χρόνια. Και είχε και την περίοδο μετά το 1988 μέχρι το τέλος του Ανδρέα. Το μεν αρχείο μέχρι το '88 παραδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Το είχε Σοφία, εδώ, στο σπίτι στο Καποδ.

Η Σοφία ήταν η νόμιμη θιοκτητήρα του αρχείου με την έννοια ότι εφόσον ήταν στο σπίτι της πάν απτό πέπετε χρόνια νομικά της απνήτα τα αρχεία. Αλλά επέμεινα στην αρχή όπως και εγώ να παραδοθούν στο ΠΑΣΟΚ γιατί υπήρχε φόβος ότι θα γίνοντο βορά διαφόρων γνωστών απουρατών, παπαθών, απροθολόγων κ.λπ και ίσως να χατέλη-