

ΠΑΡΟΝ

11/3/97

Πανικός στο Μαξίμου

• Σε ελεύθερη πτώση ο Σημίτης

Με σπασμωδικές κινήσεις που προδίδουν έλλειψη ψυχραιμίας και πανικό προσπαθεί το προθυπουργικό μπλοκ να συγκρατήσει τη χιονοστιβάδα των εξελίξεων, και να αποτραπεί η...ελεύθερη πτώση του Σημίτη, που τις τελευταίες τώρα εβδομάδες άρχισε να παρατηρείται. Και ήρθε ως αναπόφευκτη συνέπεια, όταν ήρθαν τα δύσκολα και άρχισε να περιορίζεται η απόλυτη στήριξη που προσέφεραν οι εφημερίδες, οι οποίες φυσικό είναι να αρχίσουν να ανησυχούν για την κυκλοφορία τους, οπότε και φάνηκε «το μπόι τους», όπως τόνιζαν πολιτικοί παρατηρητές.

Η ηγεμονική συμπεριφορά που τους έδινε η αίσθηση της πλήρους αποδοχής που απολαμβάνουν από τον λαό κατέρρευσε, από τη στιγμή που από παντού τα μηνύματα λένε ότι η ανοχή τελείωσε. Τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων τρούαξαν το Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη. Στη Θεσσαλονίκη κρατούν μυστικό γκάλοπ που δείχνει ορατά μείωση της εκλογικής δέηαυης του ΠΑΣΟΚ.

Πουθενά πλέον δεν είναι όπως πρώτα... Αλυσιδα τα γεγονότα της κυβερνητικής αποτυχίας.

Στη Βουλή η τακτική της ανρόησης της άλλης πλευράς αποδείχθηκε ότι κρυβεί πολλούς κινδύνους... Οι βουλευτές πλέον δεν είναι λόγος. Και δημόσια εκφράζουν τη διαφωνία τους. Ο Σημίτης πληρώνει τον δρόμο που ο ίδιος άνοιξε. Και δεν φτάνει οι βουλευτές που αρνούνται ψήφο. Τους προκαλούν και οι υπουργοί, όπως συνέβη με το νομοσχέδιο για ιδιωτικές βιομηχανικές περιοχές μέσα στα δάση. Ο Πετονής και άλλοι βουλευτές προειδοποίησαν ότι δεν θα ψήφιζαν τα σχετικά άρθρα. Η Βάσω αρνήθηκε να διαγράψει τη λέξη «δάση». Έγιναν παραστάσεις στο γραφείο του Κοσμίδη, όπως η υπουργός ήταν αμετάπειστη. Ο ίδιος ο Κοσμίδης έλεγε στους

βουλευτές ότι δεν μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί της. Τελικά η κυρία Παπανδρέου έτρεξε έντρομη να αφαιρέσει τη διάταξη, μόλις η Ν.Δ. ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία.

Στην Επιτροπή της Βουλής που ακροάται τους νέους προέδρους των ΔΕΚΟ, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γάσος Μαντέλης είχε αρνηθεί να προσέλθει, όπως ζήτησε η Ν.Δ., ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ο κ. Μπλέσιος, να ενημερώσει για την πορεία της εταιρείας. Παραιτήθηκε, είτε, γιατί είχε κώλυμα επειδή είναι και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, κώλυμα βέβαια που υπήρχε εδώ και δυο χρόνια, αλλά το υπουργείο κωφευε στις καταγγελίες. Τελικά το ΠΑΣΟΚ διεσπασθη και οι βουλευτές Σγουριδής, Αποστολίδης και Λάλος ψηφισαν να έλθει στην Επιτροπή ο Μπλέσιος.

Πρόκειται δηλαδή για μια διαμορφωμένη κατάσταση που η ηγεσία δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Βέβαια ο Σημίτης απειλεί να πάρει πειθαρχικά μέτρα, εναντίον 3-4 βουλευτών (Βεθυβάκη, Γιαννογλου, Κηπουρού κ.λπ.) με την κατηγορία ότι ποτέ δεν έχουν ψηφίσει ένα νομοσχέδιο.

Εί «διαφωνούντες» κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Στα εθνικά θέματα οι θέσεις τους δικαιώθηκαν. Στην επιχείρηση άλωσης του κόμματος οι «εκσυγχρονιστές» πήραν σκληρό μάθημα, με αποτέλεσμα να προβληματίζονται στη Χαριλάου Τρικούπη αν θα πρέπει να γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές, διακινδυνεύοντας να ήττα, ή να ορίσουν στη θέση των Νομαρχιακών Επιτροπών Οργανωτικές Επιτροπές για τις...δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές!

Ανακάτεμα της τράπουλας

Είναι η πρώτη φορά που σοβαρά απασχολεί τον Σημίτη ο ανασχηματισμός. Προφανώς γιατί πιστεύει ότι έτσι μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Μόνο που κάνει τραγικό λάθος. Μια αναδομηση δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα. Ούτε ακόμη κάποια μικρή περίοδο ανοχής, γιατί θα έχει να αντιμετωπίσει την γκρίνια εκείνων που θα βγουν, εκείνων που δεν θα μπουν, εκείνων που δεν θα πάνε εκεί όπου θέλουν.

Η μόνη περίπτωση που ο προθυπουργός θα κέρδιζε το στοιχημα θα ήταν αν άλλαζε ριζικά γραμμή. Δηλαδή να εκανε πολιτικό ανοίγμα προς την πλευρά των διαφωνούντων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αρχει να μπουν στην κυβέρνηση καποιοι της άλλης πλευράς, αλλά θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται και με αλλαγή πολιτικής.

Ο Σημίτης σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές θεωρεί το σύνολο σχεδόν της κυβέρνησης του ότι είναι αναποτελεσματικό, ότι ενώ αναγκάζεται να ακολουθεί μια σκληρή οικονομική πολιτική, δεν βλέπει τα αποτελέσματα που περιμενε, και ότι το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει στελέχη ικανά.

Στις προθέσεις του είναι αλλαγή στο οικονομικό επιτελείο, ψαλίδισμα του Γιάννου, απομάκρυνση του Δου, αλλαγή πιθανόν του Ρεππα, τη θέση του οποίου διεκδικεί ο Παοχαλίδης, και αφαίρεση του τουρισμού από τη Βάσω.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες εκτιμά ότι ο Παπαδόπουλος δεν χειρίσθηκε σωστά τον «Καποδίστρια», ενώ θεωρεί ότι το πέρασμα στην κρατική ηγεσία απέναντι. Σημειώνεται ότι ο προθυπουργός σε ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη που

έδωσε στο γέμα της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών για το αν θα κάνει ανασχηματισμό ήταν η πρώτη φορά που δεν απάντησε!

Άλλες πληροφορίες μιλούν για γενικότερο ανασχηματισμό, και θέλουν τον Γιάννο στη θέση του Πάγκαλου, τον Παπαδόπουλο στο Ανάπτυξης, τον Άκη στο Εσωτερικών, τον Ροζοφύλλο στο Άμυνας, τον Λαλιώτη στο Υγείας και τον Γείτονα στο ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλαγή του Βενιζέλου κ.λπ.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό δείχνει αποστασιοποιημένη η Βάσω Παπανδρέου, που λέγεται ότι είναι υπέρ του ανοίγματος στην άλλη πλευρά.

Οι προσκείμενοι στον Τσοχατζόπουλο είχαν το βραδυ της Πέμπτης αρκετές συσκέψεις και καθορίσθηκε η γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και συμφωνήθηκε η ομάδα να πάρει τη μορφή ρεζιματος. Δυστυχώς δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Υπάρχουν δύο τάσεις, η μία υπέρ των χαμηλών τόνων και η άλλη υπέρ της σκληρής κριτικής.

Πού το πάνε

Όπως τόνιζουν πολιτικοί παρατηρητές, εκείνο που διαφαίνεται από τη διαδρομή του «εκσυγχρονιστικού μπλοκ» είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει το ενιαίο ΠΑΣΟΚ, αλλά το τι κομμάτι στο τέλος θα πάρουν για να δημιουργήσουν ένα δικό τους κόμμα. Θα προσπαθήσουν να μείνουν στην εξουσία όσο περισσότερο αντέξουν...

Ενδεχομένως να πιστεύουν ότι μπορούν να κρατούν την άλλη πλευρά, την εσωκομματική αντιπολίτευση, ως «όμηρο», με την απειλή ότι αν πέσει η κυβέρνηση δεν υπαγοει άλλη λύση από εκλογές, αφού στήριξη μιας κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ με άλλο προθυπουργό δεν πρόκειται να υπαξεί, τουλάχιστον από τους «εκσυγχρονιστές».