

οεν προημετα να νουνησει την πολιτική της». Ως ασπίδα της θα προβάλλει τον κοινωνικό διάλογο, που θα αρχίσει εκ νέου από τον Σεπτέμβριο. Οι κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού είναι σαφείς: ως το τέλος Νοεμβρίου πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις «στο σκέλος του διαλόγου που αφορά την απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την ανταγωνιστικότητα».

Κατά δεύτερο λόγο, στους «άλλους» η ηγεσία του ΠαΣοΚ συγκαταλέγει ανεπισημώς και την εσωκομματική αντιπολίτευση, αναμένοντας ότι ορισμένα στελέχη του ΠαΣοΚ που φιλοδοξούν να κινηθούν σε αυτόν τον χώρο θα σηκώσουν τους τόνους. Ο κ. Σημίτης ωστόσο δεν ανησυχεί ιδιαίτερω και προσδοκά ότι τουλάχιστον οι εσωκομματικές διαφορές που σχετίζονται με τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική εν γένει θα κριθούν «οριστικά» στην ειδική σύνοδο της ΚΕ που προτίθεται να συγκαλέσει εντός του Σεπτεμβρίου. Η σύνοδος θα διεξαχθεί μακράν της Αθήνας και για την ακρίβεια σε κάποιο νησί του Αιγαίου που αναζητείται. Αυτό που προβληματίζει τον Πρωθυπουργό είναι «η κατάσταση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα». Τόσο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γ. Πασχαλίδης όσο και ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης, στους οποίους είχαν ανατεθεί οι σχέσεις με τους βουλευτές, δυσκολεύονται να διαμορφώσουν κλίμα συνεργασίας και συντονισμού, με αποτέλε-

σμα η κυβέρνηση να αγνοεί στο πρόσφατο παρελθόν ακόμη και τις προσπάθειες συλλογής υπογραφών! Υποτονικά κρίνεται και η λειτουργία του προεδρείου της ΚΟ, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει ανασύνθεσή του.

Τόσο οι αναμενόμενες φθινοπωρινές επιθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης όσο και οι αναπόφευκτες εσωτερικές τριβές φαίνεται να απασχόλησαν αρκετά τον κ. Σημίτη στη διάρκεια των διακοπών του. Και επιστρέφει με την απόφαση να τις υπερακοντίσει με έναν απλό τρόπο: με την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε όλους τους τομείς. «Ο πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του τόπου και ο μόνος που μπορεί να μας δυσκολέψει στην επίλυσή τους είναι ο κακός εαυτός μας», θα πει, μεταξύ άλλων, στην πρώτη μετά τη θερινή ανάπαυλα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκαλέσει στις 28 Αυγούστου. Μελετώντας με ησυχία τον απολογισμό της κυβερνήσεώς του, ο Πρωθυπουργός φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «είναι προτιμότερο να ζητήσει από τους υπουργούς του να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να τους προτρέψει να ασχοληθούν περισσότερο με τα απλά και καθημερινά προβλήματα παρά να αλλάξει μερικούς από αυτούς», κατά τα λεγόμενα στελέχους που γνωρίζει

καλά τον τρόπο σκέψεως του κ. Σημίτη.

Εκ παραλλήλου ο Πρωθυπουργός φέρεται να πιστεύει ότι υπάρχουν τομείς με τους οποίους η κυβέρνηση μπορεί να αποκτήσει «προνομιακή» σχέση και θα το επιδιώξει. Ο κ. Σημίτης έδωσε εντολή στους επιτελείς τους και στον υπουργό Γεωργίας κ. Στ. Τζουμάκα να ετοιμάσουν μια «καμπάνια» για τους αγρότες προκειμένου να αναδειχθούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τους νέους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, τις οικοδομικές άδειες και γενικώς το νέο θεσμικό πλαίσιο στον αγροτικό τομέα, ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα του 1996-97 με τους κλειστούς δρόμους. Εξίσου προνομιακός χώρος θεωρείται και η παιδεία, όπου θα στηριχθούν οι αποφάσεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας κ. Γερ. Αρσένης και θα επιδιωχθεί η ταχύτερη εφαρμογή τους. Επιθετική πολιτική έχει αποφασίσει ο κ. Σημίτης και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις του σχεδίου «Ιωάννης Καποδίστριας» θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο και θα ψηφισθεί στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου. Η αποστροφή της ομιλίας του κ. Σημίτη προς την ΚΕ στο Ναύπλιο για τον χαρακτήρα «δημοψηφίσματος» επί της κυβερνητικής πολιτικής των δημοτικών εκλογών φαίνεται να μην ισχύει πλέ-

ον. Συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ επιμένουν ότι είχε ως αποδέκτη την εσωκομματική αντιπολίτευση «για να αποθαρρύνει διαθέσεις για διπλές υποψηφιότητες».

Προκειμένου να αποφύγει κατά το δυνατόν το ΠαΣοΚ αυτό το φαινόμενο, ο κ. Σημίτης επιστρέφει από τη Σίφνο αποφασισμένος να μεταθέσει από τον Δεκέμβριο που σχεδίαζε αρχικώς στην προσεχή άνοιξη τις αποφάσεις για τους υποψηφίους δημάρχους που θα υποστηρίξει το ΠαΣοΚ. Επιθυμία του είναι να προηγηθούν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων νομαρχιακών επιτροπών, ώστε «να αποσαφηνισθεί πλήρως το εσωκομματικό τοπίο και να υπάρξει εναρμόνιση ανάμεσα στους κατά τόπους ενδοκομματικούς συσχετισμούς και στις αποφάσεις υποστηρίξεως ψηφοδελτίων», σύμφωνα με μέλος του ΕΓ. Κυρίως όμως ο κ. Σημίτης ενδιαφέρεται να ολοκληρωθεί η «οργανωτική ανασυγκρότηση» του ΠαΣοΚ με την επέκταση των «θεματικών οργανώσεων» και την αναζωογόνηση όλων των κομματικών δυνάμεων. Ο κ. Θ. Τσουκάτος, ο οποίος επωμίζεται – τόσο ως μέλος του ΕΓ του ΠαΣοΚ όσο και ως ο πλέον έμπειρος και αποτελεσματικός συνεργάτης του περί τα κομματικά – τη σχετική ευθύνη, αναμένεται να αναλάβει νέα προσπάθεια από τον Σεπτέμβριο με περιοδείες σε ολόκληρη την επικράτεια.

"ΒΗΜΑ"
17/8/97