

Το 24ωρο του Κώστα Σημίτη: από την Αναγνωστοπούλου στο Μαξίμου

Πρωινή ενημέρωση από τον Τύπο μετά... μουσικής, ιδιόγραφα σημειώματα προς υπουργούς, συναντήσεις, αλλά και χαλάρωση με διασκέδαση... το βράδυ

Εχει τη φήμη του οργανωμένου ανθρώπου ο Κώστας Σημίτης, και κάθε οργανωμένος άνθρωπος ξυπνά νωρίς. Ο πρωθυπουργός βάζει το ξυπνητήρι στις έξι και μισή το πρωί και από τα πρώτα πράγματα που κάνει είναι να πάρει στα χέρια του τις εφημερίδες που του στέλνουν από του Μαξίμου. Ελληνικές και ξένες εφημερίδες, παραδόξως όμως όχι γερμανικές. Προτιμά τη «Μοντ» και τη «Χέρολαντ Τρίμπουν», τους «Τάιμς» και τη «Λιμπερασιόν».

Η ανάγνωση των εφημερίδων στην οικογένεια Σημίτη είναι μια μικρή ιεροτελεστία. Ο πρωθυπουργός διαβάζει τις εφημερίδες μαζί με την Δάφνη Σημίτη -η ανάγνωση διαρκεί σχεδόν μία ώρα- και δεν είναι λίγες οι φορές που η σύζυγος του κυρίου Σημίτη του επισημαίνει ένα ρεπορτάζ ή μια πολιτική είδηση. Αντίθετα ο Κώστας Σημίτης που εκείνες τις πρωινές ώρες δεν ακούει καθόλου ειδήσεις -προτιμά τους μουσικούς σταθμούς- διαβάζει

με προσοχή κυρίως τα κοινωνικά θέματα και δη τα καλλιτεχνικά. Αλλιώςτε είναι γνωστή η αγάπη του για τον κινηματογράφο και για τις παραστάσεις πειραματικού θεάτρου...

Πρωί πρωί ο πρωθυπουργός δεν δέχεται τηλεφωνήματα και αφιερώνει την μία περίπου ώρα (8-9) έως την αναχώρησή του για του Μαξίμου, στο γράψιμο. Γράφει -με «καθαρό το μυαλό» όπως λέει ο ίδιος- τις σκέψεις του και τα περίφημα σημειώματα στους υπουργούς. Δύο ειδών σημειώματα, όπως επισημαίνει στενός του συνεργάτης. Τα μεν είναι ι-μικρά -γραμμένα σε χαρτί φίλοφαξ- και αναφέρονται σε εκκρεμότητες. Η πρώτη δουλειά μόλις φθάσει στο Μαξίμου ο Κώστας Σημίτης είναι να δώσει αυτά τα «σημειωμάτια» στην Μαρία Πλευράκη για να τα στείλει στους υπουργούς με κλητήρα. Υπάρχουν όμως και οι επιστολές. Έχουν επίσημο χαρακτήρα, είναι δακτυλογραφημένες και αναφέρονται κυρίως στα μείζονα

θέματα που θα συζητηθούν προσωπικά σε υπουργικά συμβούλια και διασκέψεις.

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός ξεκίνησε για του Μαξίμου στις 9 το πρωί και πήγε στο γραφείο του με τα πόδια. Είναι άλλωστε το χόμπι του πρωθυπουργού και του λείπει τον τελευταίο καιρό. «Σκασμένος» την περασμένη Κυριακή πήγε να περπατήσει στον Διόνυσο, σε ένα μέρος στο δάσος που αγαπά πολύ, και όπως λένε οι άνθρωποι της ασφάλειας του Κώστα Σημίτη... όταν περπατά η εντολή είναι να μην του δίνουνε καμία κλήση στο κινητό. Είναι η ώρα της αυτοσυγκέντρωσης.

Φθάνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, αφού δώσει τα σημειώματα στη γραμματέα του για να σταλούν στους υπουργούς -ορισμένες φορές προς μεγάλη δυσφορία ορισμένων που είχαν συνηθίσει σε ένα πιο χαλαρό στιλ δουλειάς- κλείνει στο γραφείο του για μισή περίπου ώρα και φωνάζει μέσα

μόνο την ιδιαίτερα του, Μαρία Πλευράκη. Τότε δίνει τις πρώτες εντολές της ημέρας για τα ραντεβού και τα τηλεφωνήματα που θα γίνουν στη διάρκεια του πρωινού. Την Πέμπτη που πέρασε, αφιέρωσε αρκετή ώρα διαβάζοντας προσεκτικά την εισήγηση που του είχαν ετοιμάσει ο νομι-

Του ΜΑΝΔΙΑΣ ΛΑΪΗ

κός του σύμβουλος Πάργος Παπαδημητρίου και ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης για τη συνδριαση του υπουργικού συμβουλίου την επόμενη. Αμέσως μετά κάλεσε στο τηλέφωνο τον κύριο Παπαδημητρίου για ορισμένες διευκρινίσεις και μίλησε αρκετή ώρα και με τον Θόδωρο Πάγκαλο στην Νέα Υόρκη... αν και στην ανατολική αυτή η ώρα ήταν περίπου 3 το πρωί.

Στις 10 περίπου ξεκινά ο πρωινός καφές. Συμμετέχουν ο υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέππας, ο υφυπουργός παρά τω

πρωθυπουργώ Πάργος Πασχαλίδης, ο Σωκράτης Κοσμίδης, το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου Θόδωρος Τσουκάτος και ο υπεύθυνος Τύπου του πρωθυπουργού Πάργος Πανταγιάς. Η συζήτηση αφορά συνήθως όλα τα τρέχοντα θέματα, συχνά ο πρωθυπουργός ενημερώνει τους υπολοίπους για τις συναντήσεις της ημέρας, ενώ δεν λείπουν και οι στιγμές της χαλάρωσης. Στις 11 την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ήταν το πρώτο ραντεβού με τον πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη. Η ημέρα ήταν φορτωμένη. Ακολουθεί ο σπουδαίος ο Νίκος Χριστοδουλάκης για τον προϋπολογισμό, στη μία το μεσημέρι φθάνει για σύσκεψη ο Τάσος Μαντέλης -είναι το πρώτο ραντεβού μετά την ορκωμοσία στο στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού στο υπουργείο Μεταφορών-, ακολουθεί στις 2 ο υφυπουργός Εργασίας Χρήστος Πρωτόπαπας αρμόδιος για τα θέματα του κοινωνικού διαλόγου και λίγη ώρα μετά (2.45) ο πρω-

θυπουργός δέχεται και τον αθάνατο Λάμπη Νικολάου. Θέμα τι άλλο η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αν και είναι ήδη αργά, όπως κάθε ημέρα, ο πρωθυπουργός προτιμά να φύγει από το Μέγαρο, απαντά στα τηλεφωνήματα που δέχθηκε. Την Πέμπτη μιλά για αρκετή ώρα με τον Κώστα Λαλιώτη, τηλεφωνεί στη Βάσω Παπανδρέου, στον Βαγγέλη Βενιζέλο και συνεργάζεται για λίγη ώρα και πάλι με τον Σωκράτη Κοσμίδη.

Αν και ο Κώστας Σημίτης σπανιέται κοιμάται το μεσημέρι, το διάλειμμα το θεωρεί απαραίτητο. Για δύο ώρες το μεσημέρι ο πρωθυπουργός χαλαρώνει. Επιστρέφει στο Μαξίμου γύρω στις 6 και αφιερώνει συνήθως το απόγευμα στη μελέτη. Εγγραφα, εισηγήσεις και φάκελοι απλώνονται στο γραφείο του στον πρώτο όροφο του Μεγάρου και η εντολή είναι να μην τον ενοχλήσει κανένας παρά μόνο αν είναι μεγάλη ανάγκη.

Ειδικά την Πέμπτη, ο Κώστας Σημίτης προήδρευσε μιας ακόμη

σύσκεψης που ούτε έγινε γνωστή ούτε κανείς από τους συνεργάτες του θέλησε να περαιοτέρα για το περιεχόμενό της. Από τη σύνθεση πάντως είναι σαφές πως πρόκειται για θέμα δημόσιας ασφάλειας. Συμμετείχαν ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Δημήτρης Ρέππας, ο Πάργος Ρωμαιοί και ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Σταυρακάκης. Η σύσκεψη κρατά έως αργά το βράδυ και ο πρωθυπουργός μετά νιώθει εξαντλημένος. Επιστρέφει λοιπόν στην Αναγνωστοπούλου για μια ήσυχη βραδιά. Οχι πως δεν βγαίνει έξω όπως νομίζουν μερικοί...

Είπαμε έχει τη φήμη οργανωμένου ανθρώπου και ένας οργανωμένος άνθρωπος φροντίζει ακόμα και την εξοδό του. Ο Κώστας Σημίτης βγαίνει μάξιμουμ δύο φορές την εβδομάδα. Τη Δευτέρα είχε πάει για ψάρι με τον Σταύρο Σουμάκη στον Πειραιά και την Τετάρτη είχε πάει κινηματογράφο στην «Αθηναία». Την Πέμπτη λοιπόν δεν προβλεπόταν έξοδος. Σίτι για χαλάρωση.