

■ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΜΠΛΟΚΟ» ΣΕ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟ - ΒΑΣΩ, ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ



ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Το παρασκήνιο της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Φλώρινα



Του Κώστα Καλιθήρα

Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής επρόκειτο να γίνει την Πέμπτη. Αλλά ο κ. Κ. Σημίτης είχε ήδη καταλήξει στο δέον γενεσθαι. Αφού, λοιπόν, συμβουλευτηκε και δύο στενούς συνεργάτες του, οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν απολαθεί με το θέμα, ένα νομικό, τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Κοσιμίδη, κι έναν οικονομολόγο, τον διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του, κ. Τάσο Γιαννίτση αποφάσισε να επισπεύσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κι έτσι έγινε ξαφνικά το βράδυ της Τετάρτης. Αλλιώς, δεν ήταν το μόνο θέμα στην ατζέντα των "διαπλοκών" για το οποίο ο πρωθυπουργός έπρεπε κάτι να κάνει. Είχε ήδη συζητήσει με τον κ. Δημήτρη Παπαούλια, πρόεδρο του ΔΣ του ΟΤΕ, το θέμα των ψηφιακών παροχών. Ηταν προγραμματισμένο να τεθεί στο Δ.Σ. του Οργανισμού, το πρωί της Πέμπτης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όμως, ούτε ο κ. Παπαούλιας ένωθε ευχάριστα να αποφασίσει το Δ.Σ. του Οργανισμού να αναθέσει τη δεύτερη παρτίδα, ούτε -όπως είχε διαμνηθεί- ο υπουργός Μεταφορών, κ. Χάρης Καστανίδης, θα ήταν ευτυχής. Μια νέα αναβολή, θα ήταν όχι μόνον χρήσιμη αλλά ίσως και σκόπιμη. Θα αποτελούσε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού προς κάθε κατευθυνση: "Δεν πρόκειται να πνιγώ, 18 μήνες μετά την πρώτη ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων μου, ούτε σε σκανδαλώδη ούτε σε νέφος σκανδαλωδολογίας. Αν θέλετε να προχωρήσουν τα έργα, οι μεν "βρείτε τα", οι δε φροντίστε να τα προύρται κανόνες διαφάνειας..."

Ο κύβος ερρίφηε την Τρίτη -αφού ο Κ. Σημίτης υποκεχώθηκε να δεχθεί και την υπό του κ.

Γ. Λιάνη αντιπροσωπεία αγανακτισμένων πολιτών της Φλώρινας. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι υπουργοί- μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής ειδοποιήθηκαν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ότι η Κυβερνητική Επιτροπή θα συνεδρίασε εκτάκτως, αύριο, Τετάρτη, το απόγευμα, με θέμα τις δέουσες ενέργειες σχετικά με τη σύμβαση για τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Φλώρινας.

Η συνεδρίαση άρχισε, αργά το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του κ. Κ. Σημίτη. Παρόντες, ο κ. Αλ. Παπαδόπουλος, ο κ. Γ. Παπαντωνίου, ο κ. Κ. Λαλιώτης, ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος, η άμεσα ενδιαφερομένη, κ. Β. Παπανδρέου και ο κ. Τ. Γιαννίτσης.

Ο κ. Κ. Σημίτης δεν έδωσε το λόγο στην υπουργό Ανάπτυξης, να εισηγηθεί το θέμα ως καθ' ύλην αρμοδία. Είχε καταλήξει στην απόφαση ότι και, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το νόημα όσων είχε ήταν σαφές: Πρέπει να αποφασίσουμε την ανάθεση της εκτίμησης όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ ΔΕΗ-Κοπελούζου σε ανεξάρτητο, διεθνή οργανισμό. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει η διοίκηση της ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή, πριν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Όχι μόνον δεν το έκανε, αλλά ούτε και μας δένει τις ενήμερους για τα τεκταινόμενα! Ουδείς είναι σε θέση να υποστηρίξει μετά βεβαιότητας, τι ακριβώς έχει γίνει! Ο πολιτικός χειρισμός του θέματος ήταν λανθασμένος. Το θέμα δεν μπορεί να πάει, λοιπόν, στη Βουλή, όπως έχει προταθεί. Αφενός είναι, πλέον, αμφισβητού αν η σύμβαση θα εγκριθεί: Ετσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, όχι μόνον βουλευτές αλλά και υπουργοί διαφωνούν ενώ δίνουμε λαβή και στη ΝΔ να προβάλλει ως η δύναμη της εξυγίανσης και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησής του να κινδυνεύει να προσμοιάσει με εκείνην άλλων εποχών. Αλλά -κατέληξε- υπάρχει κι ένα βασικό ερώτημα: Πώς, με ποιά γνώση και ποιά εκέγνη η Βουλή θα πάρει μια τέτοια απόφαση; Κι από πού κι ως πού, θα εγκαινιάσουμε μια τέτοια τακτική, να σύρουμε τη Βουλή σε έναν τέτοιο ρόλο, να τις φορτώνουμε τις δικές μας ευθύνες;

ΠΟΙΕΙ ΜΠΕΤΙΧΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ολοι -πλην της κ. Β. Παπανδρέου- άκουσαν με ικανοποίηση την τοποθέτηση του Κ. Σημίτη. Σαν έτοιμοι από καιρό, συμφώνησαν, δε, το γεγονός ότι ενώ θα μπορούσε να πάρει μόνος του την απόφαση, προτίμησε να θέσει τη γνώμη του σε συζήτηση στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Ετσι, οι τοποθετήσεις τους (που αν δεν ήταν τόσο ασυστηρίχτη τοποθέτηση του πρωθυπουργού, θα ήταν μάλλον κου-



Δ. Κοπελούζος



Β. Παπανδρέου



Ζ. Κοκκαλές

στικές...) κινήθηκαν σε ήπιους τόνους.

Ο κ. Κ. Λαλιώτης "τοποθετήθηκε πολιτικά".

Ο κ. Γ. Παπαντωνίου συμφώνησε απόλυτα με τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Α. Παπαδόπουλος επίσης επέμεινε να εγκριθεί η συμφωνία που είχε από τη Βουλή. Είχε υπόψη της την ιδέα του διεθνούς εκτιμητή, αλλά την είχε και επανόληψη απορρίψει. Η εναλλακτική πρόταση που παρουσίασε, θεωρήθηκε "πρόταση για τη μάταια", προσχηματική: Να γίνει επαδιαπραγματεύσει της σύμβασης "εδώ και τώρα", αλλά -όπως συμπλήρωσε- αυτό δεν μπορούσε να γίνει διότι αυτομάτως θα επιθετο θέμα φερεγγυότητας της διοίκησης της ΔΕΗ. Η κ. Β. Παπανδρέου φέρεται ότι επικαλέστηκε την "άρνηση οσάν" της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και ότι επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονός πως η σύμβαση για τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της Φλώρινας εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ της ΔΕΗ.

Το τελευταίο σημείο προκάλεσε ήδη ειρωνικά σχόλια παριστάμενων: Διότι όλοι γνωρίζουν ότι το Δ.Σ. των Δημοσίων Οργανισμών

και Επιχειρήσεων, καμία σχέση δεν έχουν με τα Board of Directors που υπάρχουν σε άλλες δυτικές χώρες -αντιθέτως, διορίζονται με κριτήρια εκπροσώπησης φορέων, κλάδων και άλλα, κι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν γνώση των περιλόγων θεμάτων κάθε επιχείρησης (πρόσφατα, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ, διαμαρτυρήθηκε ότι δεν προλαβαίνει να μελετήσει τον όγκο των χαρτιών...)

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΣΤΗ ΒΑΣΩ

Ουδείς επρόκειτο να πεισθεί. Η απόφαση ήταν εληνημένη. Αλλιώς, όλα αυτά τα είχε πει, πάλι, στον πρωθυπουργό, η υπουργός Ανάπτυξης. Την προηγούμενη εβδομάδα, είχε ζητήσει να του συναντήσει -όπερ κι έγινε. Συμφωνά με πληροφορίες, επέμεινε πως έχει δεσμευθεί η ίδια δημόσια, ότι η σύμβαση θα επικυρωθεί ως έχει από τη Βουλή. Ότι αν δεν συμβεί αυτό, μπορεί να παραιτηθεί ο κ. Γ. Μιρδμήρης, με ό,τι η παραιτήση θα σήμαινε. Οτι η Ν.Δ. έχει οργανώσει "επιτροπή σκανδάλου" υπό την προεδρία του Γ. Βαρβιτσιάκη, ότι "σπίταται βιομηχανία σκανδάλων" που θα αρχίσει να "παράγει" από το Σεπτέμβριο (αυτό, ακριβώς, έτυχε να γίνει και πρώτο θέμα της εφημερίδας του κ. Γ. Κουρή, την Τρίτη...) και γι' αυτό είναι ανάγκη να επιδειχθεί αλληλεγγύη μεταξύ των υπουργών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ -εκκλησία που επανέλαβε και κατά τη συνεδρίαση του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί η ανταλλαγή επιστολών συναφούς περιεχομένου, μεταξύ του πρωθυπουργού και της υπουργού του.

Ο κ. Κ. Σημίτης το έλαβε όλα αυτά υπόψη του. Όπως πήρε υπόψη και άλλα. Π.χ, τη στάση της ρωσικής πλευράς, η οποία διολογημένα έχει ενοχληθεί από το θόρυβο που ξέσπασε, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε και ο συνεργάτης της, επιχειρηματίας κ. Δ. Κοπελούζος. Αντιπροσωπία της ρωσικής πλευράς βρίσκονται στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και -σύμφωνα με πληροφορίες- δείχνουν καλή διάθεση να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να προχωρήσουν ομαλά οι εξελίξεις. Σύμφωνα, μάλιστα, με κορυφαίο υπουργό, "ρωσική πλευρά δεν έχει υπογράψει ακόμη την επίσημη σύμβαση, άρα αυτή δεν έχει τεθεί σε ισχύ, άρα το ελληνικό Δημόσιο δεν πληρώνει τις ποινικές ρήτρες με τις οποίες αποφάσισε να το δεσμεύσει η διοίκηση της ΔΕΗ, με τα άρθρα 3 και 10 της σύμβασης (σύμφωνα με τα οποία θα οφειλάμε περί τα 350 εκατ. δρχ. "καπέλο", από τις 10 Ιουνίου μέχρι σήμερα). Αλλά ο κ. Κ. Σημίτης οδηγήθηκε σε τελείως διαφορετικό "διά ταύτα". Το "Ως εδώ!" του πρωθυπουργού, μετά τη

Αλ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπαντωνίου, Κ. Λαλιώτης, Α. Τσοχατζόπουλος και Τ. Γιαννίτσης. Όλοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης για τον ΑΗΕ Φλώρινας. Και όλοι συμφώνησαν με τον πρωθυπουργό, πηλη Βάσως...

σχεδόν τριώρη συζήτηση στην Κυβερνητική Επιτροπή, συνοδεύτηκε από δύο ειδικότερες αποφάσεις: Η μία ήταν σημαντική για την κ. Β. Παπανδρέου: ως κίνηση βροφροσύντης (αλλά κι υπενθύμιση της θέσης καθενός στην κυβέρνηση...) της εδίδετο η ευκαιρία να εισηγηθεί την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η δεύτερη είναι σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Φλώρινας: Ο κ. Τ. Γιαννίτσης ανέλαβε να εισηγηθεί στον πρωθυπουργό με ποιές διαδικασίες και τρόπο θα αναζητηθεί ο εξειδικευμένος οργανισμός που θα εκτιμήσει την αναγνωστικότητα και το εύλογο του τμήματος της μονάδας. Η εισήγηση δεν είχε γίνει προχθές, φυσικά, αλλά ο κ. Δ. Ρέππας έσπευσε να δηλώσει ότι την επιλογή του εξειδικευμένου οργανισμού θα την κάνει η ΔΕΗ. Επρόκειτο, προφανώς, για λάθος -άλλωστε ο ίδιος υπουργός, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η σύμβαση της Φλώρινας οσονούπω επρόκειτο να εισαχθεί στη Βουλή. Χθες, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, συνεδρίασε πάλι η Κυβερνητική Επιτροπή. Η κ. Β. Παπανδρέου παραπονεθηκε ότι οι συναδελφοί της δεν επέδειξαν αλληλεγγύη. Τελικά αποφασίστηκε την ευθύνη επιλογής του διεθνούς αξιολογητή να την αναλάβει η ΕΤΕΒΑ, υπό την εποπτεία τριμελούς επιτροπής, από εκπροσώπους της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, του ΥΠΕΘΟ και του υπουργείου Ανάπτυξης. Προς τούτο θα διενεργηθεί διεθνής διαγωνισμός, με τέτοιες διαδικασίες, ώστε η εκτίμηση να έχει επιδοθεί το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 1998.

Ενα σημαντικό βήμα, πάντως, έγινε και σε συνδυασμό με την παραπομπή της απόφασης για τα ψηφιακά του ΟΤΕ τον Σεπτέμβριο, ένα διπλό μήνυμα στάλθηκε. Επίσης, η Ν.Δ. προς το παρόν αποφυλίσθηκε. Αν, ωστόσο, αυτή η διαδικασία είχε ακολουθηθεί εξαρχής (όπως και ο "ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ" πρότεινε, όταν όνοσε το "φακέλο Φλώρινας", στις 22 Μαρτίου 1997) το κλίμα θα ήταν πολύ διαφορετικό σήμερα.