

Επιχειρήσεις
εγκαθάρσις
στο Δημόσιο

ΒΗΜΑ
16-9-97

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΟΥΣ μισθικούς άθλους του Ηρακλή δείχνει να θέλει να επαναλάβει ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης, αν κρίνει κανείς από την επιχείρησις εκκαθάρισης του δημόσιου χώρου, που αντιστοιχεί με την κάθαρση των σιάβλων του Λυγέα από τον αρχαίο ήρωα. Όλοι οι υποψοφοί της κυβέρνησης παρέλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα μια σύντομη, απλή αλλά απολύτως σαφή επιστολή του Πρωθυπουργού. Ο κ. Σημίτης ζητεί από κάθε υπουργό να αποστείλει στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου κατάσταση στην οποία να εμφανίζονται «όλοι οι εποπτευόμενοι οργανισμοί και οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις και κατά φορέα η σημερινή σύνθεση αυτών, η διάρκεια και ο χρόνος λήξης της θητείας τους, ο αριθμός ΠΕΚ τελευταίου διορισμού ή η τελευταία απόφαση διορισμού, ο αριθμός συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 1996, οι αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβάλλονται κατά μήνα ή συντέδραση και βιογραφικό εκάστου σιελέχου». Στο ίδιο έγγραφο να γίνεται μνεία ειδικών συμβούλων ή συνεργατών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε ΑΣ των παραπάνω φορέων».

Στους υπουργούς τίθεται σαφής προθεσμία απάντησης το τέλος Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα της καταγραφής αναρμόνιων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τούτο διότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκράτης Κοσιφίδης, ο οποίος εισαχθήκε τη σχετική προπαραβουσία στον Πρωθυπουργό, έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε σχέση με το όλο θέμα. Πριν απ' όλα δημιουργείται μια τράπεζα δεδομένων, όπου θα «περάσουν» όλα τα σχετικά στοιχεία. Τότε θα γίνουν οι διασταυρώσεις, με τις οποίες αναμένεται να γυλάσει και το μαρβαλό κατοίκι.

Αυτό είναι κοινό μυστικό στους κύκλους της εκάστοτε εξουσίας ότι η «αγγελία του Δημοσίου», για την οποία μέλησε ο Πρωθυπουργός στα Νέα Λύσια, έχει πλούσια τα ελάχ της για την κρατικοδίαιτη νομενκλατούρα. Οι γνωρίζοντες τα σχετικά παρασκηνία σμολούν για αιθήνα μεγάλο αριθμό τέτοιων θέσεων, με παχιές αμοιβές έναντι αυδινός έργου, και κατάληψη πολλών θέσεων από τους ίδιους ανθρώπους, που συμπληρώνουν έτσι τα γλίωρα εισοδήματά τους.

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής ο σχεδιασμός του κ. Κοσιφίδη αποκωμύει στον εξορθολογισμό και στην κάθαρση όλου του σχετικού καθυστερώσεως: ο τερματισμός της διπλοθεσίας και η διερεύνηση της αναγκαιότητας να υπάρχουν οι φορείς και οι θέσεις αυτές είναι ένας από τους στόχους.

Πρωφανώς ο επόμενος στόχος - και αυτό είναι είδηση - είναι η ανυσάνθηση πολλών συμβουλίων με αζιοκρατικά κριτήρια. Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης απέστειλε επιστολή στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ κ. Φουντά με την οποία ζητεί από όλους τους βουλευτές του ΠαΣοΚ να σκηπήσουν ως τρία πρόσωπα ο καθένας τα οποία θεωρούν άξια να καταλάβουν δημόσιες θέσεις. Ωστόσο, το σχέδιο βιογραφικού που συνοδεύει την επιστολή δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την κάλυψη των «ημετέρων»: προβλέπεται χώρος για την καταγραφή των μεταπτυχιακών σπουδών, των ξένων γλωσσικών κλπ. έτσι ώστε οι βουλευτές να είναι υποχρεωμένοι να προτείνουν αζιοκρατικά και όχι ψηφοθηρικά τους υποψηφίους για τις θέσεις που θα εκκενοθούν οσονούτω.